

Zondag werelddiaconaat 3 oktober 2021

voorganger ds. Ron Lafeber  
organist Frederik de Vries  
ouderling Brant Visser  
lector Janine v d Kooi  
diakenen Catharina v Dijk  
Gea Hoekstra

orgelspel

### **welkom**

de paaskaars wordt aangestoken

**zingen** Ps. 85 : 3, 4

we worden stil voor God

### **bemoediging en groet**

Kerk in Actie Kameroen  
*theologische opleiding*

**lied** 992

**gebod** 2 Petr. 3 : 8-12

### **gebed**

**schriftlezing** 2 Sam. 14 : 1-24

**lied** 'onze Vader verborgen' -  
Huub Oosterhuis

### **verkondiging**

**lied** 710 Opwekking (gebed om zegen)

Kerk in Actie *landbouw Kameroen*

gedicht *wie alleen loopt* - Patrice Kayo  
(Kameroen)

Wie alleen loopt

raakt de weg kwijt.

Alleen uit de gemeenschap komt de  
wijsheid.

Eén hand alleen kan geen touw  
om een bundel knopen.

Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.  
Wie dan valt, heeft niemand om haar te  
helpen.

Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar  
hoort

Wie allen loopt gaat gebukt onder haar last.

Niemand deelt haar vreugde, niemand haar  
verdriet.

Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.

ze heeft maar twee voeten,

ze heeft maar twee armen.

ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap  
heeft ieder duizend handen,  
heeft ieder duizend voeten,  
loopt niemand ooit alleen.

### **gebeden :**

dankgebed - voorbede voor Kameroen

**zingen** lied 1006 (('onze Vader'))

**collecte** tijdens orgelspel

QR-code

- diaconie werelddiaconaat Kameroen

- Ontmoetingskerk

**zingen** lied 425

### **zegen**