

# **Gorredijk Open Deur Dienst zondag 2 mei 2021 om 10.00 uur**

**Voorganger : dhr. Joy Smit**  
**Ouderling van dienst; Joke Rudolphy**  
**Organist : Annejaap Soldaat**

**Thema: Het verborgen leven van bomen**

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen**  
**Aansteken Paaskaars**

**Opwekking 770**  
**Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam...**

**Bemoediging en groet**

**Aanvangstekst Genesis 2: 8 – 9**

**Lied 40: 1, 3 en 6 (ELB)**  
**In het begin lag de aarde verloren**

**Gebed**

**Orgel speelt:**

1. Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt,  
wie niet het pad kiest dat tot zonde leidt,  
wie weigert om met spotters op te trekken.  
Gelukkig wie met blijdschap blijft ontdekken  
hoe rijk de wet is die de HEER hem geeft,  
wie dag en nacht uit deze woorden leeft.

2. Hij is zoals een boom die is geplant  
in goede grond, dicht bij de waterkant.  
Wanneer het tijd is zal hij vruchten dragen.  
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen.  
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet.  
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem goed.

**Het verhaal van de drie bomen/omgaan met verlies en verdriet**  
**Goede woorden (Uitleg)**

**Orgelspel**

**Jeremia 17: 7 en 8**

**Lied 168: 1, 2, 3, 4 en 7 (ELB)**  
**Dank U voor deze mooie morgen,**

**Schriftlezing: Rechters 9: 8-15**

**Lied 314 : 1(NLB)**  
**Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen**

**3 bomen- 3 dromen**  
**Goede Woorden (uitleg)**

**Orgelspel met collecte**

**King all glorious**

**Gedicht: “Leven als de bomen”**  
Leven als de bomen, Trouw en goedgezind,  
Bij het water wonen, Leven van de wind.

Leven als de bomen, God heeft hen geplant,  
Leven om te loven, Leven uit Gods hand.

Toevlucht voor de vogels, Schaduw, onderdak,  
Huis van mededogen, Liefde wijdvertakt.

**Orgelspel**

**Gebed: “Een boom in de wind”**

Laat onze gemeente, o God, een boom zijn in Uw tuin:

de wortels in de aarde, maar de takken omhoog, om zo de hemel vast te pakken,  
en recht de stam, en bloemen in de kruin.

Leer ons een schaduw en een schuilplaats te zijn voor anderen.

Laat ons overeind blijven staan, als Uw stormen loeien.

Laat, Heer, ons langzaam naar Uw hemel groeien, en laat ons warmen in Uw  
zonneshijn.

Amen.

Lied 416 (NLB)

**Ga met God en Hij zal met jou zijn**

**Zegenbede**

**Wilhelmus: 1 en 6**

**Orgelspel met collecte**