

Bidstond 21 maart 2021

voorganger ds. Ron Lafeber  
ouderling Bart vd Steege  
organist Luitzen Overwijk

### **orgelspel**

#### **welkom**

de paaskaars wordt aangestoken

**lied** Ps. 43 : 3, 4

we worden stil voor God  
**bemoediging en groet**

**Kyrië-lied** 1003

#### **gebed**

#### **inleiding**

**schriftlezing** Job 28 : 1-12; 22-28

**lied** 849

#### **verkondiging**

#### **orgelspel**

**lied** 823 : 1, 4, 5

#### **kaars wordt aangestoken**

#### **gebeden**

eindigend met het 'onze Vader' in het  
Fries

God fan fier en hein ùs Heit  
dat wy hilligje jo namme  
ûnder ùs sa faak ûntwijd  
troch jo eigen bern beskamme

Bûch de folken nei jo wet,  
lit jo ryk op ierde komme.  
Byn jo wil ùs op it hert  
en wy sykhelje ferromme.

Jou ùs hjoed ùs deistich brea  
en ferjou wat wy misdiene,  
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,  
al dy't skuldich foar ùs stiene.

Lit oer ùs gjin neare nacht,  
lied ùs net yn blyn begearen.  
Binne wy yn duvels macht,  
Hear, ferlos ùs fan 'e kweade.

God fan fier en hein ùs Heit,  
wûnder heimnis is jo namme,  
grut yn krêft en hearlikheid,  
oant yn alle tiden. Amen

**zegenlied** UK-blessing  
nederlandse vertaling :

De Heer zal je zegenen en Hij zal jou  
behoeden  
Hij laat Zijn aangezicht over jou schijnen  
en zal je genadig zijn  
de Heer wendt Zijn aangezicht naar jou  
en geeft jou vrede  
Amen !

we bidden dat zegen als manna mag  
regenen uit de hemel  
dat gokken we maar niet, we wéten dat  
we worden beschermd  
moge de vrede die alle verstand te  
boven gaat onze boodschap zijn  
genade en gunst zal in je hele wezen zijn

moge Zijn gunst zijn op jou  
en op duizend generaties  
en op jouw familie en jouw kinderen  
op hun kinderen en hùn kinderen

moge Zijn aanwezigheid vóór jou uit  
gaan en achter jou, en naast jou,  
overal om je heen, en in jou,  
Hij is met jou  
in de morgen, in de avond  
in jouw komen en in jouw gaan,  
in jouw verdriet en in jouw vreugde  
is Hij er voor jou, Amen !

#### **orgelspel**