

Jeugdienst 7 maart 2021
thema : *de kracht van muziek*
voorganger ds. Ron Lafeber
ouderling Mariëlle de Jong
organist Frederik de Vries

orgelspel

welkom

de paaskaars wordt aangestoken

inleiding

youtube 'put your records on' - Corinne Rae

we worden stil voor God

bemoediging en groet

lied 720 Opwekking

in de naam van de Vader

in de naam van de Zoon

in de naam van de Geest, voor uw troon

zijn wij hier gekomen

en verhogen uw Naam

U geeft ons genade, U roepen wij aan

in de naam van de Vader....

hoor ons loflied , Heer
onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee
heel de wereld ziet het
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij

in de naam van de Vader...
hoor ons loflied, Heer....
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij
ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij
hoor ons loflied, Heer...

inleiding

'Better together' Lieke en Jurjen

schriftlezing 1 Sam. 16 : 16-23

inleiding

lied 'Halleluja' - Leonard Cohen

1. ik hoorde dat er een geheim akkoord was
dat David speelde en het beviel de Heer
Maar jij geeft niet echt om muziek, of wel ?
het gaat als volgt, de vierde, de vijfde
het mineur daalt, het majeur gaat omhoog
de verbijsterde koning
componeerde Halleluja - Hallelujah.....

2. je geloof was sterk,
maar je had bewijs nodig
je zag haar baden op het dak
haar schoonheid en het maanlicht
brachten jou ten val
ze bond je vast op haar keukenstoel
ze brak jouw troon en knipte je haar af
en uit jouw mond trok ze het Halleluja
Hallelujah....

3. je zegt dat ik de naam ijdel gebruikte
ik ken de naam niet eens
Maar als ik hem wel kende,
wat maakt jou dat uit ?
er is een gloed van licht in ieder woord
het maakt niet uit welke jij gehoord hebt
het heilige of het gebroken Halleluja
Hallelujah.....

4.
ik heb mijn best gedaan, het was niet veel
ik kon het niet voelen,
dus probeerde ik het aan te raken
ik heb de waarheid vertelt, ik ben niet
gekomen om je voor de gek te houden
en hoewel het allemaal verkeerd ging
zal ik voor de Heer van het lied staan
met niets anders op mijn tong dan Halleluja
Hallelujah...

overdenking

orgelspel

inleiding

youtube flashmob

gebeden

inleiding

youtube 'you'll never walk alone'
als je door een storm loopt
houd je hoofd rechtop
en wees niet bang voor het duister
aan het einde van de storm
is een gouden lucht
en het zachte, zilveren lied van de leeuwerik
blijf lopen, door de wind
blijf lopen, door de regen
ook al zijn jouw dromen weggegooid
en weg geblazen
blijf doorlopen, met hoop in je hart
en je zult nooit alleen lopen
je loopt nooit alleen

zegen

orgelspel