

Zendingsdienst 21 februari 2021
1e zondag 40dagentijd

voorganger ds. Ron Lafeber
organist Hielke v d Meulen
ouderling van dienst Bonny Wouda

orgelspel

welkom

de paaskaars wordt aangestoken

we worden stil voor God

bemoediging en groet

lied 538

gebed

schriftlezing Lucas 18 : 35-43

lied Gez.168 : 1, 4, 5, 6 (Liedboek 1973)

O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.

Open de doven het gehoor,
de stomme lippen, spreek ze voor,
dat zij belijden hun geloof,
niet langer stom, niet langer doof.

Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.

Dan zullen zij, niet meer vervreemd,
voor tijd en eeuwigheid vereend,
in aarde_en hemel, dan en nu,
allen tezamen danken U.

filmpje Kerk in Actie

'zeven keer barmhartigheid'

verkondiging

orgelspel

lied 838

gedicht uit: *'woorden van geloof, hoop en liefde'* PKN 2011

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb:
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag
genieten

van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van
Christus moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken, door met hem mee
te leven, en hem begrip en liefde te
tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.

lied 398 Ev. Ldb.

handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet
refrein

open je oren om te horen, open je hart
voor iedereen (2x)

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt
refrein

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman
en een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan
refrein

voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is
refrein

oren heb je om te horen

naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is
refrein

Gebeden

lied 212 Ev. Ldb.

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen,
te zien wie U bent,
want uw Woord maakt uw wegen
bekend.

Samen op weg gaan,
dat is ons gebed.
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen en pijn.
als uw kerk die waarachtig wil zijn.

Samen op weg gaan,
dat is ons gebed.
als een volk dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

zegen

orgelspel