

# **PASTORALE**

## **Van Pasen naar Pinksteren**

Het is Pasen geworden. Het ongeloofelijke is gebeurd.

De gekruisigde Heer leeft!

Eerst is er verwarring en ongeloof, maar dan verschijnt Hij een paar keer aan zijn leerlingen. Dat haalt hen uit hun verdriet en sterkt hen. Maar hoe nu verder?

40 dagen tot aan zijn hemelvaart, 50 dagen tot aan Pinksteren bevinden ze zich toch in een soort windstille. Hoe om te gaan met het ongeloofelijke gebeuren van de opstanding?

Als we kijken naar de discipelen dan helpt ons dat om zèlf te leven vanuit Pasen op weg naar Pinksteren.

Jezus' dood en opstanding, en zijn hemelvaart blijken uiteindelijk geen verlies.

Want na zijn opstanding en hemelvaart zal Jezus hen uiteindelijk nog beter nabij kunnen zijn, dan toen hij nog in levenden lijve onder de mensen aanwezig was.

In The Passion op Witte Donderdag 2016 zong Martijn Fischer als Jezus het lied *'Ik zal er zijn*. Oorspronkelijk een lied van Marco Borsato, maar in het kader van The Passion kreeg de tekst een heel andere lading. In het lied kun je iets horen van wat Pasen betekent.

*Stil zal ik zijn - Stil en onzichtbaar.*

*Als de zon in de wolken, die ieder moment weer verschijnt.*

*Stil zal ik zijn, maar als je me nodig hebt,*

*als je me nodig hebt, zal ik er altijd zijn*

Daar waar mensen die diepte ervaren, waar mensen iets van Gods eeuwige liefde ervaren, daar ervaar je iets van opstanding, van Pasen, van leven dat meer is dan het gewone leven. Ervaar je: het is niet gewoon wat hier gebeurt, hier is God in het spel.

Zo leren zien.

Dat is de oefening in deze weken tussen Pasen en Pinksteren.

Met andere ogen naar dezelfde wereld kijken. Dat is wat we elkaar in de kerk mogen leren. Elkaar wijzen op de vindplaatsen van God in het eigen leven. En door zelf zo'n vindplaats van God te zijn, door open te staan en er voor elkaar te zijn.

We proberen te zien waar God aanwezig is onder ons en we zoeken naar manieren om aan de mensen om ons heen te laten zien, dat God wel degelijk in deze wereld aanwezig is en aan deze wereld werkt. Dat Hij ons inspireert en moed en kracht geeft om mens te zijn onder de mensen en zo dus ook iets van Zijn aanwezigheid zichtbaar en voelbaar maken.

Misschien is het wel een nieuw begin.

Als je Jezus in de ogen kijkt en ervaart dat Hij dit tegen jou zegt...

*'Als je me nodig hebt, zal Ik er altijd zijn.'*

R.L.

## ***Bij de diensten***

We zijn inmiddels begonnen aan het tweede jaar online-diensten. Wat qua kerkdiensten wel en wat niet kan in de komende tijd is op dit moment nog afwachten.

### Zondag 25 maart Gezinsdienst

Deze dienst wordt voorbereid met de kinderen van de jeugdclub en er is waarschijnlijk iets van een bijbels alfabet te zien en te horen.

### Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

In deze dienst vieren we de betekenis van Jezus' teruggaan naar zijn Vader. Wat betekent dat voor ons nu vandaag de dag?

## ***Welkom in de Eredienst***

<b>Zondag</b>	<b>11 april</b>	<b><i>Ruurd Walinga</i></b> <b><i>met dienst-vullend programma</i></b> 1 <sup>e</sup> collecte: Wycliffe 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		
<b>Zondag</b>	<b>18 april</b>	ds. Ron Lafeber 1 <sup>e</sup> collecte: Simavi 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		
<b>Zondag</b>	<b>25 april</b>	<b>Gezinsdienst</b> - ds. Ron Lafeber 1 <sup>e</sup> collecte: De Regenbooggroep 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		
<b>Zondag</b>	<b>2 mei</b>	<b><i>Open Deur Dienst</i></b> De heer Joy Smit 1 <sup>e</sup> collecte: ODD-commissie 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>10.00 uur!</b>		
<b>Zondag</b>	<b>9 mei</b>	ds. Ron Lafeber 1 <sup>e</sup> collecte: KerkinActie 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		
<b>Donderdag</b>	<b>13 mei</b>	<b><i>Hemelvaart</i></b> ds. Ron Lafeber 1 <sup>e</sup> collecte: ORA 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		
<b>Zondag</b>	<b>16 mei</b>	ds. Ron Lafeber 1 <sup>e</sup> collecte: Mercy Ships 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		
<b>Zondag</b>	<b>23 mei</b>	<b><i>Pinksteren</i></b> ds. Ron Lafeber 1 <sup>e</sup> collecte: KerkinActie 2 <sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
<b>9.30 uur</b>		

## ***Diaconaal Nieuws***

### **Zondag 18 april**

1<sup>e</sup> collecte: Simavi

Deze zondag is de collecte bestemd voor Simavi. Simavi zet zich in voor schoon drinkwater in derdewereldlanden. Dit is van levensbelang!

### **Zondag 25 april**

1<sup>e</sup> collecte: 1<sup>e</sup>De Regenbooggroep

De Regenbooggroep zet zich in voor mensen in armoede. Wij bouwen aan een stad waarin plek is voor iedereen. Dakloos met psychiatrische problemen, gebukt onder schulden, verslaafd of eenzaam. Vele vrijwilligers ondersteunen deze mensen. In onze inloophuizen geven we hen aandacht en zorg. Ook bieden we dagbesteding. Mensen die net op straat zijn komen te staan, helpen we aan een kamer bij een particulier, een tijdelijke woning of andere oplossing om afglijden te voorkomen.

### **Zondag 2 mei**

1<sup>e</sup> collecte: ODD-commissie

Deze ochtend is er een Open Deur Dienst (althans dat hopen we) en dan is de collecte bestemd voor de ODD-commissie.

### **Zondag 9 mei**

1<sup>e</sup> collecte: Kerk-in-Actie - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen.

Van de miljoenen Syriërs, die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meesten terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije.

Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede.

Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of met het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker!

### **Donderdag 13 mei - Hemelvaartsdag**

1<sup>e</sup> collecte ORA

Gebrek aan gezond voedsel is voor gezinnen probleem nr.1 Veel gezinnen in Oost-Europa en Azië hebben geen mogelijkheden om 2 of 3 x daags te eten, laat staan gezond te eten. En al helemaal niet in coronatijd! Vaders en moeders zijn hun baan kwijtgeraakt en hebben

geen inkomen meer. En toch moet er eten komen. Duizenden gezinnen staan klaar om zelf aan de slag te gaan met het zaaien van groente. Groentezaden met een sterke kiemkracht zijn schaars en duur. Daarom willen we samen met u duizenden gezinnen in nood helpen met vers eten.

### **Zondag 16 mei**

1<sup>e</sup> collecte: Mercy Ships

'Africa Mercy' is een varende ziekenhuis voor de allerarmsten. Vele wanhopige ouders met zieke kinderen, wachten op een behandeling op het Mercy Ship.

### **Zondag 23 mei - Pinksteren**

1<sup>e</sup> collecte: Kerk-in-Actie - Egypte

De Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De Bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot Bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een Bijbelstripboek en de kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel; hun eerste eigen Boek. Zo kan de hele familie Bijbellezen!

### ***Uit de pastorie***

Je denkt 'uit de kinderen' te zijn, maar voor je het weet woon je weer met z'n drieën in de pastorie. Jongste dochter Saskia had al eerder bij ons in Gorredijk gewoond, maar ging 'terug' naar Noordoost Groningen, naar Delfzijl, naar haar vriend. Had goede voornemens, stopte met werken en pakte de afgebroken studie weer op. Dat ging goed. Maar een paar weken geleden ging het uit met haar vriend. En wat moet je dan, zonder inkomen en zonder woning? Dan ga je weer bij pa en ma wonen.

Ze was er al eerder 'uit' geweest, op kamers in Leeuwarden. Toen weer bij ons terug in Appingedam. Toen op zichzelf in de pastorie in Appingedam, maar dus later weer bij ons in Gorredijk. En toen naar Delfzijl en nu weer terug. Waarschijnlijk kan ze binnenkort haar stage doen.

Dan gaat ze er dus weer 'uit'. Maar ze komt ongetwijfeld weer terug...

Een groet aan u allen vanuit een wat meer bewoonde pastorie.

R.L.

## ***Uit de kerkenraad***

### **Conceptbeleidsplan 2021-2025 nieuwe gemeente**

We hebben, samen met de kerkenraad van Lippenhuizen Hemrik, een beleidsplan opgesteld voor de nieuw te vormen gemeente. Dit is één van de voorwaarden die de PKN stelt bij het samengaan van twee gemeenten. Ondertussen werken we aan een gezamenlijke plaatselijke regeling, een gezamenlijke begroting en een beschrijving van het werkgebied. Dit zijn allemaal stukken die we bij de classis moeten inleveren bij de vraag om goedkeuring door de classis.

Het conceptbeleidsplan is door de kerkenraden goedgekeurd en ligt nu ter inzage voor de beide gemeenten. Omdat dit fysiek lastig is in deze coronatijd kunt u een digitaal of gedrukt exemplaar opvragen bij ondergetekende. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij mij terecht. We streven er naar het beleidsplan in de kerkenraadsvergadering van 25 mei definitief vast te stellen.

Uw opmerkingen dienen dan een week daarvoor binnen te zijn.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, Bart van der Steege,  
scriba

Hegedyk 40, 0513-466052 e-mail: [scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl](mailto:scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl)

# ***Uit het College van Kerkrentmeesters***

## ***Herinrichting kerkgebouw***

Gorredijk, maart 2021

Beste leden van de Ontmoetingskerk en lezers van de Lichtbron.

In januari van dit jaar heeft de werkgroep Herinrichting Kerkgebouw (het H.I.K.-team) haar advies aan het college van kerkrentmeesters aangeboden. Hieronder vindt u de integrale tekst:

Aan: college van kerkrentmeesters Ontmoetingskerk Gorredijk

Van: werkgroep Herinrichting Kerkgebouw

Datum: 18 januari 2021

Betreft: Advies kerkgebouw

Op 13 januari 2021 heeft de werkgroep met het college van kerkrentmeesters de stand van zaken besproken over de plannen met betrekking tot verbouwing/herinrichting kerkgebouw.

Het college heeft aan de werkgroep gevraagd om een advies uit te brengen over de te nemen vervolgstappen.

Voordat we dit advies geven volgt hieronder nog een keer (globaal) het proces dat is doorlopen.

In december 2017 is door het breed moderamen aan een werkgroep gevraagd om advies uit te brengen over het gebouw.

Aandachtspunten hierin waren (zijn): achterstallig onderhoud, de verouderde inrichting, akoestiek, achteruitgang kerkbezoek en gebruik (exploitatie).

Gevraagd werd om voor de komende tien jaren een goede oplossing te vinden.

In het voorjaar van 2018 heeft de werkgroep een enquête uitgebracht over de wensen en verwachtingen m.b.t. het gebouw en het gebruik daarvan.

De meeste reacties waren voor behoud van het gebouw, zorgen dat achterstallig onderhoud werd gepleegd, toiletgroepen werden vernieuwd en er met verstandig gebruik van de geldmiddelen de ontvangsthallen en de kerkzaal 'uitnodigender' werden gemaakt. Daarna is door de werkgroep gesproken met de Stichting beheer kerkgebouw Noord-Nederland (SBKG) (Anno Vellinga). Hieruit zijn bruikbare adviezen gekomen.

In november 2018 is door de werkgroep een bezoek gebracht aan Trinitas in Heerenveen. Ook hier zijn we geïnspireerd geraakt over de inrichting en hebben we tips gekregen over het verbouwproces en de keuze van meubilair en vloeren.

Inmiddels waren we met tekeningen bezig over de toiletgroep en hebben we eind 2018 /begin 2019 een offerte traject gehad. Uiteindelijk is het inzicht gekomen om het project groter aan te pakken en alles in één keer te doen (inclusief isolatie, duurzaamheid). In de zomer van 2019 zijn college van kerkrentmeesters en de werkgroep in gesprek gegaan met de SBKG en architect kerkgebouwen Syb Elderink. In december 2019 heeft de architect zijn ideeën en uitgewerkte plattegronden en tekeningen gepresenteerd. Een complete verbouwing inclusief inrichting en inventaris zou richting 5 ton gaan.

Het college en de werkgroep hebben hierin prioriteiten aangegeven en de conclusie getrokken dat de gewenste wijzigingen ongeveer 2 ton zouden kosten.

Op 26 februari 2020 zou een gemeenteavond plaatsvinden. Deze is uitgesteld naar 17 september 2020. Op deze gemeenteavond heeft het college van kerkrentmeesters een toelichting gegeven over de stand van zaken. Daarnaast is gesproken over de fusie met Lippenhuizen. Dit kan ook een wijziging in de plannen veroorzaken.

De conclusie op de gemeenteavond was om enkele oplossingen concreter uit te werken en opnieuw te presenteren.

In maart 2020 kwam corona in het land en dat heeft tot op heden grote veranderingen in het maatschappelijke en kerkelijke leven teweeggebracht. Daardoor is het wijs om opnieuw naar de ambities en plannen te kijken.

Op 13 januari 2021 kwam de werkgroep tot de volgende conclusie:



Om nog een aantal jaren met plezier gebruik te kunnen maken van het huidige gebouw is het noodzakelijk om achterstallig onderhoud en veroudering op te lossen. Concreet:

- Verwarming/ventilatie
- Toiletgroep moderniseren (inclusief invalidentoilet)
- Vochtprobleem opslag achter jeugdzaal

Maak een budget hiervoor vrij en gebruik wat daarvan over is voor zichtbare opfrissing/modernisering van het gebouw.

Met vriendelijke groet,  
De werkgroep Herinrichting Kerkgebouw.  
Ritske Reitsma  
Sytse van der Wal  
Henny Pander  
Froukje Jongsma  
Rinse Spits  
Arnout Batterink

Het advies, zoals verwoord door de werkgroep wordt door ons onderschreven en is als zodanig aan de kerkenraad voorgelegd.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 januari 2021 is het advies van het H.I.K – team ter sprake geweest. Om het advies beter te kunnen duiden hebben we de kerkenraad in februari 2021 aanvullende informatie gestuurd:

De door een architect opgestelde kostenraming voor een grondige verbouwing sluit, na enkele bijstellingen naar beneden, op een bedrag van in totaal € 285.560. Dit bedrag is echter nog exclusief:

- Vloerstoffering, wandstoffering, toneel en presentatiescherm  
€ 76.545
- Inventaris € 84.051,44
- Akoestiekonderzoek € 3.327,50

Afgerond voor bovenstaande kosten € 450.000.

De kerkenraad heeft in de vergadering van februari 2021 besloten dat het nodige onderhoud van de verwarming, ventilatie doorgang kan vinden. Zo ook het oplossen/ uitvoeren van de vervanging van de toiletgroepen en van het achterstallig onderhoud.

Op korte termijn starten we met de aanpassingen/verbeteringen aan de verwarming/ventilatie. Door aanschaf van een ventilatiesysteem in combinatie met een warmte terugwin installatie is het mogelijk om coronaproof van ons kerkgebouw gebruik te maken. De aanpassingen zoals geschetst door de architect, zijn zeker niet van de baan.

Wij gaan verder met het ontwikkelen en vormgeven van de plannen die er liggen en houden u daarvan op de hoogte. Voor uitgebreidere informatie en of vragen kunt u bij het college terecht.

Met vriendelijke groet vanuit het College van Kerkrentmeesters

Halbe Holtman	( 06-24738844)
Thymen Romkema	( 06-41580400)
Ritske Reitsma	( 06-24562921)
Harma Verloop	( 06-20069305)

### ***Actief redactielid Lichtbron gezocht!***

Als redactie van De Lichtbron zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid. Jan Boorsma heeft aangegeven dat hij op korte termijn gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor De Lichtbron. Daarom zoeken we een nieuw, actief en creatief lid voor onze redactie.

We zoeken iemand die het leuk vindt om mee te denken over hoe we De Lichtbron in de toekomst gaan vormgeven, ook in het kader van de fusie met Lippenhuizen Hemrik. En het is ook erg fijn als je handig bent met de computer en/of computersystemen.

Interesse of roept dit vragen op? Stuur dan een mail naar Elsbeth Sonnega-Dijk via [ersonnega@hotmail.com](mailto:ersonnega@hotmail.com)

# Lente

*Er wordt een nieuwe dag geboren  
van knoppen die op springen staan  
en langzaam de groene jasjes  
voor lentekleuren opengaan.  
De Schepper strooit Zijn tinten kwistig  
bij dit ontluikend lentefeest  
en wie van ons kan nog vermoeden  
dat het ooit winter is geweest.*

*Zo wil God ook ons hart vernieuwen.  
Het oude wordt teniet gedaan,  
beginselen van blij geloven  
reiken hun bonte kleuren aan.  
Verdord is thans ons oude leven,  
we juichen in Gods voorjaarslicht  
en als herboren straalt de liefde  
van ons verfrissend aangezicht.*

*Het is de kringloop die het oude  
vervangt door wat de hemel biedt  
aan nieuwe ijver en geloofskracht,  
als een verheven lentelied.  
Zo willen wij de schepping eren  
door groeiend, bloeiend, onversaagd  
het leven Gods te openbaren  
in alles wat Hij van ons vraagt.*

Frits Deubel

## ***Dorpentocht 316***



### **Dorpentocht 316: Mars voor éénheid in Christus, voor de bloei van jouw woonplaats!**

Wat is Dorpentocht 316? Het is een wandeltocht door Noord-Nederland. We wandelen samen met het kruis van plaats naar plaats, tussen Pasen en Pinksteren.

Unite in Christ heeft een warm hart voor de mensen van Noord Nederland.

Daarom maken we deze dorpentocht in de vorm van een hart.

### **42 wandelroutes**

Onze wandeling begint op 5 april in Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het kruis neer als teken van hoop en van eenheid in Christus. De volgende dag gaat dit kruis weer met ons mee naar de volgende plaats.

Op 22 mei beëindigen we onze wandeling weer in Wijnjewoude.

Uw dorp/stad of in de nabije omgeving hiervan, zal ook worden aangedaan! Daar zal een kort programma plaatsvinden.

Een groep van max 30 personen zal met een kruis naar het betreffende dorp wandelen.

Om mee te wandelen kan men zich aanmelden op de website.

We zouden graag zien dat de 'eigen' mensen uit het dorp waar het kruis de dag daarvoor is aangekomen, wandelen naar het andere dorp. (Ze

komen aan rond 18 uur.) En dat daar de groep ontvangen wordt door plaatselijke vertegenwoordigers vanuit de verschillende kerken.

's Avonds 19.30uur zal het kruis (3,5 meter) in het centrum van het dorp opgericht worden. Vervolgens is per dorp voor de inwoners een programma van ca. een half uur waarbij een teamleider van Unite in Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het thema (eenheid in Christus en bloei van je dorp) en er wordt voor het dorp gebeden.

Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Belangrijk is daarbij het gebed van Jezus: *'Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt'* (Joh. 17)

De organisatie komt graag in contact met mensen uit de dorpen die mee willen werken aan de organisatie van deze activiteit in hun dorp. Op de website staat welke dorpen op welke data worden aangedaan. Om je hiervoor op te geven mag contact opgenomen worden met [info@uniteinchrist.nl](mailto:info@uniteinchrist.nl)

Willem Jongsma is de algehele coördinator. Als u vragen heeft mag u contact met hem opnemen, tel. +31653798700.

Voor de tocht kunt u zich opgeven via de website: [www.dorpentocht316.nl](http://www.dorpentocht316.nl)

## ***Een aanwinst voor de maatschappij***

“Kun je niet ‘ns een verhaal schrijven over gasten van ons die een aanwinst zijn voor de maatschappij?”, vraagt INLIA-medewerker Jinke. De mensen die altijd klaar staan om te helpen mogen wel eens belicht, vindt ze. Mensen zoals Bryan. “Daar mag je blij mee zijn als land.”

Hij wordt 's ochtends altijd vroeg wakker. Uurtje of zes, dan is het wel gedaan met de slaap. Dan kan een mens gaan liggen piekeren óf uit de veren en zichzelf nuttig maken. Bryan kiest voor het laatste.

Schoonmaken, bijvoorbeeld, bij de receptie of in de keukens. Iets omhanden hebben helpt tegen de stress. “Ik wil niet gek worden.”

Bovendien: hij vindt het fijn om te helpen. Tolken voor andere gasten. Gras maaien om de opvang heen, om wat terug te doen voor INLIA. Soms kan hij ook een zakcentje bijverdienen. Gasten in de opvang hebben corveetaken, maar mogen die aan een ander uitbesteden tegen een kleine vergoeding. Zo sprokkelt Bryan geld bijeen voor zijn dochter. Hij spaart het soms letterlijk uit eigen mond. “Ik wil voor mijn dochter kunnen zorgen.”

Zes jaar oud is ze nu, zijn mooie meisje. “Ze heeft me gered”, zegt Bryan, “Zonder haar was ik doorgedraaid. Nu denk ik, als ik slechte gedachten krijg: ik moet volhouden voor haar. Sterk zijn, doorgaan.” Want slechte gedachten heeft hij wel eens. Bryan heeft PTSS (posttraumatische stress stoornis).

In 2004 wordt hij in de burgeroorlog in Burundi ontvoerd en mishandeld door de rebellen, vervolgens gevangengezet en gemarteld door de andere partij. Uiteindelijk weet zijn familie een militair om te kopen om hem vrij te krijgen. Daarna moet hij het land uit natuurlijk; naar Italië is het plan.

Maar bij een tussenlanding op Schiphol pakt de politie hem op. Gevalletje persoonsverwisseling, maar Bryan is doodsbenuwd. “Ik dacht ‘hij gaat mij vastbinden en slaan’. Die agent zag mijn angst en vroeg wat er was. Ik dacht ‘wauw, wat is de politie hier goed’.” Bryan wordt met een strippenkaart in de hand naar Ter Apel gestuurd om asiel aan te vragen.

In die tijd krijgt iedereen uit Burundi een tijdelijke vergunning. Zijn persoonlijke verhaal wordt echter niet gecheckt. Als Nederland in 2008 het beschermingsbeleid opheft en mensen uit Burundi terug gaat sturen, vreest Bryan het ergste. Een spannende tijd volgt, waarin hij zich elke week bij de politie moet melden. “Ik ben elke afspraak

geweest.” Toch - of misschien juist daarom - is hij nooit opgepakt en uitgezet.

In 2011 doet hij een nieuwe asielaanvraag, opnieuw in Ter Apel. En hoewel die aanvraag uiteindelijk wordt afgewezen, is dat toch zijn grote geluk. Want in Ter Apel ontmoet hij zijn vriendin. Een Congolese weduwe, die in 2012 asiel krijgt en in 2013 haar 4 kinderen over mag laten komen. En die inmiddels dus een vijfde kind heeft; de dochter die ze met Bryan heeft gekregen.

Die andere kinderen, die zijn eigenlijk ook gewoon zĳn kinderen nu. “Ze waren nog klein toen ze in 2013 aankwamen.” Inmiddels zijn de oudste 2 al volwassen. Trots: “Ik ben opa geworden, de oudste dochter heeft een baby gekregen.” Opgetogen toont hij de foto.

“Hij is zo’n zorgzame vader”, zegt zijn begeleider Anne, “Hij brengt zijn dochter naar school, overal naartoe eigenlijk. Maar ook de andere kinderen helpt hij met alles.” Bryan zelf haalt zijn schouders op: “Ik ben blij als ik iets kan doen voor mijn dochter. Of voor de andere kinderen. Ik houd van helpen. Als iemand iets nodig heeft, is het toch fijn als je kunt helpen? Ik kan geen nee zeggen.”

Geen nee kunnen zeggen is niet een probleem waar de Nederlandse overheid mee kampt. In 2016 wordt Bryans derde aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen. Maar er gloort hoop: inmiddels kan Bryan een beroep doen op een verblijf op basis van gezinsleven, zoals dat heet. De juristen denken dat dit een goede kans van slagen moet hebben, want het mag duidelijk zijn dat Bryan een gezinsleven heeft.

Wat hij dan gaat doen? Terug naar school om de opleiding die hij eerder startte af te maken: monteur van deuren, kozijnen, rolluiken etc. Zodat hij echt voor zijn gezin kan zorgen. En INLIA mag hem dan heus nog wel eens bellen om bij te springen.

Wat je zegt, Jinke: een aanwinst voor de maatschappij

## ***Van de activiteitencommissie***

Wij nodigen jullie weer uit voor een online activiteit. Dat gaat plaats vinden op zaterdag 24 april. De twee vorige activiteiten waren zeer succes vol. Wat we gaan doen blijft nog even geheim. Elkaar online ontmoeten in deze Corona tijd is een mooie oplossing. Dus zet het allemaal in de agenda 24 APRIL. We hopen u dan online te ontmoeten.

Activiteiten commissie  
Janine, Joke, Frederik en Sietske





## Oecumenisch leesrooster

zaterdag	10 april	Jesaja 26:1-11	Sterk
zondag	11 april	Jesaja 26:12-27:1	Leven!
maandag	12 april	Jesaja 27:2-13	Hoop
dinsdag	13 april	Psalm 81	Liefdesverklaring
woensdag	14 april	Ezechiël 33:1-11	Een gewaarschuwd mens
donderdag	15 april	Ezechiël 33:12-20	Afkeren of terugkeren
vrijdag	16 april	Ezechiël 33:21-33	Verleiden, garantie toekomst?
zaterdag	17 april	Ezechiël 34:1-10	Wie is de goede herder?
zondag	18 april	Ezechiël 34:11-22	Zoekende liefde
maandag	19 april	Ezechiël 34:23-30	Herderlijke zorg
dinsdag	20 april	Psalm 100	Oproep
woensdag	21 april	1 Joh. 1:1-10	God is licht
donderdag	22 april	1 Joh. 2:1-11	God is vergevend
vrijdag	23 april	1 Joh. 2:12-17	God is er altijd
zaterdag	24 april	1 Joh. 2:18-29	God is rechtvaardig
zondag	25 april	1 Joh. 3:1-10	God is Vader
maandag	26 april	1 Joh. 3:11-24	God is betrouwbaar
dinsdag	27 april	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
woensdag	28 april	Ezechiël 36:1-15	Opbloeit
donderdag	29 april	Ezechiël 36:16-28	Terugkeer en inkeer
vrijdag	30 april	Ezechiël 36:29-38	Paradijsbelofte

zaterdag	1 mei	Psalm 136	Eeuwig duurt zijn trouw
zondag	2 mei	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
maandag	3 mei	Ezechiël 37:15-28	Het goede hout
dinsdag	4 mei	<i>Dodenherdenking</i> Psalm 116	Banden van de dood
woensdag	5 mei	<i>Bevrijdingsdag</i> Ezechiël 38:1-13	Waarschuwing
donderdag	6 mei	Ezechiël 38:14-23	Overdonderend
vrijdag	7 mei	Ezechiël 39:1-16	Ontwapening

zaterdag	8 mei	Ezechiël 39:17-29	Ommkeer
zondag	9 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
maandag	10 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
dinsdag	11 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
woensdag	12 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
donderdag	13 mei	<i>Hemelvaart</i> 1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
vrijdag	14 mei	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
zaterdag	15 mei	1 Johannes 5:1-12	Liefde overwint
zondag	16 mei	1 Johannes 5:13-21	Getuigen en vertrouwen
maandag	17 mei	Ezechiël 40:1-16	Vergezicht
dinsdag	18 mei	Ezechiël 40:17-37	Meetsysteem
woensdag	19 mei	Ezechiël 40:38-47	Ruimtelijke ordening
donderdag	20 mei	Ez. 40:48–41:15a	Ruim bemeten
vrijdag	21 mei	Ezechiël 41:15b-26	Ellenlang
zaterdag	22 mei	Psalm 104:1-18	Kennis der natuur
zondag	23 mei	<i>Pinksteren</i> Psalm 104:19-35	Kennis van God