

Pastorale

In eerder jaren zijn we een aantal keren achter elkaar op vakantie geweest in Tsjechië. We verbleven dan in een vakantiehuis in een klein dorpje. De eigenaren woonden er soms naast. Hele vriendelijke mensen. Probleem was echter dat zij bijna alleen maar Tsjechisch spraken. Gaandeweg heb ik wel tot 10 leren tellen. Letterlijk, in het Tsjechisch, bedoel ik. Alsook de belangrijkste dingen voor het boodschappen doen e.d. Maar in het begin probeerde een buurman hele zinnen tegen ons te praten en helaas, we verstonden er geen klap van. En aan de andere kant was mijn beste Engels en mijn beste Duits niet aan hem besteed. Kortom: enkele woordjes en gebarentaal.

U snapt dat onze conversatie op een laag pitje is blijven staan.

De taalbarrière stond een echte ontmoeting en een echt leren kennen van elkaar in de weg.

Zo, zou je kunnen zeggen, is het ook met onze ontmoeting met God.

Van belang is allereerst dat je met Hem in contact *wil* komen, een echte ontmoeting aan wil gaan. Sluit je je daarvoor af, dan zul je God nooit leren kennen. Nooit weten wie Hij is, wie Hij voor jou wil zijn.

En zoals je iemand nooit echt zult kennen na één ontmoeting, zo zul je ook God pas echt gaan kennen in een steeds verdergaande ontmoeting.

Maar is er dan geen taalbarrière?

In mijn gebed kan ik wel tot God spreken, maar zegt Hij ook wat terug?

Is er wel sprake van een wederzijdse ontmoeting?

Ik denk het wel. In de Bijbelse verhalen, in de verkondiging en in Jezus spreekt God onze taal. Zo wil Hij ons ontmoeten, een relatie met ons aangaan. Maar wij moeten het ook willen. Een echte ontmoeting is nooit éénrichtingsverkeer.

In het onderlinge menselijke verkeer kost elkaar ècht leren kennen tijd en moeite. Maar dat is helemaal geen opgave, je doet het graag, met plezier. Zo dus ook met je relatie met God. Dan wil je tijd en ruimte vrij maken voor de ontmoeting.

Maar dan zul je in God ook een Vader vinden die jou door en door kent, die weet wat er in jou omgaat en Die er altijd wil zijn voor jou.

In de ontmoeting met God zul je een Vriend vinden die met je mee oploopt. Een leven lang.

R.L.

Welkom in de eredienst

Zondag 2 september
9.30 uur

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Canzibe
2^e collecte: Ontmoetingskerk
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 9 september
9.30 uur

Oec. Openluchtdienst, De Librije
ds. Ron Lafeber
Collecte: Oecumenische Werkgroep

Zondag 16 september
9.30 uur

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: KerkinActie
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 23 september
9.30 uur

Startweekend
ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Big Brain project en Project Togo!
2^e collecte: Ontmoetingskerk
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 30 september
9.30 uur

ds. Jac. Goorhuis, Smalle Ee
1^e collecte: KerkinActie
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 7 oktober
9.30 uur

Oec. viering H. A. - Ontmoetingskerk
ds. Ron Lafeber
Collecte: Oecumenische Werkgroep
Koffiedrinken na de dienst

Bij de diensten

Zondag 2 september: Afscheid, bevestiging ambtsdragers, pastoraal medewerkers

In deze dienst willen we afscheid nemen van de aftredende ambtsdragers en pastoraal medewerkers. We zijn hen dankbaar voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren binnen de gemeente hebben gedaan. Tevens worden in de dienst 'nieuwe' mensen bevestigd en anderen herbevestigd. Mooi dat zij bereid zijn gevonden het werk verder te dragen.

Zondag 9 september: Regionale openluchtdienst om 9.30 uur

Deze openluchtdienst die jaarlijks wordt gehouden, heeft dit jaar als thema: *Wat is wijsheid?* De Bijbelboeken Spreuken en Prediker ('wijsheidsboeken') staan in de dienst centraal.

Voorgangers zijn da. Sietske Blok, Lippenhuizen, Langezwaag en ds. Ron Lafeber. Medewerking wordt verleend door het Jiddisch muziekgezelschap 'samoosara'.

Bij mooi weer op het schoolplein van 'De Librije', bij slecht weer in de Ontmoetingskerk.

Zondag 16 september: 1^e dienst 'Top 10 van Gorredijk'

In deze dienst willen we aandacht besteden aan de liederen die de nummers 10 t/m 6 van de 'Top 10 van Gorredijk' bezetten. Enige uitleg over de achtergrond en de inhoud van het lied. Ook kan misschien iemand aan het woord komen die op het lied heeft gestemd, om uit te leggen wat dit lied specifiek voor haar/hem betekent.

Dit alles betekent ook dat er geen preek is, of een hele korte.

De nummers 5 t/m 1 komen aan bod in de dienst op 28 oktober.

U moet dus nog even geduld hebben om te weten welk lied op nr. 1 staat!

Zondag 23 september: Startzondag

Aan deze dienst wordt meegewerkt door de jeugdband.

Thema: *Verbonden!*

Op pagina 13 vindt u meer informatie over het startweekend.

Samenkomsten in 'De Draaier', Voltawerk

op vrijdagmiddag om 16.30 uur

15 september Pastor Koos Dijkshoorn

29 september dhr. Obe Brandsma

Diaconaal nieuws

Zondag 9 september

1^e collecte: Oecumenische werkgroep

Deze zondag is het een oecumenische openluchtdienst, dus is de collecte bestemd voor de Oecumenische Werkgroep.

Zondag 16 september

1^e collecte: KerkinActie

Vandaag is het Vredeszondag, maar vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. KerkinActie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede, in Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in de Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal-economische crisis in hun land. Er is veel wantrouwen en ze geloven niet, dat zij invloed hebben op hun situatie of op hun toekomst. 'Spirit and letter' partner van KerkinActie, traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. In Nederland steunt KerkinActie de Stichting 'De Vrolijkheid', die voor kinderen in AZC's activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Met ouder-kind projecten versterkt 'De Vrolijkheid' familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun kinderen. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede.

Zondag 23 september - Startweekend

1^e collecte: Big Brain project en Project Togo

Vandaag willen we twee projecten uit onze eigen gemeente steunen. Het eerste is Stichting Big Brain Project van Bart en Janine van der Kooi. Hun stichting is in 2016 opgericht en richt zich op de bouw van in totaal 14 huizen en een toiletgebouw, op een stuk land nabij de school in een

buitenwijk van Nairobi. De huizen worden verhuurd en de opbrengst is een maandelijkse inkomstenbron voor de school.

Inmiddels staan er vijf huizen en een toiletgebouw.

www.bigbrainproject.nl Rek.nr. NL38 RBRB 0941557979

Het tweede project is van Rudi en Marijke Witvoet die zich al jaren inspinnen voor de mensen in Togo. De organisatie heet "Mother Charity" wat liefdadigheid betekent en erbarmt zich over een weeshuis voor kinderen zonder ouders, kinderen waarvoor de ouders niet kunnen zorgen en voor verstoten vrouwen. Omdat de huur de pan uitrijst, hebben ze m.b.v. sponsoren en diverse organisaties een stuk land aangekocht om een nieuw weeshuis te bouwen wat plaats kan bieden aan ± 60 kinderen. Rek.nr. NL83 INGB 0003108540 t.n.v. R.C. Witvoet 'project Togo'.

Zondag 30 september

1^e collecte KerkinActie - Versterk de Kerk in het Midden-Oosten

De kerken in het Midden-Oosten hebben het erg moeilijk.

De oorlog in Syrië duurt nu al 7 jaar en nog steeds leven miljoenen mensen in vluchtelingenkampen. Veel gebouwen zijn verwoest en veel leden zijn gevlucht. Om te voorkomen dat er meer mensen vertrekken, is er dringend behoefte aan drinkwater, voedsel en onderwijs.

De kerk in Syrië wil hen helpen, maar kan dat niet alleen.

Ze heeft onze ondersteuning daar hard bij nodig.

Er zijn gelukkig signalen van hoop van mensen die volhouden en van mensen, die voorzichtig weer terugkeren naar hun eigen stad of dorp.

Daar proberen ze hun leven weer op te bouwen. Laten we ons als Nederlandse kerken verbonden weten met de kerken in het Midden-Oosten en geloven in delen.

In gebed, het geloof en de gaven.

Zondag 7 oktober

1^e collecte - Oecumenische werkgroep

We vieren deze zondag een oecumenisch Heilig Avondmaal, dus is de collecte bestemd voor de oecumenische werkgroep.

Vanuit de pastorie

Waar is de mol?

Gemeenteleden vragen nog wel eens : woont u hier naar uw zin ?

"O, jawel, hoor", is dan steevast het antwoord, "*we wonen prima aan het Prieel*".

De laatste weken was het echter een *ietsje* minder prima. Last van ongewilde, ongenode beestjes.

Het begon met toen ik, staande in de tuin, naar boven keek. En jawel!

Ik zag ze vliegen. In en uit. Helemaal in de nok van het huis. Wespen.

Tenminste, dat veronderstelde ik, want het was nogal hoog. Er moest wat gebeuren, want nu waren ze nog druk met het bouwen van het nest, maar straks in augustus...

Nu heb ik wel niet zo'n hoogtevrees, maar ik zag mezelf toch niet met één of andere spuitbus in mijn hand op een ladder staan, met boze wespen om mijn hoofd, zeven en een halve meter boven de grond.

Een kerkrentmeester gevraagd. Die wist wel een wespenverdelger. Die kwam met een hele hoge ladder en een hogedrukspuit met vergif. Daarna geen wesp meer gezien. Het gevaar was geweken.

Maar toen...ik had in het najaar al wel eens een molshoop in de tuin gezien. Maar ach, één zo'n molshoop...

Maar één molshoop werden er twee en in korte tijd drie, vier, vijf. Op een gegeven moment telde ik 40(!) molshopen. Nu is 40 een mooi bijbels getal, maar ook een heilig getal aan molshopen wil je toch niet in je tuin hebben. En het werden er nog meer! En er kwamen gangen, half boven de grond. Het halve gazon 'gemold'. Ik kon het gras amper meer maaien. Ik deed alleen nog de slalom om de hopen.

Dus op zoek naar een mollenvanger. Die had eigenlijk geen tijd, maar hij zou even komen om mij de kunst van het mollenvangen bij te brengen.

Hij legde mij uit hoe je het beste mollen kunt vangen en zette een val.

En jawel!, direct de volgende morgen zal er al één in.

Maar zou dat de enige mol zijn?

De volgende dagen leek dat er wel op. Wij leefden tussen hoop en vrees, dat begrijpt u. Maar helaas...er kwamen toch weer hopen omhoog. Dus nu moest ik het geleerde in de praktijk brengen. Dat viel/valt nog niet mee. De eerste twee keer dat ik een val zette, mislukte. De tweede keer was er vlak náást de val zelfs een enorme berg! Alsof die mol tegen mij

wilde zeggen: mis! lekker puh! Maar hoewel ik het natuurlijk niet zeker weet, denk ik toch niet dat een mol zo denkt.

Dus ga ik nog even door met mijn strijd tegen het ongewilde dier - laten we althans hopen dat het er nog maar één is - want het visioen van een mooie, vlakke grasmat laat ik zo maar niet los!

Ik schrijf dit net voor mijn vakantie in juli. U leest dit pas eind augustus. Tegen die tijd hoop ik het mollenvangen dan toch echt in de vingers te hebben.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, Ron Lafeber

Uit de diaconie

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd. Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322 9038 66 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp in de gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Johan Mulder tel. 0516-471117

Sippy Bouma tel. 0513-463597

Met vriendelijke groeten, uw diaconie

STARTWEEKEND

**Thema: Verbinden
Ontmoetingskerk Gorredijk**

Zaterdag 22 september

**Vossenjacht: aanvang kwart voor 4
Deelname van 0-99 jaar**

Patat eten: +/- half 6 - alleen voor de kinderen!

**Na 't eten: Verkleed/schminken voor de Bonte Avond
Bonte Avond: aanvang half 8
Iedereen en alle acts zijn welkom!**

Zondag 23 september

**Startdienst: half 10 m.m.v. de band 'New Hope'
Na de dienst: koffie drinken + gezamenlijk eten**

De collecte: Bigbrain project + Togo

KERKCAFÉ

Binnenkort willen we starten met kerkcafé, klinkt goed toch?
Kerkcafé is een laagdrempelige avond bedoeld voor ouders in de leeftijd van ± 20 t/m 45 jaar, maar ook voor anderen die zich aangesproken voelen en belangstelling hebben.

We beginnen met een lekker kopje koffie/thee, even kennis maken met elkaar en dan met elkaar praten over een onderwerp wat jullie bezig houdt. We eindigen de avond met een sapje of een biertje.

Het thema van de eerste avond zal zijn: *keuzes maken*. Hoe regel je het allemaal tegenwoordig, in je gezin, met je werk, sport, familie, geloof etc. Welke keuzes maak je? En hoe blijf je dicht bij jezelf?

WANNEER?

Vrijdagavond 12 oktober om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk.

Onder leiding van ds. Ron Lafeber.

Kom gewoon 's langs en kijk of het wat voor je is, je bent van harte welkom!

Waar is onze jeugd mee bezig

Hallo allemaal!

Mijn naam is Celine Dijkstra, ik ben 20 jaar en ik woon in Gorredijk.



Na de havo op de middelbare school heb ik ervoor gekozen om te gaan studeren. Ik vond het een moeilijk om een studie te kiezen, maar ik heb uiteindelijk een goede keuze gemaakt.

Ik studeer MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Met de studie MBRT kan je komen te werken op de Radiologie / Radiotherapie / Nucleaire Geneeskunde afdeling in het ziekenhuis. Hierbij leer je veel over de beeldvorming en therapie van verschillende ziektebeelden.

Inmiddels heb ik jaar 3 afgerond. Ik heb het afgelopen jaar 2x 20 weken stage gelopen. Mijn eerste stage was in het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Hier heb ik 20 weken mee mogen draaien op de Radiologie. In deze periode heb ik in de praktijk geleerd om röntgenfoto's, CT-scans, MRI-scans en echo's bij patiënten te maken. Daarnaast heb ik geleerd om door middel van beeldvorming te assisteren op de operatiekamer en om röntgenfoto's op de spoedeisende hulp te maken.

Mijn tweede stage was in het RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland) in Leeuwarden. Hier heb ik kennis gemaakt met radiotherapie. Ik heb hier veel geleerd over de verschillende bestralingstechnieken. Ook heb ik ervaren hoe het is om met patiënten een behandeltraject van begin tot eind te doorlopen.

Momenteel doe ik in de Tjongerschans vakantiewerk.

Na de zomer begin ik met mijn laatste jaar van de opleiding en kan ik daarnaast nog blijven werken in Heerenveen(!)

Buiten mijn opleiding en werk om vind ik het gezellig om leuke dingen met vriendinnen te doen.

Zo ben ik deze zomer 4 dagen naar Parijs geweest. Een échte aanrader!

Ik hoop dat jullie op deze manier een kijkje hebben kunnen nemen in mijn dagelijkse leven 😊. Tot ziens!



Big Brain project



Vijf huizen gereed!

Met hulp van onze sponsors en de donaties hebben we inmiddels 5 huizen kunnen realiseren. De kosten waren iets hoger dan van tevoren ingeschat, omdat de klusjesmannen enkele kosten vergeten waren te begroten. Gelukkig viel het uiteindelijk mee en staan er nu vijf huizen, of eigenlijk onder elkaar.

De eerste huurders zijn er!

Nadat het advertentiebord in de wijk was opgehangen, kwam er steeds meer interesse in het huren van de huizen. Nu er vijf huizen zijn opgeleverd, is de interesse concreet geworden. Voor de sociale controle is het fijner om met vijf dan met twee bij elkaar te wonen. De eerste huurders is een jong koppel, zij hebben gekozen om in het eerste huis (bovenaan) te gaan wonen.

Huuropbrengsten

Deze mooie ontwikkeling betekent dat er huurinkomsten zijn en dat deze maandelijks naar de school zal gaan. De huur is 4000 Keniaanse Shilling per maand, dit is ongeveer € 35. Voor de school betekent dit dat er meer budget is om eten en drinken te kopen voor de kinderen, zodat er genoeg maaltijden zijn.

Doneren

We kunnen uw/jouw financiële steun nog steeds goed gebruiken. Help je mee? Op onze site kan je heel eenvoudig via iDeal of Paypal een eenmalige donatie overmaken.

We zoeken ook nog basisscholen om aan spaaracties, kerken voor collectes en giften en bedrijven die ons willen ondersteunen. Weet je iets of ken je iemand? Dan horen we het graag!

Op onze website en op de Facebook-pagina zijn alle foto's te bekijken van de voortgang van de projecten!

Autorijden

Mevrouw Akkerman	Schoolstraat 7-18	tel: 464636
Mevrouw Knol	Schoolstraat 7-7	tel: 462664
Mevrouw Glazema	De Hoop 4-34	tel: 06-53684977
Mevrouw Veenstra	De Hoop 48	tel: 463039

26 augustus	Harm Geerligs	tel: 462107
2 september	Geart Feddema	tel: 435690
9 september	Teake Hoekstra	tel: 466817
16 september	Folkert Veenstra	tel: 463087
23 september	Harm Geerligs	tel: 462107
30 september	Geart Feddema	tel: 435690
7 oktober	Teake Hoekstra	tel: 466817

Wilt u vervoer naar de kerk? Bel buiten werktijd met Geart Feddema telefoon 435690 / 06-18309265
of stuur een e-mail naar geartfeddema@gmail.com

Informatie uit de classis Fryslân

Op 27 juni vond de tweede classicale vergadering (CV) plaats, voor het eerst onder leiding van preses ds. J. Vlasblom. Omdat we u graag op de hoogte houden van wat er aan de orde was of wat er werd besloten, ontvangt u nu en in het vervolg na elke CV een korte weergave van het besprokene.

Nadat de notulen zijn goedgekeurd (deze keer dus na de CV van 10 oktober 2018), krijgt elke gemeente het complete verslag.

Om te beginnen werd er op 27 juni afscheid genomen van de mensen die als moderamenleden van het CRO (Classicaal Regionaal Overleg) zoveel voorbereidend werk voor de nieuwe classis Fryslân hebben gedaan: preses ds. L. Bergstra, scriba P. van Asperen en notulist A. Bos. Grote dank voor het werk dat zij in het CRO én daarvoor vele jaren hebben verzet.

De nieuwe classis krijgt ook te maken met een nieuw fenomeen, de classispredikant. Zoals u waarschijnlijk al weet, is dat voor Fryslân ds. W. Beekman geworden. De dienst met de bevestiging van ds. W. Beekman in zijn functie als classispredikant vindt plaats op 16 september. Locatie zal zijn de Trinitaskerk in Heerenveen.

Vanuit de landelijke organisatie van de PKN is het streven om het scribaatswerk van alle classes een beetje te stroomlijnen. Om die reden heeft men ook uniforme mailaccounts voor de classes aangemaakt. Voor Fryslân is dat classisscriba-friesland@protestantsekerk.nl geworden. Deze accountnaam kan helaas niet 'verfriesd' worden, daarom kiezen we ervoor om bij alle digitale verkeer binnen de classis het al eerder geregelde mailadres classisfryslan@gmail.com te gebruiken.

Laatste formaliteit voor de classicale vergadering echt kan gaan functioneren, was het vaststellen van het Huishoudelijk Reglement voor de classis Fryslân en de Verkiezingsregeling voor de afvaardiging vanuit de Ringen naar de classisvergadering.

Hierna konden we verder met meer inhoudelijke zaken. Een delegatie van de Stichting Nijkleaster uit Jorwerd was in de vergadering aanwezig om de nieuwe plannen van Nijkleaster toe te lichten. Ds. H. Wagenaar legde uit dat met het einde van het pioniersproject 2012-2019 ook de steun van

de landelijke PKN op z'n eind loopt en dat daarom voor het vervolgplan 2019-2026 nu de aandacht van de classis Fryslân wordt gevraagd van de classicale vergadering, maar straks vooral van de gemeenten in de classis. H. Kroes, voorzitter van de stichting, vertelde wat de nieuwe plannen financieel betekenen. De exploitatie van het nieuw op te zetten 'klooster' lijkt geen probleem te worden - het huidige project kan zichzelf ook bedruipen - , maar de aanschaf van de monumentale doch vervallen boerderij waaraan voor de kloosteropzet wordt gedacht, gaat de financiën van de stichting toch wel te boven. Naast crowdfunding en zelfwerkzaamheid blijft er altijd nog een fors tekort dat overbrugd moet worden. Maar de stichting gaat toch echt pas tot koop over als alle geld is toegezegd: zonder geld geen project. 'De stipe fan`e klassis' kan een ondersteuning zijn in het streven van het nieuwe project 'in Frysk projekt te meitsjen'.

In oktober zal de classicale vergadering een besluit nemen over een concrete aanbeveling.

Wat kwam nog meer aan de orde?

In enkele Ringen (we hebben er in Fryslân zeven, in gebied overeenkomend met de zeven oude classes) bestaat de wens om met kleinere eenheden te gaan werken en dus nieuwe Ringen te vormen. Preses ds. Vlasblom gaf nu in de vergadering aan dat het breed moderamen liever niet direct een opdeling van de Ringen ziet. De consequenties voor de afvaardiging naar de classis en de verdeling van de financiën (in de kas van de nieuwe classis zijn de zeven ingebrachte 'potjes' van de oude classes van een label voorzien) zijn ook nog niet duidelijk. Bovendien zijn bijeenkomsten van de Ring bedoeld als ontmoeting van gemeenten, de Ring heeft geen bestuurlijke taak. Het is dus altijd mogelijk een bijeenkomst te beleggen waarvoor, bepaald door regio en/of onderwerp, niet alle gemeenten binnen de Ring worden aangeschreven.

Ander praktisch bezwaar: een overstap naar een andere Ring, ook als die het gevolg is van een opdeling in nieuwe Ringen, vereist de goedkeuring van het Breed Moderamen, vergelijkbaar met wat voorheen het geval was bij een overstap naar een andere classis.

J. Brinkman-Dijkstra, scriba classis Fryslân

Stilte, besinning, ferbining

Samen in actie voor Westerhûs –

Mei-inoar yn aksje foar Westerhûs

Nijkleaster werkt hard aan de plannen om een nieuw, protestants klooster te bouwen op de locatie Westerhûs, vlakbij Jorwert. De droom is prachtig, de plannen zijn klaar – nu het geld nog! Daarvoor komen we samen met u in actie. Doet u mee?

Steun Nijkleaster / Stypje Nijkleaster

Om de dromen en wensen van de Stichting Nijkleaster te kunnen realiseren is (veel) geld nodig. Daarvoor zijn we voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van personen, bedrijven en instellingen. Het werk van Nijkleaster wordt daarnaast financieel ondersteund door de Protestantse Kerk (PKN).

Wij zouden het geweldig vinden als u ons helpt om de dromen van Nijkleaster waar te maken. Dat kunt u doen door ons werk financieel te steunen.

Hoe kunt u Nijkleaster financieel steunen?

Stiper of donateur

Word **stiper** (donateur) of **freon** (vriend) van 'Nijkleaster'. Voor 25 euro bent u donateur; voor 100 euro per jaar wordt u vriend van Nijkleaster. Donateurs worden persoonlijk op de hoogte gehouden van de activiteiten van Nijkleaster. Onze freonen ontvangen ook jaarlijks een uitnodiging voor een bijzondere jaarbijeenkomst in oktober.

Meer informatie op: www.nijkleaster.frl



***Lezingen Earnewâldster Rûnte
2018-2019 over
'scherven en bouwstenen'***

De Earnewâldster Rûnte, opgericht in 2000 en is een werkgroep van het Frysk Oekumenysk Wurkferbân Earnewâld,

met als doel om nieuwe theologische inzichten/ontwikkelingen dichter bij de mensen te brengen. Gemiddeld komen er zo'n 100 bezoekers per keer.

Het komende seizoen staat het thema 'Scherven en bouwstenen' centraal. Op 18 september houdt Stevo Akkerman als eerste zijn lezing met als titel 'Geen ontsnappen aan'. De mens is geneigd tot alle kwaad en ook tot alle goeds, soms zelfs tegelijkertijd. Geen ontsnappen aan, en toch elke dag een nieuwe dag.

De volgende lezingen zijn op:

- | | |
|-------------------------|---|
| <i>23 oktober 2018</i> | <i>Matthias Smalbrugge</i>
Scherven brengen geluk.
De bouwstenen van het ik |
| <i>20 november 2018</i> | <i>Paul van Tongeren</i>
Het kwaad en de vrije wil |
| <i>8 januari 2019</i> | <i>Jan Greven</i>
Over oud worden en het goede leven |
| <i>5 februari 2019</i> | <i>Cees Glashouwer</i>
Tussen determinisme en vrijheid |
| <i>5 maart 2019</i> | <i>Rik Torfs</i>
Geluk dat zich niet laat zoeken |

De 6 lezingen worden gehouden in de PKN-kerk Eben Haëzer, Wiidswei 6, 9264 TL in Earnewâld. Elke keer op dinsdagavond. Aanvang 19.30 uur.

Intekening voor het seizoen kan door € 35,00 over te maken op rekeningnummer NL 62 RABO 0132743051 op naam van 'Frysk Oek.

Wurkferbân', Nes, (vermeld in uw omschrijving uw adres en postcode, i.v.m. het toesturen van het programma).

Losse verkoop € 8,00 per lezing.

Contactadres: Tine van Minnen, Wiesterwei 12, 9143 WJ Nes.

T: 06 – 20600409 E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl

E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl

Veel bezoekers en ontroering bij jubileum 30 jaar Charter van Groningen

Ze moet tijdens de dienst even weg lopen, de jonge vrouw. Zo grijpt de dienst deze zondag van het jubileumweekend haar aan. "De voorgangers vertellen over mijn leven, over mijn verdriet", vertelt ze later, "Al jaren leef ik hier als illegaal met mijn moeder op straat. Niemand zag onze pijn, alleen God. En nu hebben we deze mensen gevonden. Nu is er licht."

De afsluitende viering van het jubileumweekend 30 jaar Charter van Groningen, op zondag 24 juni, stond helemaal in het teken van vluchtelingen in nood én in het teken van licht. Het licht dat niet te doven valt, het licht van hoop, van redding voor iedereen. De 12 weken durende kaarsenestafette die door Nederland ging, kwam hier tot besluit. De kaarsen werden binnen gebracht door vertegenwoordigers van kerken uit alle provincies, voorafgegaan door een kaars die binnen werd gebracht door een lid van de Karengemeenschap in Nederland - als vertegenwoordiger van de internationale vluchtelingengemeenschap.

De Martinikerk was bijzonder goed gevuld voor de bijzondere afsluiting van het jubileumweekend. Dat weekend kende vele ontroerende momenten. Samen de maaltijd delen op zaterdag, bijvoorbeeld. Gasten van het weekend en gasten uit de bbb+opvang van INLIA, jong en oud, van allerlei gezindten, van allerlei achtergronden, samen aan tafel.

De prachtige Wall of Hope, gemaakt door jongeren van onder andere het Maartenscollege in Haren. Muzikanten en zangers uit de bbb+opvang die samen met het koor van opnieuw het Maartenscollege 'Iedereen is van de wereld' ten gehore brengen. De uitreiking van de Levende Stenen aan de jonge ambassadeurs van Defence for Children en aan 16-jarige Toby Perez Riquelme uit Amsterdam; jongeren die zich uit geheel eigen beweging inzetten voor vluchtelingen in nood. Voorbeelden voor ons allen.

Het Drentse tentenkamp uit 1997 'revisited' met een expositie, door Ineke Bakker, voormalig algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, net als toen geopend met het opnieuw aansteken van de stormlantaarn. De nieuwe gemeenschappen die zich aansloten bij het verbond door het Charter te ondertekenen.

Het jubileumweekend was niet bedoeld als een feest, daarvoor is het charter dat zoveel jaar geleden werd opgesteld nog te pijnlijk actueel. Zie de eerste zinnen die 30 jaar geleden werden opgetekend: *'De situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Europa is verontrustend. Er is een algemene tendens bij de Europese regeringen om grenzen te sluiten en de binnenkomst van vluchtelingen en asielzoekers een halt toe te roepen.'*

Het weekend was bedoeld om elkaar te steunen, te bemoedigen en aan te moedigen. Om samen verschil te maken in het leven van mensen in nood. Want dat is wat het charter al 30 jaar doet. Er werd stilgestaan bij wat we vermogen als we samen de handen uitsteken naar vluchtelingen in nood. En dat is veel. Dat biedt kracht en hoop, zoals bezoekers zeiden. 'Bemoedigend', 'ontroerend' en 'hoopgevend' zo luidden veel van de reacties die INLIA mocht ontvangen.

*God zal onze tranen drogen
in de eeuwigheid
Maar hoe zal Hij dat kunnen
als we nooit hebben geschreid?*

*Staat er niet geschreven:
werpt al uw zorgen op Hem,
is dat geen bidden met kracht,
geen roepen met luider stem?*

*Zoals een mens zich kan uithuilen
bij een vriend, zonder zich te schamen,
zo kan een mens zich leegbidden
bij God, en zegt bevrijd: amen*

uit: Jaap Zijlstra - Dagboeknotities

Oecumenisch leesrooster

za.	1 sept	Deut. 2:16-25	Volksverhuizingen
zo.	2 sept	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
ma.	3 sept	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
di.	4 sept	Psalm 20	Overwinningslied
woe.	5 sept	Deut. 2:26-37	De koninklijke weg geweigerd
do.	6 sept	Deut.3:1-11	Museumbed
vrij.	7 sept	Deut. 3:12-22	Iedereen moet meedoen
za.	8 sept	Deut. 3:23–4:4	Onverhoord gebed
zo.	9 sept	Deut. 4:5-20	Bewondering van buitenlanders
ma.	10 sept	Deut. 4:21-31	Verantwoordelijkheid
di.	11 sept	Deut. 4:32-43	Bevoorrecht volk
woe.	12 sept	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
do.	13 sept	Romeinen 15:14-33	Nieuwe wegen
vrij.	14 sept	Marcus 8:27–9:1	Petrus: rots of Satan?
za.	15 sept	Marcus 9:2-13	Hemel op aarde
zo.	16 sept	Marcus 9:14-29	Gebedsgenezing
ma.	17 sept	Rechters 7:1-12	Gideonsbende
di.	18 sept	Rechters 7:13–8:3	Wie krijgt de eer?
woe.	19 sept	Rechters 8:4-21	Gewelddaden
do.	20 sept	Rechters 8:22-32	De echte heerser
vrij.	21 sept	Deut. 12:1-12	Grenzen
za.	22 sept	Deut. 12:13-28	Vlees en bloed
zo.	23 sept	Deut. 12:29–13:6	Hart en ziel
ma.	24 sept	Deut. 13:7-19	Dien alleen de HEER
di.	25 sept	Rechters 8:33–9:21	Onbeheerst
woe.	26 sept	Rechters 9:22-49	Geweldsspiraal
do.	27 sept	Rechters 9:50–10:5	In het heetst van de strijd
vrij.	28 sept	Marcus 9:30-41	Klein = groot
za.	29 sept	Marcus 9:42-50	Amputatie
zo.	30 sept	Rechters 10:6-18	Redding niet vanzelfsprekend

Oktober

ma.	1 okt	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
di.	2 okt	Rechters 11:12-27	Met open vizier
woe.	3 okt	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de offerkeuze
do.	4 okt	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
vrij.	5 okt	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
za.	6 okt	Marcus 10:1-16	Kinderzegen
zo.	7 okt	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald

Nieuwe oppassers gezocht!

Bijna elke zondag is er oppas voor de kleinere kinderen aanwezig in de kerk. En we zoeken nieuwe oppassers! Lijkt het u leuk om ongeveer één keer in de zes weken op te passen in de kerk? Meldt u zich dan aan bij Marielle de Jong via elleiramdejong@gmail.com

Namens de kinderen: alvast hartelijk dank!

Informatie voor de (digitale) nieuwsbrief?

Tijdens de dienst is er een papieren nieuwsbrief. Ook is er al een tijdje een wekelijkse digitale nieuwsbrief waar u zich op kunt abonneren via de website. Heeft u informatie voor de (digitale) nieuwsbrief? Stuur deze dan naar zowel janboorsma@ziggo.nl als naar nieuwsbrief@ontmoetingskerkgorredijk.nl