

PASTORALE

PINKSTEREN 2018

...kom, Heilige Geest, vernieuw uw kerk!...

Met Zijn hemelvaart maakt Christus plaats voor het werken van de Geest en zo wordt met Pinksteren de kerk geboren. Joodse pelgrims uit verschillende landen staan onder het gehoor van de apostelen. De vonk slaat over. Ze geven zich gewonnen aan het evangelie. Een grote groep laat zich dopen, als teken dat zij hun leven willen binden aan de Heer.

Je mag dus zeggen dat vanaf het begin de goede boodschap een wereldaangelegenheid is: *'Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië...'*

De Heilige Geest heeft in zijn werk een ruime armslag. Er is stuwkracht, Geest-drift. Grenzen worden overschreden, obstakels tussen mensen uit de weg geruimd. Nú, in 2018, misschien lang niet altijd zo spectaculair meer als dat eerste begin in Jeruzalem, zeker niet in Nederland, maar dat hoeft ook niet.

Daar waar mensen woorden van God spreken, niet alleen in de eredienst, maar juist ook van mens tot mens, dáár werkt de Geest. Waar mensen woorden van geloof, troost en bemoediging spreken tot een ander, daar is de Geest in hun midden. Zo werkt de Geest eerder in het verborgene dan in het openbaar.

We vergeten nog wel eens dat de kerk niet alleen maar mensenwerk is, maar zeker ook werk van Gods Geest. Het zijn niet alleen de mensen die de grote daden van God hoeven te verkondigen, wat zou er dan uiteindelijk van terecht komen? Maar vanaf het begin worden mensen daartoe aangezet, aangevuurd. Hoe zouden wij dan ooit kunnen wanhopen over de kerk? Laat het ons tot troost zijn wanneer wij weer eens mismoedig constateren dat de kerken 'leeglopen'. Zeker, de kerk zal verder veranderen, we leven in andere tijden, maar de kerk zal niet verdwijnen. Misschien wel in zijn huidige verschijningsvorm, maar dan zal zij in de loop van de tijd wel een andere gedaante aannemen. Er zullen altijd mensen zijn die bij elkaar komen om geloof te delen.

Beginnen we niet iedere kerkdienst met de geloofsuitspraak dat God het werk van Zijn handen niet loslaat? Dat geldt niet alleen Zijn schepping, de wereld, de mensen, maar ook de kerk.

Laten we ons daarom niet afsluiten voor (het werk van) Gods Geest. Maar laten we ons als gemeente van Christus voort laten drijven door Zijn kracht. Laat de Geest toegang krijgen tot ons hart. Dan kunnen we ons laten vernieuwen tot een geestdriftige kerk, waar iets van uit gaat. Waar evangelie van uit gaat.

De gemeente èn het bemoedigende woord. Om deze twee gaat het met Pinksteren. Vruchten van de Geest. Die geeft ons houvast.

Om met elkaar kerk te zijn, om met elkaar te leven als christenen in deze wereld.

R.L.

Welkom in de eredienst

Zondag 6 mei
10.00 uur

Open Deur Dienst

Pastor Koos Dijkshoorn
m.m.v. Gospelkoor Ichthus uit Franeker
Collecte: ODD – commissie
Koffiedrinken na de dienst

Donderdag 10 mei
9.30 uur

Hemelvaart

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Ambulance Wens
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 13 mei
9.30 uur

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Ambulance Wens
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 20 mei
9.30 uur

Pinksteren

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: KerkinActie
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 27 mei ds. C. Aalbersberg
9.30 uur 1^e collecte: Simavi
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 3 juni ***Overstapdienst***
9.30 uur ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Edukans
2^e collecte: Ontmoetingskerk
Koffiedrinken na de dienst

Bij de diensten

Zondag 6 mei: Open Deurdienst

Voorganger is pastor Koos Dijkshoorn en ik heb wel begrepen dat dat een dienst wordt waar muziek in zit!

Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag is geen 'trekker', het is een beetje een ondergeschoven kindje binnen de christelijke feestdagen. Maar daarom is het nog wel steeds van belang om met elkaar (de betekenis van) de Hemelvaart van onze Heer te vieren. U wordt uitgenodigd om mee te doen.

Zondag 20 mei: Pinksteren

We mogen vieren dat de Heer ons niet alleen heeft gelaten, maar dat wij verder kunnen in Zijn Geest.

Samenkomsten in 'De Draaier', Voltawerk

op vrijdagmiddag om 16.30 uur

11 mei ds. S. Blok

25 mei da. Chr. Schlette

Diaconaal nieuws

Zondag 13 mei

1^e collecte: Stichting Ambulance Wens

De missie van Stichting Ambulance Wens is om de laatste wens van iedere terminale patiënt te vervullen, die anders door vervoersproblemen niet uitvoerbaar is.

Door het vervullen van deze wens kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens naaste omgeving weer een beetje licht worden gebracht in moeilijke tijden.

Zondag 20 mei

1^e collecte: KerkinActie – Pinksterzending

In het Islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), partner van KerkinActie biedt hulp in allerlei vormen. Op de zondagschool krijgen kinderen elke week Bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen zelf niet lezen of schrijven dus iedere hulp is welkom! De volwassenen kunnen ook Bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijv. naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen, die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijv. zelf groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Zondag 27 mei

1^e collecte: Simavi

Trachoom verwoest levens.

Trachoom is een bindvliesontsteking aan het oog en wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia Trachomatis. Trachoom komt voornamelijk voor in gebieden waar schoon water en toiletten ontbreken en de mensen met en tussen het vee leven. Kinderen zijn het meest kwetsbaar.

Schoon water, toiletten en voorlichting over hygiëne vormen de enige effectieve lange-termijn-oplossingen voor dit probleem.

Zondag 3 juni - Overstapdienst

1^e collecte: Edukans

Geef een kind een kans op school!

Fazeerah (11) uit Malawi gaat na schooltijd graag naar de 'My World Life club'. Het is er gezellig en ik kan er veel leren bijvoorbeeld over mijn rechten en verantwoordelijkheden. In de kinderclub wordt veel aandacht besteed aan het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren over het aangaan van vriendschappen over verliefdheid en seksualiteit. Zo gaan de kinderen nadenken over hun eigen toekomst en keuzemogelijkheden. Als gevolg daarvan doen ze beter hun best op school, halen betere cijfers en spijbelen ze minder. Ook het aantal tienerzwangerschappen en voortijdige schoolverlaters daalt hierdoor. Fazeerah weet het zeker: 'Ik wil de school afmaken, want ik weet nu hoe belangrijk een goede opleiding is'. Edukans wil veel meer kinderen de kans geven om naar deze clubs te gaan. Helpt u mee?

De 'Top 10 van Gorredijk'

U hebt hiervoor liederen kunnen indienen. Deze zijn door mij allemaal - tenminste, ik hoop dat ik geen briefje of mailtje over het hoofd heb gezien - op een lijst gezet.

Deze lijst komt op de website van onze gemeente te staan en er zullen papieren lijsten in de hal liggen.

Op deze lijst kunt u drie liederen aankruisen die uw voorkeur hebben en deze lijst kan dan weer bij mij, of via de website, ingeleverd worden. Ik wil u vragen dit keer wel uw naam erbij op te zetten.

Ook hiervoor trekken we weer een paar weken uit.

En dan kan de top 10 definitief worden vastgesteld. En die 10 gaan we dan met elkaar ook zingen, verdeeld waarschijnlijk over twee diensten. Met misschien ook steeds een korte toelichting bij het lied.

Vanuit de pastorie

Bij ons afscheid van Appingedam kregen we een cadeau in geld mee om voor onszelf te besteden aan een eventuele vakantie. En dat gaan we in mei ook inderdaad doen. Een week in een hotel aan de kust in Turkije. Wij houden van de warmte en dan is het daar (Antalya) al lekker warm.

We zijn er twee jaar geleden ook geweest, dat is ons toen heel goed bevallen. Ik heb nu al visioenen van onszelf, liggend op ons ligbed aan de rand van het zwembad, met een heerlijke cappuccino.

En visioenen van dat overheerlijke toetjes-buffet!

Een foto van twee jaar geleden van al die toetjes siert nog steeds het bureaublad van mijn computer.

Ik vrees wel dat ik een paar kilo's zwaarder terug in Gorredijk kom...

Een groet aan u allen, fam. Lafeber

Uit de kerkenraad

In de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers hebben we al een flink aantal mensen bereid gevonden zich als ambtsdrager voor de kerk te willen inzetten. Op dit moment zijn er 2 diakenen, 2 wijkouderlingen 2 ouderling kerkrenmeesters en 1 pastoraal medewerkster die hebben toegezegd. We zijn heel blij met dit resultaat tot nu toe. Maar om de bezetting van de kerkenraad en de wijkteams, zoals die nu zijn ingedeeld, compleet te maken, zijn er nog 2 wijkouderlingen, 1 ouderling vieringen, 2 ouderling kerkrentmeesters en 4 pastorale medewerkers nodig (er zijn 2 nieuwe vacatures ontstaan).

We blijven tot de zomervakantie nog doorgaan met de zoektocht.

Inmiddels is al vastgesteld dat de nieuwe ambtsdragers in de dienst van 2 september 2018 bevestigd zullen worden.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, Bart van der Steege, scriba

Uit de diaconie

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd. Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322 9038 66 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Johan Mulder tel. 0516-471117
Sippy Bouma tel. 0513-463597

Met vriendelijke groeten, uw diaconie

World Servants Diner Italian

Vandaag was het zover, eindelijk de Italiaanse avond!

Er waren drie gerechten, het voorgerecht bestond uit stokbroodjes met lekkere tapenade hapjes.

Daarna werd als hoofdgerecht de pasta geserveerd: 'Made by Yanyi en Linda.'



Het recept was van Linda en er zaten veel ingrediënten en kruiden in. Na het hoofdgerecht kwam natuurlijk het nagerecht.

Dit bestond uit zelfgemaakt tiramisu met een recept van de Albert Heijn gemaakt door Fenna en Lotte.



Ook kon je ervoor kiezen om er ijs bij te nemen. Het nagerecht werd perfect afgemaakt door de aardbeien en de bosbessen.

Het werd in de keuken wel een rommeltje ha...ha... Eerst had niemand een taak en deed men maar wat, maar later kwam er meer ritme in en had elk een eigen taak. Maar de chaos 'behind the scenes' maakte het wel gezellig.

Wij willen graag de Albert Heijn in Gorredijk bedanken voor het sponsoren van de Italiaanse avond. Zonder hen was het niet mogelijk geweest. En door deze actie hebben we meer dan € 200 opgehaald.

Ook alle gasten hartelijk dank!

Volgens ons heeft iedereen het wel naar z'n zin gehad.

Yanyi, Lotte, Fenna, Aili en Linda.

Autorijden

Mevr. Akkerman	Schoolstraat 7-18	tel: 464636
Mevr. Knol	Schoolstraat 7-7	tel: 462664
Mevr. Glazema	De Hoop 4-34	tel: 06-53684977
Mevr. Veenstra	De Hoop 48	tel: 463039

6 mei	Harm Geerligts	tel: 462107
10 mei	Geard Feddema	tel: 435690
13 mei	Geard Feddema	tel: 435690
20 mei	Teake Hoekstra	tel: 466817
27 mei	Folkert Veenstra	tel: 463087
3 juni	Harm Geerligts	tel: 462107

Wilt u vervoer naar de kerk? Bel buiten werktijd met Geart Feddema, telefoon 435690/06-18309265 of stuur een e-mail naar geartfeddema@gmail.com

Grote schoonmaak

**Maandag 4 juni, met eventueel een uitloop naar
dinsdag 5 juni,
staat de grote schoonmaak van ons
kerkgebouw gepland.**

**Heeft u/ heb jij tijd om ons enkele uurtjes te
komen helpen? GRAAG!**

We beginnen 's morgens om half negen.

**U weet: Ons motto is al jaren
'vele handen maken licht werk'!**

Ik zie u graag!

Groet Froukje Jongsma

UW ARMEN

Uw armen
dragen mij
over de drempels
van de dagen...

De nacht volgt op de dag
de dag volgt op de nacht,
een nieuw uur
volgt op de vorige
in een voortdurende cyclus.

Tijden gaan door
en veranderen,
maar U verandert niet
en draagt me
dwars door alles heen.

Regen volgt op zonneschijn,
de zon breekt door na regen,
gebeurtenissen volgen elkaar op,
pijn, vreugde,
ontroering, verbazing...

Maar U verandert niet
en draagt me
dwars door alles heen.

Mei

zo.	6 mei	Genesis 8:1-14	Drooglegging
ma.	7 mei	Genesis 8:15-22	Buitenlucht!
di.	8 mei	Spreuken 30:10-14	Wijs en bescheiden 2
woe,	9 mei	Spreuken 30:15-33	Dierkundeles
do.	10 mei	Psalm 93	Hemelvaart
vrij.	11 mei	Genesis 9:1-7	Tegen bloedvergieten
za.	12 mei	Genesis 9:8-17	Regenboogcoalitie
zo.	13 mei	Genesis 9:18-28	De mantel der liefde
ma.	14 mei	Spreuken 31:1-9	Moeders wijsheid
di.	15 mei	Joël 2:18-27	Het komt goed
woe,	16 mei	Joël 3:1-5	Pinksteren
do.	17 mei	Joël 4:1-8	Straf voor Israëls vijanden
vrij.	18 mei	Joël 4:9-21	Oordeel
za.	19 mei	Genesis 10:1-32	Op de kaart gezet
zo.	20 mei	Genesis 11:1-9	Babylonische spraakverwarring
ma.	21 mei	Spreuken 31:10-31	Leve de actieve vrouw
di.	22 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
woe,	23 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
do.	24 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
vrij.	25 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
za.	26 mei	Romeinen 12:1-8	Gaaf!
zo.	27 mei	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
ma.	28 mei	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
di.	29 mei	Romeinen 13:8-14	Geen woorden maar daden
woe.	30 mei	Psalm 11	Veiligheid en justitie
do.	31 mei	Marcus 2:1-12	Een gat in het dak

Juni

vrij.	1 juni	Marcus 2:13-22	Eten en vasten
za.	2 juni	Marcus 2:23–3:6	Goed werk op sabbat
zo.	3 juni	Job 1:1-12	Strijd achter de schermen