

# ***Pastorale***

## Leef!

*'Wij weten dat wij van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben.*

*Wie niet liefheeft blijft in de dood'*

1 Joh. 3 : 14

Dat we Pasen hebben gevierd kan ons dagelijks bestaan niet onberoerd laten.

Dat Jezus is opgestaan betekent dat ook wij geroepen worden tot een nieuw leven. Bovenstaande woorden uit de eerste Johannesbrief spreken van een overgang van de dood naar het leven. Maar 'leven' en 'dood' zijn hier geen klinische begrippen. Ze hebben, zoals zo vaak in de Bijbel, een diepere betekenis.

'Leven' is niet domweg dat je bestaat, zoals een steen bestaat, maar betekent zoveel méér, dat je als mens tot groei en bloei mag komen.

'Leven' is niet slechts dat je ademhaalt, maar dat je *bevrijd* kunt ademen, dat je geniet van de vrijheid die je hebt gekregen.

'Leven' is niet slechts dat je hart klopt, maar ook dat je hart klopt voor een ander.

Dat je kunt liefhebben, dat je in vreugde samenleeft met anderen, dat je leeft voor God. Dàt is pas leven!

'Dood' is alles wat daar afbreuk aan doet. Het is leven zonder God en zonder naaste. Het is het leven, gereduceerd tot zelfhandhaving, het egoïstische bestaan.

*'Wie niet liefheeft blijft in de dood',* schrijft Johannes.

Zó bezien kun je levend dood zijn.

In Deuteronomium 30 houdt God zijn volk de beslissende keuze voor: *"Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood".*

En dan klinkt die hartstochtelijke oproep: *"kies voor het leven"!*

Pasen zet hier een uitroepteken achter. Jezus opent ons de deur naar een nieuw bestaan. Zijn opstanding, zijn overwinning op de dood, maakt voor altijd duidelijk dat het zin heeft om te leven.

En dat je dan ook zin in dat leven mag hebben....

R.L.

## ***Welkom in de Eredienst***

- Zondag 8 april**      ds. Ron Lafeber  
**9.30 uur**            1<sup>e</sup> collecte: Simavi  
                             2<sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
- Zondag 15 april**    ds. Ron Lafeber  
**9.30 uur**            1<sup>e</sup> collecte: Project in Togo  
                             2<sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
- Zondag 22 april**    ds. Ron Lafeber  
**9.30 uur**            1<sup>e</sup> collecte: Trans World Radio  
                             2<sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
- Zondag 29 april**    da. E. Rooseboom, Drachten  
**9.30 uur**            1<sup>e</sup> collecte: Pinksterfeest Wijnjewoude  
                             2<sup>e</sup> collecte: Ontmoetingskerk
- Zondag 6 mei**        pastor Koos Dijkshoorn – Open Deur Dienst  
**10.00 uur**            m.m. v. Gospelkoor Ichthus uit Franeker  
                             Collecte: ODD – commissie  
                             *Koffiedrinken na de dienst*

## ***Bij de diensten***

Zondag 22 april: Gezinsdienst met als thema: *Waar sta jij dan?*

Een bijzondere dienst, voorbereid door de jeugdouderlingen en de leiding van de kindernevendienst.

De naam zegt het al: het is een dienst bedoeld voor iedereen, de kinderen gaan dan ook niet naar de eigen ruimte, maar blijven de hele dienst in de kerk.

Het verhaal van de grote en de kleine hond en de zaklantaarn wordt verteld en de kinderen zullen hier actief bij worden betrokken.

## ***Samenkomsten in 'De Draaier', Voltawerk***

*op vrijdagmiddag om 16.30 uur*

- 13 april    dhr. Obe Brandsma  
27 april    Pastor Koos Dijkshoorn

## ***Diaconaal Nieuws***

### **Zondag 15 april**

1<sup>e</sup> collecte: Project in Togo

Weeshuis 'Mother Charity' in Togo (Fondation Secours Universel) komt op voor de rechten van vrouwen en kinderen en helpt weduwen, kinderen, wezen, in de steekgelaten personen en heel arme mensen. Dichtbij de hoofdplaats Lomé in Togo ligt de plaats Sagbado, waar de bouw van een nieuw weeshuis in volle gang is. Zestig kinderen verblijven momenteel in een noodonderkomen omdat de huur van het vorige gebouw is opgezegd. De eigenaar vroeg te veel huur en daarom wordt er nu een nieuw eigen gebouw gemaakt.

Met de huur die uitgespaard wordt, moet dit worden betaald, want er kan, in tegenstelling tot Nederland, niet zomaar een hypotheek worden genomen. Is er geld dan kan er weer wat gedaan worden.

Niet alle sponsorgeld wordt voor het gebouw besteed, want er moet ook gegeten worden! Mother Charity vindt het heel belangrijk dat de kinderen goed eten en goed onderwijs krijgen. Alleen kan ze dit niet en altijd zijn er vrijwilligers.

Is het nodig, dan neemt zij de verzorging van een kind over en zie je haar met een kleintje op schoot. Enkele vrijwilligers

vinden het belangrijk dat er diverse activiteiten ontwikkeld worden om kinderen uit de dagelijkse sleur te halen.



'Un grand MERCI à tonton Rudi pour cette journée magnifique à la plage avec toute la famille Mother Charity Une journée inoubliable pour les enfants'.

### **Zondag 22 april**

1<sup>e</sup> collecte: TWR - Radioprogramma's over gezondheid in Afrika.

In afgelegen gebieden in Afrika is er weinig kennis over gezondheid. Trans World Radio zendt daarom dagelijks programma's uit met informatie, adviezen en tips over gezondheid.

Daarnaast klinkt de Bijbelse boodschap over het Evangelie van Jezus Christus.

## **Zondag 29 april**

1<sup>e</sup> collecte: Pinksterfeest Wijnjewoude

De Stichting 'Pinksterfeest Wijnjewoude' krijgt een bijdrage, daar dit feest een regiofunctie heeft.

## **Zondag 6 mei**

1<sup>e</sup> collecte: ODD-commissie

De collecte is in deze 'Open Deurdienst' is voor de ODD-commissie

## ***De 'Top 10' van Gorredijk***

We willen komen tot een 'Top 10 – Kerkliederen' van Gorredijk.

Kerkliederen die u het liefst zingt in de dienst.

Het gaat dus niet om popliederen of klassiek, maar om liederen uit het Liedboek, Evangelisch Liedboek, Zingend Geloven, Tussentijds, Opwekking of uit andere, ook oudere zangbundels, zoals Johannes de Heer.

U kunt twee van uw lievelingsliederen aan mij doorgeven via de mail:

[rmlafeber@home.nl](mailto:rmlafeber@home.nl), of op een briefje. Na afloop van de dienst op Pasen kunt u bijvoorbeeld zo'n briefje invullen en inleveren.

Al die ingebrachte liederen zet ik dan op een lijst en daar kan dan later door u op gestemd worden. U mag dan drie liederen aankruisen die uw voorkeur hebben. Dat zal gebeuren in mei/juni, schat ik in.

Het lied dat de meeste stemmen krijgt, eindigt dan uiteraard op 1, de op één na meeste stemmen op 2, enz. Zo krijgen we 10 favoriete liederen. Die liederen willen we dan natuurlijk ook met elkaar in de dienst zingen.

Maar tien liederen in één dienst is misschien wel wat veel, dus we verdelen ze over twee diensten. Waarschijnlijk in de diensten van de maand september, misschien is de startzondag er één van.

## ***Bijbelgesprekskring Gelijkenissen***

We komen nog één keer in dit seizoen bij elkaar:

- De avond: woensdag 4 april, aanvang 19.45 uur
- De ochtend: dinsdag 10 april, aanvang 10.00 uur

## ***Uit het College van Kerkrentmeesters***

### **Zwart-Jongbloedfonds**

Het Zwart-Jongbloedfonds is een stichting die de nalatenschap beheert van Jan Siezes Zwart (1891-1964) en Ietje Jongbloed (1895-1985). Het kinderloze echtpaar Zwart-Jongbloed had een bloeiend bedrijf in koloniale- en bakkerswaren in Gorredijk. Hoewel zij geen lidmaten waren, kreeg de Hervormde Gemeente spontane steun van hen gedurende de kerkbouw actie in de jaren '60. De stichting werd na het overlijden van mevrouw Zwart in 1985 opgericht en kreeg als opdracht om hun graven te onderhouden en om de macht van het geld te gebruiken ten dienste van vijf kerkelijke gemeenschappen in Friesland, waaronder de hervormde Gemeente van Gorredijk.

Het zal u duidelijk zijn dat deze bijdrage een onmisbare bron van inkomsten voor onze kerkelijke gemeente is geworden.

Met een vriendelijke groet uit het college van kerkrentmeesters.

## ***Uit de Diaconie***

### **Hulp in de gemeente**

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd. Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322 9038 66 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp in de gemeente. Voor informatie kunt u terecht bij:

Johan Mulder	tel. 0516-471117
Sippy Bouma	tel. 0513-463597

Met vriendelijke groeten, uw diaconie

*De kerkenraadraad nodigt u uit voor een*

# Vrijwilligersavond

20 april 2018

in de Ontmoetingskerk

met

## Ruurd Walinga

in de cabaretvoorstelling:

**DE DOE HET ZELF-ER**

**19.30 uur inloop met thee en koffie**

**20.00 uur aanvang voorstelling**

**Voor alle vrijwilligers van de  
Ontmoetingskerk en iedereen die zich bij de  
Ontmoetingskerk betrokken voelt**

## ***Waar is onze jeugd mee bezig?***

Hoi! Ik mag in deze Lichtbron een verhaaltje over mijzelf schrijven. Wie ben ik? Wat studeer ik? Wat zijn mijn hobby's? En wat mij verder bezighoudt.

Om te beginnen ik ben Lisa Alves (18 jaar) en woon in Hemrik. Hier woon ik samen met mijn moeder, stiefvader, broertje en twee stiefbroertjes. Gezellig druk dus.

Ik woon hier inmiddels alweer bijna vier jaar. Mijn vader woont sinds kort in Blokzijl. Ik ga regelmatig bij hem op bezoek. Oorspronkelijk kom ik uit het dorpje Giethoorn. Daar heb ik ongeveer 14 jaar gewoond. Mijn moeder ging samenwonen met haar vriend en daardoor ben ik in Hemrik terecht gekomen. Hemrik vind ik, net als Giethoorn, mooi en rustig wonen. Een nadeel is dat een deel van mijn vriendinnen ver weg woont. Maar door alle social media kan ik altijd goed contact houden. Ook heb ik sinds een halfjaar mijn rijbewijs en dit is ook erg handig.

Inmiddels zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding Verpleegkunde. Ik studeer dit op de NHL in Leeuwarden. Dit is echt een hele leuke opleiding en hier heb ik veel leuke mensen leren kennen. Vorig jaar heb ik in één keer mijn propedeuse gehaald en daar ben ik erg blij mee. Dit jaar heb ik om de 10 weken les en stage. Ik heb al een stage van 10 weken er op zitten in de Thuiszorg in Gorredijk. Dit was heel erg leuk en ik heb er veel geleerd. Op dit moment loop ik stage in Berchhiem in Burgum. Dat is weer heel iets anders en daar leer ik ook weer veel van.

Een grote hobby van mij is paardrijden. Dit doe ik ook redelijk vaak, zo ongeveer drie à vier keer in de week. Ik ben vroeger met paardrijden begonnen, doordat mijn opa en oma veel paarden hebben. Mijn opa reed altijd met tuigpaarden veel wedstrijden.

Ik vond het altijd erg leuk om te kijken en daardoor ben ik zelf ook begonnen met paardrijden. Zes jaar lang heb ik een eigen pony, genaamd Condor, gehad. Daarop heb ik ook wedstrijden, vooral dressuur, gereden. Toen ik te groot werd, heb ik Condor verkocht. Op dit moment rijd ik op een Fries paard, Marrit, voor een fokker. Ik ga



vaak samen met mijn buurvrouw naar de wedstrijden toe. Door haar heb ik ook de mogelijkheid gekregen om op dit paard te rijden. Marrit is nu drachtig en hierdoor moet ik nu wat rustiger aan doen.

Verder werk ik ook iedere week in restaurant De Vrolijke Keizer en De Vergulde Turf in Gorredijk. Ik werk hier al bijna drie jaar. Het is er erg gezellig met de collega's onderling.

Dit was het verhaaltje over mijzelf. Ik hoop dat u hierdoor een beetje weet wie ik ben en waar ik mij mee bezig houd. Tot ziens!

Lisa Alves

## ***Jongerenviering – 'A little big change'***

Op **28 april** organiseren wij een jongerenviering met medewerking van de band New Hope, met voorafgaand een stampot buffet.

De viering begint om 19.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Tijdens de maaltijd kan er volop gediscussieerd worden over actuele onderwerpen passend bij het thema van de avond: 'A little big change', een kleine verandering kan een hele grote impact hebben.

De inloop is van 16.30 uur tot 17.00 uur.

De kosten voor het buffet zijn € 10.

Een extra bijdrage mag natuurlijk altijd!

De opbrengst gaat namelijk volledig naar World Servants Gorredijk.

Opgeven kan via:

- Een lijst, deze hangt op het prikbord in het zaaltje van de Heilige Clara van Assisi parochie, Compagnonsstrjitte 102A Gorredijk
- E-mail: [Worldservants-gorredijk@hotmail.com](mailto:Worldservants-gorredijk@hotmail.com)
- Of stuur een appje naar: 06-40725770





## ***Inzameling postzegels, ansicht- en geboortekaarten***

*Opbrengst inzamelingactie in 2017: € 31.533!*

Ook in 2017 zijn er in plaatselijke gemeenten weer dozen vol postzegels, ansicht- en geboortekaarten ingezameld. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De opbrengst in 2017 is een heel mooi bedrag! Hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor deze mooie opbrengst hebben gezorgd voor KerkinActie en de GZB. Hiermee kunnen beide organisaties mensen ondersteunen om hun leven waardevol te kunnen leven. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank! Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op [www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie](http://www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie).

### ***Autorijden***

Mevr. Akkerman	Schoolstraat 7-18	tel: 464636
Mevr. Knol	Schoolstraat 7-7	tel: 462664
Mevr. Glazema	De Hoop 4-34	tel: 06-53684977
Mevr. Veenstra	De Hoop 48	tel: 463039

29/30/31 maart	Gearit Feddema	tel: 435690
1 april	Folkert Veenstra	tel: 463087
8 april	Harm Geerligts	tel: 462107
15 april	Gearit Feddema	tel: 435690
22 april	Teake Hoekstra	tel: 466817
29 april	Folkert Veenstra	tel: 463087
6 mei	Harm Geerligts	tel: 462107

Wilt u vervoer naar de kerk? Bel buiten werktijd met Gearit Feddema telefoon 435690 / 06-18309265 of stuur een e-mail naar [gearitfeddema@gmail.com](mailto:gearitfeddema@gmail.com)

## ***'Fryske wike' in het Roosevelthuis in Doorn***

Ruim 50 jaar worden er in 'Nieuw Hydepark - paviljoen Roosevelthuis' in Doorn vakantieperiodes georganiseerd voor mensen uit Friesland met een fysieke beperking, dan wel mensen, die zorg nodig hebben.

Dit jaar is deze vakantie in de week van 13 – 20 oktober.

Deze mensen willen wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een 'Friese sfeer'.

Deze week kost € 750,00 per persoon.

Er zijn ook 2-persoonskamers beschikbaar, zodat ook echtparen kunnen komen, waarvan één van de twee hulp nodig heeft.

Hebt u belangstelling voor deze vakantieperiode, dan kunt u zich opgeven via onze diaconie. Daar is ook het adres van de werkgroep, die de week organiseert, bekend.

De aanmelding moet *voor 15 juni 2018* binnen zijn.

**Zondag 6 mei**

**O P E N D E U R D I E N S T**

**Thema: WIE IS MIJN VRIEND?**

**Aanvang 10.00 uur.**

**Voorganger: Pastor Koos Dijkshoorn**

**Muzikale medewerking:  
Gospel band 'ICHTHUS' uit Franeker**

**Na de dienst: Koffie met wat lekkers**

**We zien jullie graag bij deze  
bijzondere dienst**

**Met vriendelijke groet,  
de Open Deur Dienstcommissie.**

## ***4 mei herdenking***

Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse 4 mei herdenking. Vanaf 19.00 uur verzamelen in de hal van de Ontmoetingskerk en vertrek van de Stille Tocht om 19.20 naar de Begraafplaats aan de Hegedyk.

Kranslegging en om 20.00 uur: 2 minuten stilte, afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.

Namens de Commissie 4 mei, Gepke Geerligts

*Ons leven is als een boek*

*Ons leven is net een opengeslagen boek  
We worden geboren als een blanco blad  
En we vervolgen al gauw ons levenspad  
Naar het slot zijn we nog niet op zoek.*

*Tijdens ons leven wordt het beschreven  
Met mooie en warme vreugdevolle dingen  
Door veel lieve mensen die ons omringen  
Maar zeker ook met droefheid in ons leven.*

*En in het laatste hoofdstuk van ons leven  
Moeten we afscheid nemen van het bestaan  
Met ons aardse leven is het dan gedaan  
Het boek is uit en alles is volgeschreven.*

*Maar in het Boek der Boeken staat te lezen  
Dat de dood gelukkig niet het allerlaatste is  
Want we mogen geloven in de verrijzenis  
En dat we bij God in de hemel mogen wezen.*

*Fedde Nicolai*



## Friese uitvoering *Die Schöpfung* van Haydn

In de Gasthuiskerk van Bolsward gaat op 21 april om 20.00 uur De Skepping, de Friese uitvoering van het oratorium *Die Schöpfung* van Joseph Haydn in première. Een dag later, op 22 april vanaf 15.30 uur, wordt De Skepping opnieuw uitgevoerd, nu in de Kruiskerk in Burgum. Uitvoerenden zijn het Kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward en Friestalige solisten: Tetsje van der Kooi, Maarten Romkes en Ben Brunt, onder leiding van artistiek leider en dirigent Gerben van der Veen.

Het is in tweeërlei opzicht een première. Klaas Hoek schreef een nieuwe bewerking voor harmonium en piano en schrijver Eppie Dam maakte een Friese vertaling van de oorspronkelijke tekst.

### Uniek project

Klaas Hoek is afgestudeerd in Leuven op 19<sup>e</sup> -eeuwse bewerkingen van grote koorstukken. In die tijd was het gebruikelijk om van orkeststukken een bewerking te maken voor harmonium en piano. Van der Veen: „Naast dat het veel voordeliger was, zijn deze twee instrumenten ideaal als koorbegeleiding, niet alleen vanwege het volume maar vooral ook omdat de combinatie alle mogelijkheden biedt qua kleur, harmonische ondersteuning, ritmiek en levendigheid. Als een orkest een beetje stevig aanzet heeft het koor soms moeite er bovenuit te komen. Datzelfde geldt voor een orgel. Toen ik hoorde dat Klaas deze bewerking had gemaakt, raakte ik geïnteresseerd.

Eppie Dam had Van der Veen ooit zijn vertaling van *Die Schöpfung* laten zien en die hoefde dan ook niet lang na te denken om deze bewerking en vertaling samen te voegen om zo

te komen tot een uniek project. Dam en Van der Veen kenden elkaar al van eerdere samenwerkingen, zoals de *Matteuspassy*, die in maart in Ostfriesland en Heerenveen met veel succes is opgevoerd. Van der Veen: „In De Skepping blijft Eppie, in tegenstelling tot de *Matteuspassy*, zo dicht mogelijk bij het origineel. Dat kan hij als geen ander. En voor mij, als Fries in *ieren en synen*, voelde de tekst meteen vertrouwd.”

## Ontstaan

Het oratorium ontstond tussen oktober 1796 en april 1798. Het is een werk voor koor, orkest en drie zangsolisten (sopraan, tenor en bas) en beschrijft en illustreert muzikaal het scheppingsverhaal volgens het Bijbelboek Genesis.

In het eerste deel wordt de schepping van het licht, de aarde, de hemellichamen, het water, het weer en de planten gevierd. In deel 2 wordt de schepping van de dieren in de zee, de lucht en op het land en uiteindelijk de mens bejubeld. In het 3e deel verschuift de aandacht naar de Hof van Eden en verhaalt over Adam en Eva in het Paradijs.

Haydn werd tot het schrijven van dit grote werk voor koor en orkest geïnspireerd tijdens zijn reizen naar Engeland. Hij hoorde daar het oratorium van Händel *Israel in Egypt* dat veel indruk op hem gemaakt moet hebben. Hij was 65 jaar toen hij het werk componeerde.

Het van huis uit Friestalige kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward is een koor dat de zangkunst op een zo hoog mogelijk niveau wil beoefenen. Het repertoire beslaat muziek van de Middeleeuwen tot hedendaags en van a capella tot begeleid.

Kaarten à € 18 zijn in de voorverkoop te bestellen via [info@conamoremusica.nl](mailto:info@conamoremusica.nl)

Aan de kerk: € 20

## Oecumenisch leesrooster

### april

za.	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
zon	8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig
ma.	9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen
di.	10 april	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen
woe.	11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
do.	12 april	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen
vrij.	13 april	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
za.	14 april	Psalm 4	Slaaplied
zon	15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder
ma.	16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
di.	17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
woe.	18 april	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?
do.	19 april	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
vrij.	20 april	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
za.	21 april	Genesis 5:1-24	Leeftijden
zon	22 april	Genesis 5:25-6:4	Gemengde gevoelens
ma.	23 april	Spreuken 25:1-15	Spreuken zijn goud
di.	24 april	Spreuken 25:16-28	Over maat houden
woe.	25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo dwaas
do.	26 april	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs
vrij.	27 april	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend .....
za.	28 april	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid
zo.	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
ma.	30 april	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen

### mei

di.	1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen
woe.	2 mei	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer
do.	3 mei	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het langst
vrij.	4 mei	Spreuken 29:15-27	Opvoedkunde
za.	5 mei	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden 1