

Jeugdpagina

Hallo allemaal,

Het is weer lente en we kunnen weer meer naar buiten. We zijn in februari verwend met een paar mooie dagen, maar in maart was het nog behoorlijk fris. Toch hebben we nu buiten heel wat activiteiten kunnen doen met de kinderen en de jeugd.

Half maart werd er wat hoop gegeven dat we vanaf Pasen weer wat meer ruimte kregen, maar helaas kan dat nog niet. Maar we hebben allemaal creatieve vormen gevonden om toch met elkaar bezig te zijn online of buiten.

Begin maart is er weer een jeugddienst geweest. Op afstand voorbereid, maar met de input van de jeugd een bijzondere dienst over de kracht van muziek. Op 25 maart is er weer een gezinsdienst.

In aanloop naar Pasen heeft de kinderdienst een prachtig project gedaan dat bij de fiets- en wandeltocht te bewonderen zal zijn. Half april start het nieuwe project.

Ook het PUBercafe is weer opgestart. Dit is de club voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs (12+ tot 16 jaar). De eerste activiteit 'Jachtseizoen' was een succes en nu worden plannen gemaakt voor het vervolg.

Alle vrijwilligers van het jeugdwerk steken er veel tijd in om elkaar ook in deze tijd te blijven ontmoeten. We beseffen dat het niet voor iedereen makkelijk is thuis te blijven en dat alles anders is. Heb je behoefte om eens te praten of vind je het moeilijk om aan te sluiten laat het ons dan weten. We kunnen een luisterend oor zijn en willen graag iedereen de kans geven mee te doen met de jeugdactiviteiten. Neem ook gerust een vriend of vriendin mee.

Groetjes, Marielle en Janine.

jeugd@ontmoetingskerkgorredijk

Van de kinderdienst

De afgelopen periode hebben de kinderen van de kinderdienst zeker niet stilgezeten! Veel kinderen hebben hard meegeholpen met het grote mozaïekproject dat we hebben uitgevoerd op de boerderij van fam. Cornelissen. We kijken terug op 2 zeer geslaagde ochtenden en bedanken de familie Cornelissen voor de gastvrijheid. Degene die het eindresultaat willen komen bewonderen kunnen dit doen tijdens de verschillende tochten die de kerk met Pasen organiseert. We hopen dat veel mensen komen kijken!

Als afsluiter werd er op de laatste zondagmorgen nog een leuke speurtocht gedaan. Hierbij gingen de kinderen op zoek naar het paasverhaal. De plaatjes en de tekst moesten worden verzameld en lagen verspreid over het erf. Door alles samen te brengen konden de kinderen het paasverhaal zien en lezen.

Daarnaast is er door maar liefst 22 kinderen gewerkt aan een Palmpasen stok op zondag 28 maart. Net als vorig jaar kregen alle kinderen een stok met een pakketje thuisbezorgd. Goed gedaan allemaal!

Op zondag 18 april is de start van het volgende project van de kinderdienst. Houd facebook, de nieuwsbrief en de website in de gaten voor meer informatie. We hopen elkaar dan allemaal weer te zien!

Hartelijke groet van de kinderdienst leiding,
Antje, Joukje, Lyanne, Djouke en Tineke

Agenda jeugdactiviteiten

Zondag 18 april	Start nieuw kinderdienst project
Zondag 25 april	Gezinsdienst (Kerkomroep)
Zaterdag 10 april	Club

Clubnieuws

Hei Jongens en meiden van de groep 6-7-8 club... we moeten hoognodig een nieuwe naam verzinnen.

Wat een leuke online-clubavond hebben we gehad 13 maart. Fijn om jullie allemaal te hebben gesproken en gezien, en wat deden jullie allemaal enthousiast mee, We gaan proberen in april weer een clubavond op te zetten, dus hou de groepsapp en/of de jeugdpagina op de website van de kerk in de gaten.

Groetjes Ans en Lyanne

PUBercafe

Vrijdag 19 maart hebben we de eerste club gehad van dit jaar. Rienk en ik (Linda) zijn met een groep jongeren van 12 tot 16 jaar Gorredijk ingegaan.

We hebben het jachtseizoen gespeeld. Dit is een spel waarbij de jagers de boeven moeten zoeken. De boeven krijgen tien minuten voorsprong om te ontsnappen aan de jagers. De jagers moeten de boeven vervolgens proberen te vangen, ze krijgen hiervoor om de 10 minuten een locatie toegestuurd van de boeven.

De jongens waren de boeven en de meiden zijn op pad gegaan om de boeven te vangen. De boeven zijn in twee groepen opgesplitst, hiervan is één groep gevangen door de meiden. De andere groep boeven wist uit de handen te blijven van de jagers. Rienk en ik vonden het een geslaagde middag en kijken uit naar de volgende keer!

How cool is it that
the same God
who created mountains
and oceans and
galaxies looked at
you and thought
the world needed one
of you too.

Hoe cool is het dat dezelfde God die de
bergen maakte en de oceanen
en de sterrenstelsels, naar jou keek en dacht
de wereld heeft ook jou nodig!