

JEUGDPAGINA

Pannenkoekenbuffet

Zaterdag 15 december

17.00-19.00 uur

2-15 jaar

Ontmoetingskerk



Hoi,

Ben je gek op zelfgebakken pannenkoeken en op alles wat daar wel niet op kan? Stroop, poedersuiker, jam, hagelslag en weet ik niet wat.....

En ben je tussen de 2 en 15 jaar?

Dan ben je van harte welkom op ons pannenkoekenbuffet op zaterdagavond 15 december van 17 tot 19 uur.

We willen wel graag even weten of je komt.

Je kunt je opgeven bij Lyanne [06- 27192247]

of bij Finny [06-40087575]

Voor 9 december willen we 't graag weten.



Tot dan,
groetjes Janine en Finny

Hallo allemaal,

Sinterklaas is weer in het land, heb je de schoen al staan?

Pepernoten, marsepein,

chocoladeletters...vergeet de wortel

niet voor Amerigo. Een leuke en

spannende tijd. Daarna komt de kerst

al weer om de hoek kijken. Misschien

zijn jullie al druk aan het oefenen voor de kerstmusical, waar

we natuurlijk allemaal naar komen kijken op eerste kerstdag

in de kerk. Heel druk ook allemaal maar wel heel gezellig,

waarna jullie van een welverdiende vakantie kunnen

genieten!

We hebben 17 november de filmavond gehad en die is zeker geslaagd te noemen met 14 kinderen. '48 Christmas wishes' en veel popcorn was een goeie combinatie.

Zaterdag 15 december staat het pannenkoekenbuffet voor jullie klaar, zie de uitnodiging op de voorpagina.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal weer komen!

CJV is ook weer opgestart voor 16 jaar en ouder, ze zijn

één keer bij elkaar geweest en 't was een grote opkomst.

Zaterdag 22 december komen ze weer gezellig bij elkaar.

Mocht je belangstelling hebben, dan mag je bellen met

Linda [0640345294] of met Rienk [0613497309].

Catechisatie 16+ 10 december 20.00 uur – ds. Lafeber

Catechisatie 12/15 2 en 9 december na de kerkdienst.

- Han Teakema 06 52406861



Van de kinderdienst

Je verjaardag is één van de leukste dagen van het jaar. Als je bijna jarig bent, vraag je elke dag aan je vader of moeder: 'Hoeveel nachtjes nog voordat ik jarig ben?' Bij Advent tellen we ook hoeveel weken het nog duurt, voordat we Kerst vieren; de geboortedag van Jezus. Daarom mag elke zondag iemand een kaarsje aansteken en iemand een gedichtje voorlezen. En we zingen een mooi lied in de kerk. Dan denken we alvast aan Kerst.

Ondertussen denken ze bij Reclamebureau Knetter heel veel na over 'Vrede'. De rijke mevrouw Zoetemonnd heeft opdracht gegeven dat er reclame gemaakt moet worden voor 'Vrede'. Bureau Knetter gaat er mee aan de slag, maar of het ook gaat lukken?

Dat zie je op Eerste Kerstdag, 25 december, in de dienst. Maar liefst 27 kinderen gaan samen de musical over Reclamebureau Knetter opvoeren. Kom jij kijken of Bureau Knetter reclame kan maken voor Vrede?

Oppasrooster

16 dec. Ans Stornebrink
23 dec. Marielle de Jong
25 dec. Linda Hooisma
30 dec. Like Visser
6 jan. Ester Hoogsteen
13 jan. Ans Stornebrink



Filmavond 17 november

DOOLHOF

Hoe komen de herders en de drie koningen bij het Kindje Jezus.

