

**Hallo allemaal,**

## examenstress



Nog even volhouden, die vervelende boeken nog een keer doornemen, het is zo saai...

Deze weken hangt veel vanaf, haal ik het dit jaar wel?

Voor velen nog zó... lang naar school voordat het vakantie is terwijl sommigen al vakantie hebben!

M'n klas gaat straks helemaal uit elkaar...

Hoe komt 't allemaal?

Geloof in jezelf! Iedereen gaat z'n eigen weg en er ligt ook één voor jou open.

Heel veel succes in de laatste weken voor de vakantie!

Finny en Botsje

## ***Jeugdcafé PUB-ers***

Het seizoen loopt al weer ten einde en daarom gaan we zaterdag 9 juni weer een dagje Ameland doen.

We dachten, misschien zijn er liefhebbers voor een tandem...  
En ja, 3 tandems gaan straks door de duinen... als dat maar goed gaat!



We zijn met een groep van 10 personen.  
Lekker fietsen, naar 't strand, terrasje, lekker chillen...  
We rekenen op mooi weer!  
Laterrrr

### **Oppasrooster**

|         |                  |
|---------|------------------|
| 3 juni  | Tineke de Haan   |
| 10 juni | Like Visser      |
| 17 juni | Ester Hoogsteen  |
| 24 juni | Ans Stornebrink  |
| 1 juni  | Marielle de Jong |

## **Van de kinderdienst**

Wat hebben we genoten bij de gezinsdienst op 22 april. Op de dienst, voorbereid door leden van de jeugdraad, hebben we veel complimenten mogen ontvangen.

Ik wil u nog een beetje vertellen over wat er gebeurde.

Frederik begroette iedereen met het welbekende lied 'hallo allemaal, wat fijn dat je er bent' en heette iedereen welkom.

Twee honden, een grote (Jannie van Reenen) en een kleine (Anna Knol) kwamen allerlei emoties tegen in een oud pakhuis. Donker, angst, en verbergen van iets kostbaars en licht. Deze dingen moesten de kinderen in de kerk opzoeken. Eerst vonden ze Janine met een blinddoek voor de ogen.

Daarna kroop er een hele dikke zwarte spin bij de muur omhoog. Mevrouw Nieuwenhuis had iets verborgen op haar schoot en had er een heel mooi verhaal bij.

Tenslotte vonden we ook nog een olielamp. Na ieder gevonden voorwerp had dominee er een kleine uitleg bij. We sloten af met het lezen van het Bijbelgedeelte: Verstop je licht niet onder een korenmaat.

Hidde zat naast mij en zocht net als alle kinderen naar de voorwerpen. Toen ze iets moois, kostbaars, moesten zoeken had hij wel iets gevonden zei hij. Maar die meneer wou zijn jasje niet uit doen. Dit tot grote teleurstelling van Hidde.

Pake Jan en zijn kleinzoon Brend deden de gebeden.

De jeugd collecteerde.

Al met al een mooie gezinsdienst.

Wij zullen in de toekomst zeker weer zo'n dienst organiseren.

Marja

**Help Zacheüs uit de boom**

