

# jeugdpagina

**Hallo allemaal,**

Als ik dit schrijf is het bijna Pasen, de lente zou begonnen moeten zijn, maar....waar is ie?

We hebben het ontbijtje gehad, Palmpasen met de mooie versierde stokken.

8 april gaan Fenna, Yanyi, Lotte en Linda nog voor ons koken en zaterdagavond 14 april gaan we met z'n allen te bowlen.

We gaan ook weer op naar de examens, altijd weer een spannende tijd!

Kortom genoeg te doen en te beleven!



Finny en Botsje

## ***Jeugdcafé PUB-ers***

### ***Ontbijtje op zondag 1 maart voor World Servants.***

10 en 11 maart zou het weekend worden van “NACHT ZONDER DAK” voor onze eigen World Servants Aili en Yanyi. We zouden zaterdagavond / nacht slapen in de kerk en dan volgende morgen vroeg op om het ontbijt klaar te maken voor onze 30 gemeenteleden die zich hiervoor hadden opgegeven.

Omdat iedereen het heel druk had ging het slapen in de kerk niet door maar voor het ontbijt hebben we ruimte gemaakt! De jeugd stond klaar om iedereen van koffie, thee en een eitje te voorzien.

We hadden Folkert Veenstra gevraagd of JUMBO misschien sponsor wilde zijn voor wat brood, beleg, sinaasappelsap, eieren en misschien nog een lekker vers broodje.....

Hij was hier direct voor in en heeft met de baas overlegd. 's Morgens vroeg heeft hij zelf de broodjes afgebakken en op tijd naar de kerk gebracht en daarom hebben jullie zo'n lekker ontbijtje gehad en hebben Aili en Yanyi hier € 150 aan overgehouden voor het goede doel!!

Wat een samenwerking, dat is toch waar het om draait? Hierna hebben we nog een mooie dienst gehad met muzikale ondersteuning van Marrit (zij gaat ook mee met World Servants) en haar familie.

Bedankt allemaal!



## **Van de kinderdienst**

Het project 'Ik zorg voor jou' rond Pasen was mooi en goed.

Je kon door de voorwerpen in de koffer een mooi gesprek met de kinderen hebben over de soort hulpvraag. Soms was er een zondag met een vrij moeilijk onderwerp. Dit moet je dan zorgvuldig voorbereiden en brengen.

Ik denk dat het ons wel weer gelukt is. Peter en Elly hadden het zo gemaakt dat de andere leiding er zo mee aan de gang kon gaan. Ieder project vraagt toch wel weer veel werk, vooral als je het met z'n tweeën moet doen.

Nog even en dan maken de kinderen van groep 8 alweer de overstap. Jammer genoeg hebben we dit jaar maar drie kinderen die de overstap zullen nemen. Dan nog is het de vraag of ze de overstap mee willen vieren in de kerk.

Wij als kinderdienstleiding gaan proberen om samen met de jongeren een mooie dienst voor te bereiden.

Jammer genoeg zien we dat er bij de oudste groepen van het basisonderwijs nagenoeg geen kinderen op de ledenlijst staan. Dit zien we terug op de zondag in de eredienst. Bij de groep van 5 t/m 8 komen weinig kinderen. Bij de andere groep is weer aanwas. Hier zij we erg blij mee.

Toch bereiden wij ons iedere zondag voor om een goede kinderdienst te kunnen geven, want ook als er maar één kind is moet het wel goed zijn.

In de dienst van 22 april is er geen kinderdienst, maar krijgen de kinderen een actieve rol binnen de eredienst. Dus als je ons wilt helpen .... kom dan op 22 april.

Marja



ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

