

**2018 - Overzicht Berichtenarchief van
website Ontmoetingskerk Gorredijk**



Inhoud

2018 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk	1
TOP 2000 DIENST - 28 december 2018	2
Kerstmuziek & zangavond - 1 december 2018	2
Pannenkoekenbuffet - 1 december 2018	3
Waar is onze jeugd mee bezig – Femke Idzerda - 1 december 2018	3
Waar is onze jeugd mee bezig? - 4 november 2018	4
Open deur dienst - 30 oktober 2018	5
Terugblik Kerkcafé - 15 oktober 2018	5
KerkinActie – Kerk en Israël - 12 oktober 2018	7
Bijbelkringen - 4 oktober 2018	7
Programma Vorming en Toerusting - 4 oktober 2018	7
Agenda Gemeenteavond 4 oktober 2018 - 28 september 2018	9
Updates projecten: Big Brain Project Kenia & Project Togo - 20 sept. 2018	10
Alles over het Startweekend (22 & 23 september) - 20 september 2018	11
Waar is onze jeugd mee bezig: Celine Dijkstra - 26 augustus 2018	12
Kerkcafé - 26 augustus 2018	13
Herinrichting kerkgebouw Ontmoetingskerk Gorredijk - 2 maart 2018	13
Privé: Herinrichting kerkgebouw ontmoetingskerk - 24 februari 2018	14
Nacht zonder dak - 16 februari 2018	14
Waar is onze jeugd mee bezig: Fenna Visser - 3 februari 2018	14
Waar is de jeugd mee bezig: Johan Draaistra - 5 januari 2018	16
Startweekend - 26 augustus 2018	18
Waar is onze jeugd mee bezig – Mariëtte Hoekstra - 22 juni 2018	19
Waar is onze jeugd mee bezig -.Linda Hooisma - 26 mei 2018	19
Herdenkingsbijeenkomst – 4 mei - 27 april 2018	20
Open deur dienst 6 mei - 12 april 2018	21
Waar is onze jeugd mee bezig: Lisa Alves - 5 april 2018	21

Vrijwilligersavond - 3 april 2018	23
Big Brain Project: Verhuurbare huizen in Kenia --23 maart 2018.....	23
WORLD SERVANTS door de jeugd - 2 maart 2018	25

TOP 2000 DIENST - 28 december 2018



Kerstmuziek & zangavond - 1 december 2018

Interkerkelijk Koor Gorredijk en Muziekvereniging 'De Vlecke' nodigen u uit voor een Kerstmuziek & zangavond op zondag 16 december, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Gorredijk.

Samen zingen en muziek maken, dat is wat we willen in deze donkere tijd, om elkaar te bemoedigen en te herinneren aan de blijde boodschap die in de kersttijd overal wordt gebracht aan iedereen die het horen wil.

Het koor heeft al meer dan 50 jaar tot doel om te zingen tot eer van God, en doet dat sinds kort onder de bezielende leiding van dirigent Annejaap Soldaat. Ook het korps van muziekvereniging 'De Vlecke' is al tientallen jaren bekend in Gorredijk en staat onder leiding van dirigente Dineke Griek.

Ook hun doelstelling is: met elkaar muziek maken, en daar vooral plezier in hebben.

Koor en korps hebben dit jaar de handen ineengeslagen om ook dit jaar samen te zorgen voor een Kerstmuziek & zangavond in de Ontmoetingskerk; een avond waarop niet alleen hun liederen ten gehore worden gebracht, maar waar vooral ook veel ruimte is voor samenzang.

Immers, kerstfeest vieren doe je met elkaar.

Zingt u met ons mee? U bent van harte welkom!

Pannenkoekenbuffet - 1 december 2018



Zaterdag 15 december, van 17 t.e.m. 19 uur, is er een pannenkoekenbuffet voor de jeugd van 2 t.e.m. 15 jaar.

We willen echter geen kant en klare dingen, maar we willen lekkere verse pannenkoeken!

Wil je thuis ook mee helpen bakken?

Of lijkt het je leuk om ter plekke te assisteren en er een mooi pannenkoekenfestijn van te maken?

Geef je dan op bij Lyanne [06 27192247] of bij Finny [06 40087575]

We kunnen wel vaker hulp gebruiken bij activiteiten voor de kinderen zoals filmavond of spelavond, wij kunnen het niet alleen!

Waar is onze jeugd mee bezig – Femke Idzerda - 1 december 2018

Mijn naam is Femke Idzerda en ik ben vijftien jaar. Tien april word ik zestien jaar. Op dit moment zit ik in VWO-vier en doe ik dit op het OSG Sevenwolden locatie Fedde Schurer in Heerenveen.

Buiten school om doe ik ook aan sport, zoals turnen en dansen. Hiermee doen we geregeld mee aan wedstrijden.

Ook houd ik ervan om met vriendinnen af te spreken, naar feesten te gaan en om films en series op Netflix te kijken.

Mode vind ik erg interessant, net zoals vreemde talen en cultuur.

Later zou ik erg graag veel willen gaan reizen en dan vooral naar Canada en Cyprus. Cyprus vind ik een prachtig eiland en het is mijn droom om daar naartoe te gaan. Ik zou graag naar Canada willen omdat ik daar familie heb wonen en mijn ouders daar naartoe zijn gegaan op hun huwelijksreis. Ze spreken er altijd vol lof over, dus zou ik er graag zelf eens heen willen om alles te bekijken wat zij ook bezocht hebben.

Wanneer ik klaar ben met het VWO, zou ik graag naar Groningen willen om daar aan de Rijksuniversiteit Groningen de universitaire PABO te studeren. Al sinds dat ik klein ben wil ik juf worden, net zoals mijn oma.

Ik vind het grappig dat ik na tien jaar nog steeds hetzelfde wil worden en dat ik er ook nu niet over twijfel.

Waar is onze jeugd mee bezig – Femke Idzerda

Alle kleuren van de regenboog – zondag 18 november

In de herfst zie je ook vaak een regenboog. Zoek jij de regenboog ook altijd als het regent en tegelijkertijd de zon schijnt?

In de gezinsdienst op zondag 18 november gaat het over alle kleuren van de regenboog. We gaan erover zingen, luisteren naar een mooi verhaal en we maken iets met kleuren. Kom je ook? [Hier kun je alvast luisteren naar een lied over de regenboog](#)

Waar is onze jeugd mee bezig? - 4 november 2018

Ik ben Saskia Lafeber. Ik ben 22 jaar en op dit moment woon ik in Delfzijl. Ik ben geboren in Wissenkerke in Zeeland. Toen ik vier jaar was verhuisden we naar Surhuisterveen. Rond mijn elfde jaar verhuisden we naar Appingedam.

Na de middelbare school heb ik een tijd op mezelf gewoond in Leeuwarden, een poosje weer bij mijn ouders in Appingedam en later nog bij hen in Gorredijk. Nu woon ik sinds vier weken samen met mijn vriend in Delfzijl.

In het dagelijks leven ben ik het meeste bezig met mijn studie en mijn werk. Ik studeer de opleiding International Hospitality Management aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ik heb wat vertraging opgelopen en ben op dit moment de laatste opdrachten aan het afmaken. Daarna nog een stage en dan ben ik afgestudeerd. Het liefste zou ik mijn stage in eventmanagement willen doen of bij een vakantiepark.

Omdat ik nu dus niet echt lessen meer volg, ben ik fulltime aan het werk. Ik werk bij Nuon als energieadviseur voor 32 uur in de week.

Ik ben in augustus begonnen en heb het erg naar mijn zin. Nuon is dus wat minder in mijn straatje, maar desondanks vind ik het wel erg leuk om te doen. Daarvoor werkte ik bij het Bastion Hotel in Groningen. Hier heb ik anderhalf jaar gewerkt in de

Housekeeping. Ook hier had ik het erg naar mijn zin. Af en toe ga ik nog langs om even een kijkje te nemen bij mijn collega's.

Ook heb ik twee keer een zomer in Italië gewerkt. Dit was als animatrice op twee campings. Het eerste jaar ben ik alleen geweest, acht weken, dit was erg leuk, maar ook wel heel heftig.

Het tweede jaar ben ik er samen met mijn zus Regina geweest. Dit was een compleet andere ervaring, omdat ik er toen niet alleen was. Het zijn twee ontzettend leuke tijden geweest, waar ik altijd mooie herinneringen aan zal hebben.

In mijn vrije tijd vind ik het vooral leuk om tijd met mijn vrienden door te brengen. Samen de stad in, uitstapjes maken en naar concerten gaan zijn de dingen die ik het liefste doe. Dit was een kort kijkje in mijn leven.

Open deur dienst - 30 oktober 2018

Open Deur Dienst



Wanneer: Zondag 4 november 2018
Waar: Ontmoetingskerk Gorredijk,
Schansburg 3
Tijd: 10.00 uur

Met medewerking van:
Ds. E. Kronemeijer
Gospelband Ichthus uit Franeker



Iedereen is welkom!

Terugblik Kerkcafé - 15 oktober 2018

Vrijdag 12 oktober was het eerste kerkcafé in de Ontmoetingskerk. Tussen half 8 en kwart voor 8 druppelden de cafébezoekers binnen. Met een groepje van 11 personen, in de leeftijd van 20 tot 45 jaar, viel de opkomst niet tegen. We startten met koffie/thee en een plakje cake.

Het thema was 'keuzes maken'. Na een korte inleiding door ds. Lafeber en een filmpje over keuzestress hebben we een uurtje ervaringen uitgewisseld over het maken van keuzes. Is het moeilijk om een keuze te maken, of gaat het je makkelijk af? Door wat of



wie laat je je leiden bij het maken van keuzes? En welke rol speelt het geloof hierin?

Hierna kwam onder andere de rosé op tafel en hebben we de avond afgesloten met gezellige gesprekken waarin we elkaar wat beter hebben leren kennen.

Het volgende kerkcafé is in januari. Lijkt het je ook gezellig en wil je hierover op de hoogte worden gehouden? Stuur dan een e-mail naar ds. Ron Lafeber: rmlafeber@home.nl.

Wie weet tot de volgende keer!

Ron, Finny en Janine

Wijkavonden - 12 oktober 2018

Op dinsdag 6 november en donderdag 15 november zullen weer de wijkavonden worden gehouden, met dit jaar als thema: *De steppe zal bloeien*.

Vorig jaar hebben we gesproken over hoe het er in de kerk voorstaat, hoe we daar tegenaan kijken.

Dat was af en toe een somber verhaal, want we weten allemaal dat het langzaam terugloopt, dat de kerk moeite heeft om jongeren te bereiken, dat gemeenten moeilijk mensen kunnen vinden die de kar nog willen/kunnen trekken.

Dit jaar willen we juist kijken naar de positieve kant: wat gaat er goed in de gemeente, waar word je blij van? En hoe kunnen we dat uitbreiden, zodat die droge steppe weer wat tot bloei komt.

Van wat voor gemeente droom je?

Op de wijkavond worden u 4 verschillende manieren aangeboden om met het thema aan de slag te gaan, u kunt dan kiezen uit één van de vier mogelijkheden.

De avonden beginnen met inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.

De sluiting is rond 21.30 uur waarna we elkaar nog met een hapje! dat zeker (als u de avond gaat bijwonen zult u dit beter begrijpen) en een drankje kunnen ontmoeten.

KerkinActie – Kerk en Israël - 12 oktober 2018

Zeven oktober was het Israëlzondag, daarvoor collecteren wij vandaag, omdat wij op 7 oktober een Oecumenisch Avondmaal vierden. Vandaar.

Ieder jaar vieren we in de Protestantse Kerk op 1^e zondag van oktober Israëlzondag. We staan dan stil bij onze verbondenheid met Israël. Voor veel mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te nemen en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich ook verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De PKN stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen. Ook is er het magazine Kerk en Israël.

Bijbelkringen - 4 oktober 2018

In oktober starten we weer met de Bijbelkring. We hebben afgesproken dat we dit seizoen bezig gaan met de profeet Amos. Eén van de oudste, zo niet de oudste profeet van wie en over wie we in het O.T. een geschrift hebben. Een profeet die, zoals de meesten profeten, geen blad voor de mond nam en de mensen onomwonden kon vertellen waar het op stond. Een profeet ook die opkwam tegen al het sociale onrecht in zijn tijd.

We komen weer op de dinsdagmorgen en/of woensdagavond bij elkaar.

De data voor 2018:

- woensdagavond 10 oktober
- dinsdagmorgen 16 oktober
- dinsdagmorgen 13 november
- woensdagavond 14 november
- dinsdagmorgen 11 december
- woensdagavond 12 december

De groep op dinsdagmorgen begint om 10.00 uur, op woensdagavond 19.45 uur.

Ik hoop velen van u weer te mogen ontmoeten !

Programma Vorming en Toerusting - 4 oktober 2018

- Zaterdag 10 november Combineren van klei en geloof in een Keramiekworkshop.

Carpoolen vanaf parkeerterrein Doopsgezinde gemeente Gorredijk vertrek 13.00 uur

- Maandag 26 november 20.00 uur Kerk van Langezwaag: Kom in de kring. Wat inspireert onze voorgangers: Ds. Blok. Avond over inspiratie uit Brazilië.
- Woensdag 12 december. Filmavond Lemon Tree. Parochiezaal Katholieke kerk Gorredijk. 19.30 uur

In het programmaboekje van Vorming en Toerusting staat een verkeerde datum. De juiste datum van de film is: Woensdag 12 december.

9 januari 2019 De laatste reis van de drie koningen. Consistorie Oldeberkoop. 19.30 uur

23 januari Ontmoetingskerk: De zonde van de Zondeval 19.30 uur

4 februari Parochiezaal Katholieke kerk Gorredijk, Het Christendom in India. 19.30 uur

28 februari "De Beage" PKN Jubbega, Rituelen bij het afscheid van een geliefde olv ds. P. Hulshof 20.00 uur

Woensdag 6 maart. Religie tot Heling, Parochiezaal Katholieke kerk Gorredijk. 19.30 uur

Zondag 31 maart Een avond over Passies. Het Trefpunt Mildam 14.30 uur.

Waar is onze jeugd mee bezig – Janneke Suzanne Draaistra - 1 oktober 2018

Hallo, Ik ben Janneke Suzanne Draaistra, 21 jaar en studeer Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de NHL in Leeuwarden.

In 2006 ben ik met mijn ouders, broer en zus in Gorredijk komen wonen.

Ik ben geboren in Drachten en daarna verhuisd naar Opeinde. Hier heb ik tot mijn 9^e gewoond.

Ik heb in Gorredijk de christelijke basisschool de Librije afgerond en ben toen VMBO-T gaan doen op het Bornego in Heerenveen.

Na het Bornego ben ik begonnen met een MBO-4 opleiding Juridisch Medewerker. In deze tijd heb ik twee jaar stagegelopen bij de politie in Drachten. Hier heb ik een ontzettend leuke tijd gehad omdat ik administratief werk deed maar ook mee de straat opging.

Na het MBO wilde ik graag naar de politieacademie, maar uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om een hbo-opleiding te gaan doen. Een logische stap voor mij was dan om HBO Rechten te gaan doen maar dit leek mij een beetje saai. Ik wil graag met mensen in contact zijn en hulp bieden.

Ik ben het eerste jaar toen begonnen met de opleiding pedagogiek op de NHL in Leeuwarden. Dit is vooral gericht op kinderen en jongeren.

Ik heb in dat jaar stagegelopen bij een kinderdagopvang voor kinderen met een verstandelijke beperking in Drachten. Dit bleek uiteindelijk niet mijn 'ding' te zijn. De

dagen waren voor mij te gestructureerd en ik wilde wel graag wat spanning in het werk, wat ik bij de politie ook had.

Ik ben in het tweede jaar toen overgestapt naar de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bij deze opleiding krijg je te maken met alle doelgroepen. Dit idee stond mij dus heel erg aan. Ik zit momenteel in mijn derde jaar van de opleiding en loop nu 4 dagen in de week stage bij het Leger des Heils in Groningen.

De functie die ik uitoefen als stagiaire is ambulantly forensisch begeleidster. Dit houdt in dat wij hulp bieden aan mensen die in aanraking zijn geweest met justitie. Hierbij kun je denken aan mensen van hun verslaving afhelpen of hun financiële plaatje weer op de rit krijgen. Het is heel divers en elke cliënt heeft weer een andere hulpvraag. Ik heb deze stage gekozen omdat de doelgroep lijkt op de doelgroep waar ik mee in aanraking kwam bij de politie.

Waarom loop ik stage in Groningen? Ik woon doordeweeks in Groningen. Ik wilde graag op mijzelf omdat mij dat een leuke uitdaging leek maar omdat ik Leeuwarden persoonlijk geen leuke studentenstad vind heb ik ervoor gekozen om naar Groningen te gaan. Het is gelukkig maar een halfuurtje met de sneltrein om naar school te gaan. Ik woon midden in de stad en heb het hier heel erg naar mijn zin!

In het weekend woon ik bij mijn vriend Hille, hier heb ik 3,5 jaar een relatie mee. Wij wonen tijdelijk voor een jaar in een Tiny house op de Tolbaas in Gorredijk. Een Tiny-house betekent eigenlijk een klein huisje. Deze heeft Hille zelf gebouwd. Wij wonen hierin omdat wij bezig zijn met een nieuwe woning en loods. Hille studeert nog maar heeft ook zijn eigen motorbedrijf. In de loods is straks plaats voor een motorbedrijf maar er komt ook een deel in voor particuliere opslagboxen.

Wat voor baan ik later wil hebben blijft moeilijk. Het maatschappelijke werkt trekt mij erg aan maar de gedachte om bij de politie te gaan werken laat mij ook niet los. We zullen zien wat de toekomst mij brengt. Verder ben ik erg actief met volleybal. Deze sport beoefen ik nu al 11 jaar. Ik heb momenteel een team vol met vriendinnen dus dat is hartstikke gezellig!

Groet, Janneke

Agenda Gemeenteavond | 4 oktober 2018 - 28 september 2018

UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND

Aan de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk



De kerkenraad nodigt u uit voor een
gemeenteavond op **donderdag 4 oktober 2018** om **19.45 uur** in de Ontmoetingskerk.
Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar.

Hieronder de agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de gemeenteavond van 17 oktober 2017.
Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk.
4. Toelichting op het voornemen van de kerkenraad om definitief in te stemmen
met het dopen van kinderen van niet-belijdende leden.
5. Jaarrekening 2017.
Toelichting door het college van kerkrentmeesters.
6. Toelichting informatie- en communicatieadviseurs *Pauze*
7. Bijbel Quiz (NBG)
8. Rondvraag
9. Sluiting van de vergadering met een vesper in de kerkzaal.

Namens de kerkenraad, Durk Jongsma (voorzitter) en Bart van der Steege (scriba).

Updates projecten: Big Brain Project Kenia & Project Togo - 20 sept. 2018

Op zaterdag 22 en zondag 23 september willen we twee projecten uit onze eigen gemeente steunen. Het eerste is [Stichting Big Brain Project](#) van Bart en Janine van der Kooi.

Hun stichting is in 2016 opgericht en het huidige project richt zich op de bouw van in totaal 14 huizen en een toiletgebouw, op een stuk land nabij de school in een buitenwijk van Nairobi. De huizen worden verhuurd en de opbrengst is een maandelijkse inkomstenbron voor de school.

Inmiddels staan er vijf huizen en een toiletgebouw. Er wordt momenteel gespaard voor de bouw van meer huizen.

Doneren? Hun rekeningnummer is: **NL38 RBRB 0941557979** t.n.v. Stichting Big Brain Project.

Het tweede project is van Rudi en Marijke Witvoet die zich al jaren inspinnen voor de mensen in Togo. De organisatie heet 'Mother Charity' wat liefdadigheid betekent en erbarmt zich over een weeshuis voor kinderen zonder ouders, kinderen waarvoor de ouders niet kunnen zorgen en voor verstoten vrouwen.

Omdat de huur de pan uitrijst, heeft men m.b.v. sponsoren en diverse organisaties een stuk land aangekocht om een nieuw weeshuis te bouwen wat plaats kan bieden aan ± 60 kinderen.

Doneren? Hun rekeningnummer is: **NL83 INGB 0003108540** t.n.v. R.C. Witvoet 'project Togo'.

Alles over het Startweekend (22 & 23 september) - 20 september 2018



Het startweekend begint op **zaterdag 22 september** om kwart voor 4. Vanuit de Ontmoetingskerk starten we dan met een Vossenjacht voor jong en oud, dus niet alleen voor de kinderen! De koffie staat klaar en er is een mooi parcours uitgezet met heel veel bijzondere vossen!

Het is ongeveer een uurtje lopen om en nabij het centrum.

Om 19.30 uur begint de bonte avond met veel leuke acts en het Rad van Fortuin, allemaal voor de goede doelen [Big Brain Project](#) (Bart & Janine) en Togo (Rudi & Marijke).

Zondagmorgen is er een feestelijke dienst met de eigen jeugdband en nog eens de uitleg van de projecten, hierna gaan we koffiedrinken en samen eten.

Laten we samen, jong en oud, het nieuwe seizoen goed beginnen en kom!

Het volledige programma

Zaterdag 22 september

Vossenjacht: aanvang 15.45 uur.

Deelname van 0- 99 jaar.

Patat eten: +/- 17.30 uur – alleen voor de kinderen!

Na 't eten: Verkleiden/schminken voor de Bonte Avond

Bonte Avond: aanvang 19.30 uur. Iedereen en alle acts zijn welkom!

Zondag 23 september

Startdienst: half 10 m.m.v. de band 'New Hope'.

Na de dienst: koffiedrinken + gezamenlijk eten

De collecte: Big Brain Project + Togo

Waar is onze jeugd mee bezig: Celine Dijkstra - 26 augustus 2018

Hallo allemaal!

Mijn naam is Celine Dijkstra, ik ben 20 jaar en ik woon in Gorredijk.

Na de havo op de middelbare school heb ik ervoor gekozen om te gaan studeren. Ik vond het een moeilijk om een studie te kiezen, maar ik heb uiteindelijk een goede keuze gemaakt.

Ik studeer MBRT (Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken) aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Met de studie MBRT kan je komen te werken op de Radiologie / Radio-therapie / Nucleaire Geneeskunde afdeling in het ziekenhuis. Hierbij leer je veel over de beeldvorming en therapie van verschillende ziektebeelden.

Inmiddels heb ik jaar 3 afgerond. Ik heb het afgelopen jaar 2x 20 weken stage gelopen. Mijn eerste stage was in het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Hier heb ik 20 weken mee mogen draaien op de Radiologie. In deze periode heb ik in de praktijk geleerd om röntgenfoto's, CT-scans, MRI-scans en echo's bij patiënten te maken. Daarnaast heb ik geleerd om door middel van beeldvorming te assisteren op de operatiekamer en om röntgenfoto's op de spoedeisende hulp te maken.

Mijn tweede stage was in het RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland) in Leeuwarden. Hier heb ik kennis gemaakt met radiotherapie. Ik heb hier veel geleerd over de verschillende bestralingstechnieken. Ook heb ik ervaren hoe het is om met patiënten een behandeltraject van begin tot eind te doorlopen.

Momenteel doe ik in de Tjongerschans vakantiewerk.

Na de zomer begin ik met mijn laatste jaar van de opleiding en kan ik daarnaast nog blijven werken in Heerenveen(!)

Buiten mijn opleiding en werk om vind ik het gezellig om leuke dingen met vriendinnen te doen.

Zo ben ik deze zomer 4 dagen naar Parijs geweest. Een échte aanrader!

Ik hoop dat jullie op deze manier een kijkje hebben kunnen nemen in mijn dagelijkse

leven . Tot ziens!

Kerkcafé - 26 augustus 2018



Binnenkort willen we starten met kerkcafé, klinkt goed toch?

Kerkcafé is een laagdrempelige avond bedoeld voor personen in de leeftijd van ± 20 t/m 45 jaar, maar ook voor anderen die zich aangesproken voelen en belangstelling hebben.

We beginnen met een lekker kopje koffie/thee, even kennis maken met elkaar en dan met elkaar praten over een onderwerp wat jullie bezig houdt. We eindigen de avond met een sapje of een biertje.

Het thema van de eerste avond zal zijn: *keuzes maken*. Hoe regel je het allemaal tegenwoordig, in je gezin, met je werk, sport, familie, geloof etc. Welke keuzes maak je? En hoe blijf je dicht bij jezelf?

WANNEER?

Vrijdagavond 12 oktober om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk.

Onder leiding van ds. Ron Lafeber.

Kom gewoon 's langs en kijk of het wat voor je is, je bent van harte welkom!

Herinrichting kerkgebouw Ontmoetingskerk Gorredijk - 2 maart 2018

Door de kerkenraad is eind vorige jaar een projectgroep ingesteld om zich te buigen over het kerkgebouw. Aan een projectgroep is de brede gevraagd gesteld om "onderzoek te doen naar het kerkgebouw". De projectgroep bestaat uit Froukje Jongsma, Henny Pander, Theewis de Jong, Rinse Spits, Sytse van der Wal en Arnout Batterink. Allemaal mensen met verschillende achtergronden omdat we met veel aspecten rekening moeten houden. We beginnen met een brede oriëntatie, werken dan ideeën uit en doen concrete voorstellen aan de kerkenraad.

Voor de oriëntatiefase hebben wij uw hulp nodig! Wij hebben namelijk een enquête gemaakt omdat we nieuwsgierig zijn naar wat de gemeenteleden vinden van het kerkgebouw. Op deze manier kunnen we ook gericht onderzoek doen naar wat de meeste mensen belangrijk vinden.

Misschien zijn bepaalde ideeën niet haalbaar dus we willen de verwachtingen wat matigen. Wel zijn we heel benieuwd naar de meningen en naar wat er leeft. Alvast hartelijk dank voor het meedenken!

De enquête is bijgesloten bij de Lichtbron deze staat ook onder aan dit bericht (soms moet in de enquête het scherm naar beneden gescrollt worden).

Namens de projectgroep,
Arnout Batterink

[Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers](#)

Privé: Herinrichting kerkgebouw ontmoetingskerk - 24 februari 2018

[Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers](#)

Nacht zonder dak - 16 februari 2018

Oproepje jeugd 12+ aan de gemeente.



10 en 11 maart gaan we met z'n allen een actie houden voor World Servants, waar onze eigen Aili en Yanyi Claus aan mee gaan doen. We willen alle jeugd vanaf 12 jaar vragen om mee te doen.

Actie: Zaterdagavond komen we bij elkaar om 20 uur in de kerk, we maken er een gezellige avond van en slapen vervolgens in de kerk.

De volgende morgen maken we een ontbijt klaar voor de gemeente die zich hier tegen een vergoeding voor op kan geven en vervolgens samen naar de dienst die ook zeer speciaal zal worden.

Van een ieder die zich hier voor opgeeft verwachten we een bijdrage van min. 10 euro, liefst wat meer... Dit kun je bij elkaar krijgen door bijvoorbeeld een 'heitje voor een karweitje' voor iemand te doen, de nagels van je juf te lakken, de auto van de buurman te wassen of voor beppe een boodschapje doen.

Geef je zo spoedig mogelijk op bij: Finny Cornelissen 06-40087575. Ook bij vragen!

Waar is onze jeugd mee bezig: Fenna Visser - 3 februari 2018

La vie d'une étudiante: Fenna Visser – 20 jaar

Bonjour tout le monde!

Deze keer mag ik vertellen hoe het mij vergaat. Ik ben ondertussen al twee en een half jaar een inwoner van Utrecht en zit middenin het studentenleven. Na gewisseld te zijn van studie, studeer ik sinds vorig jaar Franse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Dit bevalt me heel goed en ik vind het heel interessant!

Ik ben altijd al een talenmens geweest en heb het gevoel dat ik nu eindelijk op mijn plek zit. Vorig jaar waren de vakken vooral gericht op taalverwerving: woordenschat en grammatica. Daarnaast werd er een algemene basis gelegd van de geschiedenis en literatuur en kregen we een introductie van taalkunde.

Dit jaar heb ik als verdiepingspakket de literatuurkant gekozen om de cultuur van Frankrijk nog beter te leren kennen.

Alle colleges en de stof zijn al sinds blok 1 van het eerste jaar in het Frans en dit helpt natuurlijk enorm voor je ontwikkeling: je luistert, presenteert en doet mee aan discussies in het Frans.

Ik ga volgend jaar zelfs een buitenlands avontuur aan: ik wil graag een half jaar studeren in Frankrijk, het liefst aan de Sorbonne in Parijs.

Hier kun je een half jaar vakken van de bachelor Geschiedenis doen, in het Frans natuurlijk. Dit lijkt me heel interessant, want naast taalkennis leer je ook meer over het wereldbeeld van de Fransen.

Ik hoor in februari of ik voor deze universiteit ben geselecteerd.

Hoe dan ook ga ik ergens in Frankrijk studeren om de Franse taal en cultuur van dichtbij te ervaren. Ik weet nog niet welke master ik wil doen, maar ik probeer allerlei soorten vakken uit om daarachter te komen en hopelijk helpt deze buitenlandervaring me ook op weg.

Tijdens mijn studie doe ik ook aan sport: ik ben lid van de studentenschaatsvereniging, genaamd Softijs, sinds ik in Utrecht woon. Dit is echt een hele leuke toevoeging: ik heb de meeste van mijn goede vrienden bij deze vereniging gemaakt. Je traint samen, maar er worden ook heel veel leuke activiteiten georganiseerd.

Zo maak je heel makkelijk contact.

Verder werk ik op de dinsdagavond als serveerster en barvrouw bij een poolcentrum. Dat is echt heel leuk, het voelt soms niet eens als werk. Ook worden je skills in poolen een stukje beter dan eerst. En het scheelt natuurlijk weer in de financiën!

Ik woon ook al sinds het begin in hetzelfde studentenhuus: we wonen met 20 personen op een verdieping en we hebben drie katten. Dit lijkt heel claustrofobisch, maar dat valt reuze mee: iedereen heeft een grote eigen kamer. Het gebouw was vroeger een

kantoren pand van de gemeente Utrecht en is door een woonorganisatie omgebouwd tot een studentencomplex. Met zoveel huisgenoten is er altijd wel iets te doen en kun je bijna altijd wel samen eten met iemand als je dat wilt.

Waar is de jeugd mee bezig: Johan Draaistra - 5 januari 2018



Ik ben Jan Johan Draaistra, 22 jaar, en studeer Graphic and Interaction Design, derde jaars aan de kunstacademie Minerva te Groningen. Maar hoe ben ik hier terecht gekomen en waarom? En wat houdt dit eigenlijk in?

Voordat ik deze opleiding ben begonnen heb ik Mediavormgeving (MBO) gedaan aan de Friese Poort in Drachten. Bij toeval kwam ik deze opleiding tegen tijdens een open dag. Eerst wou ik bij de marine waar ik ook een open dag van had bezocht, maar dit leek mij vele malen leuker.

Van jongs af aan ben ik altijd al aan het tekenen geweest en toen we vroeger een computer kregen met zo'n grote toeter erachter, was ik uren achter elkaar bezig met plaatjes zoeken en dan ging ik die plaatjes met een fotoprogrammaatje bewerken.

Op de opleiding Mediavormgeving waren we voornamelijk bezig met het maken van films, posters, websites, animaties, logo's voor bedrijven en advertenties. Na een tijdje moesten we een richting kiezen en toen heb ik voor Grafische vormgeving gekozen. In deze richting kregen we les in het maken van identiteiten voor bedrijven en drukwerk.

In het tweede en derde jaar moesten we dit in praktijk brengen en toen heb ik op mijn achttiende een halfjaar op Malta gewoond. De eerste weken waren super spannend, en ik dacht bij mezelf wat heb ik mijzelf nou weer aangedaan. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen.

Ik liep stage bij een internationaal reclamebureau dat advertenties maakt voor de luxe-industrie. We waren bijvoorbeeld bezig met reclamecampagnes voor de Volvo Boat Ocean Race en een bedrijf dat Private Jets verhuurde. Naast de stage mocht ik ook niet klagen.

In februari konden we al op het strand liggen en zwemmen in de helderblauwe zee! Na twee weken had ik contact gelegd met een aantal Nederlanders en vervolgens waren we met een club van vijftien Nederlanders, Spanjaarden en Russen. Samen gingen we vaak uit, ik woonde op kruipafstand van het uitgaansgebied, dus dat was zeker makkelijk. In de vrije dagen ging ik rondtrekken en dorpjes bezoeken, dit was vooral met vrienden of familieleden die langskwamen. Malta is ongeveer even groot als Texel dus in een halfjaar heb ik alles wel kunnen zien!

In het derde jaar van deze opleiding heb ik nog stagegelopen in Groningen bij Studio Plakband, waar ik samen met een andere stagiaire en de oprichters ludieke

reclamecampagnes bedacht. We werkten voornamelijk voor de gemeente Groningen. Uiteindelijk mocht ik voor de Werkman-expositie (kunstenaar en graficus) in het museum hun expositie ontwerpen, dat vond ik de leukste opdracht tot nu toe. Wat vooral spannend was: ik mocht mijn werk presenteren aan de curator van het museum!

Nadat ik klaar was met stage heb ik toelating gedaan voor de kunstacademie, hiervoor moest je een portfolio meenemen van je beste werk en een aantal thuisopdrachten doen. Vervolgens moest je over jezelf vertellen en waarom je hier graag wilt studeren en je moet goed kunnen praten over je werk. Toen dat allemaal achter de rug was ben ik (gelukkig) toegelaten! In het eerste jaar hadden we elke zes weken een andere richting. We hebben les gehad in Film, Productontwerp, Interieur, Illustratie en Grafisch.

Wat ik vooral tof vind is dat je in een internationale klas komt met veel verschillende nationaliteiten en iedereen heeft weer een andere kijk op dingen omdat de cultuur soms erg verschilt. Bijvoorbeeld de uitwisselingsstudenten uit China tekenen heel anders dan Westerse mensen. We hadden ook klassieke vakken zoals (naakt)modeltekenen en kunstgeschiedenis. In het tweede jaar heb ik grafisch (Graphic and Interaction Design) gekozen, omdat ik dat toch het meest leuk vind. Hierin gaat het eigenlijk over het helder brengen van de boodschap en toch moet het ook aansluiten op de doelgroep.

We pakken veel maatschappelijke onderwerpen aan, waar je uiteindelijk je eigen draai aan kan geven, dingen die je opvallen in het dagelijks leven. Dit zijn persoonlijke projecten die je zelf mag bedenken. Zo heb ik vorig jaar mijn project gedaan over dat we leven in een cultuur waarin een mobiel onmisbaar is en dat we steeds minder sociale contacten leggen.

Ook wordt er van je verwacht dat je in je eigen stijl gaat ontwerpen.

Momenteel ben ik bezig met een project over eenzaamheid onder ouderen, hiervoor heb ik mijn beppe geïnterviewd omdat die dit onderwerp in haar nabije omgeving ziet.

In de school hebben we werkplaatsen waar je kan metaalbewerken, houtbewerken, en drukwerkplaatsen en een doka. Deze werkplaatsen kan je gebruiken voor je projecten. Ik ben zelf vaak te vinden in de zeefdrukwerkplaats, waar je je eigen zeef kan maken.

Hierdoor kun je op elk materiaal en grootformaat drukken.

We hebben ook les in typografie wat eigenlijk het vormgeven van tekst is. Sinds vorig jaar geef ik workshops handletteren in de bibliotheek van Beilen, superleuk om te doen!

Samen met een klasgenoot ben ik bezig met een tijdschrift voor de Hanzehogeschool waar we samen met illustratoren een boekwerk van maken. Het meeste plezier haal ik uit boeken maken.

Dit jaar moest men een eigen portfolio samenstellen en vervolgens een stage zoeken bij een grafisch ontwerper of een reclamebureau.

Dus ben ik met een map vol eigen werk naar Den Haag afgereisd om te solliciteren voor een stage. Ik had niet gedacht dat ik het zou worden maar het is gelukt! Per februari ga ik stagelopen bij Studio Renate Boere. Zij ontwerpen o.a. veel boekwerken voor culturele instanties.

Als ik mijn studie heb afgerond wil ik graag samen met een klasgenoot een ontwerpstudio oprichten of eerst nog een master doen.

Ik woon op kamers in Groningen en dat bevalt goed! Samen met een klasgenoot zit ik in een studentenhuis met nog een andere jongen.

Elke donderdagavond komen we bijeen op school waar de metaalleraar eten maakt voor de hele school. Kosten: één euro p.p. Uitgaan in de stad Groningen doe ik ook geregeld. Samen met vrienden bezoek ik meestal dezelfde clubs of cafeetjes waar je goed kan dansen of muziek luisteren. Verder vind ik het leuk om te fotograferen en musea te bezoeken. Ik hoop dat jullie hierdoor een beetje weten waar ik mee bezig ben en misschien tot kijk!

Jan Johan

Startweekend - 26 augustus 2018

STARTWEEKEND

Thema: Verbinden

Ontmoetingskerk Gorredijk

Zaterdag 22 september

Vossenjacht: aanvang kwart voor 4

Deelname van 0-99 jaar

Patat eten: +/- half 6 – alleen voor de kinderen!

Na 't eten: Verkleeden/schminken voor de Bonte Avond

Bonte Avond: aanvang half 8

Iedereen en alle acts zijn welkom!

Zondag 23 september

Startdienst: half 10 m.m.v. de band 'New Hope'

Na de dienst: koffie drinken + gezamenlijk eten

De collecte: Big Brain Project + Togo

Waar is onze jeugd mee bezig – Mariëtte Hoekstra - 22 juni 2018

Hallo, ik ben Mariëtte Hoekstra en ben 24 jaar

Ik heb de opleiding medewerker maatschappelijke zorg/verzorgende in februari 2016 afgerond. Sinds februari 2016 ben ik werkzaam in verpleeghuis 'Stellinghaven' in Appelscha. In dit verpleeghuis wonen ouderen met dementie.

In december 2016 heb ik daar een vast contract gekregen van 16-22 uur.

Mijn werk doe ik daar met enorm veel plezier.

Ook werk ik in de thuiszorg voor De Schakelgroep, een fijne thuiszorgorganisatie waarin de cliënt centraal staat en we werken met een fijn team. Hier heb ik een 'nul-uren contract', wel ben ik daar elke week werkzaam.

Eén keer in de zes weken breng ik als begeleidster de cliënten van Talant naar de Ontmoetingskerk.

Mijn hobby's zijn: Sporten (drie keer in de week ben ik te vinden bij Basic-fit in Drachten) en lezen, zwemmen en met vriendinnen afspreken.

Vragenlijst 'top 10 van Gorredijk' - 30 mei 2018

Waar is onze jeugd mee bezig -.Linda Hooisma - 26 mei 2018

Hallo, mijn naam is Linda Hooisma en ben 24 jaar. Ik woon nu inmiddels alweer ruim een jaar in Beetsterzwaag en heb het daar erg naar mijn zin.

Mensen die mij kennen weten, dat ik een moeilijke tijd achter de rug heb. Zeven jaar lang heb ik een strijd moeten aangaan met mezelf om te mogen zijn wie ik nu ben. Een tijd van veel therapieën en de nodige opnames in klinieken. Ik was 17 jaar toen het balletje bij de hulpverlening begon te rollen, mijn lichaam en geest konden het gevecht alleen niet meer aan en ik was uitgeput.

Tijdens deze periode begon ik ook op het MBO in Leeuwarden en studeerde ik Fashion en Design. Ik heb in deze periode geen moment getwijfeld of ik tijdelijk zou willen stoppen met de opleiding, voor mezelf was dat 'geen' optie. Ik heb ook een groot deel van mijn afstudeercollectie in het vierde jaar ontworpen en gemaakt in de kliniek tijdens mijn laatste opname.

Het doorgaan met mijn opleiding gaf me een doel en een houvast, en ik ben ook erg dankbaar dat, ondanks dat de school en de kliniek het er niet volledig mee eens waren, ik het wel heb mogen doen.

Toen ik in 2015 mijn diploma haalde, wilde ik een tussenjaar: even een jaar op adem komen en mij focussen op één ding in plaats van twee. Helaas kwam ik in december van

hetzelfde jaar erachter dat ik diabetes type 1 had! Er moest meteen gestart worden met het meerdere keren per dag toedienen van insuline. Weer zat ik in een rollercoaster en weer kon ik me niet focussen op één ding.

Bijna een half jaar later had ik weer ruimte om iets nieuws op te pakken, iets waar nog niet teveel van me verwacht zou worden, maar waar ik me wel nuttig kon maken. Al snel kwam ik bij de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. In juni 2016 ben ik begonnen als vrijwilliger, eerst alleen dagdiensten en na een tijdje ook als slaap/nachtvrijwilliger. In augustus 2017 ben ik gestart in een re-integratie-traject omdat het niet haalbaar is met mijn perfectionisme om aan het werk te gaan in de modewereld.

Ook ben ik vorig jaar begonnen met het oppakken van iets dat ik ook altijd leuk heb gevonden en wat me ook veel energie geeft: het oppassen op kinderen. Ik heb een gezin in Drachten met drie kinderen: een jongetje van vier, meisje van zes en nog een jongen van acht jaar. En ik heb nog een gezin in Surhuizum met een jongetje van drie en een meisje van zes. Het meisje heeft net als ik diabetes type 1 en heeft ook een insulinepomp. Bij haar merk ik dat zij het fijn vindt dat ze nu iemand kent, die net als zij 'ziek' is en een slangetje met een apparaatje aan het lijf vast heeft zitten. En natuurlijk voor de ouders vind ik het fijn dat ik hun even een middagje kan ontlasten en dat ze even niet voor diabetesvragen bereikbaar hoeven te zijn. Ik vind het tof dat ik met mijn ervaringen en kennis van de diabetes me op een positieve manier kan inzetten en anderen kan helpen.

Eind april van dit jaar heb ik mijn dossier bij de hulpverlening laten sluiten en is dat hoofdstuk van mijn leven eindelijk afgesloten. De stukjes eetstoornis en depressie die nu nog altijd aanwezig zijn, zullen waarschijnlijk altijd wel aanwezig blijven, maar zolang ik ze onder controle kan blijven houden heb ik daar vrede mee. Ik heb genoeg handvaten, kracht, motivatie en vechtlust verzameld de afgelopen jaren en daardoor ben ik sterk genoeg het alleen voort te kunnen zetten. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik nu kan zeggen dat het echt goed gaat.

Dat ik kan genieten van zowel grote dingen als ook van de hele kleine dingen. Happy!

Herdenkingsbijeenkomst – 4 mei - 27 april 2018

Herdenkingsbijeenkomst, met aansluitend een stille tocht naar de begraafplaats.

Programma:

18:45 Zaal open: Lokatie Schansburg 3 (Ontmoetingskerk)

19:00 Aanvang herdenkingsbijeenkomst – Opening en welkom door bestuurslid
Commissie Gedenkdagen – Toespraak door wethouder dhr. W. Kooistra

19:20 Buiten opstellen en aansluitend vertrek naar de begraafplaats laan de Hegedyk
Stille tocht via Schansburg en Hoofdstraat, we staan een moment stil bij het monument
bij de Hoofdbrug

19:45 Rondgang begraafplaats en bloemen leggen bij de graven van de verzetstrijders en
de Engelse piloten

19:55 Krans leggen bij het monument

20:00 Twee minuten stilte

20:02 Het Wilhelmus Daarna terugtocht naar de ontmoetingskerk waar u een kop koffie
of thee wordt aangeboden.

Open deur dienst 6 mei - 12 april 2018

Op 6 mei is het weer tijd voor een open deur dienst in de Ontmoetingskerk Gorredijk.

Wie is mijn vriend is het thema. Vriendschap is belangrijk voor een mens. In een tijd dat er veel gesproken wordt over eenzaamheid weten we hoe belangrijk het is om te weten dat je mensen kent die er voor je zijn ,wat er ook gebeurt. De sociale media lijken te zorgen voor veel contact , maar in de praktijk blijkt dat niets op kan tegen persoonlijk contact. Een hand om je heen doet vaak meer dan 100 woorden.

Jezus houdt ons door zijn verhalen voor hoe we moeten leven en naar elkaar moeten omzien. We spelen en zingen in deze dienst het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Muzikale medewerking wordt verleend door de gospelgroep Ichtus uit Franeker.

Voorganger: Koos Dijkshoorn.

U bent van harte welkom op 6 mei om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Gorredijk.

Waar is onze jeugd mee bezig: Lisa Alves - 5 april 2018

Hoi! Ik mag in deze Lichtbron een verhaaltje over mijzelf schrijven. Wie ben ik? Wat studeer ik? Wat zijn mijn hobby's? En wat mij verder bezighoudt.

Om te beginnen ik ben Lisa Alves (18 jaar) en woon in Hemrik. Hier woon ik samen met mijn moeder, stiefvader, broertje en twee stiefbroertjes. Gezellig druk dus.

Ik woon hier inmiddels alweer bijna vier jaar. Mijn vader woont sinds kort in Blokzijl. Ik ga regelmatig bij hem op bezoek. Oorspronkelijk kom ik uit het dorpje Giethoorn. Daar heb ik ongeveer 14 jaar gewoond. Mijn moeder ging samenwonen met haar vriend en daardoor ben ik in Hemrik terecht gekomen. Hemrik vind ik, net als Giethoorn, mooi en rustig wonen. Een nadeel is dat een deel van mijn vriendinnen ver weg woont. Maar door alle social media kan ik altijd goed contact houden. Ook heb ik sinds een halfjaar mijn rijbewijs en dit is ook erg handig.

Inmiddels zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding Verpleegkunde. Ik studeer dit op de NHL in Leeuwarden. Dit is echt een hele leuke opleiding en hier heb ik veel leuke mensen leren kennen. Vorig jaar heb ik in één keer mijn propedeuse gehaald en daar ben ik erg blij mee. Dit jaar heb ik om de 10 weken les en stage. Ik heb al een stage van 10 weken er op zitten in de Thuiszorg in Gorredijk. Dit was heel erg leuk en ik heb er veel geleerd. Op dit moment loop ik stage in Berchhiem in Burgum. Dat is weer heel iets anders en daar leer ik ook weer veel van.

Een grote hobby van mij is paardrijden. Dit doe ik ook redelijk vaak, zo ongeveer drie à vier keer in de week. Ik ben vroeger met paardrijden begonnen, doordat mijn opa en oma veel paarden hebben. Mijn opa reed altijd met tuigpaarden veel wedstrijden.

Ik vond het altijd erg leuk om te kijken en daardoor ben ik zelf ook begonnen met paardrijden. Zes jaar lang heb ik een eigen pony, genaamd Condor, gehad. Daarop heb ik ook wedstrijden, vooral dressuur, gereden. Toen ik te groot werd, heb ik Condor verkocht. Op dit moment rijd ik op een Fries paard, Marrit, voor een fokker. Ik ga vaak samen met mijn buurvrouw naar de wedstrijden toe. Door haar heb ik ook de mogelijkheid gekregen om op dit paard te rijden. Marrit is nu drachtig en hierdoor moet ik nu wat rustiger aan doen.

Verder werk ik ook iedere week in restaurant De Vrolijke Keizer en De Vergulde Turf in Gorredijk. Ik werk hier al bijna drie jaar. Het is er erg gezellig met de collega's onderling.

Dit was het verhaaltje over mijzelf. Ik hoop dat u hierdoor een beetje weet wie ik ben en waar ik mij mee bezig houd. Tot ziens!

Lisa Alves

Vrijwilligersavond - 3 april 2018

Vrijwilligersavond

20 april 2018

in de Ontmoetingskerk

Met

Ruurd Walinga

in de cabaretvoorstelling:

DE DOE HET ZELF-ER

19.30 uur inloop met thee en koffie

20.00 uur aanvang voorstelling

Voor alle vrijwilligers van de Ontmoetingskerk en
iedereen die zich bij de Ontmoetingskerk
betrokken voelt

Big Brain Project: Verhuurbare huizen in Kenia --23 maart 2018

Verhuurbare huizen bouwen voor de basisschool in Nairobi

Op 25 maart komt de collecte van de dienst ten goede aan [Stichting Big Brain Project](#). Deze stichting van onze gemeenteleden Bart & Janine van der Kooi richt zich op een basisschool in de sloppenwijk van Nairobi, de hoofdstad van Kenia.

Bart & Janine hebben in 2013 bij deze school vrijwilligerswerk gedaan en zijn sindsdien betrokken bij de ontwikkeling van de school. Onder andere nieuwe WC's (voorheen gaten in de grond), wasbak, betegeling en een watertank zijn eerder al gerealiseerd. Door de goede sanitaire voorzieningen staat de school hoger in aanzien dan voorheen en komen er meer kinderen waarvan de ouders het schoolgeld wel kunnen betalen. Toch blijft het merendeel van de kinderen arm en zijn de ouders niet in staat het schoolgeld te kunnen betalen.

De directrice van de school, Miss Maina, wil deze arme kinderen vanuit haar christelijke overtuiging niet een goede educatie weigeren. Zodoende blijft de school met financiële achterstanden kampen.

Huizenverhuur voor een financieel stabiele situatie

Een klein stuk land nabij de school heeft ruimte voor maximaal 14 kleine huizen en een toiletgebouw. Dit stuk land is van de school. Het huidige project waar Bart & Janine met hun stichting zich mee bezighouden, is om deze huizen te laten bouwen. Als er huizen staan, kunnen deze verhuurd worden, zodat de maandelijkse inkomsten naar de school kunnen. Zo worden de financiële achterstanden uiteindelijk structureel gedekt en kan de school naar de toekomst kijken. Miss Maina wil in de toekomst namelijk graag een extra verdieping op de school en uiteindelijk ook een high school (voortgezet onderwijs) beschikbaar maken.

Op dit moment zijn er 5 funderingen gemaakt op het stuk land en staat er inmiddels een klein sanitair gebouwtje met toiletten en douches. De eerste twee huizen zijn inmiddels gebouwd en er wordt gewerkt aan elektra en een hek rondom het terrein. Dan zouden de eerste huizen verhuurd kunnen worden. Dat is echter nog niet voldoende voor goede structurele inkomsten, dus er is hard geld nodig om meer huizen te bouwen op de funderingen die al staan. Even in perspectief: voor € 1.000,- kan een extra huis gebouwd worden waarin een klein gezin kan wonen!





Op [de website van de stichting](#) zijn meer foto's te vinden van het huidige project en de voorgaande projecten. Hier worden ook nieuwe updates geplaatst en kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Giften zijn ook altijd welkom en de stichting verkoopt ook Keniaanse thee, zowel in losse verpakkingen als in prachtige cadeausets.

Website: www.bigbrainproject.nl

Rekeningnummer: NL38 RBRB 0941557979.

WORLD SERVANTS door de jeugd - 2 maart 2018

Ontbijtje in de kerk op

Zondag 11 maart

Aanvang 8.30 uur

Kosten 5 euro

Voor WORLD SERVANTS door de jeugd

Opgave lijst in de kerk of 0640087575

Met aansluitend een bijzondere dienst met dwarsfluit, gitaar, piano en saxofoon. Laten we er met elkaar een mooie morgen van maken.

Heeft u een heitje voor een karweitje voor de jeugd?

Dat kan zijn , een boodschapje, auto wassen, nagels moeten weer 's gelakt worden of waar u wat hulp bij nodig heeft....roep ons en wij komen.

7,50 voor een half uur, allemaal voor WORLD SERVANTS!

Heeft u geen karweitje? Een gift is ook welkom, we halen het persoonlijk bij u op.

Tel.0640087575

