

# Startzondag 18 september 2022

**“Aan tafel”** – Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding.

## **Programma:**

9.15 uur: inloop met High tea

9.45 uur: sing inn

10.00 uur: kerkdienst

11.00 uur: koffiedrinken



## **Vanaf 11.30 uur verschillende activiteiten:**

- Speurtocht
- ‘Muziek op het podium’
- ‘Bloemenzee’ – liturgisch bloemschikken
- Bingo
- Creatief: tafelkleed versieren
- Het ‘Aan tafel-spel’

**Vanaf 12.30 uur** kunnen we echt **aan tafel** voor een hapje en een drankje. Er zijn verschillende kraampjes met lekkernijen. Eet u gezellig mee?

**Een hapje en een drankje:** In de nieuwsbrief heeft u verschillende oproepen kunnen lezen. Denkt u....ik wil nog wel wat doen? Bijvoorbeeld iets lekkers maken voor de high tea of het eten? Geef dit voor 15 september door aan Gea Hoekstra via tel: 0513 466817 of [famtghoekstra@outlook.com](mailto:famtghoekstra@outlook.com)

Heeft u speciale dieetwensen en/of bent u vegetarisch? Wilt u dit dan vooraf aan ons doorgeven, zodat we er rekening mee kunnen houden.

**Muziek op het podium.** ‘Muziek op het plein’ is veranderd in ‘muziek op het podium’. Vindt u het leuk om muziek te maken en/ of te zingen? Er zijn al een aantal muzikanten en/ of zangers die zich hiervoor hebben opgegeven, maar er is nog wel wat ruimte. Dus geef je snel op bij Joke Visser ([joke.a.visser@gmail.com](mailto:joke.a.visser@gmail.com) of 06-43031237) .

**Bloemenzee.** Liturgisch bloemschikken – we willen u vragen om een bloem uit eigen tuin (of gekocht bij de bloemist) mee te nemen. Alle bloemen krijgen een plekje in het bloemstuk, zodat er een bloemenzee ontstaat van de vele verschillende bloemen. De bloemenzee die we met elkaar maken schept verbinding.

**Bingo voor jong en oud:** Gezellig met elkaar aan tafel spelletjes doen. Dat vindt toch iedereen leuk. Doet u mee met de bingo? Er zijn mooie prijsjes te winnen. De opbrengst van de verkoop van bingokaarten gaat naar de voedselbank.

**Creatief:** als je aan tafel zit is het fijn als de tafel mooi is aangekleed. U kunt samen met andere gemeenteleden een tafelkleed versieren/ mooi maken met textielstiften. Deze tafelkleden kunnen we dan vaker gebruiken als we in de kerk samen aan tafel zitten.

**Spelactiviteiten voor jong en oud.** Een speurtocht en ‘ Het aan tafelspel’. De speurtocht start al tijdens de dienst.

Het programma duurt tot ongeveer 14.30 uur.

We hopen u allen te ontmoeten!

