

## Vorming en toerusting



### Het leven van Levinas.

**“Vanwaar komt toch die schok wanneer ik onverschillig voorbij ga aan de blik van een ander?”**

Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906- 1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw is hij niet zo bekend.

Dat komt omdat zijn filosofie een ware omkering is van het westerse denken, dat van het ik uitgaat. Levinas houdt zich bezig met de ander.

Hij heeft krijgsgevangen gezeten in de Tweede Wereldoorlog.

Als iemand dus het kwaad in de ogen heeft gekeken en aan den lijve heeft ervaren, is hij het wel.

Je zou denken dat zo'n iemand zich fatalistisch neerlegt bij het kwaad in de wereld en bij het menselijk egoïsme. Maar dan zou Hitler toch nog gewonnen hebben, zegt Levinas.

De filosofie van Levinas onderzoekt hoe het goede mogelijk is.

Voor het Kwaad is altijd een rationele verklaring te geven: afleidbaar uit een of ander belang, uit machtslust, uit lafheid, uit sadisme....

Wat werkelijk irrationeel en onverklaarbaar is het Goede. Een belangrijk boek van Levinas heet 'Totaliteit en Oneindigheid'.

Waar vindt hij Oneindigheid die niet toch weer geannexeerd wordt of platgeslagen?

In de blik van een ander.

In het gelaat van de Ander.

En het appèl dat daarvan uitgaat.

Waar je wel of niet op in kunt gaan.

Wees welkom op deze avond.

Kom genieten van originele filosofische inzichten, die de kwaliteit van uw leven zullen verhogen!



Ds. Christine Schlette is afgestudeerd op een doctoraal scriptie over Levinas en Heidegger.

**Datum:** Dinsdag 26 april 2022  
**Plaats:** Jubbega De Beage bij de pkn kerk K Molweg 19  
**Tijd:** 19.30 uur  
**Leiding:** Mw.C.Schlette  
**Bijdrage:** € 5,--  
**Contactpersoon:** Mw. P. v.d. Molen  
**Opgave:** P. v.d. Molen; tel; 0513-541937 of via emailadres; [vormingentoerustingoosthoek@gmail.com](mailto:vormingentoerustingoosthoek@gmail.com)





