

Beste mensen,

Twee jaar geleden mocht ik in onze kerk een Liturgisch werk maken voor Pasen.

We noemden het : Onderweg naar Pasen.

Eerste foto laat het geheel zien: avondmaal en voetwassing
(druiven, matze, 12 discipelen plus Jezus en kruik met doek)

Tweede foto: het verraad en het 'gebroken' leven van Jezus
(mensenmassa en vergoten bloed en geknakte tak)

Derde foto: stilte, in afwachting
(verlaten graf bloemen in knop)

Vierde foto: nieuw leven en de Opstanding.
(Open graf, bloeiende bloemen)

Dit heel in het kort.

Ik wilde dit graag met u delen.

Juist nu zijn we ook onderweg: in donkere tijden met afwachting maar vooral Verwachting.

De weg naar Pasen heb ik symbolisch verwoord in de keien. Onderweg, van beneden naar boven .

Een waardevolle herinnering over de dagen in de Stille week .

Hartelijke groet

Tytsia Compagner vd Meulen



