

Oecumenische viering van Schrift en Tafel
zondag 29 oktober 2023

Voorgangers: Marian Föllings,
ds. Ron Lafeber
ouderling Renny v.d. Wal
organist: Frederik de Vries

welkom

bemoediging

vg. : onze hulp in de naam van de Heer
allen : **die hemel en aarde gemaakt heeft**
vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen : **en niet loslaat het werk van Zijn
handen**

de paaskaars wordt aangestoken

zingen lied 276 (Ldb), 568 (GvL)

gebed

zingen lied 531 (GvL)

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

schriftlezing 1 Thess. 2 : 1-8

zingen lied 570 (GvL), 221 (Ldb.)

schriftlezing Mattheus 22 : 34-40

zingen lied 320 : 1, 2, 3, 4 (Ldb.)

overdenking

zingen lied 791 (Ldb.)

voorbeden

de verschillende intenties worden
afgewisseld met het **zingen** lied 400a (GvL)



Spreid uw dra - gen - de vleu - gels on - der ons uit,



spreid uw war - men - de licht - glans o - ver ons uit.

plaatsen gedenksteentje

Aafie van der Kooy-Visser

collecte voor de Oecumene

Dienst van de Tafel

nodiging

tafelgebed

instellingswoorden

breken en delen van het brood en delen van de wijn

tijdens de rondgang **zingen** lied 565 (GvL)
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood,
alleluja, alleluja.

Zingt voor de liefde, die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint,
alleluja, alleluja.

Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat,
alleluja, alleluja.

lied 568a (Ldb), 528 (GvL)
Lied 16b (Ldb)

dankgebed na de communie

zingen lied 416 (Ldb)

zegen