

zondag 1 oktober 2023

voorganger ds. Ron Lafeber
organist Hielke v d Meulen
ouderling Wietze Kooistra
lector Marijke Witvoet

2^e dienst over de waarom?-vraag

toeval bestaat niet ?

welkom - de paaskaars wordt aangestoken

zingen Ps. 42 : 1, 5

we worden stil voor God
bemoediging en groet

zingen Ps. 42 : 7

inleiding

zingen lied 151 : 1, 3, 7 uit
'liederen in gewone taal' - Reinier Kleijer
(melodie lied 713 '*wij moeten Gode zingen*')

1. Wij bidden voor de mensen
die sterven van verdriet
die stilletjes verkwijnen,
– verzinken in het niet,
die alles is ontnomen,
berooft zijn en beroofd,
voor ieder mens dat niet meer
in het geluk gelooft

3. Wij bidden voor de mensen
die lijden door de pijn
en die aan radeloosheid
overgeleverd zijn.
God, laat hun duister breken,
verhef Uw aangezicht
over hen, geef hen vrede
en zet ze in Uw licht.

7. Wij bidden voor elkander,
– voor wat ons bezig houdt:
de schade en de schande
en al wat ons benauwt.
God, laat ons niet ontaarden
in de verbittering.

Laat ons nooit van U denken
te klein of te gering...

gebed

schriftlezing Matth. 10 : 29-31

zingen lied 909

verkondiging

zingen lied 247 : 1, 3, 5

gebed

inzameling van de gaven

1^e voor Kerk en Israël

2^e voor de Ontmoetingskerk

slotlied lied 919 : 1, 3, 4

zegen

na de dienst

koffiedrinken en gesprek