

Zondag 16 juli 2023

voorganger ds. Ron Lafeber
organist Frederik de Vries
ouderling Wietze Kooistra
lector Tryntsje Koops

welkom - de paaskaars wordt aangestoken

zingen [Frysk] lied 286 : 1, 2

we worden stil voor God

bemoediging en groet

zingen [Frysk] lied 286 : 3

inleiding

zingen Ps. 136 : 1, 2, 12

gebed

schriftlezing Jona 1 - 2 : 1a

zingen lied 178 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

verkondiging

zingen lied 825 : 3, 5, 8, 9

apostolische geloofsbelijdenis

luisteren/zingen lied 940

plaatsing steentje Anne de Jong

zingen lied 885 : 1

gebeden

inzameling van de gaven

1^e voor de Zonnebloem Gorredijk

2^e voor de Ontmoetingskerk

zingen Gez. 474 (Liedboek 1973)

1.

God roept ons, mensen, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.

Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

2.

God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.

Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.

Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.

3.

God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houd' ons allen saam
en samen met de Heer.

Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint
en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.

zegen

zingen lied 425