

Zondag 14 mei 2023

voorganger ds. Ron Lafeber
muzikale medewerking Annejaap Soldaat,
Willem Zijlstra
ouderling Wietze Kooistra
lector Marijke Witvoet

Moeder-dag !

welkom - de paaskaars wordt aangestoken

zingen lied 223 : 1 (Annejaap), 2,3,4 (allen)

we worden stil voor God

bemoediging en groet

zingen lied 872 (5x)

Kyriëgebed

zingen Gloria lied 309a (3x)

gebed om de opening van het Woord

schriftlezing Deut. 32 : 8-12

zingen Opw. 488

1. Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
want, Heer, ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
refrein houd mij vast, laat uw liefde stromen
houd mij vast, heel dicht bij uw hart
ik voel uw kracht, en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

2. Heer kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen , diep in mij
en Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
refrein houd mij vast, laat uw liefde stromen
houd mij vast, heel dicht bij uw hart
ik voel uw kracht, en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde (2x)

schriftlezing Jesaja 66 : 12-13

zingen lied 738

verkondiging

Annejaap + Willem

(Huub Oosterhuis, Jos Lamboo)

Om warmte gaan wij een leven
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven
met licht en donker mee.
Vogeltje van de bergen
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij leven
gaan wij onder de nacht
kruipen wij onder de hemel
om woorden gaan wij leven
om lachen en zoenen zacht
Mensje, daar in de verte
waar snelt je voetstap heen
waar zachtheid is te vinden
daar snellen mijn voeten heen

Om liefde gaan wij een leven
sterven wij dood na dood
wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot
dalen van zwarte aarde
bergen van hemels blauw
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou

plaatsen steentje Klaas Jongma

gebeden

Annejaap zingt 'onze Vader verborgen'

(Huub Oosterhuis , Tom Löwenthal)

Onze vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid, en brood

gerechtigheid is, en genade –

waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld,

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

allen zingen :

Van U is de toekomst

kome wat komt. (canon , 3x)

inzameling van de gaven

1^e voor stichting Pikulan (Indonesië)

2^e voor Ontmoetingskerk

'Geest van hierboven' (Stef Bos)

samen **zingen** : "Geest van hierboven, leer

ons geloven, hopen, liefhebben door uw

kracht"

Annejaap zingt :

ik wil het water naar de zee zijn,

de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai,

alles wat onhaalbaar lijkt

ik wil de rots zijn in de branding,

met de verbeelding aan de macht

wil de stilte die vanzelf spreekt zijn

en het daglicht in de nacht

ik wil een land zijn zonder grenzen

waar de ruimte nog bestaat

ik wil traag zijn als de waarheid

die de leugen achterhaalt

samen **zingen** : "Geest van hierboven, leer
ons geloven, hopen, liefhebben door uw
kracht"

Annejaap zingt :

ik wil de moed zijn van de wanhoop,

het stilstaan van de tijd

ik wil een sprong zijn in het duister

en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter

die zichzelf geen dichter noemt

het zout zijn van de aarde

en de kus die ons verzoent

ik wil een land zijn zonder woorden,

gedragen door de wind

ik wil de wereld weer leren zien

door de ogen van een kind

en met de schoonheid van de onmacht

lopen langs een eindeloze weg

met open ogen dromen,

weerloos en toch sterk

samen **zingen** : "Geest van hierboven, leer
ons geloven, hopen, liefhebben door uw
kracht"

Annejaap zingt :

ik wil het water naar de zee zijn,

de zoden aan de dijk

het gevecht tegen de bierkaai,

alles wat onhaalbaar lijkt

samen **zingen** : lied 675 : 1

zegen