

Zondag 7 mei 2023

Voorganger dr. Ruwan van der Iest
Ouderling Joke Rudolphy
Lector Janke Veldkamp
Organist Frederik de Vries

welkom en aansteken Paaskaars

zingen intochtlied Ps. 98: 1 en 2

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Vader

G. : die hemel en aarde gemaakt heeft

V. : die nooit loslaat het werk van Zijn handen. Hetgeen dat Hij zo liefdevol met ons begonnen is.

Genade en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, Immanuel, wiens naam betekent 'God met ons'

Laten wij de Eeuwige prijzen

G. : Schepper van geheel de schepping

V. : Schepper van de hemellichamen

G. : De zon, de maan en de sterren

V. : Hij is vol van barmhartigheid

G. : Hij is vol van genade

Allen: Amen

zingen Ps. 98: 3 en 4

inleiding op de dienst

gebed om Gods ontferming

V. : Zie de nood van onze wereld, zoveel eenzaamheid en pijn.

Laat het niet verborgen blijven.

Laat er, Heer, ontferming zijn

G. : Heer ontferm U

V. : Hoor ze roepen, bange mensen, want ze zien het licht niet meer.

Hoor hun stem, ook in de hemel.

Kom dan toch, ontferm u, Heer

G. : Christus ontferm U

V. : Hoor ons roepen, deze morgen.

Heel uw wereld groot en klein.

Draag ons, Vader, in uw eeuwige liefde.

Wil onze Ontfermer zijn

G. : Heer ontferm U

V. : Zo prijzen wij uw heilige Naam, Heer onze God. Wij weten, uw barmhartigheid kent geen einde

Allen: Amen

zingen Lied 218

gebed bij de opening van het Woord

schriftlezing Deuteronomium: 6: 20-25

zingen Lied 320: 3,4 en 5

schriftlezing Johannes 14: 1-14

zingen Lied 534

verkondiging

zingen Lied 66: 1, 2, 6 en 7

dank- en voorbeden

inzameling van de gaven

1e voor Medair

2e voor Ontmoetingskerk

luisteren: Gadol Adonay (Youtube)

zegen

zingen Lied 416