

APRIL 2024

DE LICHTBRON

*'Ik sta op de kansel als
ambtsdrager om het
Woord uit te leggen, te
verkondigen en toe te
passen. Niet om maar
alleen mijn eigen
ideetjes te vertellen..!'*



Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar. De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits
Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 10 juli) voor de volgende Lichtbron kun je voor 8 mei mailen naar: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina

Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je vragen over je lidmaatschap of de bezorging, neem dan contact op met Piet Smits via p.f.smits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk

Schansburg 3
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 0513-462491

Scriba

Tseard Kuperus
Telefoon: 0513 - 463224
E-mail: kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
Telefoon: 06- 44 24 24 06
E-mail: koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk
E-mail: ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT Gorredijk
E-mail: rmlafeber@home.nl
ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Vertrouwenspersoon

Buro Vertrouwenspersonen:
Peta Twijnstra of Lammert van der Veen
Telefoon: 058 7440 022
E-mail: info@burovertrouwenspersonen.nl

Bank /girorekeningen

Protestante gemeente Gorredijk
College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiële administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen

kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Inhoudsopgave

Pagina 4

De Geest als leermeester

Een leermeester kan veel voor je betekenen. Denk eens terug aan de juf of meester op de basisschool (vroeger 'lagere school'). Hij/zij leerde je niet alleen lezen en schrijven. Ze brachten ook iets over van liefde voor de natuur, of voor muziek, interesse voor geschiedenis en bijbelverhalen.

Pagina 14

Pinksterontbijt

Op 1e Pinksterdag (zondag 19 mei) organiseren we een Pinksterontbijt. Om 8.45 uur staan de tafels feestelijk gedekt klaar. Geef je nu alvast op!

Pagina 18

Kleur, kleed en symbolen

De kleuren geven de tijd in het kerkelijk jaar weer. Dat kerkelijk jaar begint met de 1e adventszondag en eindigt met zondag Voleinding. En door het hele jaar heen geven de kleuren 'de tijd' aan.



Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde dinsdagavond van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters vergadert meestal eens per maand. Heeft u zaken/vragen voor CvK, dan graag een mailtje naar: kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline

8 mei 2024

26 juni 2024

28 augustus 2024

Kopij tot en met

10 juli 2024

11 september 2024

23 oktober 2024

Van de redactie

Pasen is voorbij en Pinksteren komt eraan. In deze Lichtbron veel aandacht voor Pinksteren.

Op de voorkant van deze Lichtbron tref je dit keer een hele bekende aan uit onze Ontmoetingskerk: dominee Ron Lafeber. In plaats van een Yn Petear hebben we deze keer een mooie toelichting door Ron Lafeber zelf over kleur, kleed en symbool. Want wat betekenen de kleuren van de antependia nu precies? Een vraag die meerdere mensen wel eens gesteld hebben. En dat wordt nu uitgelegd! In het volgende nummer staat weer een 'vertrouwd' interview in de rubriek In Petear.

Daarnaast lees je op de pagina van de kerkenraad goed nieuws: het emeritaat van onze dominee Ron Lafeber (1 september) is een jaar uitgesteld. Wel worden de taken tot 50% gereduceerd. Op pagina 7 lees je hier meer over.

Tot slot heeft de jeugd weer van alles ondernomen. Leuk om te lezen op de jeugdpagina's. Ze zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om vanaf september mee te denken over de invulling van de kinderdiensten en 1 of 2 keer per maand bij een kinderdienst te helpen. Iets voor jou?

Veel leesplezier!

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur
De Lichtbron





„Later zal de heilige Geest, jullie alles duidelijk maken; mijn vrede geef Ik jullie”

Joh. 14 : 26, 27



De Geest als leermeester

Een leermeester kan veel voor je betekenen. Denk eens terug aan de juf of meester op de basisschool (vroeger 'lagere school'). Hij/zij leerde je niet alleen lezen en schrijven. De invloed ging veel verder dan de vakken waarvoor we een rapportcijfer kregen. Ze brachten ook iets over van liefde voor de natuur, of voor muziek, interesse voor geschiedenis en bijbelverhalen. Ze konden soms prachtig vertellen. Ze waren ook een soort opvoeder, een wegwijzer op je nog prille levenspad. Ze brachten ons iets bij van liefde voor God en respect voor medemensen. Naast de ouders konden zij op deze manier een belangrijk aandeel in de vorming van de kinderen hebben.

Afscheid: de Geest als leermeester

In Johannes 14 : 26 komt de Heilige Geest naar voren als leermeester. Hij zal alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft.

Dit gedeelte wordt ook wel de afscheidsrede van Jezus genoemd.

Hij heeft de bodem onder de voeten van zijn leerlingen weggeslagen door te zeggen dat Hij zal heengaan, dat Hij er straks niet meer zal zijn. Dat het nacht zal worden, straks voor Hem en voor hen.

Hun reactie daarop is, begrijpelijk, die van verslagenheid en moedeloosheid .

Ze voelen het als een afscheid voor altijd, als van iemand die gaat sterven.

Ze bedenken bij zichzelf: wat is het leven, wat is de toekomst voor ons, zonder Jezus?

De vrede van Christus

Maar dan krijgen ze te horen: "*Mijn vrede geef Ik jullie*". Het is de afscheidsgroet van iemand die weggaat, maar de belofte die daar in gelegen is, is tegelijk ook Zijn afscheidsgeschenk. De inhoud van die vrede wordt dubbel omschreven: het is *mijn vrede*, de vrede van Christus, en: *geen vrede, zoals de wereld die geeft*, maar de (OudTestamentische) Sjaloom : innerlijke vrede, gemoedsrust, het wel-zijn van de gehele mens, verzoend-zijn, met zichzelf, met God, met de ander.

Pastorale

Die vrede is dus zoveel meer dan alleen maar de afwezigheid van oorlog of ruzie.

Die vrede van Christus krijgen de leerlingen, alsook wij, mee als erfenis.

Maar Jezus laat niet alleen zijn vrede na.

Hij belooft de zijnen ook dat Hij ze niet alleen achter zal laten.

De Heilige Geest als erfenis

Hij belooft de Heilige Geest, *Zijn* Geest, als Trooster, bijstand.

Daarbij is het overigens verbazingwekkend om te zien hoe veelzijdig de Geest is.

Hij (of Zij) wordt in de Bijbel voorgesteld

als een moeder die ons troost,

als een advocaat die ons bijstaat,

als een gids die ons leidt,

als een innerlijke stem die ons geweten vormt,

als de wind die ons aandrijft,

als een vuur dat ons aansteekt,

als een duif, argeloos en puur.

Die veelheid van beelden zegt iets over de rijkdom van de Geest.

God is op vele verschillende manieren ons nabij.

In Joh. 14 ontmoeten we de Geest als

leermeester die ons bijbrengt wat Jezus

bedoeld heeft, toen Hij sprak van treurende

die getroost zullen worden en zachtmoedigen

die de aarde beërven, toen Hij zieken genas en

bezetenen bevrijdde en het brood brak voor

mensen en uiteindelijk zijn leven gaf voor ons

allemaal.

De Heilige Geest leert ons wat voor een

verademing dit alles betekent voor ons bestaan.

De Geest voedt ons op in de liefde van Christus,

Hij brengt ons bij wat verzoening is en vrede.

Inderdaad, niet de vrede van de wereld,

gebaseerd op macht, op wapens.

De Geest leert ons een heel andere vrede, een heel andere weg: de weg van de liefde, de weg van verzoening, van dienstbaarheid.

Met de erfenis aan de slag

We hebben een geweldige erfenis ontvangen en die hebben we als gemeente steeds weer te

vertolken, terug te koppelen op onszelf, ons

eigen leven en het leven van de gemeente.

Te vertalen naar ons leven in de wereld.

“Mijn vrede geef ik jullie”

Basis van deze vrede ligt in de alomvattende

liefde van God, zichtbaar geworden in Christus.

Wie Zijn woorden ter harte neemt, vindt zelf een

innerlijke vrede en kan met hulp van de Heilige

Geest vrede en verzoening teweegbrengen.

Wie deze weg gaat, zal ontdekken dat God, dat

Christus' liefde groter is, sterker is, dan alle

tegenkrachten (van de wereld), zelfs die van de

dood.

De Geest wil ons dat bijbrengen, Hij leert ons

veel van God te verwachten en leert ons te

leven als Zijn kinderen.

Zo vormt Hij ons leven.

Een leermeester kan veel betekenen...



Kerkenraad

Fusie Lippenhuizen Hemrik

In de nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat het proces van de fusie met Lippenhuizen Hemrik weer in beweging is gekomen. We verwachten dat dit voor het einde van 2024 afgerond kan worden.

Emeritaat

Ondertussen is de datum 1 september voor het emeritaat van onze dominee Ron Lafeber ook dichterbij gekomen. We waren er steeds op gericht dat we het beroepingswerk voor een nieuwe predikant, als nieuwe gefuseerde gemeente zouden oppakken. Door de opgelopen vertraging in het proces zou dat nu betekenen, dat we een periode zonder predikant zouden komen te zitten.

Daarom heeft de Kerkenraad besloten dominee Ron Lafeber te vragen om het emeritaat met een jaar uit te stellen. Met dien verstande dat de taak dan tot 50% gereduceerd wordt. Dit biedt ons de gelegenheid om niet overhaast te hoeven handelen en het beroepingswerk na de afronding van de fusie op te kunnen pakken.

Afspraken

Dominee Ron Lafeber heeft hier positief op gereageerd en in goed overleg hebben we de volgende afspraken gemaakt voor de periode vanaf 1 september 2024:

- Dominee Ron Lafeber zal nog voor maximaal 50% voorgaan in de kerkdiensten.
- Bovenplaatselijk werk, voornamelijk vergaderingen, wordt ook naar 50% teruggeschroefd.

- Het rekschap van het Zwart-Jongbloed fonds blijft hij doen.
- De Breed Moderamen vergaderingen blijft dominee Ron Lafeber bezoeken aangezien hij deel uit blijft maken van het Moderamen.
- De Kerkenraadsvergaderingen bezoekt hij alleen indien noodzakelijk.
- Het pastoraat blijft onverkort doorgaan, ook de sterfgevallen blijft hij doen.
- De gespreksgroep gaat op eigen benen verder en zoekt een voorzitter of coördinator in eigen gelederen.
- De Bijbelkring stopt.
- Het is nog niet helemaal duidelijk welke rubrieken dominee Ron Lafeber in de Lichtbron blijft vullen.

Al met al veel veranderingen bij de start voor het nieuwe seizoen 2024-25, maar we zijn erg blij dat dominee Ron Lafeber aan het verzoek van de Kerkenraad tegemoetgekomen is.

Namens de Kerkenraad
TseardMKuperus



Diaconie

Autorijden

Mevr. E. Houweling Binnenwei 26 Hemrik tel. 06 52291242

31 mrt. 2024	Teake Hoekstra	tel. 06 81128327
07 apr. 2024	Els Hoogeveen	tel. 436757
14 apr. 2024	Folkert Veenstra	tel. 06 44169188
21 apr. 2024	Harm Geerligs	tel. 06 38890118
28 apr. 2024	Teake Hoekstra	tel. 0681128327
5 mei 2024	Els Hoogeveen	tel. 436757
12 mei 2024	Folkert Veenstra	tel. 06 44169188
19 mei 2024	Harm Geerligs	tel. 06 38890118
26 mei 2024	Teake Hoekstra	tel. 06 81128327



Wilt u vervoer?

Neem dan contact op met Harm Nieuwland via:

tel.nr. 06 49982254 of

e-mail: nieuwland.harm@gmail.com

Alleen zondagochtenden zijn ingepland.

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd.

Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp in de gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Gea Hoekstra tel. 06-47844487 of

Sippie Bouma telf. 0513-463597

U kunt ook terecht bij Humanitas:

coördinator Jan Stelwagen 06-55784824

College van Kerkrentmeesters

Afscheid koster

Onze koster, Froukje Jongsma, gaat na 25 jaar trouwe dienst in oktober van dit jaar met pre-pensioen.

Dit betekent dat we voor een nieuwe uitdaging staan: hoe we haar rol verder in

kunnen vullen. De komende tijd brainstormen we hierover.

Namens Coll. van Kerkrentmeesters
Harma Verloop



*Gij in uw grenzeloos licht
als wij bestaan voor U
als gij ons hoort en ziet
deze mensen die hier zijn
die U roepen: wie zijt Gij,
Eeuwig Levende God –
als Gij ons hebt gemaakt
zoals Gij licht hebt gemaakt
zoals Gij nacht hebt gemaakt,
aarde, en deze dag,
zegen ons dan met uw licht
met het licht van uw ogen.*

Uit: Gezongen liedboek: Gij in licht (154)
Tekst: Huub Oosterhuis

Inzameling clubkamp



Op 1 en 2 juni vindt het jaarlijkse clubweekend weer plaats. Dit gaat altijd gepaard met kosten. Om die zo laag mogelijk te houden voor de jeugd die meegaat en om wat extra activiteiten te kunnen ondernemen die geld kosten, organiseren we een aantal acties.

Flesseninzameling

De welbekende flesseninzameling gaat binnenkort alweer van start. Vanaf zondag 7 april staat er in de hal van de kerk een container voor statiegeldflessen. Lever hier je statiegeldflessen in en de jeugd zorgt dat ze worden ingeleverd bij de supermarkt. Let op! Alleen statiegeldflessen met dop. We accepteren geen blikjes.

Opruimalert aan alle gemeenteleden!

Tevens willen we dit jaar met een 'kleedje' op de Koningsdagmarkt in Beetsterzwaag staan. De opbrengsten van de verkochte spullen gebruiken we o.a. voor een extra activiteit tijdens het clubkamp. Ik kan hierover nog niet verder uitweiden, want dan is het geen verrassing meer.

Voor het vullen van ons 'kleedje' vragen wij uw hulp. Zou u willen kijken of u iets uit onderstaand lijstje zou kunnen/willen geven voor markt? Uit ervaring blijkt dat de volgende spullen goed 'lopen':

- Complete puzzels
- Speelgoed auto's (hotwheels, Bruder, Cars)
- Goede kinderkleding, het liefst van een merk (ja echt, mensen kopen graag 'oude' merkkleding op de markt)
- Speelgoed allerlei
- Donald Duck pockets



Voor alles geldt, als het maar compleet, heel en schoon is.

Zaterdag 20 april van 11:00-12:00 uur kunt u de spullen in de kerk brengen. Spullen die niet verkocht worden, krijgen een nader te bepalen doel (bijv. Oekraïne) of ze gaan naar de kringloop.

Ik zeg: start die voorjaarsopruiming en duik de kasten in en ga de zolder op. Uit ervaring kan ik zeggen dat daar vast nog wat ligt voor een paar tientjes;-)

Namens alle mensen die betrokken zijn bij het clubweekend, alvast onze hartelijke dank!



Hallo!

De lente is begonnen! En dat betekent dat de voorbereidingen voor kamp in volle gang zijn. Inmiddels hebben alle tieners (van Club, PUBercaf e en CJV) de uitnodiging ontvangen en zijn de eerste acties aan de gang. Hebben jullie al lege flessen ingeleverd? Of heerlijke cupcakes besteld?

We gaan dit jaar op kamp naar The Loryann in Bakkeveen, in het weekend van 1 en 2 juni. De CJV helpt mee met de organisatie, de PUBers blijven overnachten en Club komt een dag meedoen; samen maken we er weer een fantastische dag en weekend van.

Het programma is al klaar en natuurlijk staat er een traditioneel potje vlaggenroof op de planning! We sluiten het kamp af met de overstapdienst op zondag 2 juni.

Ondertussen zijn een aantal jeugdleden ook hard aan het studeren voor hun eindexamens. Via deze weg wensen we jullie allemaal heel veel succes!

Groeten, Janine



Kinderdienst

Na het project over de Bijbel en twee leuke kinderdiensten over Pasen is het tijd geworden voor het laatste project voor de zomervakantie: "Een wonderlijke jas". En als je iets hoort over een jas in de Bijbel, denk je natuurlijk al snel aan Jozef.

We gaan hem leren kennen en ontdekken wat die jas met hem te maken heeft. We leren ook zijn broers kennen, die toch wel bijzondere keuzes maken. De dromen, de put en de farao, er is zoveel te vertellen over wat Jozef allemaal heeft beleefd. Luister en doe je mee? We zorgen dat we dit project weer op een gezellige manier afsluiten waarna we ook samen de overstapdienst gaan vormgeven.

Tineke neemt afscheid na dit project zodat ze meer tijd heeft voor andere dingen die haar aandacht vragen. We zijn haar heel dankbaar voor al haar jaren inzet bij de kinderdienst.

Haar vertrek zorgt ook voor een lege plek in het vaste team. Lijkt het jou leuk om vanaf september mee te denken over de invulling van de kinderdiensten en wil je 1 of 2 keer per maand een kinderdienst helpen leiden? Laat dan van je horen! Ook wij vragen actief rond, omdat het ons meer dan goud waard is om dit te kunnen blijven doen voor de kinderen uit onze gemeente.

Groetjes van de leiding,
Lyanne, Tineke, Dukke en Antje

CJV

De laatste keer dat wij elkaar ontmoetten op onze CJV avond was het een bijzondere avond. Wij mochten luisteren naar het levensverhaal van Ronald van der Velde.

Hij heeft veel meegemaakt en jaren geworsteld met een alcoholverslaving. Vanaf een jaar of 15 was het er bij hem ingeslopen. Het was vooral een uitweg om gevoelens van onzekerheid te handelen. En omdat het maatschappelijk heel geaccepteerd is dat je drinkt op feestjes, in de weekenden en er heel vaak gelegenheden worden gevonden om te drinken, ontwikkelde hij in de loop van vele jaren een afhankelijkheid die zijn hele doen en laten beheerste.

Hij vertelde ons zijn gevoelens en ervaringen in alle openheid en vooral dat het zoeken naar mogelijkheden en gelegenheden om te kunnen drinken hem volledig in de macht had, bracht hij aan ons over. Het was een soort van permanente staat van gevangenschap waarin hij zat. Zijn leven ontwrichtte, want zijn vrouw ging hem verlaten met twee kleine kinderen en hij was de grip op zijn bestaan helemaal kwijt.

Vier jaar geleden heeft hij het roer om kunnen gooien. Het is hem gelukt met hulp om clean te worden en waar hij van getuigde was dat zijn grootste helper God was. Dat hij heeft mogen ervaren dat God hem de kracht gaf om deze verslaving te overwinnen!

We waren allemaal erg ontroerd en geraakt door wat Ronald met ons deelde. Het riep ook wel vragen op en vooroordelen kwamen op tafel. Bijvoorbeeld dat we vaak een beeld hebben van verslaafden die er onverzorgd uitzien en misschien een zwervend bestaan leiden. Ronald heeft al die tijd zijn werk kunnen doen en de schone schijn van huisje, boompje, beestje op kunnen houden, maar achter zijn voordeur was er veel loos en heeft hij geleden onder zijn verslaving. Ook vertelde hij dat hij zijn leven lang verslaafd zal blijven en nooit meer alcohol zal kunnen nemen. En ook dat hij dat ZEKER niet van plan is, omdat het nieuwe leven wat hem nu is toegevallen, hem heel goed bevalt en hij heel dankbaar is dat hij een toegewijde vader kan zijn voor zijn twee kinderen. God zij dank!!

Linda Wind

PUB-er Cafe You've got talent !!

In de afgelopen pubercafe hebben de tieners naar hun eigen talenten gezocht. Iedereen (ja, ook jij!) heeft talenten gekregen en deze zijn uniek speciaal voor jou! Bij de ene zijn ze duidelijk aanwezig en herkenbaar. Bij de andere nog wat op de achtergrond. Na een korte inleiding over drijfveren, competenties en talent gingen we aan de slag. Aan de hand van TMA-kaarten (44 talenten), die verspreid op tafel lagen kozen de tieners 5 talentkaarten uit, die ze het beste bij hunzelf vonden passen.

Bij de drijfveer 'energie & actie' heeft iemand aan de ene kant het talent 'ondernemend' of aan de andere kant 'Geduldig'. Bij 'orde en structuur' past het talent 'creatief' aan de ene kant en 'accuraat/precies' aan de andere kant. Zo hebben we ondervonden dat talenten heel dichtbij kunnen zijn. Het is maar hoe je er naar kijkt. Iedereen kon het eigen talentenpaspoort mee naar huis nemen. Het is voor de rest van je leven geldig!

Janine en Arnout

Ontmoeting



Aan tafel (Pinksterontbijt)

Dit jaar organiseren we een Pinksterontbijt! En dat doen we op 1e Pinksterdag (zondag 19 mei). Om 8.45 uur staan de tafels feestelijk gedekt klaar.

We hopen iedereen hier weer te ontmoeten. De maaltijd is voor jong en oud. Meer informatie volgt nog later via de nieuwsbrief, maar zet het ontbijt alsvast in de agenda!

Opgave en dieetwensen

U kunt zich opgeven bij Renny van der Wal, het liefst via de e-mail (r.a.wieringa@home.nl). Graag opgeven voor 12 mei. Ook leggen we een intekenlijst neer in de kerk op de leestafel. Heeft u dieetwensen? Geef dan dan door als u zich opgeeft, dan proberen we hier rekening mee te houden.

Wees welkom op 1e Pinksterdag!

Concert Trinity

Het duurt nog even, maar op vrijdag 18 oktober komt de band Trinity naar Friesland. Om precies te zijn, naar Joure. In 2024 bestaat de band Trinity 20 jaar. Ze vieren dat met meer dan 20 concerten door heel Nederland. Het concert in Joure is het enige concert wat ze in Friesland geven.

Kaartverkoop

De kaartverkoop gaat via Truetickets, <https://www.truetickets.nl/> maar wacht niet te lang... want op = op!

Het concert start om 20:30 uur en duurt tot 23:00 uur.

Locatie: PKN kerk de Oerdracht - EA Borgerstraat 46 in Joure

Prijs: € 23,50 en € 19,50 t/m 12 jaar.

Meer weten

Voor diegene die Trinity nog niet echt kent dan staat op deze website meer informatie: <https://bandtrinity.com/home/> of kijk op onderstaande link:

https://youtu.be/bXYkTc3nD_s?si=hXhyVY0HpVHBlvIO



Ontmoeting



Pinksterfeest 316 Wijnjewoude

Van 17 tot 20 mei 2024

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het thema van dit Pinksterfeest is: **Jezus maakt vrij?!**
'Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken zult u werkelijk vrij zijn!' Johannes 8:36.

Dit loopt als een rode draad door alle programma's heen. We merken, dat de impact van een Thema heel groot kan zijn. De grootte heeft te maken met het verlangen waarmee je komt. God wil je verlangens vervullen. Luc 11: 9-13: 'Wie zoekt zal vinden en wie bidt zal ontvangen!'
En je ontvangt in elk geval De Heilige Geest als je er om vraagt!

De belofte van Pinksteren voor iedereen!

Waarom Pinksterfeest 316?

Op een hele andere plek en wijze bij elkaar komen om God te leren kennen, Jezus te volgen en vervuld worden met de Heilige Geest. Een plek waar Gods aanwezigheid kan worden ervaren en waar mensen bemoedigd, bekrachtigd en toegerust kunnen worden om in de naam van Jezus hun woonplaats te dienen. Ook een plek waar het hele gezin gezegend kan worden. We ervaren dit als onze missie in Noord Nederland. En elke jaar weer ervaren we een bijzondere eenheid met elkaar en de vrede van God op het Pinksterfeest.

Pinksterfeest 316 is een feest met afwisselende programma's voor het hele gezin, voor alle leeftijden, ook oppas aanwezig. Er zijn diensten, verdiepingsmomenten en ontspannende en sportieve activiteiten! Scan de code voor programma



Je kunt ook kamperen!

Een heel weekend met elkaar optrekken in Gods aanwezigheid geeft een bijzondere dimensie. Je kunt je alleen, als gezin of als groep opgeven via <https://www.pinksterfeest316.nl/kamperen-4/>

Pinksterfeest 316 is gratis toegankelijk.

Iedereen is van harte welkom om het pinksterfeest te vieren!

Meer informatie op: www.pinksterfeest316.nl pinksterfeest316@uniteinchrist.nl

Adres Pinksterfeest 316: Ald Duerswâld in Wijnjewoude

*Samen in de naam van Jezus, heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer*

Namens het Team van Pinksterfeest 316,
Willem Jongsma

**PINKSTER
FST 3-16**

N

*Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei:
'Ontvang de Heilige Geest'*

Johannes 20:22





Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

Hij liep met
Christus
naast hem

PINKSTEREN MET ALEKSEJ NAVALNY

Soms kun je niet volgen wat iemand bezielt om de moeilijkste weg te gaan in het leven en het kruis van zovelen op je te nemen. Ik moet dan meteen denken aan Aleksej Navalny, de dissident die na een vergiftiging toch terugkeerde naar het Rusland van Poetin om de weg van vrede en gerechtigheid uit te dragen. Iedereen wist dat dit een kansloze missie was. En toch deed hij het. Het was het lijdensverhaal van Christus in onze tijd: weten dat je je dood tegemoet gaat en toch blijven lachen in het zwaarste strafkamp dat denkbaar is. Ik keek ernaar en zag de Goede Vrijdag in de dramatische actualiteit van het afgelegen Siberië. En toch begreep ik pas veel later dat dit ook met Pinksteren te maken had. Aleksej Navalny liep niet alleen de weg van het kruis, hij liep met Christus naast hem. Ik zag door Goede Vrijdag het feest van Pinksteren aan de horizon toen ik las wat deze martelaar eerder tegen de rechters van de dictatuur van Poetin had gezegd: "Ooit was ik een fanatiek atheïst, nu ben ik een religieus persoon die leeft met de Bijbel en daardoor weet wat ik moet doen." Zo sprak deze held en heilige van onze tijd. En hij voegde er nog wat aan toe: "Zalig degenen die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden." Anders gezegd: als je leeft voor de waarheid van vrede en gerechtigheid, dan word je gedragen door de Geest van Christus en dan word je zelf nooit meer uitgewist. Aleksej Navalny kreeg de Geest en gaf zijn leven. Maar hij werd niet uitgewist, zoals een Nederlandse krant schreef in die dagen, hij blijft leven door alle dood heen. Met dank ook aan zijn vrouw Joelia Navalnaja die doorgaat met de inzet voor vrede en gerechtigheid. De geest krijgen, dat is wat Aleksej Navalny ons heeft voorgeleefd. Dan kun je alles aan, zelfs de gruwelijkste dood. Dan blijf je leven tot in eeuwigheid, dan mag je geloven in Pinksteren. ■

Kleur, kleet en symbool



Ooit waren we (bijna) allemaal rooms-katholiek. En toen kwam de Reformatie... Tachtigjarige oorlog. De mensen in de Nederlanden verzetten zich tegen het gezag van de Spaanse koning en het gezag van de rooms-katholieke Kerk.

Beeldenstorm

In 1566 vond de beeldenstorm plaats. Militante protestanten drongen kerken binnen en vernielden de, in hun ogen, afgodsbeelden. De inrichting van de protestantse kerken en eredienst werd uitermate sober. Voor wat de mensen zagen als roomse poespas was geen plaats meer. De kerkdienst moest gericht zijn op het Woord. De preek als uitleg en toepassing van dat Woord was dus het allerbelangrijkste. Ik kom het nu in het taalgebruik soms nog tegen: mensen zeggen 'de preek' terwijl ze 'kerkdienst' bedoelen.

Symbolen

Maar vooral vanaf begin jaren 60 van de vorige eeuw kwam er verandering in denken over de eredienst. We ontdekten dat de kerkdienst méér was dan alleen de preek met een omlijstend lied. We hadden met de Reformatie toch wel erg veel (té veel) overboord gegooid. Men kreeg langzaam aan meer oog voor de waarde en betekenis van symbolen in de eredienst.

En zo kwamen er stilletjes aan gebruiken en symbolen vanuit de rooms-katholieke Kerk terug in de protestantse eredienst. Al bleven sommigen het heel lang 'rooms gedoe' vinden. De paaskaars kwam in zwang. Symbool van de opstanding, het licht van de opgestane Heer. Men ging de gang door het kerkelijk jaar met de verschillende kleuren waarderen. En daarmee de antependia in diezelfde kleuren.

Door sommigen worden ze nog altijd 'kleedjes' genoemd, al die moeilijke woorden ook... maar letterlijk vanuit het latijn vertaald betekent het zoets als: dat wat er vóór (ante) hangt (pendium). Het hangt vóór de preekstoel en avondmaalstafel.

En ook al zijn de kleuren eigenlijk al symbool genoeg, een kaal 'kleed' is toch wel erg kaal. Dus werden de antependia versierd met verschillende symbolen.



Het witte antependium in de Ontmoetingskerk, met aren en druiventrossen, symbolen van het Avondmaal

Kleuren

De kleuren geven de tijd in het kerkelijk jaar weer. Dat kerkelijk jaar begint met de 1e adventszondag en eindigt met zondag Voleinding. En door het hele jaar heen geven de kleuren 'de tijd' aan.

Kleur, kled en symbool

Paars

Paars is de kleur van rouw, boete en ingetogenheid. Want dat Kerstfeest is mooi om te vieren, maar waarom was het nodig dat Jezus op aarde kwam? En in de 40dagentijd is het helemaal duidelijk: we zijn wel op weg naar Pasen, maar dan toch eerst naar Goede Vrijdag. Als het gaat om rouw kan bij een uitvaartdienst de kleur van de antependia dus paars zijn.



De paarse stola voor de adventstijd en 40dagentijd, met daarop de Alfa en Omega

Wit

Maar wit is dan ook een mogelijkheid. Wit is eigenlijk de enige kleur die we terug kunnen vinden in de bijbel. Het is de kleur van feest, van licht, van schoon gewassen zijn. Dus in de tijd van het kerstfeest, paasfeest zijn de antependia wit. En wil je bij een uitvaartdienst de nadruk leggen op de opstanding der doden en de hemelse heerlijkheid in Christus verkregen, kortom dat de dood niet het laatste is, kun je kiezen voor wit als kleur.

Roze

Er zijn twee roze zondagen, die hebben in dit kader niets te maken met LHBTIQ+ - vieringen, maar met de gang door het kerkelijk jaar. De 3e adventszondag en de 4e zondag in de 40dagentijd kleuren roze. De witte kleur van het komende feest breekt in de boetetijd al een beetje door en maakt het donkere paars lichter. De Ontmoetingskerk heeft, net als de meeste andere kerken, geen roze antependium.

Rood

Met Pinksteren is de liturgische kleur rood. De kleur van vuur, heenwijzend naar de Heilige Geest. De symbolen op de antependia en stola's zijn dan ook vaak vuurvlammen en/of de duif, die staat voor de Geest die neerdaalt op de mensen. Vandaar dat de liturgische kleur bij de bevestiging van ambtsdragers ook rood is.

Maar rood is natuurlijk ook de kleur van bloed, heenwijzend naar het martelaarschap. Goede Vrijdag kan dus 'gewoon' paars kleuren, maar eventueel ook rood. Zwart is dan ook een optie, om begrijpelijke redenen. Maar bij mijn weten zijn er maar weinig kerken die zwarte antependia in hun bezit hebben.



Groen

Groen is de kleur van de hoop, van groei en toekomst. Lied 747 : 1 zegt: *"eens komt de grote zomer... God zal op aarde komen met groene eeuwigheid"*. De liturgische kleur voor de 'feestloze' tijden is groen. Door het jaar heen hangen de groene antependia dus het meest en het langst in de kerk.

Toga's en stola's

Vroeger luidde een gezegde in gereformeerde kring: 'er is (bij ons) geen leervrijheid, wel kleervrijheid'. Wat je moest geloven stond aardig vast, wat de dominee aantrok voor de kerkdienst moest hij (toen nog vooral 'hij') zelf weten.

Kleur, kled en symbool

Andersom bestond in de hervormde kerk, zo meende men, wel leervrijheid - je kon qua geloven alle kanten op - maar geen kleervrijheid. Daar zat wel wat in. Inderdaad droegen hervormde voorgangers bijna altijd een toga, meestal zwart met witte bef, terwijl de gereformeerde voorgangers meestal een pak aan hadden, al droegen sommigen ook wel een toga.

Ik heb me wel eens laten vertellen dat je aan een gereformeerde dominee kon zien waar hij zijn opleiding had genoten. Droeg hij een toga, dan had hij aan de VU in Amsterdam gestudeerd. Was hij in pak, dan was zijn opleiding in Kampen geweest. Of het waar is, weet ik niet.

Zwart

De zwarte toga is als ambtsgewaad afkomstig van de universiteit. Daar hadden de predikanten immers hun opleiding genoten. Bij die zwarte toga hoorde ook een baret. Bijna geen dominee zet die meer op, als zij/hij hem überhaupt nog heeft, je loopt voor aap met zo'n ding op je hoofd, zal misschien de gedachte zijn, maar eigenlijk hoort het wel.



Ik ben van mening dat wanneer je de zwarte toga draagt, je dan ook de baret op moet hebben. Baret, niet 'petje', zoals sommigen zeggen. De zwarte toga is langzaam aan ingeruild voor een ambtsgewaad met een andere kleur: wit, grijs of blauw. Zwart is zo somber. Over die ambtsgewaden wordt dan een stola gedragen. Stola, niet 'sjerp' (...).

Die stola is er in de kleuren van het kerkelijk jaar en is afkomstig uit de rooms-katholieke kerk. Met daarop ook weer allerlei symbolen.

Waarom een toga?

Ik heb nog wel eens te horen gekregen dat ik de toga maar niet meer moest aantrekken, maar in gewone kleding de dienst moest leiden. Zo'n toga schept maar afstand... Mijn keuze voor de toga is echter een principiële. Ik sta namelijk niet als privépersoon Ron Lafeber op de kansel. Ik sta daar als ambtsdrager om het Woord uit te leggen, te verkondigen en toe te passen, niet om maar alleen mijn eigen ideetjes te vertellen.

Symbolen

Hiernaast de witte stola met het Christus-monogram. De 'X' is de griekse hoofdletter CH, de 'P' is de griekse hoofdletter R, dus de eerste letters van de naam Christus.

Onder het paarse antependium met de afbeelding van de pelikaan die zichzelf pikt en met haar bloed haar jongen voedt. Symbool van de zichzelf opofferende Christus en opstanding.





Kerkdiensten in de Miente

De kerkdiensten in de Miente zijn op **vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur.**

26 april	Voorganger dhr. O. Brandsma, organist Klaske de Vries
10 mei	Voorganger ds. D. Hasper, organist Fredrik de Vries
24 mei	Voorganger ds. P. Hulshof, organist P. Hulshof



Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

Zondag 12 mei 10.00 uur
Voorganger ds. K. Sent



Kerkdiensten

ZONDAG 21 APRIL

9.30 uur

Voorganger: kw. Linda Wind *kinderdienst; kinderoppas in de consistorie*

Collecte: Beautiful kidz/Namibië

Beautiful Kidz heeft in de sloppenwijken Katutura en Ovitoto, kinderdagcentra opgericht, voor kwetsbare kinderen die slachtoffer zijn geworden van de HIV/Aids epidemie. Veel kinderen zijn wees geworden, doordat ze hun ouders aan deze ziekte hebben verloren. En veel kinderen zijn zelf sero-positief. Deze kinderen hebben dringend behoefte aan opvang.

ZONDAG 28 APRIL

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: PDC de Herberg

Voor mensen voor wie het leven moeilijk is, die te maken hebben met relatieproblemen, werkloosheid, verlies van een partner, minderwaardigheidsgevoelens hebben, en snakken naar een plekje om tot rust te komen, is het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Het is een prachtige plek om te herstellen van een storing in het evenwicht in hun leven. Bovenal een plek waar mensen ervaren en leren dat God naar hen omziet.

ZONDAG 5 MEI DOOPDIENST

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber *kinderdienst; kinderoppas in de kerkzaal*

In de dienst hopen we Dianne Ingrid (Fay) te dopen, dochtertje van Aline en Annold Sloot, Stokkershagen 11 in Tijnje.

Collecte: Stichting Oasis in India

Oasis wil hoop brengen in India, door middel van hulpverlening en evangelisatie. De nood is hoog, veel kinderen kunnen niet naar school, de werkloosheid is groot, minderheden zoals Christenen worden onderdrukt. Heel veel mensen hebben het evangelie nog nooit gehoord. Samen investeren we in de toekomst van kinderen en doorbreken de cirkel van armoede.

ZONDAG 5 MEI ORTHODOX PAASFEEST OEKRAÏNE

14.30 uur

De afgelopen twee jaar hebben we als kerken in de regio het paasfeest gevierd met Oekraïeners die hier in de buurt onderdak hebben gevonden. 'Hun' paasfeest wordt op een andere datum gevierd dat hier in Nederland. Dit jaar dus 5 mei.

Het is een korte viering waarna, naar orthodox gebruik, het meegebrachte eten wordt gezegend en er met elkaar gegeten kan worden. Iedereen is van harte welkom in -dit keer- de Ontmoetingskerk !

Kerkdiensten

DONDERDAG 9 MEI HEMELVAARTSDAG

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Stichting Pikulan (Indonesië)

Stichting Pikulan steunt projecten op het gebied van gezondheid, economie en educatie in Indonesië. Er wordt samengewerkt met kleinschalige projecten, die drijven op vrijwilligers uit de lokale gemeenschappen. Samen werken aan een betere toekomst.

ZONDAG 12 MEI

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Stichting Wens Ambulance

Stichting Wens Ambulance wil ernstig zieke mensen, met een beperkte levensverwachting, de mogelijkheid bieden, om op geheel eigen wijze, afscheid te kunnen nemen van hun leven. Dit doen ze door voor hen een laatste wens/droom in vervulling te laten gaan. Dit onder begeleiding van deskundige vrijwilligers.

ZONDAG 19 MEI PINKSTEREN

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber *kinderdienst; kinderoppas in de consistorie*

Tijdens de preek maak ik gebruik van een animatiefilm van de kunstenaar Wout van Mullem uit 't Zandt, Groningen. In 2012 door hem gemaakt in het kader van 'Feest van de Geest', een tweejaarlijkse ontmoeting van kunstenaars en kerken.

Collecte: Bangladesh (Kerk in Actie)

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. KIA helpt dorpsgemeenten vitaal te zijn door middel van een "opbouwprogramma". Hierdoor groeien de gemeenteleden in hun geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

ZONDAG 26 MEI ALBANIË KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Het gezin Deelstra werkt als zendingswerker in Albanië. In de dienst vertellen ze hier al iets over en later, na de dienst, onder het genot van een kop koffie/thee, nog meer.

Collecte: Albanië

Sinds 2010 heeft Albanië een speciaal plekje in hun hart, sinds 2019 wonen zij hier ook. Zij willen de Albanen bekend maken met het evangelie door gebruik te maken van sociale media. Ze helpen mee aan Bijbelspelweken voor de kinderen, vrouwenmeetings en jongerenavonden, zo bereiken ze het hele dorp met het Evangelie.

*"U, Heer, U weigert mij uw
ontferming niet, uw liefde en uw
trouw zullen mij steed bewaren"*

Psalm 40 : 12





De Geest krijgen



Kik geeft de kinderen Muis een heel moeilijk raadsel op: "Rara, wat is het ... HIJ IS ONZICHTBAAR, MAAR HIJ BLAAST; HIJ IS SNEL, MAAR HEEFT NOOIT HAAST; HIJ IS NIET HEET, MAAR VERWARMT; HIJ IS EEN FEEST DAT JOU OMARMT!" De muizen kruipen bij elkaar om het raadsel op te lossen. Ineens springt Maikel op. "Ik weet het!", roept hij hippend van de ene achterpoot op de andere. "Het kerkorgel! Want ... muziek is onzichtbaar, het orgel blaast ... de vingers van de organist gaan snel ... van muziek word je w arm ... en het is feestelijk!" Kik vindt het knap bedacht! Maar het is niet DE oplossing. Weer steken de muizen de snorharen bij elkaar. Ineens piept een zusje:

"Ik weet het! Het springkussen op het kerkplein! Het staat klaar voor Pinksteren! De lucht in het kussen is onzichtbaar, maar je hoort hem blazen! ... Je springt snel, maar je hebt geen haast ... je krijgt het hartstikke heet ... en een springkussen zit  om je heen!" "Jaaa, dat is het!" roepen alle muizen. Kik is vol bewondering. Maar weer is het niet DE oplossing. "Ik zal het verklappen" zegt Kik. "Het is ... de Heilige Geest van God! Die is onzichtbaar en blaast opens warmte in mensen. Dat gebeurt op het Pinksterfeest!" De muisjes vinden het antwoord maar zo zo. Samen rennen ze enthousiast naar buiten. Want het springkussen, dat vinden ze het toppunt van Pinksteren!



Pinksterhanger

Laat het vuur van de Heilige Geest zien! Knutsel deze Pinksterhanger en hang hem voor het raam zodat de zon erdoorheen kan schijnen. Nodig: Papier in vurige kleuren, schaar, speld, lijm/plakband, ophangdraad, drie kralen.

1. Knip/plak drie repen van ca. 2 cm breed en ca. 58, 48 en 38 cm lang. Sluit elke reep tot een ring en geef die met  en knijpje een vlamvorm. Leg ze in elkaar, plak de onderkanten vast.
2. Maak een kraal onderaan de ophangdraad. Prik een gaatje door de punt van de kleinste vlam en haal de lange draad van onder naar boven erdoor, de kraal blijft van binnen. Rijg de tweede kraal aan de draad, fixeer hem ca. 4 cm hoger dan de vorige. Prik weer een gaatje en trek de draad door de middelste vlam. Doe hetzelfde met de derde kraal in de grootste vlam. Laat de ophangdraad lang.
3. Plak er eventueel een papieren hartvorm van 20 cm hoog achter met ietsje plakband. (Dit hoef niet.)
4. Krul nog wat vuurtongen door reepjes papier om een sat eprikker te wikkelen. Breng ze in vorm en plak ze als vuurtongen tegen vlam  n draad.



Uit de Bijbel

Toen de dag van pinksteren aanbrak waren de leerlingen samen op een plek. plotseling kwam er een stormachtig geraas uit de hemel, het vulde heel het huis. Er verschenen vurige tongen boven ieder van hen. Ze raakten vol van Heilige Geest en begonnen te spreken in allerlei talen, zoals de Geest hun ingaf. (Vrij naar Handelingen 2:1-4)



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurni ns

