

MAART 2024

DE LICHTBRON

*'Ik jou net spesifyk
lieding oan in groep.
Oeral wêr't myn help by
nedich is, ferlien ik
hân-en spântsjusten.
Bygelyks ek by it Kerk
Café!*

Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar. De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits
Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 22 mei) voor de volgende Lichtbron kun je voor 3 april mailen naar: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina

Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je vragen over je lidmaatschap of de bezorging, neem dan contact op met Piet Smits via p.f.smits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk

Schansburg 3
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 0513-462491

Scriba

Tseard Kuperus
Telefoon: 0513 - 463224
E-mail: kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
Telefoon: 06- 44 24 24 06
E-mail: koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk
E-mail: ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT Gorredijk
E-mail: rmlafeber@home.nl
ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Vertrouwenspersoon

Buro Vertrouwenspersonen:
Peta Twijnstra of Lammert van der Veen
Telefoon: 058 7440 022
E-mail: info@burovertrouwenspersonen.nl

Bank /girorekeningen

Protestante gemeente Gorredijk
College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiële administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen

kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Inhoudsopgave

Pagina 4

Bevrijding

Israël was een slavenvolk in Egypte. Toen kwam daar iemand van het volk, maar toch een buitenstaander, Mozes. En hij sprak tot hen over bevrijding.

Pagina 6

Maaltijd alleengaanden

De diaconine organiseert in april weer een maaltijd voor alleengaanden/alleenstaanden.

Pagina 10

Verslag bouwwerkzaamheden CvK

Een verslag van de Kerkrentmeester over de (afroondende) bouwwerkzaamheden.

Pagina 22

Vertrouwenspersoon

Toelichting van de werkgroep Veilige kerk over de aanstelling van een Vertrouwenspersoon.

Pagina 25

Yn Petear

met Jessica van der Wal

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde dinsdagavond van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters vergadert meestal eens per maand. Heeft u zaken/vragen voor CvK, dan graag een mailtje naar: kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline

3 april 2024
8 mei 2024

Kopij tot en met

22 mei 2024
10 juli 2024

Van de redactie

En dan gaan we alweer op weg naar Pasen! Met een extra dikke Lichtbron.

In de aanloop naar Pasen worden er inzamelacties gehouden voor Moldavië en voor Oekraïne. Ook zijn er na Pasen allerlei activiteiten vanuit onze eigen kerk; zoals een maaltijd voor alleengaanden en een gemeentemaaltijd samen met Lippenhuizen - Hemrik. We nodigen je van harte uit om langs te komen en gezellig mee te eten!

Daarnaast zijn er in aanloop naar Pasen ook diverse concerten in de omgeving en een inspiratieavond.

Gemeente zijn doe je samen. Er worden dan ook weer vrijwilligers gezocht voor het schoonmaken en beheer van de kerk, maar ook voor diverse functies voor kerkraadsleden. Heb je interesse? Geef dat dan aan, dan neemt de Kerkenraad contact met je op voor een kort gesprekje.

Ook vanuit de jeugd is er weer veel nieuws, waaronder een terugblik op de winterBBQ van het Pubercafe. En tot slot uiteraard mooie gedichten, een lekker recept en weer een toffe kinderpagina op de achterkant. Lezen maar dus ;-)

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur
De Lichtbron





*"doe dit, telkens
opnieuw, om Mij
te gedenken"*

Lucas 22 : 19



PASEN: BEVRIJDING!

Israël was een slavenvolk in Egypte. Toen kwam daar iemand van het volk, maar toch een buitenstaander, Mozes.

En hij sprak tot hen over bevrijding. Van uittocht, van op weg gaan naar het beloofde land.

Het overgrote merendeel van zijn volksgenoten zal het niet hebben kunnen geloven: dat was onmogelijk!

Maar het onmogelijke gebeurde.

De uittocht werd een gebeuren tegen alle verwachtingen in.

Die bevrijding paste eigenlijk niet in de hopeloze, uitzichtloze werkelijkheid waarin Israël zich bevond.

En toch kwam die bevrijding er.

Het behoort tot het meest wezenlijke van Israëls geloof.

Het jodendom viert dit paasfeest, de bevrijding uit

Egypte tot op de dag van vandaag als het grote feest.

Wanneer God het volk de 10 Woorden geeft - die méér zijn dan alleen geboden, het zijn ook beloften, ze zeggen niet alleen hoe het moet, maar ook hoe het eens zal zijn -

begint Hij dan ook allereerst met te zeggen:

"Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden"

M.a.w.: blijf bij uw Bevrijder!

En ze krijgen de opdracht die bevrijding steeds weer ter vieren.

Dat is wat binnen het Jodendom tot vandaag gebeurt wanneer men de pesachmaaltijd viert:

ze vieren alsof zij zelf bevrijd zijn!

Pesachmaaltijd

Aan de vooravond van zijn gevangenneming is het deze maaltijd van de bevrijding die Jezus met zijn leerlingen viert.

Tijdens de maaltijd geeft Hij er een nieuwe betekenis aan:

"doe dit telkens opnieuw, om Mij te gedenken".

Brood en wijn worden tekenen van zijn Zichzelf wegschenkende liefde aan het kruis.

Als christenen vieren we deze maaltijd ook nog steeds, in het bijzonder op Witte Donderdag, als een maaltijd van bevrijding.

Pastorale

Bevrijding

De zondag na de donderdag, de eerste dag van de week waarop de vrouwen heel vroeg naar zijn graf en het leeg vinden, dag van de opstanding van Jezus, noemen we Pasen, zoals de Joden de dag van de bevrijding uit Egypte Pesach noemen.

Dat Paasfeest betekende en betekent voor Israël bevrijding. Bevrijding tóen, bevrijding nú en in de toekomst.

Dat betekent Pasen ook voor ons christenen: bevrijding.

God heeft in Jezus een nieuw begin gemaakt. Een nieuw begin dat naar de toekomst wijst. Het leek er op dat de menigte dat inzag toen ze Hem toejuichten op het moment dat Hij Jeruzalem rijdend op een ezel binnenkwam. Maar echt begrepen hebben ze Hem toch niet. Ze hebben niet begrepen waar het Hem echt om ging.

Want hoe kan het anders dat het *"Hosanna!"* in zo korte tijd verandert in het: *"kruisig Hem!"*?

Maar Pasen zegt ons dat met dat kruis alles nog niet uit was. Zeker niet!
Hij staat op! Het graf is leeg.
Het onmogelijke bleek toch mogelijk,
is werkelijkheid geworden.

Kruis en opstanding betekenen: bevrijding. Bevrijding van de slavernij aan alle machten van zonde en dood, machten die ons leven en het wereldgebeuren lijken te beheersen. De opstanding van Christus temidden van die werkelijkheid is goddelijke werkelijkheid. Een nieuw, voorgoed begonnen begin. Wij leven niet onze ondergang tegemoet, wij mogen leven vanuit en naar de opstanding toe. We gaan het leven tegemoet.

Daarom mag ons leven een leven van hoop zijn. Al die tegen-machten zijn er nog, zeker, maar we zouden de opstanding verloochenen als we niet zouden weigeren in hen te geloven en als we niet zouden weigeren om hen te gehoorzamen.

Alsof zij het laatste woord zouden hebben.

Het laatste woord is aan het leven, niet aan de dood.

Het laatste woord is aan de levende Heer.

Pasen betekent dat wij, ondanks alles, toch altijd nog meer mogen leven in het 'ja', dan in het 'nee'. Meer in het vertrouwen, de hoop, dan in de angst en de ontmoediging.

We zijn op weg en de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus, vergezelt ons als Bevrijder uit alle slavernij.

Op weg, het Koninkrijk tegemoet.

Pasen, het feest van de bevrijding, vieren betekent: vertrouwen op die Bevrijder en vertrouwen op Zijn beloften.

Hij is sterker dan alle machten, Hij heeft het laatste woord.



Kerkenraad

Oproep: vacatures!

Voor de zomervakantie komen tien kerkenraadsleden aan het einde van hun ambtstermijn. Dat betekent dat we voor het nieuwe seizoen dus tien vacatures hebben. Er komen verschillende functies vrij, zoals: een jeugdouderling, wijkouderlingen, pastoraal medewerkers, diakenen en kerkrentmeesters. Voor elk wat wils zou je zeggen.

Wilt u ook een bijdrage aan dit belangrijke kerkenwerk besteden? Neem dan contact met ons op, zodat we samen het gesprek kunnen aangaan wat de verschillende functies nu echt inhouden. Er is veel veranderd de laatste jaren en dat is lang niet bij iedereen bekend. Soms werpt dat ten onrechte drempels op en die willen we in een gesprek graag wegnemen.



Ziet u zichzelf niet in een dergelijke rol, maar u heeft wel een persoon op het oog die u heel geschikt is voor een functie in de Kerkenraad? Dan kunt u de Kerkenraad hierover een vertrouwelijke tip sturen, zodat we dit kerklid vrijblijvend kunnen benaderen.

U kunt uzelf of iemand anders aandragen door een mailtje te sturen naar scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl

We gaan ervan uit dat we er samen in slagen om op tijd de juiste vervanging vinden voor de aanstaande vacatures. Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens de Kerkenraad
TseardMKuperus | Scriba

Diaconie

Maaltijd voor alleengaanden/ alleenstaanden

Op zondag 14 april 2024 organiseert de diaconie weer een maaltijd voor alleengaanden/ alleenstaanden in de Ontmoetingskerk.

Wilt u meedoen? Dan is het belangrijk dat u zich opgeeft vóór **zaterdag 6 april 2024**. Dit is in verband met de bestelling van de catering. Deze wordt verzorgd door Chinees Indisch Restaurant "INDRAPOERA" uit Gorredijk.

U mag iemand uit uw omgeving meenemen en u hoeft niet kerkelijk gebonden te zijn. Iedereen is deze zondag welkom in de Ontmoetingskerk.

U kunt zich opgeven bij Henny of Harm. Ook in de kerk liggen formulieren met een

antwoordstrook. U kunt deze ingevuld in de brievenbus van de kerk doen of tijdens een kerkdienst uw opgave achterlaten.

Henny Pander
Via hpander@live.nl of telefoon 06 18215585
Harm Nieuwland
Via nieuwland.harm@gmail.com of telefoon 06 49982254

Kosten

De kosten van de maaltijd zijn 8 euro per persoon. Betalen kan bij binnenkomst tijdens de maaltijd.

Tot 14 april!



Diaconie

Spardoosjes 40 dagentijd voor: Fryslân foar Moldavië



Aan het begin van de 40-dagentijd zijn er weer spardoosjes voor de 40-dagentijd uitgedeeld. In deze periode kunnen we sparen voor het meerjarige project van Kerk in Actie: Fryslân foar Moldavië.

Inleveren spardoosjes

De gevulde spardoosjes kunnen tijdens de dienst 1e Paasdag op zondag 31 maart worden ingeleverd bij de diakenen. Mocht het inleveren een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met de Diaconie. Zij zorgen er dan voor dat uw spardoosje opgehaald wordt.

De totaalopbrengst wat er gespaard is, wordt later doorgeven via de nieuwsbrief, de Lichtbron en de Fryslân foar Moldavië thermometer in de hal van de kerk.

Wij hopen weer op een mooie opbrengst!
Samen in actie voor Moldavië.

Meer informatie over het project

“Kerk helpt kwetsbare mensen”

Door de economische situatie werken veel inwoners van Moldavië in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen achter. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten om ervoor deze kwetsbare mensen te kunnen zijn en helpt voorgangers bij hun diaconale initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet traint MCA samen met de lokale kerkelijke gemeente kinderen en jongeren om ouderen in hun dorp te helpen. Het mes snijdt aan twee kanten: jongeren zien wat ze kunnen betekenen voor ouderen. Ouderen zijn dankbaar voor de aandacht en zorg die ze ontvangen. Een lichtpuntje in een eenzaam bestaan.

MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk.



Diaconie



Autorijden

Mevr. E. Houweling Binnenwei 26, Hemrik tel. 06 52291242

03 mrt. 2024	TeakeHoekstra	tel. 06 81128327
10 mrt. 2024	Els Hoogeveen	tel. 436757
17mrt.. 2024	Folkert Veenstra	tel. 06 44169188
24 mrt. 2024	Harm Geerlig	tel. 06 38890118
31 mrt. 2024	Teake Hoekstra	tel. 06 81128327
07 apr. 2024	Els Hoogeveen	tel. 436757
14 apr. 2024	Folkert Veenstra	tel. 06 44169188
21apr. 2024	Harm Geerlig	tel. 06 38890118
28apr. 2024	Teake Hoekstra	tel. 0681128327

Wilt u vervoer?

Neem dan contact op met Harm

Nieuwland via:

tel.nr. 06 49982254 of

e-mail: nieuwland.harm@gmail.com

Alleen zondagochtenden zijn ingepland.

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd.

Het bankrekeningnummer is
NL74RABO 0322903866 t.n.v. de diaconie;
o.v.v. hulp in de gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Gea Hoekstra tel. 06-47844487 of
Sippie Bouma telf. 0513-463597
U kunt ook terecht bij Humanitas:
coördinator Jan Stelwagen 06-55784824

College van Kerkrentmeesters

Nalaten aan de Ontmoetingskerk

Tegenwoordig ziet of hoort u regelmatig spotjes voorbij komen om een goed doel op te nemen in een testament. Behalve door het geven van giften, is het ook mogelijk om de Ontmoetingskerk Gorredijk op te nemen in uw testament. Er zijn diverse opties om na te laten aan de kerk.

Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel daarvan) aan de kerk. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de kerk en de gemeente. Nalaten aan de kerk kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Twee manieren

1. De kerk is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft de kerk alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De kerk en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. De kerk kan een nalatenschap alleen 'beneficiair' aanvaarden.

Door deze manier van aanvaarden is de kerk niet met haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

2. De kerk krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij.

Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de kerk benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig, al gebeurt dit in de praktijk vaak wel.



Geluk

Ik maak
geen verre speurtocht
meer naar het geluk

beroid
ben ik daar vaak
van teruggekomen

met open ogen
kijk ik
in het hier
kijk ik

in het nu van nu
en wonderlijk:
ik zie
de alledaagse dingen
zich verdringen
om mij te wijzen op
geluk

Oeke Kruythof

College van Kerkrentmeesters

Bouwwerkzaamheden

Op het moment dat deze Lichtbron uitkomt, zijn we waarschijnlijk bezig met afrondende werkzaamheden in de consistorie. De wandkasten zijn gemaakt met daarin een kleine vitrine.

Het bestaande bruine plafond is van nieuwe platen voorzien. Er is nieuwe verlichting aangebracht. Daarnaast wordt er geverfd en gesausd. Tenslotte wordt nieuwe vloerbedekking gelegd en worden nieuwe gordijnen opgehangen. Alles weer fris en up-to-date!

Half maart staat een bouwvergadering gepland. Even terugkijken en daarna een planning maken die vooral gericht is op de uitvoering van de (grote) kerkzaal. Eerst werkzaamheden uitvoeren die het aanzicht verbeteren zoals de panelen rondom in de kerk voor de bestaande verwarmingselementen met ongeveer 30 centimeter verhogen en de "mannetjes" de twee aanzuiginstallaties camoufleren. Daarna het sausen en verven van de kerkzaal. Tot slot iets voor de ramen in de kerkzaal te plaatsen of ophangen bijvoorbeeld gordijnen en de bestaande verlichting aanpassen en of vernieuwen.

In de archiefruimte wordt op den duur nog een kast geplaatst die afgesloten kan worden. Daarnaast bevindt zich in deze ruimte nog een afsluitbare archiefkast. Verder is naast deze twee kasten veel opbergruimte die reeds benut is.

>> We zouden het op prijs stellen voor diegene voor wie het van toepassing is hun gedeelte nogmaals op te schonen voor zover mogelijk en zodoende meer vrije ruimte te creëren voor recentere/ nieuwe opslag of andere doeleinden.
<<

Meest urgente werkzaamheden

Zo langzamerhand hebben we na 3 jaar alle ruimtes gehad (behalve de grote kerkzaal) en zijn voor ons gevoel de meest urgente werkzaamheden uitgevoerd.



Na het uitvoeren van ook bovenstaande werkzaamheden, blijven we binnen het door ons vastgestelde budget van 250.000 euro. Er blijven voor verschillende vertrekken nog wensen over en ook de planning rondom de kerk is nog niet vastgelegd.

We kunnen medelen dat we nog bezig zijn met subsidieaanvraag voor verduurzamings maatregelen. U kunt hierbij denken aan dak, spouw, vloerisolatie en eventueel investeren in zonnepanelen. Daarnaast hebben we een voorlopige teruggaaf subsidie ontvangen over het jaar 2023 van de gemeente Opsterland voor de energiekosten.

Energieverbruik

Tenslotte hebben we behoorlijk bezuinigd op ons energieverbruik. Zowel op het elektriciteitsverbruik (kritisch gebruik van mens en apparatuur) en gasverbruik door een aangepast stookgedrag met onder andere in ruimtes die niet gebruikt worden veel lagere temperaturen aanhouden.



College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2024

Het kan u haast niet ontgaan zijn: het filmpje voor aanvang van de dienst in januari, de brieven die zijn rondgebracht en weer bij u opgehaald, de mails die zijn verstuurd. In januari deden we mee aan de landelijke actie kerkbalans.

Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen wij u hiervoor ontzettend bedanken!

Zo niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen, want de kerk kan alleen bestaan dankzij uw financiële steun. Uw bijdrage is onmisbaar voor de Ontmoetingskerk om in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Op dit moment is ongeveer 90-95 % binnen. We hebben een toezegging tot nu toe van € 92.000,- Dit is wederom een fantastisch resultaat.

Het college van Kerkrentmeesters wil u hiervoor van harte dankzeggen.



Schoonmakers gezocht!

Nu onze Ontmoetingskerk weer een bijdetijdse ontmoetingsplek wordt, is het ook fijn dat het netjes, schoon en opgeruimd blijft.

De schoonmaakploeg bestaat nu nog uit zeven personen en in de zomerperiode maar uit vijf. Dit is eigenlijk te weinig. Daarom zijn we op zoek naar versterking! Dus wie is op maandagmorgen beschikbaar? Eens in de 3 of 4 weken help je dan met een aantal personen de koster met schoonmaakwerkzaamheden.

Opgeven kan bij Froukje Jongma: via telefoon 06-44242406 of e-mail: koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Hierbij willen we Griet de Vries heel hartelijk bedanken voor méér dan 25 jaar schoonmaak werkzaamheden. Geweldig !

2de Beheerder/ koster gevraagd

Het college van Kerkrentmeesters is op zoek naar een tweede beheerder/ koster die de taken van de beheerder/ koster over kan nemen tijdens vakantie, ziekte of andere voorkomende situaties.

Tijdens deze periode neem je de werkzaamheden over van de beheerder eventueel met ondersteuning van de leden van het college.

Heb je hiervoor belangstelling? Bel dan met Thymen Romkema of Harna Verloop-Reitsma.



Hallo!

Afgelopen voorjaarsvakantie ging ik voor het eerst met mijn gezin vliegen. Op familiebezoek. En wat neem je dan allemaal mee? Wat past er in een koffer? Allemaal praktische keuzes! Na een paar keer inpakken, herschikken en opnieuw indelen, is het ons gelukt. Alles wat we mee wilden, paste in de koffer.

In het leven maak je veel keuzes. Over dagelijkse dingen, maar ook over 'naar welke school ga ik?', 'ga ik volgend seizoen door met deze sport?', 'neem ik een bijbaan?'. Een keuze maak je meestal niet alleen. Je vraagt de mening van je ouders, je vrienden of je zoekt informatie op internet. Betrek je God ook in je keuzes? Of helemaal niet? Of misschien onbewust?

Op de generatie-avond op 9 februari hebben we hierover van gedachten gewisseld met jong en oud. Het was een waardevolle en interessante avond. Elders in de Lichtbron vind je een uitgebreider verslag.

Op de jeugdpagina lees je meer over het paasproject, kamp en de avonden van club, PUBercafé en CJV. Welk stukje ga je als eerste lezen? ;-)

Groeten, Janine

Kinderdienst

Wat een mooi project mogen we 3 maart weer 'afsluiten', Stiekem hopen we dat, ook al zijn we klaar, het bijbeltje nog verder gevuld blijft worden, met verhalen en werkjes in de toekomstige kinderdiensten.

Wat zijn de kinderen ook leuk bezig, en supertrots worden de bijbeltjes elke keer weer enthousiast aan de ouders getoond.

Maar na 3 maart gaan we weer verder, met Pasen. Twee keer mogen we elkaar bij de kinderdienst ontmoeten voor Pasen: 10 maart en 24 maart. De laatste is Palmpasen en dan gaan we traditiegetrouw ook weer Palmpasen stokken versieren.

Maar wat komt er dan na Pasen? Dan gaan we met het thema Jozef bezig. Jozef is 1 van de 12 zonen van Jacob, die door zijn broers verkocht wordt en in Egypte komt, waar hij, nadat hij eerst in de gevangenis heeft gezeten, een hele belangrijke rol krijgt. Hier gaan we het 4 zondagen over hebben. En we maken hier ook weer leuke werkjes bij.

We kijken er weer naar uit!
Antje, Tineke, Dukke en Lyanne



CLUBNIEUWS

Wij mogen 3 maart de gezinsdienst voorbereiden, en hebben daar de laatste paar keer ook even aandacht aan besteed. Leuk al dat enthousiasme, sommige ideeën zijn toch te gek, maar het eindresultaat zien jullie 3 maart.

Verder is het maandelijks weer een mooie opkomst, zo rond de 10 kinderen. We proberen er elke keer weer iets moois van te maken... De afgelopen keer weer met de handen gewerkt, de volgende keer het brein maar weer wat aan het werk zetten, iets met escaperoom misschien??

Zit jij in groep 6-7-8? En ben je niet uitgenodigd of heb je niet eerder kunnen komen? Wees welkom!

De volgende clubavond is 16 maart, tot dan!

Ans en Lyanne



Kerk club



10 februari zaterdag was ik naar de kerk club. We begonnen met bidden, toen gingen we praten over de dienst van 3 maart. Hidde had heel veel ideeën voor de quiz. Toen gingen we bezig met de handen en ik heb een basketbal van hout gemaakt. Jinthe had ook die van de basketbal en Joas en David hadden de visser. Wianne en Ties hadden die van voetbal. Ongeveer op de helft van de club kregen we drinken ik wilde ice tea green maar die was er helaas niet. Toen gebeurde er iets stoms een stukje van mijn basketbal brak af maar gelukkig had Ans hout lijm en toen was het alweer klaar. Joas en David en Hidde en ik gingen buiten nog tikkertje doen. Maar er waren helaas drie kinderen niet bij en ik wens hun heel veel beterschap. Einde en groetjes Stijn



WinterBBQ pubercafe

Met een epic uitnodiging in de pubertaal (chatGPT haha) werden onze pubers opgetrommeld om mee te doen aan een winterbarbecue bij Arnout in de tuin.

Na lekkere, op de bbq warmgemaakte, chocomelk met slagroom gingen 11 pubers aan de slag: 'build your own legendary BLT Luther burger workshop'. Niet zo maar je vlees op de grill. We staken allemaal de handen uit de mouwen om onze eigen burger op te bouwen. De ene ging sla plukken, de ander sneed de tomaten, uien en de broodjes. Favoriet was met je handen in het gehakt om met rub, kruiden en een eitje een goede mix te kneden voor de hamburgers.

Arnout had de kamado ondertussen al opgestookt tot 200 graden en de slices bacon werden krokant gegrild. Iedereen boetseerde de eigen hamburger en een poosje op de grill konden we beginnen met opbouwen: broodje, bacon, sla, tomaat, burger met gesmolten kaas, saus, uitjes. Na de eerste hap werd het stil. Genieten dus.

Pubers houden van vuurtje stoken, dus voor het toetje werden ze nog een keer aan het werk gezet. Boven de aangemaakte vuurkorf en de houtskooltjes werden marshmallows gewarmd en tussen twee biscuitjes heerlijk opgegeten.

Voldaan kunnen we terugkijken op een mooie winterbbq en het lijkt er op dat dit wel een traditie gaat worden!

Janine, Lennart en Arnout



Hoe zit het ook alweer?

Tekst:Sipke Draisma

Palmzondag

Palmzondag is genoemd naar de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus als een koning Jeruzalem binnenreed. De mensen legden zelfs hun kleren op de weg zodat Jezus daar overheen kon rijden. En ze riepen: 'Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in den hoge'. Maar als de mensen beter gekeken hadden, dan hadden ze gezien dat Jezus geen gewone koning is. Hij rijdt op een ezelsveulen, hij zit niet hoog te paard. Soms zien mensen alleen wat ze willen zien. Dat is van alle tijden.

Witte Donderdag

Op de avond voordat hij sterft houdt Jezus een maaltijd met zijn vrienden. Het wordt zijn laatste avondmaal. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen om te laten zien dat je, als je wilt heersen, vooral moet dienen. Hij deelt brood en wijn en zegt tegen zijn leerlingen dat, als zij dat blijven doen, hij bij hen zal zijn. Daarom doen we dat in onze kerken nog steeds en we weten dan Jezus in ons midden.



Goede Vrijdag

Merkwaardige naam, Goede Vrijdag, want het is de dag waarop Jezus ter dood veroordeeld wordt. Hij wordt aan een kruis geslagen. Dat betekent een afschuwelijke marteldood, waarbij je uiteindelijk sterft door verstikking. Zijn vrienden zijn die dag nergens te bekennen, op één na: Johannes. Die staat met Maria en met Maria Magdalena onder het kruis als Jezus in de loop van de middag sterft. Jezus wordt in een graf gelegd en er wordt een dikke steen voor gerold. Het lijkt erop dat dit einde verhaal is voor Jezus.



Pasen

Op de derde dag van Jezus' dood smelt Maria Magdalena naar het graf. Daar aangekomen ziet ze dat het, op enkele doeken na, leeg is. Ze rent naar de leerlingen die nog verslagen bij elkaar zitten, maar die denken dat ze het verzint. Als ze zelf gaan kijken blijkt ze gelijk te hebben. Als Maria Magdalena 's middags ook nog Jezus tegenkomt - ze denkt eerst dat het de tuinman is - weet ze het zeker: Jezus is niet dood, hij leeft!



EENVOUDIGE VISKOEKJES

VISKOEKJES

Ingrediënten voor 8 personen

- 1 kg visfilet, zalm of een andere soort
- 8 geschilde grote aardappels (in stukjes)
- 4 -6 eetlepels olijfolie
- 2 fijngehakte uien
- ca. 3-4 eieren
- 2 kopjes fijngehakte peterselie
- 2 tl zout eventueel 2 tl viskruiden
- peper naar smaak
- paneermeel naar behoefte

Bereidingswijze

Stoom of kook de filets gaar in ca. 10 minuten.

Fruit de ui in olie. Snijd de vis in stukjes en meng met de uisnippers, losgeklopte eieren, peterselie, peper en zout en eventueel de viskruiden.

Vorm koekjes. Als het te veel plakt, voeg dan paneermeel toe of een extra ei. Bak in de olie aan beide zijden knapperig.

Bron: recept van Han Wilmink, *Koken met passie*, 40 smakelijke recepten voor de vastentijd, Kok, 2009



In maart bereiden we ons voor op Pasen. Veertig dagen vasten betekende vroeger afzien van vlees. Het was destijds zelfs verboden voor christenen. Daarom werd vis het vastenvoedsel bij uitstek. Vasten nu is kiezen voor eenvoud, eerlijk voedsel, passend bij het seizoen.

Kiezen voor eenvoud is gaan in het spoor van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenging. Eenvoudig, niet hoog te paard als ruiters en ridders in het leger, koos hij voor een lastdier. Dit is nog steeds het vervoermiddel voor arme mensen en hun lasten.

TAAL EN TEKEN

Een vis verwijst naar Jezus. De betekenis van zijn naam is verborgen in de Griekse naam voor vis: 'ichthus'. Het is de afkorting van een eenvoudige geloofsbelijdenis: *lèsous Christos Theou Uios Sootèr*: Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.

Een vis kan niet zonder water. In water leeft hij, het is zijn bron van leven maar ook van alle leven. In water ontstonden de eerste levensvormen. Ook ons lichaam bestaat voor een belangrijk deel uit water. Mensen kunnen niet, zoals een vis, leven zonder 'levend water': een verwijzing naar de Bron van leven. Denk aan het verhaal van Jezus bij de bron. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Ontmoeting



Groot projectkoor zingt passie oratorium 'De Kruisiging'

In de periode voor Pasen worden drie uitvoeringen gehouden van het passie-oratorium 'The Crucifixion' van John Stainer, maar dan in Nederlandse vertaling. Dit klassiek Engelse koorwerk is, net als Bach's Mattheus Passion, een meditatie op het lijden van Jezus. Het kent ook recitatieven, solo's en prachtige koralen met samenzang. Het orgel speelt een orkestrale rol in dit vijf kwartier durende oratorium.

Het projectkoor met 80 enthousiaste zangers heeft als basis het koor 'Looft den Heer Wijnjewoude' en staat onder de bezielende leiding van dirigent Annejaap Soldaat die ook de tenorsolo's voor zijn rekening neemt.

Concerten:

- Vrijdag 22 maart in Kollum. Oosterkerk, Oostenburgstraat 3
- Zaterdag 23 maart in Drachten. Zuiderkerk, De Drift 46
- Woensdag 27 maart in Wijnjewoude. PKN kerk, Merkebuorren 34

Aanvang 20.00 uur. Vrij entree. Collecte voor bijdrage in de kosten.



Passieconcert door Concertkoor Gloria Deo

Concertkoor Gloria Deo zingt onder leiding van Jeroen Helder het Stabat Mater van Rheinberger en als hoofdwerk Membra Jesu Nostri van Buxtehude op zaterdag 23 maart 2024 om 20.00 uur in het kerkgebouw De Oase te Drachten.

Het Stabat Mater van Rheinberger is een koorwerk met orgelbegeleiding door Pieter Pilon. Het Stabat Mater en Membra Jesu Nostri gaan beiden uit van de lijdende Jezus aan het kruis, maar ieder vanuit een andere invalshoek. Waar het Membra Jesu Nostri de mystieke extase en hartstocht van geestelijken uitbeeldt, vertelt het Stabat Mater over de smart en wanhoop van Maria bij het kruis van haar zoon Christus. Rheinberger weet op prachtige wijze de sfeer van lijden en pijn om te zetten in hoop en verlossing. Laat u door deze prachtige passiemuziek verrassen!

Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de website www.gloriadeo.nl



Ontmoeting



Terugblik generatie thema-avond

Zo'n 25 mensen, ouder en jonger, waren op vrijdagavond 9 februari aanwezig in de jeugdzaal van de Ontmoetingskerk. De avond stond onder leiding van Janine v.d. Kooi en Linda Wind. Eerst werden een paar speelse vormen gebruikt om elkaar wat beter te leren kennen. Zo was er o.a. een bingo met vragen als: "wie is er meerdere keren in Denemarken geweest?" Dat betekende dat je de zaal rond moest om te ontdekken wie dat was, zodat je die naam op je bingokaart kon invullen.

Er was vier keer een 'speeddate' van 3 minuten om één op één elkaar te ontmoeten en daarna volgde, met een hapje en een drankje, in groepjes het gesprek met elkaar over het thema: 'keuzes maken'. Iedereen moet keuzes maken in het leven, grote en kleine. Hoe doe je dat? Waar laat je je door leiden? In hoeverre speelt jouw geloof een rol in die keuzes?

Aan het eind van de gesprekken werd daar nog even in de grote groep over nagepraat. En hoewel de jongeren in de minderheid waren, was het een zeer geslaagde avond. Want het ging om de onderlinge ontmoeting, en die was er die vrijdagavond zeker! En het was ook heel gezellig... De avond is voor herhaling vatbaar.



Ron Lafeber



Ontmoeting



Inspiratie-avond Suster Bertken - een boekbespreking

Donderdag 14 maart Oudehorne

Bespreking van de roman van ds. F.W. Verbaas over suster Bertken, een strijdbare kluisenares in Utrecht die zich verzet tegen de uitbreidingsplannen van een ambitieuze priester.

Het boek schetst een intiem beeld van een middeleeuws kluisenaarsbestaan, gebaseerd op het leven van de historische suster Bertken, die leefde van 1427 tot 1514.

Datum: donderdag 14 maart

Plaats: De Vallei, Schoterlandseweg 20, Oudehorne

Aanvang: 19.30 uur

Leiding: ds. F.W. Verbaas

Bijdrage: 3 euro

Gemeentemaaltijd Gorredijk - Lippenhuizen - Hemrik

Het duurt nog even, maar noteer alvast in je agenda: op **zaterdagavond 13 april** willen we onze tweede gezamenlijke maaltijd houden.

Het is opnieuw een driegangenmaaltijd met een bijbels tintje. Er wordt uiteraard ook aan de kinderen gedacht.

Datum: zaterdag 13 april

Plaats: Ontmoetingskerk

Aanvang: 17.30 uur

Na afloop kan er een vrijwillige bijdrage gedaan worden, maar dat is geen verplichting. De eerste maaltijd (mei 2022) werd door iedereen als gevarieerd, lekker en heel gezellig ervaren. Dus houd de datum vrij. Tot dan!

Gespreksgroep 25-40 jaar

Volgende bijeenkomsten:

Dinsdag 5 maart

Dinsdag 16 april

Bijbelkring Johannes

Volgende bijeenkomsten (10.00 - 11.30 uur):

Woensdag 6 maart

Woensdag 10 april



Vertrouwenspersonen



Al geruime tijd zijn we bezig met het thema 'veilige kerk'. In verschillende groepen hebben we dit thema al behandeld. Daarmee wordt de bewustwording steeds groter over de veiligheid en onveiligheid in de omgang met elkaar.

In de vorige Lichtbron hebben we al aangekondigd dat er een vertrouwenspersoon is aangesteld. Via Buro Vertrouwenspersonen hebben we er zelfs twee: een vrouw en een man.

De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke neutrale positie die het vertrouwen heeft van zowel kerkleden als kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een

geheimhoudingsplicht en hij/zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.

De vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt bij meldingen over (on)veiligheid in de kerk. Hij/zij adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt hij/zij de melder daarbij. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk sociaal onveilige situaties in de kerk of tussen gemeenteleden.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon een rol vervullen op het gebied van preventie en ondersteunt de werkgroep of kerkenraad hierin.

Voorbeelden van taken vertrouwenspersoon

1. Opvang, begeleiding en adviseren van de melder over eventuele vervolgstappen
2. Indien gewenst begeleiden van melder hierbij
3. Gevraagd en ongevraagd advies aan kerkenraad
4. Meldpunt als je je zorgen maakt over mogelijke onveilige situaties
5. Preventie
6. Kan ook benaderd worden over misbruik in familie of gezinsverband
7. Doorverwijzen naar andere instanties
8. Maken jaarverslag (anoniem)

Voorbeelden van NIET taken vertrouwenspersoon:

1. Doet niet aan waarheidsvinding
2. Gaat niet zelf op onderzoek uit
3. Niet oplosser van probleem
4. Geen mediator
5. Geen therapeut, pastoraal medewerker, advocaat of rechercheur
6. Geen aanspreekpunt voor "gewone" kerkelijke conflicten.

Er is gekozen voor een externe vertrouwenspersoon, omdat er dan een professionele behandeling is. Zowel inhoudelijk als in procedures en ontzorgen. Ook geeft het geen mentale/emotionele belasting voor eigen kerkleden die interne vertrouwenspersoon zouden zijn. Het is anoniemer voor de melder en tenslotte weet je zeker dat er een vertrouwenspersoon is (er is nooit een "vacature" voor deze rol binnen de gemeente).

Wie zijn onze vertrouwenspersonen?

Peta Twijnstra en Lammert van der Veen van Buro Vertrouwenspersonen. Ze zijn te bereiken via info@burovertrouwenspersonen.nl of het centrale telefoonnummer: 058 7440 022.

Spreek je graag een vrouw? Vraag naar Peta.
Spreek je graag een man? Vraag naar Lammert.

Als je niet rechtstreeks in contact komt, neemt hij/zij binnen 24 uur contact met jou op.

Voortaan worden de contactgegevens vermeld in de Lichtbron.

Werkgroep veilige kerk

Janine van der Kooi
Geeske Prins
Wieger de Haan
Arnout Batterink



*E*lke dag kwamen ze
trouw en eensgezind
samen in de tempel,
braken het brood
bij elkaar thuis en
gebruikten hun
maaltijden in een geest
van eenvoud en vol
vreugde.

Handelingen 2:46

Friese Rijders voor Oekraïne



Het is al twee jaar oorlog en ellende in Oekraïne. Als Friese Rijders zijn we een week na het uitbreken van de oorlog in actie gekomen, eerst op kleine schaal maar inmiddels met heel veel vrijwilligers uit met name Friesland, Groningen en Drenthe.

"We hebben nu bijna 200 ritten met bestelbusjes en vrachtwagens mogen verzorgen."

Met deze ritten hebben we cruciale levensmiddelen, medische hulpmiddelen maar ook generatoren kunnen brengen. Deze spullen zijn middels een stevig netwerk van 450 chaplains verspreid naar de mensen in Oekraïne die in benarde omstandigheden daar leven. Dit is allemaal mogelijk door de grote inzet van particulieren, kerken, bedrijven en andere instanties.

In dit alles merken we de krachtige leiding en zegen van de Heer, onze God. Hij is de bron en Hij voorziet. We zijn dankbaar!

Vanaf december zijn we gestart met een nieuwe actie. Ons doel is 100.000 bananendozen te vullen met levensmiddelen en deze naar Oekraïne te brengen en uit te delen daar waar het heel hard nodig is. U kunt op de website (<https://www.frieserijders.nl/>) meer lezen over onze actie.

Wilt u ons financieel steunen? U kunt uw gift overmaken op ons banknummer NL54 RABO 0378 9895 29 t.n.v. Stichting Friese Rijders of via onze website. Uw hulp maakt het verschil voor onze naasten in nood in Oekraïne.

We mochten in dankbaarheid al veel giften ontvangen, dus mocht uw kerk of gemeente al iets bijgedragen hebben, dan bedanken we u daar bij deze hartelijk voor.





Mei... Jessica van der Wal

Tijdens ons interview moet Jessica van der Wal haar volle aandacht verdelen tussen uw verslaggever en haar bijna zes maanden jonge dochtertje Lieke. Want laatstgenoemde heeft niet alleen een razende trek, eigenlijk is ze ook aan het eind van haar Latijn.

Bewonderenswaardig is de wijze waarop Jessica ervoor zorgt dat beide aandachtvragers aan hun 'gerak' komen. Want dankzij de multitasking-skills van de gastvrouw wordt het een meer dan genoeglijk -en zeker ook zinvol- onderhoud, waarin diverse zaken de revue passeren.

Jeugdraad

Een daarvan is Jessica's functioneren binnen de Jeugdraad van de Ontmoetingskerk. Ze geeft aan het als heel waardevol te ervaren op die manier iets te kunnen bijdragen aan het met elkaar kerk-zijn. Niet verwonderlijk, aangezien ze vanuit de thuissituatie daar al het nodige van heeft meegekregen.

Want zoals ongetwijfeld bij de meeste Lichtbronlezers bekend, gaat moeder Renny haar daar al een flink aantal jaren in voor. In een van de vorige edities van ons kerkblad, waarin Renny als peteergast fungeerde, schonken we daar al uitgebreid aandacht aan.

En als dan nu de beurt aan de dochter is, maakt Jessica er geen geheim van dat leuk, maar tegelijk ook best ietwat spannend te vinden. 'Sa't ús mem mei har leauwen yn it libben stiet, dêr ha'k grutte bewûndering foar', vertelt Jessica. 'Krêft, moed en fertrouwen is wat sy dêr alle dagen wer úthellet. Fyn'ik sa bysûnder. Hast om jaloersk op te wêzen.'

'Somtiden noch wolris wat dûbeld yn'

'Want om earlijk te wêzen, stean ik der sels somtiden noch wolris wat dûbeld yn. Fansels is foar my it leawen ek hiel wichtich. Ik bin der mei opgroeid en fyn it hiel moai it meikrigen te hawwen. Benammen ek as ik tink oan ús bern Roan en Lieke. Dat soks moais yn dy groeie mei, dat is dochs in wûnder. Wier om stil fan te wurden. Mar somtiden fiel ik my wolris tekoart sjitten yn it leauwen. Mysels der hielendal oan oerjaan, lykas ús mem docht, soks slagget my lang net altyd.'

Teruggaand naar haar kindertijd antwoordt de nu 32-jarige Jessica op de vraag waar ze is geboren: 'Yn Drachten, yn't sikehûs. En ik wie in jier of twa doe't ús heit en mem nei de Gordyk ferhuzen.' Kortom, ze is in Gorredijk 'hikke en tein'. En ging, toen ze de leeftijd ervoor had, als vanzelfsprekend naar de Librije. Eerst naar de jongste groepen, waar Joke Visser

Yn Petear

een van haar juffen was. Door de ziekte van haar vader was de thuissituatie helaas niet altijd zorgeloos. Desondanks kijkt ze terug op een mooie en liefdevolle kindertijd. 'Trochdat er net wurkje koe, wie ús heit altyd thús. Dêrtroch ûntbruts it ús oan neat. Wy belibben prachtige fakânsjes op de Veluwe en wannear't der skoalle-aktiviteiten wienen, bea ús heit faak in helpende hân. No ek noch steane wy as gesin altyd foar elkoar klear en is de bân mei myn bruor Erwin allinnich mar hechter wurden. Benammen no't wy beiden bern hawwe. Us Roan is mar wát wiis mei syn nichtsje Féline.'

Ze vertelt dat zij en haar Alex, met de achternaam De Jonge, al veertien jaar samen zijn. 'Wy binne net troud, lykwols neam ik him hiel faak myn man. Sa fielt it yn elts gefal wol. Dêrom binne wy ek bewust in samenlevingskontraakt oangongen en drage ús bern de efternamme fan Alex.' Of het ooit tot een huwelijk komt, blijft, nog even open. Interessant is dat ze, zonder het te beseffen, tijdens hun jeugd in Gorredijk, slechts enkele straten van elkaar vandaan woonden. Dat veranderde evenwel nadat ze het besluit had genomen om onderwijzeres te worden. 'Dat wist ik al hiel betiid. Ik hie myn koers al útstippele. Dêr wie gjin spjelde tusken te krijen.' Via het Bornego College in Heerenveen belandde ze op de Christelijke PABO-opleiding van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Dezelfde opleing die Alex destijds volgde,

voor een belangrijk deel als gevolg van zijn speciale interesse in Jessica. 'Trochdat wy dêr meiinoar kontakt oer hienen, ferruile Alex syn oplieding oan de ALO foar de PABO. Dêrmei keas er dus bewust ek foar my.'

Ondertussen staan juf Jessica en master Alex beiden voor de klas, zij het niet op dezelfde school. Zo staat Alex aan school in Haulerwijk en Jessica in Oosterwolde. 'Ik ha staaize rûn oan de Master Wybrandiskoalle yn Aldhoarne en bin fia dyselde stifting yn Easterwâlde terjochte kaam. Earstoan joech ik les oan de groepen 1 en 2 en letter ek oan groep 3 en 4. Lykas Alex fyn ik it lesjaan oan bern prachtich moai wurk.' Niet verwonderlijk dus dat Jessica zich in Ontmoetingskerk aanmeldde voor zittingname in de Jeugdraad. Als leuke, en



Yn Petear

vooral ook leezame ervaring beschouwt ze haar 'avontuur' als lid van de beroepingscommissie bij de benoeming van dominee Lafeber. 'Sieten wy dêr incognito yn tsjerke. Mei Bart van der Kooi as myn bruor en Jeltsje Smits as myn mem. Ik fûn it in eare dêrfoar frege te wurden.'

Over haar rol binnen de Jeugdraad vertelt ze: 'Ik jou net spesifyk lieding oan in groep. Oeral wêr't myn help by nedich is, ferlien ik hân-en spântsjinsten. Bygelyks ek by it Kerk Café.' Ze vertelt dat Alex, die geen kerkelijke achtergrond heeft, haar daarbij zo nu en dan vergezelt. 'Troch de fijne sfear dy't dêr altyd is, fielt er him der wol thús. Benammen ek om't elkenien him in wolkom gevoel jout.'

Kaartjes op de WC

Toch geeft Jessica aan dat Alex haar inzet voor alles wat ze voor de kerk doet ten volle respecteert en haar daarin ook ondersteunt. Onder meer blijkend uit het naar bed brengen van hun drie-en-een-half jarig zoontje Roan. Ze vertelt dat hij dan, in navolging van Jessica's gebruikelijke ritueel, samen met Roan het bekende slaapgebedje zingt. 'As ik dat dan hear, makket it my bliid en tink ik 'dat ha'k dan dochs mar berikt.'

Hetzelfde geldt voor Alex' respectvolle houding tijdens het bidden voor en na het eten. 'Ik wit noch wol dat doe't Alex yn't begjin fan ús relaasje by ús thús kaam, hy altyd tige ynteresarre wie yn

de teksten op de kaartsjes dy't ús mem yn de WC ophongen hie. Hy frege dan steefêst nei de betsjutting.' Dat hun al veertien jaar durende relatie een bestendige status heeft, blijkt ook uit het feit dat ze alweer vijf jaar in hun gezellige koopwoning aan de Kûpery wonen. 'De jierren dêrfoar sieten wy yn hierwenning oan de Vlecke. Doe't de mooglikheid der wie dit hús te besjen, wienen wy gelyk út de skroeven. En hielendal doe't wy in tillefoantsje krigen dat it ús gund wie. Wy wenje hjir tige nei't sin.'

'Wis is dat it oan ús leafde foar elkoar gjin ôfbrek dwaan sil'

De wederzijdse grootouders fan Roan en Lieke wonen allen in Gorredijk. Jessica: 'De bern komme by beiden hiel graach. Wat no, fanwegen syn leeftyd, fansels benammen foar Rowan jildt. Mar wis is dat it Lieke, sa gau as sy it besef hat, krekt sa giet.'

En hoe het dan komt met Roans en Liekes ouders? Zullen ze samen, op enig moment, nog in het huwelijksbootje stappen? 'Sels soe'k it wol moai fine, bin'k hiel earlik yn, en dan ek trouwe yn tsjerke. Alex stiet der noch wat hoeden yn, al hat er wol sein dat it wat him oanbelanget noch wol eefkes wachtsje kin. Sadat de bern soks letter bewust meimeitsje kinne. Wy sille sjen, swiere druk wol'k der yn elts gefal net op lizze. Wis is dat it oan ús leafde foar elkoar gjin ôfbrek dwaan sil.'



Kerkdiensten in de Miente

De kerkdiensten in de Miente zijn op **vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur.**

08 maart	Voorganger ds. P. Hulshof, organist ds. P. Hulshof
22 maart	Voorganger ds. F. Haverschmidt, organist Hille Eppinga
12 april	Voorganger ds. F. W. Verbaas, organist Frederik de Vries



Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur

Voorganger ds. K. Sent, Avondmaal

Paasmorgen 31 maart 10.00 uur

Voorganger kw. Linda Wind (paasontbijt 09.00 uur)



Kerkdiensten

ZONDAG 10 MAART BIDSTOND 4e zondag 40dagentijd

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber *kinderdienst; kinderoppas in de kerk*

Collecte: Kerk in Actie : noodhulp Israël en Gaza

De verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische hulp en psychosociale hulp. KIA biedt waar mogelijk hulp aan de slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. In Israël en op de Westelijke Jordaanoever wordt hulp geboden aan hen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder arbeidsmigranten en vluchtelingen uit Azië en Afrika

ZONDAG 17 MAART 5e zondag 40dagentijd

9.30 uur

Voorganger: da. Lammie de Vries

Collecte: Wycliffe (bijbelvertalers)

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen waar Gods Woord nog niet is. We willen dat iedereen Gods Woord kan begrijpen en lezen. Wanneer mensen de Bijbel lezen in hun eigen taal, veranderen hun levens vaak op een bijzondere manier, dat gunnen we iedereen.

ZONDAG 24 MAART PALMZONDAG

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber *kinderdienst; kinderoppas in consistorie*

Collecte: Hospice Smelnehaven, Drachten

Zorg voor de kwetsbare mens, in hun laatste levensfase, is een diaconale taak bij uitstek. Het Hospice streeft er naar mensen in de terminale levensfase (en hun familie) een thuis te bieden, hen te helpen en te begeleiden. Een groot aantal vrijwilligers zet zich hier voor in, ondersteund door professionele werkers uit de gezondheidszorg. Onze bijdrage wordt gebruikt voor gasten die financieel niet in staat zijn een bijdrage te betalen voor hun verblijf.

WITTE DONDERDAG 28 MAART VIERING SCHRIFT EN TAFEL

19.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber **preek door Judas, hij spreekt de mensen toe**

Collecte: De collectes tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zijn altijd voor het bloemenfonds. Zo kan er elke week een bos bloemen de gemeente is, als teken van "omtinken", een klein beetje aandacht vanuit de kerkelijke gemeente.

GOEDE VRIJDAG 29 MAART OECUMENISCHE DIENST IN ONTMOETINGSKERK 19.30 uur

Voorgangers: pastoor Koos Tolboom, ds. Ron Lafeber, lectoren

In de gezamenlijke dienst, dit jaar in de Ontmoetingskerk, lezen we het lijdensverhaal uit het evangelie van Mattheus. Muzikale medewerking wordt verzorgd door het interkerkelijk koor Gorredijk en leden van het parochiekoor.

Delen uit de passiecantate van Johan Bredewout worden uitgevoerd.

Collecte: geen

Kerkdiensten

STILLE ZATERDAG 30 MAART

22.00 uur

Voorgangers: ds. Ron Lafeber, lector

We vieren de overgang van het donker naar het licht, van graf naar opstanding, we gedenken onze doop.

Collecte: geen

PAASZONDAG 31 MAART

10.00 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber preek door Maria, zij spreekt de mensen toe

Het interkerkelijk koor Gorredijk verleent medewerking aan deze dienst. Net als een paar jaar geleden zingen zij delen uit de Paascantate van Johan Bredewout. Zó de verbinding leggend met de dienst op Goede Vrijdag.

Collecte: Stichting Opkikker

Stichting Opkikker zorgt ervoor dat de hartewens van een ernstig ziek of beperkt kind in vervulling gaat. Met hulp van vrijwilligers wordt het hele gezin een onvergetelijke dag bezorgd.

ZATERDAG 6 APRIL JEUGDDIENST

19.00 uur

Deze jeugddienst op zaterdagavond wordt weer voorbereid met en door de jeugd.

ZONDAG 7 APRIL

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber *kinderdienst; kinderoppas in de kerk*

Collecte: Jemima

Jemima is een Christelijke instelling in Beit Jala (bij Bethlehem), voor Arabische kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Jemima zorgt voor huisvesting, maaltijden, medicijnen en therapieën, zodat deze kinderen een waardevol bestaan hebben.

ZONDAG 14 APRIL

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Simavi

Te veel, te weinig of te vies water. Wereldwijd worden vrouwen en meisjes het hardst geraakt door klimaatverandering en het gebrek aan veilig drinkwater en toiletten. Simavi werkt in 10 landen in Afrika en Azië aan projecten die lokale oplossingen van vrouwen en meisjes ondersteunen. Zodat zij toegang krijgen tot water, een toilet en een gelijke behandeling.

Veilig bij God

Wijze Woorden

Iemand vertelde me eens dat ze wakker werd van een vreemd geluid. Het was een pikkend geluid. Toen ze opstond zag ze een vlinder angstig heen en weer vliegen aan de binnenkant van de ruit, terwijl aan de buitenkant een mus heftig op de ruit pikte om te proberen binnen te komen. De vlinder zag het glas niet en verwachtte dat ze ieder moment gepakt zou worden, en de mus zag het glas ook niet en dacht aan een lekker maaltje. Maar al die tijd was de vlinder veilig. Er was geen gevaar. Het was alsof de mus er niet eens was, want het glas tussen haar en de mus beschermde haar. Zo is het ook met een christen. De duivel kan de ziel, waar de Heer Jezus Christus voor staat, niet aanraken.

Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

2 Tessalonicenzen 3:3





De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich te verstoppert! Ook de dominee komt handenwrijvend binnen. "Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten over onze plannen voor de veertigdagentijd!" "Ik ben benieuwd, dominee," zegt Brenda Bontje en schenkt de mokken vol. "Koekje erbij?" De muisjes juichen - héél zachtjes! De dominee legt uit: "Het koffiedrinken na de dienst zal ánders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen koekjes. We gaan voor Eénvoud!" Brenda kijkt verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... "Geen koffie, thee en fris, dominee?? Dat wordt toch bijzonder ongestvrij?". "Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen worden vervend met schoon kraanwater en crackertjes.

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn". Brenda ziet zichzelf al kunnen water klaarzetten. "Goed, dominee," zegt ze. Maar de muisjes zijn in paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn plantenbakje. "Kik! Help! De mensen gaan zondags geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken! We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!". Kik lacht. "Het is vast niet voor altijd, muisjes." "Jawel hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud, zei de dominee". Kik springt op de grond. "Dit duurt veertig dagen, tot Pasen." "O? Is de eenvoud dan voorbij?" piepen de muisjes opgelucht. "Nee," zegt Kik wijs, "De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de mensen achter. En danieren ze DANKBAAR Pasen."



Raadselversje

Wijске ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde. Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad. Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, horloges, auto's, mobieltje, microchip en reuzenrad.

Wijске ging de natuur in en daar werd het ook niet beter. De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij. Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter. Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen. Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur, altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend, het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijске is weer thuis, nu kan ze eenvoud óveral voelen. Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein. Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen. Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!

Weet jij wat Wijске vond?



Uit de Bijbel

Johannes de Doper zei: 'Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik.'

Uit Matteüs 3:11



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

