

DECEMBER 2023

DE LICHTBRON



*"Ik fyn dat it lêste
boeket of blomstik
folle mear omtinken
fertsjinnet en
spesjaal wêze moat"*



ONTMOETINGS KERK
PKN GORREDIJK



Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar. De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits
Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 6 maart) voor de volgende Lichtbron kun je voor 10 januari mailen naar: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina

Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je vragen over je lidmaatschap of de bezorging, neem dan contact op met Piet Smits via p.f.smits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk

Schansburg 3
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 0513-462491

Scriba

Tseard Kuperus
Telefoonnummer: 0513 - 463224
E-mail: kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
Telefoon: 06- 44 24 24 06
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk
e-mail: ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT Gorredijk
e-mail: rmlafeber@home.nl
ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girerekeningen

College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiële administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen

kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl



Inhoudsopgave

Pagina 4

Feest voor iedereen

De kerstavond heeft zijn eigen betovering, omgeven door vele verhalen en gewoontes.

Pagina 6

Notulen Kerkenraad

Kort verslag gemeenteavond 28 september.

Pagina 14

Ronald McDonald Hoeve

Woensdagmorgen 29 november mochten Gea Hoekstra en Anneke van Wijk namens de Ontmoetingskerk een cheque van 600 euro aanbieden aan de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag. Bekijk op deze pagina de foto's!



Pagina 24

Yn Petear met Margriet Banga

Onze reporter ging in gesprek met Margriet. Binnen de Ontmoetingskerk vond Margriet al gauw haar plek. Onder meer bij de Kinderdienst en de Jeugdclubs. Later vervulde ze samen met Brant Visser tevens de functie van Jeugdouderling.

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde dinsdagavond van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline

10 januari 2024
21 februari 2024

Kopij tot en met

6 maart 2024
27 april 2024

Van de redactie

Het kerstnummer! Het laatste kerkblad van 2023. In de Pastorale schrijft ds. Ron over het kerstgevoel, het goede nieuws waar kerst voor staat en dat we energie mogen doorgeven. In deze Lichtbron ook een aantal terugblikken; op de Ontmoetingsavonden en de Zondag voleinding. Je leest ook over nieuwe bijeenkomsten, zoals in de Week van het gebed.

Het is weer een dikkere editie geworden, omdat er aan het einde van het jaar veel nieuws is. We kijken met trots terug op het afgelopen jaar. Acht bladen hebben we kunnen maken. In oktober hebben we geëvalueerd met de Kerkrentmeesters, over de inhoud & vorm van de Lichtbron.

De Lichtbron heeft als doel om achtergrondinformatie te geven waar we als kerk mee bezig zijn en informatie over de komende periode. Ook hebben we gekeken naar de kosten. Gelukkig passen ze in het budget. Omdat De Zalige Zalm speciaal gericht is op communicatie voor kerken, krijgen we veel meer waarde voor ons geld. Naast het korte nieuws via de digitale nieuwsbrief, willen we met De Lichtbron zorgen voor verbinding met iedereen. Hopelijk slagen we daarin!

Bij deze wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar.

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur
De Lichtbron





*"Ik kom jullie
goed nieuws
brengen dat
grote vreugde
betekent voor
heel het volk"*

Lucas 2 : 10



Feest voor iedereen

Bij de dienst op kerstavond

De kerstavond heeft zijn eigen betovering. Omgeven door vele verhalen en gewoontes.

Maar de vraag is dan steeds weer: moeten we het feest ontdoen van alle opsmuk en ons alleen richten op de boodschap van het feest?

En wat is dan die boodschap?

En kunnen we wel zo gezellig feestelijk bij elkaar zitten alsof er in de wereld niks aan de hand is?

En wat moeten we aan met al die mensen die maar één keer per jaar in de kerk komen, vanwege het 'kerstgevoel'?

In de begintijd van mijn predikantschap had ik daar ook zo mijn vragen bij, maar nu ben ik alleen maar blij dat de mensen, al is het maar één keer per jaar, de drempel van de kerk over durven te gaan.

Je moet mensen, die daar kennelijk naar op zoek zijn, de warmte van Jezus' geboortefeest niet onthouden. De engel, omgeven door de stralende luister van de Heer, heeft het over grote vreugde voor héél het volk.

Kerstavond:

We vieren de hoop, we vieren de verwachting. Natuurlijk komen mensen ook om de sfeer. En die sfeer heeft te maken met je jeugd, met toen je nog kind was, met een gevoel van veiligheid, van geborgenheid. En dat gevoel is misschien wel afgepakt door wat men in het leven heeft moeten meemaken.

Maar soms, heel soms, klopt het kind in je aan.

Mag dat misschien?

Jezus is tenslotte ook niet als volwassen man met baard ter wereld gekomen.

Kerstavond. De geur van warm stro stijgt op uit de oude liederen die we samen zingen. We snuiven het met welbehagen op. Zingen van vrede op aarde terwijl we heel goed weten dat het op veel plekken op onze tobende planeet verre van pais en vree is.

Pastorale

Het lijkt dan misschien dat de wereld op deze avond er even iets minder donker uitziet dan anders, we kunnen toch echt niet stellen dat wij wandelen in een groot licht.

Er is nog steeds een ten hemel schreiend onrecht, vrede is ver te zoeken.

Toch is het mooi dat we nog steeds sámen het wonder van de Kerstnacht willen beleven.

De viering op kerstavond hóórt er bij. Kom maar op met de gezellige sfeer, de klokken, de klanken, de kaarsen, de boom, de warmte en de goede bedoelingen.

Psychiaters, psychologen kunnen van alles vertellen over dat verlangen naar warmte en geborgenheid, maar dat verlangen is er en blijft er, diep menselijk.

Als ik geloof in het Kind dan geloof ik ook in de aandacht die wij niet alleen voor dit Kind maar daarmee ook voor elkaar moeten hebben.

We vieren het feest dat God naar de wereld is gekomen en opnieuw met de wereld is begonnen. Dát vieren we en we willen het daarbij ook nog eens gezellig hebben met elkaar. Want er zijn ook andere dagen die niet 'gezellig' zijn.

En we kijken naar de wereld waarin het op veel plaatsen nu niet bepaald gezellig is, persoonlijk maken we ook verdrietige dingen mee, maar met Kerst krijgen we door een kiertje van een geopende deur uitzicht op hoe de wereld eens zal worden.

Op het snijpunt van twijfel, verdriet en donkere gedachten, staat die kribbe. En die kribbe mag dan best verlicht worden door kaarsen.

De felle spots van ons cynisme en geïntellectualiseer kunnen we over twee dagen wel weer richten op alles wat mis is gebeven. Maar nu, op het feest, kunnen we Gods liefde ervaren in het Kind.

Het Kind van Bethlehem zegt: "Ik ben van jou en jij bent van Mij".

Het leert ons van elkaar te zijn.

Want met Kerst mogen we ons weer opladen om daarna die energie weer door te geven.

Zo hoop ik op kerstavond voor te gaan.

Ik mag dat Kind verkondigen.

Ik mag goed nieuws brengen, vertellen van vrede op aarde in dit Kind.

En dan hoop ik dat de mensen de dienst verlaten met iets van vrede in hun hart.

En dat ze die vrede met elkaar zullen delen en zullen doorgeven.





Op 28 september was de gemeenteavond, hieronder een kort verslag.

Na de opening door voorzitter Wietze Kooistra, en een gebed met ds. Ron Lafeber, krijgt Jannie Boonstra het woord. Zij neemt de aanwezigen aan de hand van een groot aantal foto's mee naar de projecten in Moldavië.

Ook als Ontmoetingskerk dragen we ons steentje bij en hebben met de thermometer in de hal het doel gesteld om € 5.500 euro op te halen. Uit de foto's en het verhaal blijkt dat deze hulp hard nodig is. Dit alles in het kader van Fryslân foar Moldavië.

Mededelingen vanuit de Kerkenraad

* De fusiegesprekken met Lippenhuizen/Hemrik lopen al geruime tijd en kosten meer tijd dan vooraf verwacht werd. Dit heeft onder meer te maken met het onderzoeken van de verschillende oplossingsmogelijkheden voor het kerkgebouw in Lippenhuizen. Zo is er een aanvraag bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken (=SAFT) ingediend om dit kerkgebouw over te nemen. De uitslag van de beoordeling van SAFT wordt in de loop van oktober verwacht.

Ook bij een positief resultaat rest er dan te weinig tijd om de eerder gestelde streefdatum van 1-1-2024 voor de fusie nog te kunnen halen. Dit betekent opnieuw uitstel en heeft ook gevolgen voor enkele andere zaken. Zo kunnen we vanavond bijvoorbeeld alleen onze eigen begroting aan de gemeente voorleggen en dus geen gezamenlijke. Ook heeft het gevolgen voor het beroepingswerk.

* In 2024 zijn diverse Kerkenraadsleden aan het eind van hun termijn en stoppen zij definitief. Daarbij komt dat ds. Ron Lafeber in september 2024 met emeritaat gaat en dat zijn wel veel

wisselingen bij elkaar in korte tijd.

De Kerkenraad is daarom met ds. Lafeber in gesprek gegaan met het voorstel om het emeritaat voor enige tijd uit te stellen. Daarbij wordt gedacht aan een 50% deeltijd aanstelling voor een vooraf vast te stellen looptijd.

Ds. Ron Lafeber heeft in eerste instantie positief gereageerd en nu is het zaak om tot heldere afspraken te komen. Dit betekent dat 2024 naar verwachting een soort overgangsjaar wordt en na de totstandkoming van de fusie ontstaat er een nieuwe werksituatie. Dat betekent ook dat het beroepingswerk nog even wordt uitgesteld in afwachting van de resultaten van de fusiegesprekken. Daarnaast lopen er gesprekken met de pastoraal medewerker Linda Wind om te onderzoeken in hoeverre zij ingezet kan worden voor de Ontmoetingskerk.

Verslag gemeenteavond 29 november '22

Het verslag van de gemeenteavond van 29 november 2022 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. De voorzitter geeft aan dat de Kerkenraad besloten heeft de procedure rondom de publicatie van het verslag te wijzigen. Het nieuwe verslag wordt na goedkeuring door de Kerkenraad eerder aan de leden beschikbaar gesteld en dus niet pas op de avond van de volgende vergadering.

Jaarrekening 2022, begroting 2024 Diaconie

De heer Gerrit van de Iest licht de cijfers toe. Er worden vanuit de gemeente enkele verhelderingsvragen gesteld, welke meteen worden beantwoord.

Zo is de vaste bijdrage aan de Voedselbank opgenomen in de post Diaconaal plaatselijk. Collecten inkomsten en uitgaven verschillen enigszins omdat de diaconie de meeste collectes verhoogt met € 100.

Kerkenraad

Bij de begroting blijkt dat de Diaconie een lichte stijging verwacht in het aantal hulpvragen en dat bedrag daarom in de begroting naar boven bijgesteld heeft. Op de vraag hoeveel er nou eigenlijk op de bank staat volgt het antwoord dat dit ongeveer 2 ton is. Het beleid is erop gericht om niet in te teren op dit vermogen maar ook niet echt te groeien. Wel moet er rekening gehouden worden met de prijsindex.

Jaarrekening 2022 en begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters

Anita Veenstra gaf een toelichting bij de cijfers. De opbrengsten van de collectes via de QR-code geven een mooi resultaat van maar liefst € 3.799. In de rekening over 2022 blijkt de verbouwing grote impact te hebben gehad. Tot nu toe is het beschikbare budget van 2,5 ton nog niet volledig benut. In 2024 worden nog enkele zaken aangepakt. Deze zijn opgenomen in de begroting voor 2024. Het resultaat van de

begroting over 2024 is negatief, maar dan is de verbouwing achter de rug en zetten de CvB voor de komende jaren weer in op een sluitende begroting. Op de vraag of de in de pers bekendgemaakte grote tekorten in de landelijke organisatie gevolgen hebben voor onze plaatselijke situatie, is vooralsnog het antwoord: daar zijn nog geen signalen van.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag, maar wel de opmerking dat men erg blij is dat ds. Ron Lafeber bereid is langer aan te blijven. Waarop een spontaan applaus van de vergadering volgt. De Kerkenraad is erg ingenomen met deze steun vanuit de gemeente.

Sluiting

Lafeber sluit de vergadering af met een vesper en wenst daarna ieder wel thuis toe.



We zijn al bijna aan het einde van 2023

Mag ik u vragen of u de bijdrage aan de Lichtbron, Solidariteitskas en toegezegde kerkbalans 2023 al heeft voldaan?

Omdat aan aantal leden nog het oude bedrag € 12.50 overmaken, wil ik u eraan herinneren dat de bijdrage van de Lichtbron per 1-1-2023 is verhoogd naar € 15,-



Diaconie

Autorijden

Mevr. E. Houweling Binnenwei 26 Hemrik tel. 06 52291242

07 jan. 2024	TeakeHoekstra	tel. 466817
14 jan. 2024	Els Hoogeveen	tel. 436757
21 jan. 2024	Folkert Veenstra	tel. 06 44169188
28 jan. 2024	Harm Geerligts	tel. 06 38890118
04 febr. 2024	Teake Hoekstra	tel. 466817
11 febr. 2024	Els Hoogeveen	tel. 436757
18 febr. 2024	Folkert Veenstra	tel. 06 44169188
25 febr. 2024	Harm Geerligts	tel. 06 38890118

Wilt u vervoer naar de kerk?

Alleen zondagochtenden zijn ingepland.

Neem dan contact op met
Harm Nieuwland via
telefoonnummer: 06 49982254 of
e-mail: nieuwland.harm@gmail.com

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd. Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 van de Rabobank Gorredijk, t.n.v. de diaconie; hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Gea Hoekstra tel. 0513-466817 of

Sippie Bouma telf. 0513-463597

U kunt ook terecht bij Humanitas: coördinator Jan Stelwagen 06-55784824



In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2024

Tijdens deze actieperiode vragen we u als kerkleden om een financiële bijdrage, zodat we ook in 2024 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de actie is, weer gelijk aan vorig jaar, "geef vandaag voor de kerk van morgen". Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor de oudere mensen die op zoek zijn naar een gesprek bijvoorbeeld tijdens de inloop op de woensdagmorgen om een kopje koffie te drinken, voor de jonge kinderen die samen

willen komen en werken aan een project, en voor jonge mensen die elkaar willen ontmoeten en goede gesprekken voeren waar je in de bloei van je leven tegen aan loopt tijdens kerk café.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Tussen 13 en 27 januari ontvangt u daarom een oproep /brief /mail met het verzoek om uw steentje bij te dragen. We hopen dat we weer op u /jou mogen rekenen!



Diaconie

Opbrengst Werelddiaconaat

De werelddiaconaat actie op 19 november 2023 bestemd voor Fryslân foar Moldavië heeft totaal opgebracht € 2.972,50.

De giften voor de missionaire werkgroep kunt u storten op bank rekeningnummer NL26RABO0306410656. Dit jaar gaan de bijdragen over 2023 naar Fryslân foar Moldavië.

De diaconie dankt u voor uw gift.

Met vriendelijke groeten,
Gerrit van der Iest



Begroting Kerkrentmeesters

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	64.700	63.950	60.066
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	150	1.361	1.361
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	24.000	24.000	24.000
Opbrengsten levend geld	99.500	95.670	113.171
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0	250	125
Totaal baten A	188.350	185.231	198.723
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	52.950	47.150	58.826
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	2.500	1.750	3.338
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	2.500	2.500	1.560
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	81.750	106.800	94.047
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	11.000	9.000	9.429
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	9.950	12.500	10.036
Salarissen en vergoedingen	25.250	39.250	33.204
Kosten beheer, administratie en archief	12.625	8.975	14.084
Rentelasten/bankkosten	1.500	1.100	1.884
Totaal lasten A	200.025	229.025	226.408
Operationeel resultaat (A)	-11.675	-43.794	-27.685
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	2	-	241.520
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	2	-	241.520
Resultaat verslagjaar (A+B)	-11.673	-43.794	213.835
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	50.000	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-9.000	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	41.000	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-11.673	-2.794	213.835

Begroting Diaconie

Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	19.000	15.000	18.256
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	400	200	179
Opbrengsten levend geld	3.250	2.750	2.851
Door te zenden collecten en giften	7.900	5.950	8.514
Totaal baten A	30.550	23.900	29.800
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	4.300	3.800	4.069
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	650	350	450
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	2.000	1.900	1.540
Kosten beheer, administratie en archief	2.500	1.250	2.581
Diaconaal werk plaatselijk	10.550	8.700	8.653
Diaconaal werk regionaal/landelijk	4.950	4.900	4.713
Diaconaal werk wereldwijd	9.200	7.300	8.898
Totaal lasten A	34.150	28.200	30.904
Operationeel resultaat (A)	-3.600	-4.300	-1.104
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	55.173
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	55.173
Resultaat verslagjaar (A+B)	-3.600	-4.300	54.069
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	-	-
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-3.600	-4.300	54.069

Ronald McDonald Hoeve

Woensdagmorgen 29 november mochten Gea Hoekstra en Anneke van Wijk namens de Ontmoetingskerk van Gorredijk een cheque van 600 euro aanbieden aan de Ronald McDonald Hoes in Beetsterzwaag.

Dit is de opbrengst van de lingo/bingo/collectes welke gehouden zijn tijdens het startweekend. De diaconie heeft het aangevuld tot dit mooie bedrag.

Rondleiding

Ze werden hartelijk ontvangen door Marjan Postma en na de koffie kregen ze een rondleiding door het gebouw.

Gea en Anneke waren onder de indruk, mede doordat de hoeve eigenlijk gerund wordt door de vele vrijwilligers. Geweldig dat hier een onderkomen is voor ouders en kinderen die dat nodig hebben of voor ouders wanneer hun kind is opgenomen bij Revalidatie Friesland.

Donaties

Goed om te weten is dat de hoeve volledig bestaat van donaties. Ze ontvangen geen subsidie vanuit de overheid. Dus van elk bedrag groot of klein worden ze dan ook erg blij!



KERSTMIS

Kerstmis... er is geen feest zo alomtegenwoordig. Overal herken je de iconische beelden, symbolen, versiering, muziek en gebruiken. Je ontkomt er niet aan. Soms kun je het gevoel hebben dat het kerstfeest juist ónherkenbaar is geworden door al deze uiterlijkheden. Goed nieuws: het is aan onszelf om thuis het midden te vinden tussen naar hartenlust decoreren en het kerstfeest gelovig beleven. Je wilt warmte en gezelligheid, gastvrijheid en vrijgevigheid vieren. Maar de bron hiervan is de verwondering over de komst van Jezus op aarde, 'die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria' zegt de apostolische geloofsbelijdenis. Hoe kun je de inspiratie van het kerstfeest zichtbaar maken? Een helpende vraag kan zijn: welk verhaal vertelt mijn versierde huis?



KERSTBOOM

Een groene boom, lampjes, ballen, slingers. Een traditionele kerstboom lijkt een cliché van de bovenste plank, maar is o zo dierbaar. In de wintergroene boom kun je de belofte van doorgaand leven herkennen, in de kerstballen betoverde dennenappels en in de guirlandes de tinteling van de lente misschien. Maar wat de boom vooral



vertelt, is: dit deden we bij mijn ouders en ik wil dit doorgeven in mijn familie, verwondering, feestelijkheid. Traditie bestaat omdat je die doet. Wil je de kerstboom een ander 'verhaal' meegeven, bereid dit dan bewust voor. Vertel het bijvoorbeeld met zelfgeknutselde versiering (creativiteit, persoonlijkheid), vintage kerstversiering (traditie), kringloopvondsten (duurzaamheid), hout-riet-natuurlijke materialen (ecologisch bewustzijn), geschreven teksten (meditatie), schaarse, maar rake versiering (minimalisme), kerstkaarten (verbondenheid). Zet bij de boom een kerststal en het verhaal krijgt een middelpunt.

KERSTSTAL

Ook de kerststal is een 'driehoekig' icoon: centraal staan Maria, Jozef en het kindje Jezus. Alles staat op het kindje gericht, ook herders, schapen, wijzen uit het Oosten, en wij als kijkers. Dit is het oerverhaal van Kerstmis, en het is uit ons leven gegrepen. Een kind is geboren, mensen snellen ernaartoe en de wieg is het centrum van het heelal. Een verhaal van hoop en geborgenheid.

KERSTENGEL

Gezien de rol van engelen in het Bijbelse kerstverhaal (verschijnend aan Maria, driemaal aan Jozef in een droom, aan de herders van Bethlehem, aan de wijzen) is het geen wonder dat engelen bij de vaste kerstfiguren horen. De boodschapper Gods wordt vaak afgebeeld als een schone, leeftijdloze, onaardse persoon. Vleugels verbeelden hun communicatieve positie tussen hemel en aarde. Vreeswekkend zijn ze. Aankondigend en geruststellend. Onvergetelijk. ■



Hallo allemaal!

De Sint is weer terug in Spanje en wij maken ons klaar voor Kerst. Het feest dat ons herinnert aan de geboorte van Jezus. En dat mogen we vieren!

De kinderdienst is bezig met een echte kerstfilm, dat een vervolg krijgt in de dienst op 1e kerstdag. En op alle basisscholen in Gorredijk wordt dit jaar uitgebreid aandacht besteed aan het Kerstverhaal.

En na kerst gaan we alweer door naar het nieuwe jaar. Begin januari ontvangen alle jeugdleden weer een overzicht met alle jeugdactiviteiten voor het komende half jaar.

Vind je het leuk om iemand mee te nemen naar de kinderdienst, club, PUBercafé of CJV? Dat kan altijd, iedereen is van harte welkom!

In januari beginnen we ook met de voorbereidingen voor het kamp in juni. Iets om naar uit te kijken!

Voor nu fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling!

Groeten, Janine

Kinderoppas:

Consistorie	Kerkzaal
24 december	10 december
	25 december

CLUBNIEUWS

Alweer 2 clubavonden gehad, en we hebben een leuke groep, maar altijd plek voor meer... De laatste clubavond hebben we traditiegetrouw weer verhalenbingo gedaan. Elk jaar weer een hit.

De volgende clubavond (16 december) willen we weer met hout aan de gang en we hopen iets moois voor kerst te kunnen maken.

Hierbij nog een foto van de laatste avond.

Tot de volgende keer,
Ans en Lyanne

"Ik vind de clubavonden heel leuk.

De eerste keer deden we spelletjes om elkaar beter te leren kennen zoals krantenmep.

De tweede keer hebben we Sinterklaas bingo gedaan. Er waren hele mooie prijzen en uiteindelijk gingen we allemaal met een prijs naar huis. En er stonden toen ook lekkere pepernoten, schuimpjes, chocolade pepernoten en taaitaai op tafel."

Reijer





Kinderdienstnieuws

Wat zijn we al druk bezig voor kerst. De rollen zijn verdeeld, het verhaal duidelijk gemaakt, en... we zijn al aan het filmen geweest.

Zaterdag 25 november om 8.30 uur stond er een groep kinderen klaar bij de kerk, waarna we met zijn allen naar de Poiesz gingen. Daar mochten we filmen. Alle kinderen deden goed hun best om te wachten en echt winkelend publiek niet in de weg te staan. En daarbij ook hun rol te spelen.

Daarna door naar de Kringloopwinkel, hier werd ook goed geluisterd en gespeeld. Sommige kids kwamen ook met meer thuis dan dat ze waren vertrokken...

Om half 11 werden, op 3 kinderen na, iedereen weer opgehaald, en gingen we op weg naar de volgende locatie.

Met soms wat zenuwachtig gelach is het daarna gelukt met het filmen. Om 12 uur was er (zoals gewoon op de set) een lunch geserveerd, waarna er nog even verder gefilmd moest worden.

PUB-er cafe

Op zaterdag 4 november hadden we weer een gezellig avond in het PUBercafé. We hebben ideeën verzameld voor de jeugddienst en daarna nam Lennart ons mee naar een sportieve activiteit. Zitvolleybal met de strandbal was erg leuk, maar wel wat koud om op de grond te zitten. Toen zijn we overgegaan op gewoon volleybal, maar de afsluiter was het grootste succes!

Ken je 'Rond de tafel' met tafeltennis? Vast wel! Dat kun je ook doen met volleybal. Opslaan, onder het net door naar de andere kant, achteraan sluiten in de rij tot je weer aan de beurt bent. Wie de bal niet redt, of als de bal uitgaat, ben je af. Zo wordt de rij steeds korter; een afvalrace! De PUBers wilden het liefst na 21.00u nog doorgaan.. Dit spel gaan we op kamp zeker weer doen!

Van de avond op 2 december komt de volgende keer een verslagje. We zien jullie in ieder geval weer in januari, datum volgt nog.

Arnout, Lennart en Janine

P.S. We zoeken nog leiding (v) voor deze fantastische ploeg PUB'ers. Wil je hier meer over weten, of lijkt dit je wel wat, neem dan contact op met Janine.

Nu zijn jullie natuurlijk heel benieuwd naar het eindresultaat... Dat is te zien op **1ste kerstdag tijdens de dienst**. Komt allen!!!

De film is met veel plezier gemaakt. Bedankt voor het filmen Lennart Dijkstra.

Antje, Margriet, Andri, Dukke, Tineke en Lyanne



Ontmoeting



Terugblik Ontmoetingsavonden

Op 31 oktober en 2 november waren weer onze jaarlijkse ontmoetingsavonden. Sinds een paar jaar worden deze avonden georganiseerd door de pastorale raad met als doel om mensen uit verschillende wijken bij elkaar te brengen. Deze avonden worden over het algemeen redelijk goed bezocht en vooral heel erg gewaardeerd. Ook deze twee avonden waren weer heel plezierig en inspirerend. Door de organisatoren was er voor gekozen om het landelijke thema **"GA MEE"** ook deze keer te volgen. Rondom dat bekende thema waren een paar leuke activiteiten opgezet om samen aan te werken en over te discussiëren.

De activiteiten waren dit jaar:

(1) **Samen een lied instuderen** in de zijaal van de kerk. Onder begeleiding van een piano/keyboard werd een nieuw en een oud lied gezongen (beiden uit het liedboek). Aan het eind van de avond kwam iedereen samen in deze zijaal en werd het nog een keer met elkaar gezongen. Ook de andere aanwezigen konden op die manier iets meekrijgen. Samen zingen schept altijd een band.



(2) **Samen bijbels koken in de keuken**

Na een korte inleiding over de betekenis van de verschillende ingrediënten en recepten kon een team van ongeveer acht personen 4-6 recepten klaarmaken. Zowel warme als koude gerechten werden gemaakt. Allemaal gerechten met een link naar de Bijbel en Israël. Speciaal was het feit dat de avonden dus met een drankje én een zelfgemaakt hapje kon worden afgesloten. Zeer gewaardeerd...



Ontmoeting



(3) Er kon een **moodboard** worden gemaakt in de consistorie. In het kader van het thema was het verhaal van de roeping door Jezus van de eerste discipelen gelezen. De vraag was: wat roept dit verhaal bij je op? Geef daar eens uitdrukking aan via jouw moodboard (of collage).

De resultaten van de verschillende boards hebben nog een paar weken in de kerkzaal gehangen. Ook hier was weer mooi om te zien hoe iedereen verschillend met het thema omgaat. Bijzonder waren ook de gesprekken die gevoerd werden tijdens het maken van de moodboards. Hele mooie en diepe gesprekken werden afgewisseld met lachsalvo's. Prachtige resultaten dus.



(4) Het plan was om met **bibliodrama** een situatie rondom het thema uitbeelden. Echter door de aandacht voor de andere activiteiten is dit doorgeschoven naar een volgende keer.

Alles met elkaar waren het twee leuke en inspirerende avonden waar zo'n veertig gemeenteleden een goede ontmoeting met elkaar hebben gehad. We willen graag de mensen die zich hiervoor hebben ingezet van harte bedanken!

Brant Visser



Ontmoeting



Zondag van voleinding

Zondag 26 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag hebben we de overleden gemeenteleden herdacht. De steentjes die het hele jaar in de gedachtenis (waar het licht nooit dooft) hebben gestaan, zijn aan de familie uitgereikt samen met een kaars en een gedichtenbundel.

Op deze zondag was er 's middags tussen half vijf en zes uur ook gelegenheid om in een serene omgeving een kaarsje aan te steken ter herinnering aan het overlijden van een dierbare of misschien wel voor iemand die op dit moment erg ziek is. Of omdat je het graag voor jezelf wilt doen. Dit alles met op de achtergrond pianomuziek en op de beamer een mooi gedicht. Deze keer was dit op de zondagmiddag, voorheen was het altijd op zaterdagmiddag. Misschien waren er daarom iets minder mensen. Maar misschien had men in de coronajaren meer behoefte aan het ontsteken van een kaarsje en een gesprekje, dit alles wel op verplichte afstand van 1.5 meter.

Maar het gaat er niet om hoeveel mensen de kerk bezoeken maar de waarde die het voor de bezoekers heeft. Want we hebben wel weer ervaren en gehoord aan de reacties dat degene die er komen het zeer op prijs stellen, tot ontroerende reacties aan toe. Wij hebben het met elkaar weer met veel liefde gedaan en alvast in de agenda van 2024 genoteerd.

Gedicht

In het licht van de liefde zet ik de liefde in het licht

In het licht van verbondenheid zet ik de eenzaamheid in het licht

In het licht van het licht zet ik het donker in het licht

In het licht van het leven zet ik de dood in het licht

In het licht dat alles er mag zijn maakt alle zwaarte ook weer licht



Ontmoeting



Raad van Kerken - Week van Gebed 2024

De gebedsweek voor eenheid van de christenen begint op 21 januari 2024. Deze week kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat deze Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief... en je naaste als jezelf. Voor deze week wordt materiaal gebruikt afkomstig van christenen uit Burkina Faso. Onze regio voorgangers gaan aan de slag om hiermee een viering te maken die bij ons past.

U bent welkom op 21 januari in de RK Paulus kerk aan de Compagnonsstr 102 A - 9.30 uur.

Het afgelopen jaar heeft de RVK verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn terugkerende activiteiten, zoals de kerkendag en de kerkdiensten, maar afgelopen jaar hebben we als extra met de Oekraïners hun paasfeest in de RK kerk gevierd en in oktober de gebedsdienst voor Israël en Gaza gehouden. De Raad van kerken is nu een samenwerking van PKN kerken uit de regio en de RK parochie Gorredijk. Iedere kerk heeft een aantal personen die afgevaardigd zijn in de Raad. Op dit moment is de Ontmoetingskerk onderbezet. Volgend jaar gaat onze dominee minder werken. Daarom zoeken we versterking, liefst twee, voor de afvaardiging. We vergaderen vier keer per jaar. *Heb je belangstelling?* Informatie bij Joke Rudolphy. jrudolphy@home.nl

Filmavond 'Nomadland'

De film speelt in het Midden-Westen van de Verenigde Staten. Het laat zien hoe vijftigplussers die tot de middenklasse behoren overleven. Ze trekken als seizoensarbeiders van het ene naar het andere distributiecentrum. Fern, die weduwe is geworden, staat centraal. De postcode van haar adres wordt opgegeven, niets meer dat haar bindt op de plek waar ze leefde. Ze verruult haar huis voor een omgebouwd bestelbusje. Bij een ontmoeting met oud-leerlinge vraagt deze: "Are you homeless now?" Fern antwoordt: "I'm not homeless, I'm just houseless. Not the same thing right?". Je zou het ook een natuurfilm kunnen noemen. Prachtige beelden van de schoonheid van de natuur. Deze helpen Fern om bij te komen van het overlijden van haar man. De film is ook een aanklacht tegen een economisch systeem dat in haar voegen kraakt. De aanklacht toont eerder compassie, dan woede. Fern krijgt een aantal mogelijkheden om zich weer te voegen in een 'normaal' burgerbestaan maar ze kiest voor vrijheid. Mooi onderwerp voor het nagesprek. Wat voor een film is deze 3-voudige Oscarwinnaar? In ieder geval een roadmovie. Altijd maar onderweg. De film duurt 103 minuten.

Datum: Dinsdag 23 januari 2024

Plaats: Kerk van Langezwaag 't Hou 9, 8404 GH

Tijd: 19.30 uur

Leiding: Ds.C. Schlette

Bijdrage: € 5,00

Contactpersoon: Mw. A. M. Schimmel

Opgave: annemiekeschimmel3@gmail.com
of telefoonnummer 06-26798159



In Memoriam

7 juli 1939 - 18 oktober 2023

Aafie van der Kooy-Visser

Aafie Visser werd geboren op 7 juli 1939 in Ruwiel, nu gemeente Kockengen, met uiteindelijk nog 3 broers. Ze werkte in de groente- en fruitzaak van haar neef, trouwde met Andries Hiemstra, en ze kwamen in Friesland wonen. Kinderen Berry, Fianda en Zegert werden geboren.

In 1977 overleed haar man. Ze hertrouwde met Dries van der Kooy en ze gingen wonen in Jubbega. Eerst in het huis ernaast, maar daarna in de oude, inmiddels verbouwde zuivelfabriek. Ze zijn uiteindelijk 45 jaar samen geweest. Ze waren samen, werkten samen en bouwden het steeds meer uit: de dumpzaak, de winkel met de benodigdheden om wijn te maken, later ook om bier te maken.

Ze hadden een caravan in Frankrijk, drie keer per jaar gingen ze daar naar toe op vakantie. Verder was ze nogal een huismus, ze hoefde niet zo nodig bij een vereniging of wat ook. In 2017 werd kanker geconstateerd. Vanaf het begin was duidelijk dat het niet goed was, maar ze deed er alles aan, was bereid om nieuwe behandelmethodes te ondergaan.

Ze was altijd vrolijk, was altijd heel optimistisch van aard, en daarom kon ze, wilde ze er niet aan denken dat het verkeerd zou kunnen gaan, ze duwde dat vooruitzicht weg. Op het laatst kon ze niet veel meer, maar kon nog wel met Dries in de auto weg.

Tot de krachten helemaal weg gingen. En toen ging het snel, ze overleed op woensdag 18 oktober, ze was 84 jaar. Het afscheid vond plaats op dinsdag 24 oktober jl. In crematorium Schoterhof, Nieuweschoot.



In Memoriam

25 oktober 1940 - 8 november 2023

Jan de Haan

Jan de Haan werd geboren op 25 oktober 1940, als nakomertje met nog een veel oudere broer en zus. Hij werkte mee op de boerderij die zijn vader runde in Lippenhuizen.

In 1953 verhuisden ze naar de boerderij in Hemrik. Hij trouwde en nam de boerderij van zijn vader over. Zonen Brand Jan en Henk werden geboren. Jan was boer in hart en nieren, was een groot liefhebber van de friese paarden.

Hij was nauwgezet, precies en altijd duidelijk naar anderen toe. Je wist wat je aan hem had. Hij werkte eerst nog samen met zijn zoon totdat besloten werd dat Brand Jan de boerderij helemaal zou overnemen.

Zijn vrouw Tine overleed in 2017. Hij kreeg kennis aan Henny Hiemstra. Ze hadden het samen heel goed en er werd besloten dat hij bij haar ging wonen. Hij ging met haar mee naar de kerk, en, zo beklemtoonde hij een aantal keren, hij vond daar rust.

Begin 2020 werd maagkanker geconstateerd en hem werd verteld dat er niets meer aan te doen was. Toch wilde hij dat wel. Zo onderging hij chemokuren en later nog bestralingen. Hij zette door, hoe ziek hij zich er soms door voelde.

Het betekende dat na de kuren en bestralingen hij samen met Henny nog een goede tijd kon hebben. Maar uiteindelijk zette de ziekte zich door en werd hij al zwakker, op het laatst kon hij weinig meer eten, alle krachten vloeiden weg. Hij overleed woensdag 8 november, 83 jaar oud. Het afscheid in het crematorium was in besloten kring.



Yn Petear



Mei...Margriet Banga

'Poeh, no ha wy al hiel wat by de ein hân', zijn de woorden waarmee we het petear met Margriet Banga besluiten. Een petear dat zonder meer 'noflik' alsook interessant mag worden genoemd. Uiteraard hopen Margriet en uw verslaggever dat de lezers na kennisname van onderstaande gespreksweergave dit zullen beamen. Beiden hebben er in elk geval hun uiterste best voor gedaan.

Waar te beginnen met ons verhaal. Wetende dat het startpunt in Harkema ligt, lijkt dit niet al te moeilijk. Want daar, in het dorp 'yn de Wâlden', is Margriet geboren en getogen. Haar ouders hadden daar, net buiten het dorp, een supermarkt. Jaren later, ze had inmiddels de volwassen leeftijd bereikt, volgde Margriet het voorbeeld van haar ouders.

'Tussenstap' in het bankwezen

In hetzelfde dorp, maar dan in het centrum, bestierde ze gedurende drie jaar een eigen bloemenwinkel. Waarmee ze de basis legde voor een belangrijk deel van haar werkzame leven. Ook nu nog. Of beter gezegd 'ook nu weer'. Zij het sinds kort. Want tussentijds zette ze, geheel tegen eigen verwachting in, een niet onbelangrijke tussenstap in het bankwezen. Zowel daarover als over haar activiteiten in de bloemenvakhandel, toen én nu, verderop in het verhaal meer.

Eerst weer terug naar Harkema. Daar groeide Margriet op als middelste van drie zussen in een gereformeerd middenstandstandsgezin. Ze bewaart fijne en warme herinneringen aan die tijd, niet in de laatste plaats ook aan die van de basisschool. 'It wie in saneamde Rehobothschool en ik ha my fertelle litten dat de pake fan ús mem doetiids rinnendewei nei De Haach gongen is om jild op te heljen. Sadat de skoalle sticht wurde koe. Nijskjirrich dochs?'

Eigen bloemenwinkel in Harkema

Haar liefde voor alles wat met bloemen te maken heeft, bracht Margriet ertoe om na haar middelbareschooltijd de speciale vakopleiding hiervoor te volgen. Met als gevolg haar eigen bloemenwinkel, waar ze zich gedurende drie jaar heerlijk in kon uitleven. Maar het ging verder, aanmerkelijk verder zelfs. Resultierend in een verhuizing naar het Westland, waar ze zo'n 15 jaar 'om en ta' hield.

Maar eerst belandde ze in Drachten, waar ze haar volgende stap in de flowerwereld zette. Hier beheerde ze een bloemenwinkel van een in hydrocultuur gespecialiseerd bedrijf uit Duiven. 'Dat bedriuw hie in depot yn Drachten en de blommewinkel hienen se derby', vertelt Margriet. 'Mar nei in jier, ik hie ek in kontrakt foar in jier, stjitte it bedriuw

Yn Petear

de winkel ôf. Dy wie net rendabel genôch. Toch betekende dit niet het einde van haar dienstverband. Ze vertelt dat de directeur nog een andere interessante optie voor haar had. Als ze er tenminste geen bezwaar tegen had zich buiten Friesland te vestigen. 'En dat hie'k net, dus wie'k benijd wat hy te bieden hie.'

Het betrof een baan in Honselersdijk. Bij de bloemenveiling, waar ze de kans kreeg een groothandel te runnen voor winkels met hydrocultuur in hun assortiment. Die kans greep Margriet graag aan, ware het niet dat ze op een gegeven moment gebeld werd door iemand van de afdeling personeelszaken van het bedrijf. Er bestond intern namelijk de vrees dat die stap wellicht te groot was en dat ze haar daarom een baan in Friesland aanboden. Margriet bleek echter vastbesloten, ze ging ervoor. Met alles wat ze in zich had.

Op zoek naar woonruimte

Het duurde nog een maand of twee voordat het bedrijf de boel in Honselersdijk ingericht had. Een periode die Margriet te baat nam om samen met een collega de winkel in Drachten leeg te halen en vervolgens in Duiven een maand de tijd nam om kennis te krijgen van de te verkopen producten. En, niet onbelangrijk, op zoek te gaan naar woonruimte in Maassluis. 'En dat slagge', blik Margriet terug. Wat haar van die anderhalf jaar durende werkperiode in Honselersdijk nog bijstaat, is de vettigheid in de door haar werkgever gehuurde veilingbox. Ze vertelt

dat die werd achtergelaten door de af en aan rijdende vrachtauto's. 'Ik bleau oan it poetsen, der wie gjin begjinnen oan. Al mei al gjin sûne wurkomjouwing en dér hie'k op't lêst skjin myn nocht fan.'

'Daar moet je op solliciteren', sei se en dat ha'k fuortendaliks dien'

Tot Margriets geluk bood haar buurvrouw uitkomst. Die werkte eveneens op de veiling, maar dan in dienst van een bemiddelingsbureau. En zij attendeerde Margriet op een functie bij de orchideeën. 'Daar moet je op solliciteren', sei se, en dat ha'k fuortendaliks dien.'

Voor Margriet bleek die overstap een ware boppeslach. Want hoewel ze er later wel een collega bij kreeg, werkte ze in haar vorige job voornamelijk in haar eentje. En hier belandde ze in een enthousiast en gezellig team, waar ze vervolgens twaalf jaar deel van uitmaakte. Onder wie ook Jaap Koppert, die ze inmiddels al ruim 29 jaar haar echtgenoot mag noemen. 'Jaap kaam út 's Gravenzande. Hy fersoarge binnen it team it ICT-barren. Hoewol't wy in soad fan elkoar ferskilden, krigen wy, mei troch it gearwurkjen mei elkoar, in relaasje.'

Aan de liefde voor elkaar bleek geen enkel houden meer. Resultierend in hun huwelijk dat in de kerk werd gesloten. 'Dat wie wol bysûnder, want Jaap hie neat mei tsjerke. Lykwols giet er sa no en dan graach mei, ek hjir yn de Ontmoetingskerk.'

Yn Petear

Het jonge stel vestigde zich in Honselersdijk, waar ze een woning hadden gekocht. En nadat de kinderen er waren, Janine en Marin, stopte Margriet met werken. Binnen het plaatselijke kerkgebeuren was ze actief als redactielid van de Kerkbode en later ook met het verzorgen van catechisatie bij haar thuis. 'Oan in ploechje fan fiif bern, dêr hie'k altyd in protte aardicheid oan.'

'Een Westlander laat zich niet verkassen'

Aanvankelijk leek niets erop dat ze ooit naar Friesland zouden verhuizen, want zoals Jaap meermaals zei: 'een Westlander laat zich niet verkassen'. 'En ik hie der gjin behoefte oan, hie't dêr tige nei't sin', zegt Margriet. Dat voelde echter anders toen haar vader ernstig ziek werd en ze zich in het Westland toch wel ver van de familie voelde. 'Ik hie by it ferstjerren fan ús heit spesjaal in wike frij nommen om by de famylje te wêzen en dan komst dêrnei suver in bytsje ontheemd thús.'

'De rêst en romte yn Fryslân sprutsen Jaap geweldich oan'

Toen ze merkte dat Jaap graag op familiebezoek bij de familie in Friesland kwam, 'de rêst en romte sprutsen him geweldich oan', begon het idee zich daar te gaan vestigen steeds meer te leven. Dat zette Jaap, die inmiddels als controller bij de Rabobank was gaan werken ertoe aan te solliciteren bij de Rabobank in Gorredijk. Dat verliep dermate gunstig dat hij de aanstelling kreeg en niets het gezin in

de weg stond om te verhuizen. 'Doe krigen wy lykwols it berjocht dat syn mem slim siik wie. En wy doarden har net te fertellen dat wy nei Fryslân gean soenen', vertelt Margriet. 'Dus ha wy de boel ôfblaasd'. Maar niet voorgoed, zo bleek na een tijdje. Want Jaap kreeg tijdens een cursus van een collega uit Heerenveen te horen dat ze daar een vacature hadden. Waar hij met succes naar solliciteerde, waarna het huis in Honselersdijk te koop kwam.

De verhuizing naar Gorredijk voltrok zich vervolgens in sneltreinvaart. Niet direct naar hun huidige woonplek, maar tijdelijk naar een huurhuis aan de Nijewei. 'Dat wie wol eefkes behelpe, it wie in âld hûs, mar it foarútsicht fergoede in soad'. Dat vooruitzicht, in de vorm van hun huidige woonstek aan it Skûtsje, werd in alle opzichten bewaarheid. 'Foar Janine wie't earst wol wennen, sy miste har bêste freondinne, mar dêr spilen se op skoalle perfekt op yn. En Marin, hy wennet no yn Grins, wie doe noch jong, dus dy hat nearne lêst fan hân.'

Binnen de Ontmoetingskerk vond Margriet al gauw haar plek. Onder meer bij de Kinderdienst en de Jeugdclubs. Later vervulde ze samen met Brant Visser tevens de functie van Jeugdoudlerling. Kortom, de 'inburgering' verliep vlekkeloos. Ook verzorgde Margriet een aantal jaren de administratie van World Servants en tegenwoordig houdt ze zich bezig met de samenstelling van de Nieuwsbrief. 'Dat doch ik no sa'n seis jier'.

Yn Petear

Terugkomend op het overlijden van haar heit, blikt Margriet ook nog even terug op het overlijden van haar 94 jaar geworden mem. 'Dan ist moai ast sa tichtby wennest, hiel oars as doe by ús heit. As susters waakten wy in heal jier oanien minimaal mei ús twaën om bar by har. En letter doe't it hieltyd minder mei har gong, wienen wy der mei ús trijen. Dat fiede sa weardefol en tankber. Us ûnderlinge bân is dêr allinnich mar troch fersterke.'

Dankbaar en blij, niet in de laatste plaats voor hemzelf, was ze ook toen haar man Jaap er klaar voor was om met vervroegd pensioen te gaan. 'Dat is in proses, dêrst beiden stadich nei tagroeist. En no hat er it tige nei it sin. Net mear de druk fan it moatten, mar dwaan wat him past op it mêd fan minsken bystean en advisearje.'



Weer terug bij 'oude liefde'

Zoals in de aanhef vermeld, is Margriet sinds kort weer terug bij haar 'oude liefde'. Vormgegeven in haar pas gestarte eigen onderneming 'De bloemen van Margriet', gericht op het vervaardigen van afscheidsboeketten. Gedurende haar werkzame jaren als bloemist heeft ze

zich er vaak over verbaasd dat bij de keuze van bloemen snel werd gekozen uit een standaard voorbeeldenboek. 'Wylst ik fyn dat it lêste boeket of blomstik folle mear omtinken fertsjinnet en spesjaal wêze moat. Om't it in ferhaal of in werinnering fertelt fan wa't de ferstoarne wie.'

'Ik fyn dat it lêste boeket of blomstik folle mear omtinken fertsjinnet en spesjaal wêze moat'

'Suver in famyljebedriuw'

Van dochter Janine en schoonzoon Alex, de twee wonen samen in Stockholm, krijgt Margriet alle mogelijke hulp bij het runnen van haar onderneming. En, niet te vergeten, van echtgenoot Jaap, die naast het verzorgen van de boekhouding ook de teksten op de website controleert.

'Janine en Alex stypje en advisearje my by alles op it mêd fan publisiteit. Dêrtroch meist it gerêst in famyljebedriuw neame', zegt Margriet. 'Ek fersoargje ik regelmjtitich workshops foar minsken dy't dêr aardichheid oan hawwe.'

A serene winter scene featuring a large, snow-laden tree on the left side of the frame. The ground is covered in a thick layer of snow, and a frozen body of water, possibly a lake or river, stretches across the middle ground. The sky is a pale, clear blue, suggesting a bright but cold day. The overall atmosphere is peaceful and quiet.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Uit: Verzameld Liedboek: 391
Tekst: Huub Oosterhuis

Kerstzang - muziekavond

Het is al bijna een traditie: een kerstzang - muziekavond, georganiseerd door de muziekvereniging "de Vlecke" en het Interkerkelijk Koor Gorredijk.

Zondag 17 december om 19:30 uur

Het belooft een zeer mooie avond te worden. Tot dan!



Kerstdienst

De kerstdienst dit jaar begint om 21.00 uur. Thema: *een witte kerst!*
We hopen op een sfeervolle dienst.

Ook dit jaar willen we na de dienst weer samen zijn onder het genot van glühwein, chocolademelk en kerstbrood. Het is fijn dat we elkaar zo kunnen ontmoeten.

Wees welkom!



Kerkdiensten in de Miente

De kerkdiensten in de Miente zijn op **vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur.**

22 december	voorganger ds. P. Hulshof, organist ds. P. Hulshof
12 januari	voorganger dhr. O. Brandma, organist mw. K. de Vries
26 januari	voorganger ds. F. W. Verbaas, organist dhr. J. Cornelissen

Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

17 december	10.00 uur	voorganger kw. Linda Wind
28 januari '24	10.00 uur	voorganger kw. Linda Wind



Kerkdiensten

ZONDAG 17 DECEMBER 3e advent

9.30 uur

Voorganger: da. Corry Nicolay

Collecte: Leger des Heils

Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op, zij proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden een onderdak te geven, om vanuit een veilig thuis, verder te kunnen werken aan terugkeer in de maatschappij. Zij laat mensen voelen: je hoort erbij, je wordt gezien.

ZONDAG 24 DECEMBER 4e advent FRYSCHE TSJINST

9.30 uur

Voorganger: drs. Teun Simonides *kinderoppas in consistorie, kinderdienst in jeugdzaal*

Collecte: Stichting Jongerenhulp Bangladesh

Deze stichting richt zich op het dorp Bhatra, in Bangladesh, waar veel "binnenlandse" vluchtelingen wonen. Er is dringend behoefte aan sanitaire voorzieningen op scholen. Ook de oudere mensen hebben hulp nodig, zij krijgen geen AOW en kunnen amper rondkomen. Het plan is om hier een bejaardenhuis te bouwen.

ZONDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND

21.00 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door (Kerk in Actie)

Al bijna 2 jaar lang leven de kinderen in Oekraïne in een land van oorlog. Ze zijn alles kwijt: hun huis, hun speelgoed, hun school. Ze zijn bang en lopen grote, mentale problemen op. Ze hebben een veilige plek nodig, om te kunnen dromen dat de overwinning zal komen.



MAANDAG 25 DECEMBER 1e KERSTDAG GEZINSDIENST

10.00 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber m.m.v. koperblazers *kinderoppas in de kerk*

Collecte: Help kinderen in Oekraïne de oorlog door (Kerk in Actie)

Zie de uitleg bij kerstavond.



ZONDAG 31 DECEMBER

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron. Lafeber

Collecte: Project DOE (denk om elkaar)

Mensen met een lichte verstandelijke beperking missen vaak sociale contacten, hun netwerk is vaak klein. Het lijkt zo makkelijk om contacten te leggen, maar het lukt lang niet altijd. Stichting DOE staat voor aandacht voor elkaar en vrienden om je heen.

Kerkdiensten

ZONDAG 31 DECEMBER OUDEJAARSAVOND

19.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Klokkentoren

Volgens een "oude" traditie collecteren we op oudejaarsavond voor de klokkentoren.

ZONDAG 7 JANUARI NIEUWJAARSONTMOETING

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Stichting Trijntje Beimers

Deze stichting zet zich in voor de zendingsposten in Kilangana en Kantembo, in het verre Tanzania. Zij willen een bron van hoop zijn voor de mensen in hun wijde omgeving. Die hoop doet leven.

ZONDAG 14 JANUARI

9.30 uur

Voorganger: da. G. H. Borger-Koetsier *kinderoppas in de kerk, kinderdienst in jeugdzaal*

Collecte: Lepra Stichting

De Lepra-stichting heeft als doel het preventief behandelen van zoveel mogelijk naaste contacten van de mensen met Lepra, om de overdracht van de Leprabacterie te stoppen.

ZONDAG 21 JANUARI OECUMENISCHE DIENST IN RK. KERK

9.30 uur

Voorgangers: ds. Frans Willem Verbaas, Daan van Dijk, Rinse Spits, ds. Ron Lafeber

Collecte: Oecumenische werkgroep





Geboorte



KIK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en de dominee.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbel!' 'Mooi,' zegt de dominee, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is! Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore
aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
Zijn Zoon Jezus is geboren!



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.'

Naar Lucas 2,10-12



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns



