

NOVEMBER 2023

DE LICHTBRON

*Tseard is vaak
'gewapend' met
verrekijker in de
natuur: "Dêr hâld ik
my hast alle dagen
mei dwaande."*



ONTMOETINGS KERK
PKN GORREDIJK

Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar. De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits
Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 24 januari) voor de volgende Lichtbron kun je voor 29 november mailen naar: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina

Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je vragen over je lidmaatschap of de bezorging, neem dan contact op met Piet Smits via p.f.smits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk

Schansburg 3
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 0513-462491

Scriba

Tseard Kuperus
Telefoonnummer: 0513 - 463224
E-mail: kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
Telefoon: 06- 44 24 24 06
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk
e-mail: ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT Gorredijk
e-mail: rmlafeber@home.nl
ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girerekeningen

College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiële administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen

kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Inhoudsopgave

Pagina 4

Een Happy End?

Het bijbelboek Job eindigt er mee dat Job, na eerst alles: kinderen en rijkdom, te hebben verloren, opnieuw kinderen krijgt en rijk wordt. Wat een 'happy end'! Hoe is het mogelijk, alles komt weer goed. Maar onze werkelijkheid laat toch iets anders zien, of niet?

Pagina 6

Notulen Kerkenraad

De Kerkenraad heeft besloten om vanaf deze maand de concept-notulen meteen in de Lichtbron te publiceren. Op deze manier kunnen jullie sneller kennismaken van wat er die avond aan de orde is geweest.



Pagina 18

Yn Petear met Tseard Kuperus

Voor de invulling van het scribaat, is Tseard zijn voorgangers Bart van der Steege en Anneke van Wijk erg dankbaar: 'Ik bin beiden dêr tige tankber foar', zegt Tseard. 'En ja, no ist fierder oan my, al ist wol fijn om te witten dat, wannear't soks nedich is, ik myn ljocht by harren opstekke kin.'

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde dinsdagavond van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline

29 november
10 januari 2024

Kopij tot en met

24 januari 2024
29 februari 2024

Van de redactie



Het is alweer herfst en we hebben afscheid genomen van de zomer. In de Pastorale schrijft ds. Ron over Job die afscheid moest nemen, maar ook weer nieuw geluk vond, over dat we mogen geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ik vraag graag jullie aandacht voor de Kerkbalans 2024. We gaan het namelijk anders doen! De Kerkbalans gaat digitaliseren. Met deze overgang naar een nieuwe werkwijze, willen we het proces eenvoudiger en sneller maken. Het scheelt enorm dat we niet meer twee keer naar elk huisadres hoeven te gaan.

Op pagina 8 vind je een invulstrookje. Als je die invult, uitknipt en in een envelop in de brievenbus van de kerk gooit, dan krijg je voortaan de Kerkbalans digitaal. Nóg makkelijker is om de QR code die ook op pagina 8 staat, te scannen. Dan kom je op onze website terecht en kun je meteen je gegevens invullen. Dat scheelt weer een fietstochtje naar de kerk ;-)

Tot slot waren we erg blij dat onze nieuwe scriba, Tseard Kuperus, in gesprek ging met onze reporter Bert. Het is een mooi interview geworden.

Het volgende nummer is het kerstnummer. De laatste van 2023. Tot dan!

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur
De Lichtbron





*"Ik zag een
nieuwe hemel
en een
nieuwe aarde"*

Openb. 21:1



EEN HAPPY END?

BIJ DE DIENST OP 26 NOVEMBER

Job

Het bijbelboek Job eindigt er mee dat Job, na eerst alles: kinderen en rijkdom, te hebben verloren, opnieuw kinderen krijgt en rijk wordt.

Wat een 'happy end'! Hoe is het mogelijk, alles komt weer goed.

Maar onze werkelijkheid laat toch iets anders zien, of niet?

Dat klopt, maar ik denk dat de schrijver van Job aan het slot van zijn boek heel aards, heel menselijk spreekt over de zekerheid die je als gelovige mag hebben, dat het lijden niet eindeloos zal voortduren. Het lijden is niet eeuwig: de nieuwe aarde komt.

Als je dit in geloof wilt vasthouden, betekent het niet dat je je ogen sluit voor al het geweld, ziekte en verdriet nú. Het betekent het geloof in de belofte van God dat Hij deze aarde niet aan haar lot overlaat.

Wij verwachten niet alleen een nieuwe wereld zonder rouw, zonder tranen, zonder onrecht, wij verwachten ook een nieuw mens-zijn.

Hoe? Dat weet ik niet, maar ik geloof wel dat zoals God Zijn schepping niet loslaat, Hij ook mij niet zal loslaten.

Krijgen we dit nieuwe mens-zijn in de hemel?

De schrijver van Job is in zijn beschrijving van die toekomst volslagen aards: hij krijgt aan het einde een grote veestapel, een fijn gezin, klein-achterkleinkinderen.

Openbaring

En eigenlijk doet de Openbaring van Johannes hetzelfde. Het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neer naar de aarde. Bovenaards-aards.

Over 'de hemel' en die nieuwe aarde heeft iedere gelovige zo haar/zijn eigen gedachte.

Dat mag.

Pastorale

Karl Barth, één van de grootste theologen van de vorige eeuw, schrijver van vele delen kerkelijke dogmatiek, was ook groot liefhebber van de muziek van Mozart.

Barth zei dat, als de nieuwe aarde zou aanbreken, hij dan héél graag met Mozart zou willen spreken over diens muziek.

Dat is heel menselijk gedacht, maar tegelijk ook gelovig. Wanneer wij hopen op een wereld zonder oorlog, ziekte of verdriet, dan is dat ook menselijk-bovenmenselijk.

Naïef?

Is dat naïef gedacht?

Dan maar naïef.

Eén ding is zeker: de vragen die wij nu over het eeuwige leven stellen omdat wij ons dat leven op dit moment alleen maar in de aardse vormen van onze begrensde tijd en ruimte kunnen voorstellen, zullen dan kinderlijk en misschien zelfs wel niet ter zake blijven.

Dat geeft niet, het kan eigenlijk ook niet anders, maar het komt er op aan dat we weten, geloven, er uit leven, dat het lijden niet het laatste woord heeft.

Happy end - happy beginning

Geloven we in een happy end, een gelukkig einde? Misschien moet je, beter, zeggen dat we geloven in een happy beginning, een gelukkig nieuw begin.

De nieuwe aarde is niet het einde van de aarde, maar haar nieuwe, uiteindelijke begin.

Sommigen zullen vinden dat ik raaskal, wanneer ik dit zeg. Maar wie de hoop uit zijn/haar leven wegdoet, houdt alleen maar wanhoop of berusting over.

En als men mij vraagt: hoe stel je je dat nu precies voor? Dan antwoord ik dat ik me dat niet heel precies voorstel, en dat iedereen dat op haar/zijn eigen manier moet doen.

En het is allemaal fout. En allemaal goed. De fervente muzikliefhebber kan het zich voorstellen als één groot hemels concert, de liefhebber van de natuur als één grote natuurwandeling.

Johannes denkt aan gouden straten en diamanten muren. Eerlijk gezegd trekt die gedachte *mij* helemaal niet aan. Maar dat geeft niet, ik ben Johannes niet.

Hij geeft zijn beeld van een mooie toekomst. Wij mogen het ieder op onze eigen manier doen.

Maar hoe we het ook doen, we mogen er in geloof op vertrouwen dat God Zijn schepping niet loslaat. En dus ook óns niet. Nooit. En dat wij en die schepping toekomst hebben. On-voorstelbaar.



Kerkenraad

De gemeenteavond van 29 september ligt alweer achter ons en we kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Normaliter is het zo dat de notulen van deze vergadering pas de volgende Gemeenteavond ter inzage worden gelegd voor de gemeenteleden. Een procedure die niet meer echt werkt.

De Kerkenraad heeft daarom besloten om vanaf nu de concept-notulen, na bespreking in de volgende Kerkenraad, meteen in de Lichtbron te publiceren. Het vaststellen van de notulen gebeurt natuurlijk nog wel gewoon in de volgende vergadering. Op deze manier kunnen jullie sneller kennismaken van wat er die avond aan de orde is geweest. In de vergadering zijn een aantal belangrijke mededelingen gedaan die we alvast met de gemeente willen delen.

Fusiegesprekken

De fusiegesprekken met Lippenhuizen/Hemrik lopen al geruime tijd en kosten meer tijd dan vooraf verwacht werd. Dit heeft onder meer te maken met het onderzoeken van de verschillende oplossingsmogelijkheden voor het kerkgebouw in Lippenhuizen. Zo is er een aanvraag bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken (=SAFT) ingediend om dit kerkgebouw over te nemen. De uitslag van de beoordeling van SAFT wordt in de loop van oktober verwacht. Ook bij een positief resultaat rest er dan te weinig tijd om de eerder gestelde streefdatum, van 1-1-2024, voor de fusie nog te kunnen halen. Dit betekent opnieuw uitstel en heeft ook gevolgen voor enkele andere zaken.

Begrotingen

Zo hebben we op de Gemeenteavond bijvoorbeeld alleen onze eigen begroting voor 2024 aan de gemeente kunnen voorleggen en dus geen gezamenlijke. Deze begrotingen van de Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn

inmiddels door de Kerkenraad goedgekeurd en zijn voor ieder in te zien op de website van de Ontmoetingskerk. Eventuele vragen kunt u stellen door een mailtje te sturen naar kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl.

Een ander gevolg van het uitstel is dat we het nu niet wenselijk vinden een beroepingsprocedure op te starten, dat doen we het liefst met de gefuseerde gemeente. Ds. Ron Lafeber gaat in september 2024 met emeritaat en daarom zijn we met hem in gesprek gegaan over de mogelijkheid om het emeritaat uit te stellen.

Eindtermijn kerkenraadsleden

In 2024 zijn er ook diverse Kerkenraadsleden aan het eind van hun termijn en stoppen definitief. Samen met het vertrek van onze predikant zijn dat binnen de kerkenraad wel veel wisselingen in korte tijd. Ds. Ron Lafeber heeft in eerste instantie gelukkig positief gereageerd. Nu is het zaak om tot heldere afspraken te komen. Er wordt gedacht aan een 50% deeltijd aanstelling voor een vooraf vast te stellen looptijd. Voor nadere uitwerking van de financiële gevolgen voor zowel onze predikant als de gemeente zullen we professionele hulp inschakelen.

Overgangsjaar

Dit betekent dat 2024 een soort overgangsjaar wordt. Na de totstandkoming van de fusie ontstaat er een nieuwe werksituatie. Dat betekent dat het beroepingswerk dus nog even wordt uitgesteld in afwachting van de resultaten van de fusiegesprekken. Daarnaast lopen er gesprekken met de pastoraal medewerker Linda Wind om te onderzoeken in hoeverre zij ingezet kan worden voor de Ontmoetingskerk.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad,
TseardMKuperus | scriba

Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 Gorredijk tel: 464664
Mevr. E. Houweling. Binnenwei 26, Hemrik tel: 06 52291242

19 nov. Els Hoogeveen 436757
26 nov. Folkert Veenstra 0644169188
03 dec. Harm Geerligs 0638890118
10 dec. Teake Hoekstra 466817
17 dec. Els Hoogeveen 436757
24 dec. Folkert Veenstra 0644169188
31 dec. Harm Geerligs 0638890118

Wilt u vervoer?

Alleen zondagochtenden zijn ingepland.

Wilt u vervoer naar de kerk?
Neem dan contact op met Harm Nieuwland via telefoonnummer: 06 49982254 of e-mail: nieuwland.harm@gmail.com



Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd.

Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:
Gea Hoekstra tel. 0513-466817 of
Sippie Bouma telf. 0513-463597
U kunt ook terecht bij Humanitas:
coördinator Jan Stelwagen 06-55784824

Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans

Al sinds jaar en dag vragen we met de Actie Kerkbalans om jouw bijdrage voor onze kerk. Dit gebeurt via een folder en een brief die je altijd ontvangt in een envelop. Die wordt later weer opgehaald door het wijkteam en handmatig verwerkt.



envelop met daarop: *Kerkbalans CvK* en gooi deze envelop in de brievenbus bij de kerk.

Zijn er inwonende kinderen op je adres die ouder dan 18 jaar zijn? Dan kunnen zij dit formulier ook invullen door hun eigen e-mailadres te gebruiken.

Je kan het invulstrookje ook digitaal invullen. Scan daarvoor deze QR-code:



We gaan digitaliseren

Er zijn nu digitale mogelijkheden die ervoor zorgen dat we dit proces eenvoudiger en sneller kunnen uitvoeren. Dit maakt het voor jou én voor ons gemakkelijker.

Ontvangen we geen invulstrookje met je e-mailadres en andere gegevens? Dan ontvang je net als in de voorgaande jaren de enveloppe in de brievenbus of aan de deur. Alvast bedankt voor je medewerking!

Wat hebben we nodig?

Om dit in gang te zetten, hebben we van de hoofdbewoner van jouw adres een aantal gegevens nodig. Vul deze in op het invulstrookje hieronder en doe dit in een dichte

Met vriendelijke groet,
namens de Financiële Administratie
Anita Veenstra-Hoogstra

Invulstrookje Kerkbalans 2024

Naam (voor- en achternaam):

Lidnummer (indien bekend):

Adres en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

E-mailadres:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Telefoonnummer (niet verplicht):



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

“Maria is de verbindende schakel tussen hemel en aarde”

MARIA ALS HEMELSE MOEDER

Het gebeurt de laatste tijd opvallend vaak dat ik het verzoek krijg om bij een laatste afscheid in seculiere kring enige religieuze woorden te spreken. Soms is dat in een kapel op een begraafplaats, dan weer in de aula van een crematorium en – geloof het of niet – ook wel in een modern café midden in Amsterdam. En steeds is de context van de nabestaanden identiek: moeder of grootmoeder heeft wat meer afstand van de kerk genomen, maar voelt zich tot haar dood nog altijd gelovig, tot in het diepst van haar ziel. Kinderen en kleinkinderen hebben als nabestaanden vaak geen idee meer van religieuze taal of gebruiken, maar willen wel recht doen aan de betekenis van geloof in het leven van moeder of grootmoeder. Ze kunnen de weg naar de kerk letterlijk niet meer vinden, kennen me vaak via andere netwerken en vragen me dan of ik enige religieuze woorden wil spreken bij het laatste afscheid. Juist omdat ik de nabestaanden goed ken, geef ik graag gehoor aan hun verzoek. Maar ik zeg er wel altijd bij dat ik niet in vage of zweverige woorden blijf steken. Als moeder of grootmoeder tot de laatste adem gelovig is gebleven, zoek ik naar rituelen en iconen die recht doen aan dat leven en centraal staan in de christelijke traditie.

Maria is dan de verbindende schakel tussen hemel en aarde, overstijgt alle afstand tussen nabestaanden en de overledene, krijgt steeds meer betekenis in protestantse kringen en ontroert het meest in het Ave Maria dat steeds weer klinkt. Vaak ook wordt er hardop gebeden, een wees-gegreet. En even vaak verbazen nabestaanden zich erover dat ze mee konden bidden, ook al deden ze decennialang niets meer aan hun geloof. Ten slotte ontroert het me echt dat nabestaanden de naam van hun eigen moeder of oma verbinden met de hemelse Moeder. Zo heeft Maria tot drie keer toe een betekenis: als troosteres in het verdriet, als voorganger in het bidden en als richtingwijzer naar het geloof dat het leven niet ophoudt bij de dood. Maria is steeds meer de schakel tussen generaties. En juist rondom de dood van onze naasten is zij als hemelse Moeder iedereen nabij. Daarom mag zij nooit ontbreken bij de herdenking van onze doden. ■

Hallo allemaal!

De winterjas hangt weer aan de kapstok, de handschoenen kunnen weer aan en de muts weer op. En dus zoeken we ook binnen de gezelligheid weer op met kaarsjes, lichtjes en warme chocolademelk.

De kinderdienst, club, PUBercafé en CJV zijn alweer in volle gang! Op deze pagina vind je van iedere groep een verhaal.

Op zondag 15 oktober was de gezinsdienst met het thema 'Dans mee?!' Was jij er ook bij?

De kerk zat gezellig vol en de dominee vertelde met knuffels het Bijbelverhaal van het volk Israël in de woestijn. Hij had ook Buurman&Buurman meegenomen, dus ja, dan gaat er ook wat mis.. We hebben gezongen en gedanst.

Zaterdagavond 9 december is de eerste jeugddienst van dit seizoen. Deze dienst wordt voorbereid door het PUBercafé en de CJV. Iedereen is van harte uitgenodigd! Ga je mee?

Groeten, Janine



Kinderoppas

Consistorie

26 november

Kerkzaal

12 november

10 december

CLUBNIEUWS

De eerste clubavond van het seizoen is geweest, en wat hadden we een gezellige avond met elkaar leren kennen. Na de eerste kennismaking, verhuisden we naar de hal om krantenmep te doen. Er werd veel gelachen en al snel waren de namen geoefend. Dit jaar kennen ze elkaar niet allemaal van dezelfde school of kerk, omdat er kinderen uit WijnjeWouden en Terwispel komen. Ook hebben we er dit jaar voor gekozen, om kinderen die naar andere kerken gaan uit te nodigen, om zo samen Christen te zijn.

Na het krantenmeppen gingen we terug in de jeugdzaal, waar we vragen beantwoordden uit het kaartspel 'een goed verhaal', zoals Noach nam van alle dieren twee aan boord? En: welk dier zou jij willen verzorgen?

Toen was het alweer tijd voor een chippie en wat drinken. De kids mochten daarna hun wensen voor komend seizoen doorgeven. Sommige wensen laten we aan de ouders over....Quad rijden, Karten 😊. Iets te groots voor ons.

De volgende avonden zijn 18 november en 16 december. We kijken er nu al naar uit.

Ans en Lyanne

Kinderdienstnieuws

Al sinds het startweekend is de opkomst bij de kinderdienst weer hartstikke mooi. De kinderen genieten van de spelletjes, luisteren aandachtig naar de mooie verhalen uit de Bijbel en zijn vooral fanatiek bezig als het gaat om voorbereidingen voor speciale momenten. Zo is het hen niet ontgaan dat de jeugdzaal een make-over heeft gekregen (met dank aan de fanatieke ouders die met minstens zoveel enthousiasme op kwamen draven om deze klus te klaren. Geweldig!). De kinderen zijn trots en blij met hun nieuwe plek en zorgen voor een feestelijke heropening!

Daarna is het tijd om aan kerst te denken. We maken samen met de kinderen een echte kerstfilm. Rollen verdelen, teksten instuderen, filmen op verschillende locaties, de kinderen krijgen het allemaal mee dit najaar! Op eerste kerstdag is de film te zien tijdens de dienst. Wees welkom!

Hartelijke groet,
Lyanne, Margriet, Dukke, Andri, Tineke en Antje

PUB-er cafe

Ha PUBers!

Op zaterdag 7 oktober ging het PUBercafé weer van start. We hebben de overstappers van harte welkom geheten. Met acht PUBers hebben we een kennismakingsspel gedaan met vragenkaartjes. Zo kwamen er interessante hobby's en indrukwekkende campingverhalen voorbij. Daarna was het tijd voor 30Seconds. In 30 seconden zoveel mogelijk woorden raden, die door je teamgenoot worden uitgebeeld en beschreven. Dat is best lastig! Hoe beeld je 'Nieuwe Testament' uit? Of het woord 'collecte'?

Zaterdagavond 4 november en 2 december ontmoeten we elkaar weer. Zit je in de 1e, 2e of 3e klas van het voortgezet onderwijs? Je bent van harte welkom! We starten om 19.30 uur in de Jeugdzaal van de kerk. Doe je mee?

Arnout, Lennart en Janine



Tot nu toe hebben we twee CJV avonden gehad in de jeugdzaal van de kerk. Er was plek over aan tafel, maar met het groepje wat er was, hebben we het heel gezellig gehad! Natuurlijk met wat lekkers erbij... dat is een voorwaarde voor open gesprekken. 😊



De eerste avond stond in het teken van kennismaking. Aan de hand van gekke vragen en stellingen. Op de tweede avond gingen we zoeken, God zoeken. De eerste opdracht: 'blijf op je stoel zitten en ga op zoek naar datgene wat wij hebben verstopt'. Niemand vond het... best logisch, want als je niet in beweging komt, zul je niet snel iets vinden. Zo werkt het ook als je God zoekt... daarvoor moet je wel wat doen, in beweging komen. Zoals naar de CVJ gaan!

Want dit is dé plek om ook je twijfels te vertellen en je worsteling met geloven in de huidige tijd kwijt te kunnen. Juist daarover praten met elkaar is mooi en ook als je het bijna niet kunt geloven wat er in de Bijbel staat, dan kan het helpen antwoorden te vinden. Het is natuurlijk geen garantie en ook geen voorwaarde...

Zo was een volgende opdracht: **ga zitten bij de stelling die voor jou geldt, ze zijn allemaal goed:**

- God? Ik ben hier vanwege de gezelligheid. Dat jullie het ook over God hebben, neem ik op de koop toe. Ik heb niet zoveel met geloven.
- God, tja. God is wel interessant, maar je moet er niet te veel en lang over doorgaan. Volgende onderwerp graag.
- God?! Ik heb veel vragen over God. Wat jullie beweren is mooi, maar ik weet niet of ik dat allemaal wel kan en wil geloven.
- God... Het geloof is belangrijk voor mijn ouders, dus ik word verplicht me daarin te verdiepen. Ik geloof, maar ik vraag me nog wel af wat ik er nu verder mee moet.
- God! Ik wil Hem dolgraag beter leren kennen. Hem beter leren kennen is geweldig!

Ook deze interactieve actie gaf veel gesprekstof.

Het waren twee waardevolle avonden. Is het ook wat voor jou (of je (klein)kind)? Kom langs op vrijdagavond eens in de drie weken: 3, 24 november en 15 december! Of mail of bel voor meer info naar lindawind@kpnmail.nl / 06-38908876.

Ronald en Linda

Bijbelkring Johannes

Wanneer we voor de 2e keer dit seizoen bij elkaar zullen komen is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Nieuwe datum is al wel bekend van de **Gespreksgroep 25-40 jaar** namelijk: dinsdag 7 november, 20.00 uur

Ontmoeting



Verslag Kerkendag 2023

8 oktober was de dag waarop we na vier jaar weer onbeperkt samen konden zijn. De kerkdienst in de Skâns werd goed bezocht en wat was het fijn om weer met zoveel kerkgangers uit onze regio bij elkaar te zijn. De pastores namen ieder een deel van de kerkdienst voor hun rekening. Het fietstoneelstukje van ds. Frans Willem Verbaas en ds. Piet Hulshof zette menigeen aan het denken, maar ook werd er gelachen.

Na de dienst was iedereen welkom in de Ontmoetingskerk voor de rest van het programma. De goede doelen markt werd goed bezocht, de koffie met koek smaakte prima en bij de lunch waren alle plekken bezet. Iedereen liet zich de soep en broodmaaltijd goed smaken. Er werd veel gepraat.

Vanaf 13.00 uur was het tijd voor de workshops. Voor alle workshops waren al aanmeldingen en gelukkig waren er nog meer mensen die besloten mee te doen. We hadden de kans dingen te doen die we niet vaak doen: djembé trommelen, graffiti spuiten, een kaars versieren, maar ook zingen, een wandeling maken en oude foto's bekijken. Iedereen is lekker bezig geweest en om 14.30 uur kwamen we bij elkaar om de resultaten van de workshops te zien en te ervaren. Wat hing er een heerlijke sfeer toen we samen zongen en de trommels zich lieten horen. Zo goed om te zien dat voorbijgangers aangesloten waren en het slot getrommeld werd op de djembé en een Turkse trommel. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag!



Kaarsje branden

Op zondag 26 november in de ochtenddienst van de Ontmoetingskerk (9.30 uur) herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar overleden zijn in onze kerkgemeenschap. Op deze zondag worden in veel kerken de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

Niet alleen binnen de kerkgemeenschap, maar zeker ook daarbuiten zijn er zoveel mensen die de behoefte voelen een overledene te herdenken. Als symbool daarvoor steken we een kaarsje aan.

Kaarsje aansteken

Omdat op zondag vooral de aandacht uitgaat naar de familie van de overledenen is er op zaterdag 25 november vanaf 16.30 u. – 19.00 u. in de Ontmoetingskerk voor iedereen die dat wil, gelegenheid om een kaarsje te ontsteken.

Kinderen die een werkstukje of tekening willen maken vanwege een indringende gebeurtenis dit jaar, mogen deze ook inleveren bij de Ontmoetingskerk tijdens openingstijd of in de brievenbus.

Lippenhuizen

Ook in de kerk van Lippenhuizen worden alle overledenen uit de dorpen Lippenhuizen en Hemrik herdacht tijdens de morgendienst op 26 november. Deze dienst begint om 10.00 uur, voorganger is Linda Wind.

Na afloop van de dienst is er koffie/thee. De kerk blijft open tot 13.30 uur voor iedereen die nog een kaarsje aan wil steken.



Bedankt!

Wij ontvingen in oktober via Rabo Clubsupport een cheque van € 260,25.
Een heel mooi resultaat, waar we erg blij mee zijn!
Wij willen dan ook iedereen die op ons gestemd heeft heel hartelijk bedanken!

Aly Beumer-Berga, secretaris
Passage-Gorredijk





En wat maken jullie je zorgen
over kleding?
Kijk eens naar de lelies,
kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet.

Matteüs 6:28

Bron: Nieuwe bijbelvertaling 21.

Yn Petear



Mei...Tseard Kuperus

Tijdens zijn drukke werkzame leven in het onderwijs was het voor Tseard Kuperus ondoenlijk om daarnaast nog een bestuursfunctie binnen de kerk te bekleden. Sinds zijn pensionering, begin maart vorig jaar, is daar nu wel ruimte voor en mag onze Ontmoetingskerk zich verheugen in zijn opvolging van Bart van der Steege als scriba.

Een bij uitstek geschikte, alsook verheugende ingang voor dit petear. Waarbij het zich laat raden dat meerdere zaken, onder meer ook op persoonlijk vlak, aan de orde komen.

'Ik wist yn't begjin earst suver net wat my oerkaam'

Wetende dat het inmiddels ruim anderhalf jaar geleden is dat zijn pensioen ingang vond, ligt de vraag aan Tseard of zijn nieuwe status hem bevalt voor de hand. 'Ik wist yn't begjin earst suver net wat my oerkaam', steekt onze peteargast van wal. 'Witst, myn ritme is eins itselde bleaun, betsjuttend dat ik moarns meastentiids fan healwei sân en ôf yn aksje bin. Mei dit ferskil dat ik foarhinne faak dwaande wie mei it regljen fan ferfangning foar de learkrêften dy't harren siik meld hienen. Benammen ek yn de coronatid. Dus kinst dy yntinke dat ik de dagen tsjinwurdich in stik relaxter begjin.'

Wat overigens niet betekent dat de dagen in huize Kuperus geheel zorgeloos verlopen. Iets wat vooral te maken heeft met de aanhoudende gezondheidsklachten van dochter Riemkje. Hiervoor heeft ze in Duitsland tot tweemaal toe een stamceltherapie moeten ondergaan.

'Twa kear, om't de earste behanneling spitergenôch net slagge wie', licht Tseard toe. 'Fansels hâldt har sitewaasje ús tige dwaande, al is soks net te fergelykjen mei wat hja sels trochmeitsje moat. Mar gelokkich hâldt se de moed deryn en bliuwt se har hoop op werstel, of yn elts gefal ferbettering, festigjen. Soks te witten, en ek oan har te fernimmen, jout ús yn elts gefal in stik ferromming. En om't sa'n behanneling net fergoede wurdt, is't ek moai om te witten dat sa folle minsken har finansjeel stipe ha. Soks hat ús allegear tige goed dien.'

'In moai lyts famke'

Lief en leed, beide maken deel uit van het leven. Binnen elk gezin en elke familie. Zo ook in het gezin van Tseard en echtgenote Eelkje, waar naast Riemkje ook dochter Jitske en de zonen Jan Henk en Jasper deel van uitmaken. Zo werden ze kortgeleden verblijd met de geboorte van een kleindochter in het gezin van de in Utrecht wonende Jasper. 'In moai lyts famke, wy binne der al eefkes west om har te sjen', vertelt de 'grutske' pake.

Yn Petear

Vornoemde blijde gebeurtenis betekent dat hij en zijn Eelkje zich sindsdien mogen verheugen over het rijke bezit van maar liefst vier kleinkinderen. Twee waren er al in het gezin van zoon Jan Hendrik en sinds kort nu dus ook in dat van Jasper. 'Ja, wy binne tige grutsk op ús neiteam', bevestigt Tseard nog maar eens.

Familiebedrijf Kuperus Oudehorne

Het zal de meeste lezers ongetwijfeld bekend zijn dat Tseard een telg is van het bekende familiebedrijf Kuperus uit Oudehorne. Tijdens ons petear is niet aan de orde gekomen of hij wellicht ooit een functie binnen het bedrijf heeft geambieerd.

Feit is echter wel dat hij via de basisschool in Oudehorne en vervolgens het Nassau



College in Heerenveen koos voor een studie aan Pedagogische Academie De Him in Sneek. Het leuke is dat de opleiding van Eelkje hier vrijwel synschron mee liep.

'Eelkje en ik kinne elkoar al fan de skoalbanken yn Aldhoarne ôf. Har earste skoalle wêr't se as ûnderwizer foar de klasse stie, wie yn Wyckel en minen stienen yn Sondel en Nijemirdum. It wienen beide lytse skoaltsjes. Sa ha wy ús it fak stadichoan eigen meitsje kind.'

Groepsleerkracht De Librije

In april 1985 solliciteerde Tseard met succes naar de functie van groepsleerkracht aan De Librije in Gorredijk. Hij herinnert uw verslaggever eraan dat deze, destijds in de hoedanigheid van bestuurslid, zijn aanstelling mee onderschreef. 'Neist it lesjaan yn de groepen fiif oant en mei acht makke ik ek diel út fan de biologywurkgroep van het Onderwijs Advies Bureau Opsterlân', vertelt Tseard.

'It gie yn totaal om 28 skoallen fan sawol kritlike as iepenbiere sinjatuur'

Zeven jaar later, in 1992, stond achter zijn naam de functie van adjunct-directeur. Natuurlijk bleef het lesgeven hierna voorop staan, zij het wel dat hij tevens fungeerde als intern begeleider van het ICT-beleid binnen het Onderwijs Advies Bureau Opsterland (OAB). 'It gie yn totaal om 28 skoallen fan sawol kristlike as iepenbiere sinjatuur', licht Tseard toe. 'Njonken as kursuslieder, fungearre ik yn dat proses ek as helpdesk.'

Yn Petear

In febrewari 2003 reikte de met pensioen gaande schooldirecteur Jan Boorsma het stokje definitief over aan Tseard Kuperus.

Extra dimensie erbij

Ruim twee jaar geleden kwam er in Tseards functie nog een dimensie bij, tot uiting komend in de functienaam 'directeur-bestuurder VCSO' (Verenigde Christelijke Scholen Opsterland). Wat er onder andere op neerkwam dat hij als directeur, alsook als lid van het bestuurscollege er zorg voor droeg dat het Christelijk Onderwijs in de gemeente Opsterland, bijzonder goed onderwijs blijft. Waarbij Tseards inzet en aandacht uiteraard in het bijzonder gericht waren op de Librije. 'Dêr ha'k ik sa goed mooglik, "naar beste kunnen", seit men dan, ynfolling oan jûn.'

Zoals in de inleiding al aangegeven, sloot Tseard vorig jaar febrewari zijn ruim veertig jaar durende carrière in het onderwijs af. Bij zijn afscheid gaf hij in een interview in de 'Sa' aan: 'De skoalle fielt somtiden as in eigen bedriuw. Je binne altyd mei de prosessen en de minsken dwaande. Soargje dat se gjin lêst ha fan alle omballings, dat se harren tiid oan ûnderwiis jaan kinne.' Die tijd ligt nu dus definitief achter hem, al zal hij de ontwikkelingen in het onderwijs ongetwijfeld op de voet blijven volgen.

'Tige tankber'

Wat de invulling van het scribaat betreft, vindt Tseard dat hij veel baat heeft gehad

bij de inbreng en overdracht van en door Bart van der Steege, zijn voorganger, en Anneke van Wijk, die de scribafunctie tijdelijk heeft waargenomen. 'Ik bin beiden dêr tige tankber foar', zegt Tseard. 'En ja, no ist fierder oan my, al ist wol fijn om te witten dat, wannear't soks nedich is, ik myn ljocht by harren opstekke kin.'

Tseard vertelt dat het digitaliseren van het archief van de Ontmoetingskerk een van de eerste dingen is die hij ter hand heeft genomen. Een actie die volledig aansluit op zijn kennis van, en interesse in, alles wat met ICT te maken heeft. En verder? 'Ik sil it ûnderfine, mar wis is yn elts gefal dat ik de útdaging mei in protte nocht oangean.'

Genoeg tijd over voor hobby's

Tseard verwacht dat er daarnaast nog genoeg tijd overblijft voor het uitoefenen van zijn hobby's. Zoals het, samen met Eelkje, bespelen van de bugel in de Gordykster muziekvereniging 'De Vlecke'. Tevens verkeert hij graag, en zo vaak als maar kan, 'gewapend' met verrekijker in de natuur. Het laatste houdt speciaal verband met zijn activiteit als vogelteller voor de landelijke organisatie SOVON. 'Dêr hâld ik my hast alle dagen mei dwaande, lykas mei lêze, kokkerelje en tûnkje.'

En, niet te vergeten, het van nabij mogen meemaken van de groei en ontwikkeling van de kleinkinderen. 'Fansels stappe wy dêrfoar hiel graach yn de auto, like graach as wy harren op ús eigen honk ferwolkomje.'

Kerstzang - muziekavond

Zet alvast in je agenda!

Het is al bijna een traditie: een kerstzang - muziekavond, georganiseerd door de muziekvereniging "de Vlecke" en het Interkerkelijk Koor Gorredijk.

We zijn op dit moment nog druk met het in elkaar zetten van een programma, en het instuderen moet ook nog beginnen.

Maar zet alvast de datum in je agenda:

Zondag 17 december om 19:30 uur.

Het belooft een zeer mooie avond te worden.
Tot dan!



Kerkdiensten in de Miente

De kerkdiensten in de Miente zijn op **vrijdagmiddag van 16.30 uur tot 17.15 uur.**

- | | |
|-------------|---|
| 10 november | Voorganger ds. R. Lafeber, organist Klaske de Vries |
| 24 november | Voorganger ds. F. Haverschmidt, organist Hille Eppinga |
| 08 december | Voorganger ds. F.W. Verbaas, Heilig Avondmaal, organist Klaske de Vries |



Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------|
| 26 november | 10.00 uur | Voorgangster kw. Linda Wind |
|-------------|-----------|-----------------------------|



Kerkdiensten

ZONDAG 12 NOVEMBER DANKDIENST

9.30 uur

Voorganger: **ds. Ron Lafeber** *kinderdienst in jeugdzaal, kinderoppas in kerk*

Collecte: **ZOA**

ZOA werkt aan noodhulp en wederopbouw in verschillende landen over de hele wereld. Hulp voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. ZOA blijft trouw tijdens de wederopbouw, totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.

ZONDAG 19 NOVEMBER WERELDDIACONAAT

9.30 uur

Voorganger: **ds. Ron Lafeber**

Door omstandigheden is de dienst waarin extra aandacht wordt besteed aan het werelddiaconaat later dan normaal op de kerkelijke kalender.

Collecte: **Werelddiaconaat**

Dit jaar gaat de opbrengst van het Werelddiaconaat naar ons project "Fryslân foar Moldavië". In Moldavië, het armste land van Europa, is de werkloosheid groot. Veel mensen vertrekken naar het buitenland, kinderen en ouderen blijven achter. Dorpen worden onleefbaar, de eenzaamheid is voelbaar. Maar in tijden van nood laat dit kleine land zien waar ze groot in is: tienduizenden Oekraïners kregen er een gastvrij onthaal.

ZONDAG 26 NOVEMBER GEDACHTENISDIENST

9.30 uur

Voorganger: **ds. Ron Lafeber** *kinderdienst in jeugdzaal, kinderoppas in consistorie*

Op deze laatste zondag van het jaar noemen we de namen, gedenken wij hen die het afgelopen jaar ons ontvallen zijn.

Collecte: **Artsen zonder Grenzen**

Artsen zonder Grenzen gaat met mobiele klinieken naar mensen toe, daar waar medische noodhulp noodzakelijk is, bijvoorbeeld in conflictgebieden, bij natuurrampen en bij uitbraken van dodelijke ziekten, waar ook ter wereld.

Kerkdiensten

ZONDAG 3 DECEMBER 1e advent HEILIG AVONDMAAL

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Bloemencommissie

Elke zondag zorgt de bloemencommissie ervoor dat er een mooi bos bloemen in de kerk staat, die na de dienst, als teken van "omtinken" naar een gemeentelid wordt gebracht.

ZATERDAG 9 DECEMBER JEUGDDIENST

19.00 uur

In april dit jaar werd als experiment een jeugddienst op de zaterdagavond gehouden. Het bleek een goed tijdstip te zijn. Daarom nu opnieuw. Meer gegevens over de dienst via de nieuwsbrief.

ZONDAG 10 DECEMBER 2e advent

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber *kinderdienst in jeugdzaal, kinderoppas in de kerk*

Collecte: Eigen Jeugdwerk

Voor onze jeugd worden veel mooie activiteiten georganiseerd. Om de kosten klein te houden heeft de jeugd af en toe wat financiële hulp nodig vanuit de gemeente, door middel van een collecte.

ZONDAG 17 DECEMBER 3e advent

9.30 uur

Voorganger: da. Corry Nicolay

Collecte: Leger des Heils

Het Leger des Heils zoekt mensen die dak- of thuisloos zijn actief op, zij proberen de mensen die op straat leven en zorg mijden een onderdak te geven, om vanuit een veilig thuis, verder te kunnen werken aan terugkeer in de maatschappij. Zij laat mensen voelen: je hoort erbij, je wordt gezien.





Gedenken



KIK

Kik en de muizen zitten onder een gordijn in het kerkzaaltje. De tafels staan in een kring en er komen steeds meer mensen binnen. De muisjes verhéúgen zich al op de koekkrummels die er straks zullen liggen! 'Ssst, muizen', fluistert Kik, 'Ik geloof dat het geen feestje is!' De mensen groeten elkaar stilletjes, gaan op hun plek zitten en halen iets tevoorschijn. Een foto, die ze op tafel leggen. De dominee zegt: 'Welkom. We zijn hier bij elkaar om een geliefd familielid te gedenken. Ieder van u heeft dit jaar van iemand afscheid moeten nemen. Laten we samen stilstaan bij het gemis én bij troost'. De muizen beginnen ongerust te worden. 'Wordt het níét leuk, Kik? Geen koekjes?', 'Ssst,' doet Kik weer.

Nu mogen de mensen iets vertellen over zichzelf én over degene op de foto. Daar worden ook de muisjes stil van. De dominee steekt een kaars aan en bidt. Dan geeft hij iedereen een schrift en een pen. De mensen mogen iets gaan schrijven over hun familielid, over het gemis. Het wordt nóg stiller. Toch voelt de zaal vol. Vol gevoel. Vol gemis én troost. 'Kom mee,' fluistert Kik. De vriendjes sluipen door de gang weer naar huis. Nu roept Martje muis: 'DAT WIL IK OOK! Denken aan tante Miesje! Ik mis haar!' 'Jaa!' piepen de anderen. 'Laten we een kring maken!' Ze worden stil, en vertellen verhalen over tante Miesje. Vooral ... over de héérlijke koekjes die ze bakte.



Versje

Aan jou wil ik denken, vandaag heel intens.

Je bent mijn geliefde, onmisbare mens.

Je trok met de Herder
steeds verder en verder,
tot over de grens.

Ik mis je immens.

Ik blijf bij je horen en aan je gehecht
en denk aan de woorden die jij hebt gezegd:

Je hoeft niet te treuren,
laat alles gebeuren,
we komen toch echt
heel goed terecht.



Uit de Bijbel

God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken kun je schuilen.
Zijn trouw is een veilig schild.



Naar Psalm 91:4



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

