

AUGUSTUS 2023

DE LICHTBRON

*Startweekend
op 16 & 17
september!*

ONTMOETINGS KERK
PKN GORREDIJK



Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar. De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits
Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 8 november 2023) voor de volgende Lichtbron kun je voor 13 september mailen naar: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina

Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je vragen over je lidmaatschap of de bezorging, neem dan contact op met Piet Smits via p.f.smits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk

Schansburg 3
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 0513-462491

Scriba

Tseard Kuperus
Telefoonnummer: 0513 - 463224
E-mail:
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
Telefoon: 06- 44 24 24 06
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk
e-mail:
ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT Gorredijk
e-mail: rmlafeber@home.nl
ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girorekeningen

College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiële administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen

kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Inhoudsopgave

Pagina 4

Verwondering als voedingsbodem van geloof

Wie met verwondering door het leven kan blijven gaan heeft iets van het kind in zich bewaard. En dat is goed. Jezus zei niet voor niets: *"als je niet wordt als een kind, zul je het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan"*.

Pagina 12

Evaluatie Jeugdwerk

Eind juni hebben we met een groot deel van de vrijwilligers teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Hieronder lees je in kort de opbrengst van de avond.

Pagina 18

Startweekend 16 & 17 september

Het is een traditie geworden om samen als gemeente het nieuwe winterseizoen te beginnen in het startweekend! Dat is dit jaar op 16 en 17 september.

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde dinsdagavond van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline

13 september
18 oktober
29 november

Kopij tot en met

8 november
13 december
24 januari 2024

Van de redactie

Als je dit leest, is de één na laatste vakantieweek van de zomervakantie aan de gang. Misschien ben je nog op vakantie, ben je net terug of ga je nog. De zomervakantie is altijd een heerlijke tijd om even terug te kijken (er is alweer een half jaar voorbij), maar ook vooral vooruit. Wat zit er in het komende half jaar aan te komen?

Een van de eerste dingen die eraan komt, is het startweekend op 16 & 17 september! Daarover lees je meer in deze Lichtbron. En omdat er in deze 'vakantie editie' geen In Petear is, vonden wij het een goed idee om de commissie startweekend op de voorkant van dit blad te zetten! Want wat een werk hebben zij verzet om dit te organiseren. Jong & oud samen. Zet de datum dus snel in je agenda!

in deze editie vind je ook de samenvattingen van de jaarrekeningen.

Veel leesplezier en tot 16 & 17 september bij het startweekend!

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur De Lichtbron





*Heeft de regen
een vader?*

Job 38 : 28



VERWONDERING ALS VOEDINGSBODEM VAN GELOOF

De dingen en de mensen die je het meest nabij zijn zie je heel vaak gemakkelijk over het hoofd. Hun aanwezigheid is zó vanzelfsprekend dat je er bijna niet meer bij stilstaat wat ze voor je betekenen. "Je weet pas wat je had als je het kwijt bent" luidt dan ook het gezegde.

Gods vanzelfsprekende aanwezigheid

Geldt dat ook voor (ons geloof in) God? Hoe vanzelfsprekend is Gods aanwezigheid in ons leven?

Ps. 139 zegt dat Hij 'achter, vóór, rondom mij' is. Gaan we er domweg van uit dat Hij er is? Is Zijn aanwezigheid vanzelfsprekend of is dat toch iets waarover we ons steeds weer zouden moeten verwonderen? Dat de eeuwige God mij, klein mensje in een oceaan van mensen, elke dag opnieuw nabij wil zijn.

Wie met verwondering door het leven kan blijven gaan heeft iets van het kind in zich bewaard. En dat is goed.

Jezus zei niet voor niets: "*als je niet wordt als een kind, zul je het Koninkrijk van de hemel niet binnengaan*".

Belangrijk voor Jezus was de onbevangingheid en de ontvankelijkheid waarmee een kind in de wereld staat.

Job

In het zeer volwassen bijbelboek Job geeft God een opvallend antwoord aan Job.

Eerst is Job in drie rondes in gesprek met zijn vrienden. Hij heeft heel wat ellende te verduren gekregen, Job houdt vol daar niet schuldig aan te zijn, maar de vrienden weigeren in Jobs onschuld te geloven. Al die tegenslagen die Job overkomen, al dat verdriet dat hij daardoor heeft, dat moet toch wel een oorzaak hebben. Job moet toch wel zwaar gezondigd hebben. Al die ellende zal wel straf op zijn zonde zijn.

Pastorale

God zal toch niet onrechtvaardig handelen?
Job blijft echter volhouden onschuldig te zijn en roept God ter verantwoording in soms niet mis te verstane woorden.

Gods antwoord

Dan komt eindelijk God aan het woord.
God antwoordt met een hele reeks vragen:
waar was jij toen Ik de aarde maakte?
Heeft de regen een vader?
Waar is de weg naar de oorsprong van het licht?
enz. enz.
Dat is het antwoord van God: vragen!
Een echt antwoord op al zijn vragen krijgt Job niet. Een echt antwoord op onze vragen van waarom? krijgen wij dan ook niet.

Job stelde vragen aan God.
God stelt vragen aan Job. Aan ons.
Wat weet jij nu als klein mensje?
Heeft de regen een vader?
Met andere woorden: wat weet jij van mijn zorg voor de schepping?
Want al die vragen cirkelen rondom het geheim van de schepping, van alles wat er is, ons bestaan daarin en Gods hand in alles.
De vragen herinneren Job en ons aan de kunst en de noodzaak van de verwondering.

Leren leven van de verwondering

Dit was de titel van de visienota van de PKN die in 2005 uitkwam.
Met daarin de gedachte: nemen we de aarde, ons bestaan, als iets heel vanzelfsprekends?
Of blijven we door de wereld gaan met de verwonderde ogen van het geloof?

Vragen

Jobs vragen blijven onze vragen.
Hèt antwoord op de vraag hoe wij kunnen geloven in een God die liefde is terwijl er zoveel verdriet en ellende in de wereld is, hebben we niet.
Ik althans niet.

Maar tegelijkertijd moeten we niet denken dat we het niveau van de kindervragen te boven zijn gekomen of moeten komen.
Integendeel.
Geloven is: niet altijd leven met antwoorden, maar wèl leven uit een geheim.
Geloven is: leven vanuit de verwondering.

De verwondering dat deze wereld, dit leven, *mijn* leven, hoe dan ook!, gedragen wordt door een goddelijke hand.



Tsjerkepaad

Tsjerkepaad 2023

Ook dit jaar stellen we de Ontmoetingskerk in Gorredijk en de Piterkerk in Lippenhuizen weer open tijdens Tsjerkepaad. Je kunt zo maar binnenlopen voor stiltemoment in de kerkzaal, een kaarsje aansteken of voor een gesprekje en/of een kopje koffie of thee

Beide kerken waren open op zaterdag 22, 29 juli, 5, 12 en 19 augustus. De laatste keer is op zaterdag 26 augustus van 13.30 tot 17.00 uur.

Dus kom vooral langs! Je bent van harte welkom.

In de Ontmoetingskerk in Gorredijk is er een expositie van Saskia Draaistra. Hieronder zie je Saskia met een aantal van haar werken.



Naar de kerk in uw winterzon-vakantie?

Gaat u deze winter op zoek naar de zon in Spanje, Portugal of Turkije? En wilt u dan ook een kerkdienst bijwonen in uw eigen taal?

Dat kan in Spanje op Gran Canaria en aan de Costa's, in Portugal aan de Algarve en aan de Turkse zuidkust in Alanya. Precieze plaatsen en tijden vindt u op de website van het Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa: www.ipnze.nl

Daar kunt u doorklikken naar het land waar u naar toe gaat en ziet u alle gewenste gegevens.

Dick Beumer



Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 Gorredijk tel: 464664
Mevr. E. Houweling, Binnenwei 26, Hemrik tel: 06 52291242

27 aug. Els Hoogeveen 436757
03 sept. Folkert Veenstra 0644169188
10 sept. Harm Geerligs 0638890118
17 sept. Teake Hoekstra 466817
24 sept. Els Hoogeveen 436757



Wilt u vervoer?

Alleen zondagochtenden zijn ingepland. Wilt u vervoer naar de kerk?
Neem dan contact op met Harm Nieuwland via telf:
06 49982254 of mail: nieuwland.harm@gmail.com

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd.

Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Gea Hoekstra tel. 0513-466817 of

Sippie Bouma telf. 0513-463597

U kunt ook terecht bij Humanitas: coordinator Jan Stelwagen 06-55784824

Abonnement Lichtbron

Wij zien bij het binnenkomen van de abonnementskosten van de Lichtbron dat er veel nog €12,50 in plaats van €15,00 wordt betaald. Dit komt waarschijnlijk door dat er een repeterende periodieke overboeking is aangemaakt in de bank. Wilt u deze dan wijzigen en voor nu de resterende €2,50 nog overmaken? Bij voorbaat dank.

Hallo allemaal,

Zomervakantie! Het zit er alweer bijna op.. Hoe was jouw zomervakantie? Ben je op vakantie geweest of juist veel uren gemaakt met je bijbaantje? Of misschien wel beide.. Ik hoop dat je hebt kunnen ontspannen en opladen voor het nieuwe schooljaar.

Als vrijwilligers van het jeugdwerk hebben we genoten van de rust en ondertussen weer nieuwe inspiratie opgedaan. Het nieuwe seizoen van het Jeugdwerk komt eraan: met nieuwe projecten bij de kinderdienst, gezellige avonden bij club en PUBercaf . En de CJV gaat in september weer van start! Zit je dan in de 4e klas of daarboven, dan ben je van harte welkom! En oh ja, bij alle activiteiten geldt; iedereen is van harte welkom. Ook als je geen lid bent van de Ontmoetingskerk.

Evaluatie jeugdwerk 2022-2023

Eind juni hebben we met een groot deel van de vrijwilligers terugblik op het afgelopen seizoen. Hieronder lees je in kort de opbrengst van de avond.

Wat was echt TOP (en wat willen we dus blijven doen)?

- * De speurtochten tijdens christelijke feestdagen. Afgelopen jaar was dit met advent en pinksteren. Het is voor heel het dorp toegankelijk en we zien dat ook buitenkerkelijken meedoen.
- * De projecten van de kinderdienst.
- * Gezinsdiensten. De vorm en inhoud spreekt de kinderen aan; ze blijven lang geconcentreerd.
- * De allerjongsten in de kerk. Jong geleerd is oud gedaan; zo'n 10 tot 12 keer per jaar zijn de kinderen van 0-4 jaar samen met hun ouders in de dienst.
- * Het kamp natuurlijk!

Wat willen we anders?

- * We willen graag samenwerken met het jeugdwerk van de Rooms Katholieke Kerk. Er zijn al wat contacten gelegd.
- * Vrijwilligers persoonlijk benaderen. Er zijn in het jeugdwerk een paar mensen die veel dingen doen. We willen dit graag omdraaien naar veel mensen die een paar dingen doen. Het kan dus zijn dat we ook jou binnenkort persoonlijk benaderen om ons te helpen.

Namens de Jeugdraad,
Janine



Dus neem gerust een vriend of vriendin mee.

We beginnen natuurlijk het nieuwe seizoen met een spetterend startweekend! Doe je ook mee aan de bonte avond? Informatie over de bonte avond en het startweekend vind je elders in deze Lichtbron. We zien je graag in het nieuwe seizoen!

Groetjes, Janine

*H*eer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.



In Memoriam

9 april 1926 - 1 juli 2023

Anne de Jong

Anne de Jong werd geboren in Terwispeel als oudste in een gezin met negen kinderen. Het gezin verhuisde een aantal keren en kwam uiteindelijk te wonen in Hemrik. Anne ging werken bij de bakker. Hij leerde Simmy de Jong kennen. Ze trouwden in 1951 en verhuisden naar Den Haag, waar oudste dochter Anny werd geboren. Maar vrij snel kwamen ze weer terug naar Friesland, naar Lippenhuizen, daar werden de kinderen Hans, Alie en Jan geboren.

Vanwege gezondheidsproblemen liet hij zich omscholen tot stukadoor. Hij vond kwaliteit belangrijk en legde eer in zijn werk. Rond 1956 verhuisden ze naar Trijehoek nr.133, dat werd later nr. 4. Hij had daar een kippenhok, een volière. Hij hield van vogels. Wandelend in het bos kon hij genieten van alle vogelgeluiden. Hij was handig, kon van niets iets maken. Zo maakte hij ook zelf speelgoed voor de kinderen, verbouwde met hulp van een aannemer het huis, vervaardigde de tuinmuren, het pad.

Zijn vrouw overleed in 2007. Hij mocht graag fietsen, maar in 2014 werd hij aangereden, moest een behoorlijke tijd revalideren, maar kwam wel weer thuis. De laatste jaren brachten steeds meer beperkingen met zich mee. Maar hij las z'n krant, bleef openstaan voor nieuwe dingen, was levenslustig, hij kon genieten van kleine dingen. Zoals hij ook kon genieten van een concert, de uitstapjes met de auto door Friesland, op zaterdagen een kerkepad-route, geïnteresseerd als hij was in oude gebouwen, en in de geschiedenis van de omgeving. En altijd foto's maken, de dingen moesten vastgelegd worden.

Op het laatst kreeg hij, naar uiteindelijk bleek, hartritmestoornissen, hij werd opgenomen in het ziekenhuis, kwam weer thuis, maar de volgende dag, zaterdag 1 juli, overleed hij, 97 jaar oud. Hij was op. Het was goed zo. In zijn eigen vertrouwde omgeving is hij overleden, zoals hij zelf altijd gewild had. Op de rouwkaart stonden de woorden : *'sterk zijn betekent soms dat je op moet geven'* Sterk zijn, dat was hij ook in geloof. Zó sterk dat hij er soms naar verlangde naar zijn vrouw te gaan. Hij vertrouwde dat de dood niet het laatste is.

In datzelfde vertrouwen hebben we maandag, 10 juli, afscheid van hem genomen. In de dienst werden herinneringen aan hem als heit en als pake uitgesproken. We lazen Ps. 31 "bij U, Heer, schuil ik".

Moge zijn kinderen en kleinkinderen in de komende tijd de kracht ontvangen om het verlies van hun heit en pake te dragen en te verwerken.

R.L.



In Memoriam

30 april 1937 - 20 juli 2023

Cornelia - Corrie - Zuierveld-Bakker

Corrie Bakker werd geboren op 30 april 1937, in Tjerkwerd, als nakomertje in een gezin met uiteindelijk 6 kinderen. Het was thuis geen vetpot.

Bovendien overleed haar vader al in 1958. Corrie bleef bij haar moeder wonen, tot ze in 1963 trouwde met Jan Zuierveld. Hij was eerst onderwijzer, werd later leraar engels aan de middelbare school.

Kinderen Jaap, Sieto, Alinda en Gert Jan werden geboren. Ze woonden in verschillende plaatsen. Het contact met de burens was altijd goed en die contacten bleven vaak, ook lang nadat ze verhuisd waren. Ze was vriendelijk, liefdevol, had een goede band met de kinderen. Vreselijk was het toen zo'n 7 jaar geleden Alinda overleed.



Eind 2018 waren ze in Gorredijk komen wonen. Drie jaar geleden overleed haar man. Ze kon op veel goede dingen terugkijken, ze waren er veel op uit geweest met de auto en caravan. De herinneringen daaraan koesterde ze.

Van jongs af aan hield ze van muziek. Al jong speelde ze mandoline, later piano. Ze zong in het toonkunstkoor. En nu, in de latere jaren, vond ze troost in klassieke muziek, met name religieuze koormuziek.

De laatste tijd voelde ze zich moe, dat kon te wijten zijn aan haar leeftijd - ze was tenslotte 86 jaar - maar er bleek toch meer aan de hand en toen kanker geconstateerd werd is het heel snel gegaan. Ze worstelde er eerst wel mee, ze had altijd heel gezond proberen te leven, en dan nu dit, maar later kwam toch de acceptatie. In geloof wist ze dat haar dood niet het einde zou zijn.

In dat vertrouwen hebben we in het Mariakerkje van Kortezwaag op vrijdag 28 juli afscheid van haar genomen. Herinneringen werden gedeeld, klassieke muziek klonk ten afscheid.

Moge haar nagedachtenis haar kinderen en kleinkinderen tot troost zijn.

R.L.



Startweekend 16 & 17 september

Het is een traditie geworden om samen als gemeente het nieuwe winterseizoen te beginnen in het startweekend! Dat is dit jaar op 16 en 17 september.

Een enthousiaste groep is al een tijdje bezig met de voorbereidingen. Het is altijd weer een leuke uitdaging om het weekend in te vullen met voor elk wat wils. Doe(t) jij/u ook mee?

Programma

Hieronder volgt het programma dat we hebben samengesteld. Begin september zetten we nog de puntjes op de i. Houd de nieuwsbrief in de gaten, want daarin houden we u op de hoogte.

Op zaterdagavond 16 september is de bonte avond. Na drie jaar afwezigheid herstellen we deze Ontmoetingskerk-traditie in ere. De bonte avond wordt georganiseerd door de jeugd van PUBercaf  en CJV.

De avond begint om 19.45u, inloop vanaf 19.30u.

De bonte avond wordt gevuld met acts door u en jij! Meld u/jou dus aan, samen met een groepje of alleen met een act. Dit kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan: een klein toneelstukje, playbacken, het (plaatselijke) journaal nadoen, een live schilderij maken, een poppenshow of synchroonzwemmen; maak het bont!

Aanmelden kan door een email te sturen naar: jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl of te bellen met Janine van der Kooi 06-41694695.

Aanmelden kan tot en met zaterdag 9 september.

De bonte avond wordt afgewisseld met een interactieve activiteit waarbij we geld inzamelen voor het goede doel. Meer informatie over het goede doel vind(t) u/je in het kader.

Kortom, een gezellige en feestelijke avond!

Goede doel

Het Ronald McDonaldhuis in Beetsterzwaag De Hoeve, een aangepast vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds, is er voor gezinnen met een zorgintensief kind of jongvolwassene tot en met 25 jaar.

Dit zijn kinderen die door een ziekte of beperking extra of langdurig zorg nodig hebben. Dat is intensief voor het hele gezin. Bij de Hoeve kun je helemaal jezelf zijn en weer even tot elkaar komen.



Startweekend 16 & 17 september

Zondag

Op zondagochtend hebben we een inloop vanaf 9.15 uur, de koffie staat klaar met wat lekkers. Er is tussen 9.15 en 10.00 uur een "sing in" waarin u/jij een verzoeknummer samen kunt zingen.

Om 10.00 uur begint de dienst; iedereen (van 0 tot 99+ jaar) is welkom in de dienst. Na de dienst is er weer koffie of fris en nog wat lekkers. De jeugd kan zich vermaken met een sjoelbak, spelletjes, kleuren enz. Voor de volwassenen is er een korte meditatieve wandeling en een zoekplaatje in de kerk. En u kunt natuurlijk gezellig in de hal blijven zitten om een praatje te maken.

Samen lunchen!

Rond 12 uur willen we met elkaar lunchen. Na de lunch wordt er een bingo gehouden. De opbrengst van de bingo gaat naar het goede doel. Dit jaar is dat het Ronald McDonaldhuis in Beetsterzwaag (meer informatie zie kader pagina 18).

Wilt u ons helpen door iets te bakken bij de koffie, of misschien voor de soep of een salade zorgen? Dat zou geweldig zijn! U kunt zich opgeven bij:
Sietske Veenstra 0654371163 of mailen naar sietskeenfolkert@hotmail.com

We sluiten samen af met een kopje koffie of thee.

We kijken uit naar uw en jouw aanwezigheid tijdens het startweekend!
Houd de nieuwsbrief in de gaten en meld u aan voor de bonte avond. **Tot 16 en 17 september!**



Groeten van de commissie startweekend:

Brend Stornebrink
Annie van der Wijk
Anneke van Wijk
Gea Hoekstra
Janine van der Kooi
Joke Rudolphy
Sietske Veenstra
Renny van der Wal
Yri Kobes

Op de foto ontbreken:
Siegfried Posthumus,
Lars Jonker en Tessa Grijpstra



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

ZOEK DE RUST EN DE RUIJMTE

Komt het door het golvende landschap of heeft het meer met de stilte en rust van de streek te maken? Wie de snelweg bij Hengelo of Oldenzaal verlaat, heeft onmiddellijk het gevoel in een andere wereld terecht te komen. Het heeft er zelfs de schijn van dat Limburg is verhuisd naar het oosten van het land. Want er zijn niet alleen pittige bulten in het landschap, het wemelt er letterlijk van landkruisen en Mariakapelletjes. Waar de natuur golvend wordt, lijkt het geheim van het geloof meer kansen te krijgen. Als je niet verder kunt kijken, begint het vermoeden van een geheim en mag je dromen van een paradijs achter de heuvels. En al generaties lang brengen streekgenoten dat tot uiting in landkruisen en kapelletjes. Niet alleen in Twente maar ook in Limburg. Alsof het landschap de spiegel van onze ziel is. Je ziet wat je niet ziet, je droomt de schepper van hemel en aarde achter de horizon. En als je zo verdwijnt in de maïsvelden, dan voel je je eigen kleinheid en lijken je grote zorgen ook kleiner te worden. De aarde heelt in die zin de wonden van je leven. En overal waar de natuur tot je spreekt, kunnen je wonden van het afgelopen jaar geheeld worden. Ook in de duinen of aan het strand waar de zon je tranen droogt, de wind je vragen meeneemt, de regen je zegent ondanks je mislukkingen en de zee je steeds weer een nieuwe kans geeft. Ieder mens heeft ruimte nodig om weer te ontdekken hoe je door God bedoeld bent. Die vind je in de eindeloosheid van de zee en het strand, die vermoed je achter de heuvels van het glooiende landschap. En zo mag je verdwijnen in de ruimte van God, om voor even weer zijn geliefde kind te zijn en diep van binnen te ontdekken dat je mag zijn zoals je ooit bedoeld bent. De rust van de vakantie geeft je terug aan jezelf, met dank aan God die je dan weer kunt horen. Zoek die rust en de ruimte, in de heuvels, aan de kust. Doe eens even niets, om gevonden te worden door je diepste stem, die van God zelf. ■

*Ontdek hoe je door
God bedoeld bent*

Kort nieuws

Regionale Kerkendag

Op 8 oktober is de twee-jaarlijkse Regionale Kerkendag. De ochtenddienst, waaraan alle regiopastores meewerken, vindt in de Skâns in Gorredijk plaats.

Het thema van de kerkendag is: "We zullen doorgaan" en de gospelgroep Sinjael verleent haar medewerking. Dit jaar willen we ook weer een Goede Doelen markt houden. Voor deze markt zijn er al leden van onze regiokerken, die actief betrokken zijn bij een goed doel, die zich opgegeven hebben. Deze leden mogen hun goede doel/ project presenteren op de markt. Dit vindt aansluitend aan de kerkdienst in de Skâns plaats in de Ontmoetingskerk. De stands blijven staan tot na de gezamenlijke maaltijd. Het middagprogramma bevat workshops voor jong en oud.

In september volgt een brief met uitnodiging voor de kerkendag. Dan kunt u zich ook opgeven voor de maaltijd en activiteiten. Houdt de datum alvast vrij! U kunt uw project nog steeds onder de aandacht van de bezoekers van de Kerkendag brengen, opgeven kan via:

Joke Rudolphy, telefoon: 06 55747868 of e-mail: jrudolphy@home.nl

Stem op Passage Gorredijk

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Landelijk stopt Passage per 1 januari 2024. Passage Gorredijk is één van de 55 landelijke afdelingen die plaatselijk doorgaan. Vanuit onze leden is er behoefte aan "ontmoeting". Daarom willen wij dit zolang mogelijk doen. Onze bijeenkomsten worden in de Ontmoetingskerk gehouden.

Alleen ons ledental loopt ook sterk terug. Waardoor er ook steeds minder contributie binnenkomt. Daarom doen wij mee met de Rabo Clubsupport. Naar rato van het aantal stemmen krijg je een bedrag uitgekeerd. Wij hebben daarom wel veel stemmers nodig!

Daarom de vraag aan u: bent u lid van de Rabobank Heerenveen-Zuid-Oost Friesland? Stem op ons via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport Dit kan van maandag 4 tot dinsdag 26 september 2023. Hartelijk dank alvast!

Groet, Aly Beumer-Berga, secretaris



Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

15 oktober 2023 10.00 uur Voorgangster kw Linda Wind



Kerkdiensten

ZONDAG 27 AUGUSTUS

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: World Vision

Voor kinderen, voor verandering, voor leven. Mensen die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. Zij moeten krijgen waar zij recht op hebben (o.a. schoon drinkwater) om armoede te overwinnen en vreugde te krijgen in hun leven.

ZONDAG 3 SEPTEMBER

9.30 uur

Voorganger: ds. Joh. Bakker (emeritus predikant, woonachtig in Stiens)

Oorspronkelijk zou ik zelf (R.L.) in de dienst voorgaan, maar Willem Zeilstra vroeg of ik met hem en Annejaap Soldaat de dienst wilde verzorgen in Beetsterzwaag, zoals we dat al eerder in Gorredijk hebben gedaan. Collega Bakker, die zou voorgaan in Beetsterzwaag, was bereid om te ruilen en in Gorredijk voor te gaan.

Collecte: Het Lichtpunt, Kollumerzwaag

Het Lichtpunt vangt mensen op, die tussen wal en schip zijn geraakt, geen onderdak hebben en voor onbepaalde tijd opvang en begeleiding nodig hebben. Ook worden er (ontmoetings) activiteiten georganiseerd voor mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt.

ZONDAG 10 SEPTEMBER

9.30 uur

Voorganger: Da. L. Cnossen (Oudwoude-Westergeest, woonachtig in Kollum)

Collecte: Stichting Present

Vrijwilligers die zich een (dag)deel inzetten voor mensen die hulpbehoevend zijn, te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid hebben of leven in een sociaal isolement. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Kerkdiensten

ZONDAG 17 SEPTEMBER startzondag

10.00 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

We maken dit weekend, en dus ook met de dienst op zondagmorgen, een start met het nieuwe winterseizoen. We sluiten aan het bij landelijke thema : "*ga mee*".

Op pagina 18 en 19 lees je meer over het startweekend.

Collecte: Op verzoek van de jeugd gaat de collecte van deze zondag naar de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag

De RMD hoeve is een aangepast vakantiehuis, waar zorgintensieve kinderen en jongeren t/m 25 jaar een heerlijke vakantie kunnen vieren met hun ouders, broertjes en zusjes. Vele vrijwilligers maken het mogelijk van dit 'huis' een 'thuis' te maken.

ZONDAG 24 SEPTEMBER 1e themadienst waarom?-vraag

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

In twee achtereenvolgende diensten wil ik stilstaan bij de alom bekende vraag: als God liefde is, waarom is er dan zoveel verdriet en ellende in de wereld? Deze zondag is de eerste keer.

Collecte: Kerk in Actie Myanmar

In Zuid-Oost Azië helpt KIA kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. Jonge moeders, jongeren tussen 18 en 35 jaar en slachtoffers van gewapende conflicten verwerken landbouwgewassen tot consumentenproducten. Hierdoor groeit hun inkomen en krijgen zij een menswaardig bestaan. KIA traint hen en ondersteunt met kleine leningen.

ZONDAG 1 OKTOBER 2e themadienst waarom?-vraag

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Na de, korte, tweede themadienst rondom de waarom?-vraag, is er tijdens het koffiedrinken gelegenheid om vragen te stellen over wat er in beide diensten gezegd is en met elkaar over het onderwerp in gesprek te gaan.

Collecte: Kerk en Israël

Onopgeefbaar verbonden. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. We bezinnen ons op de joodse wortels van ons geloof. We staan op tegen antisemitisme en bouwen aan een relatie met het volk Israël. We steunen onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap.



Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien. Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren met nieuwe graankorrels! "Zo is het ook met mensen," zegt de dominee. "Sommigen willen Jezus volgen, maar het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun hoofd en groeien niet. Maar sommigen pakken Jezus' boodschap op en daaruit groeit veel goeds!" Ricardo Muis springt op. "Dát gaan we proberen!" fluistert hij tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat graankorrels uit de voorraadpot.

"Wat gaan jullie doen?" vraagt Kik, die ze langs ziet komen. "We gaan zaaien!" roept Ricardo. "Dan worden het nog méér korrels!" piept Florans. Een uur later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast een stukje omgewoelde aarde. "Kik!" roept Ricardo, "Er gebeurt maar niks. Nou... doe!" Hij sprint weg. Florans kijkt somber. "Ik heb het zeker fout gedaan," zegt ze. Kik gaat zitten. "Welnee," zegt hij, "De korrels moeten heel lang rusten in de aarde. Anders ontkiemen ze niet." "Daar heb ik het te druk voor..." zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het over de graankorrels. "Rust is belangrijk," zegt hij. "Maar gieteren ook."



Puzzel



Jij hebt een handje graankorrels om te zaaien. Wat is nu het beste tuintje om ze in te zaaien? Op de zeven bordjes staat te lezen wat er in elk tuintje in de grond zit. Maar er staan alleen klinkers!

Vul de lege bordjes in met de letters die eronder staan. Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken met het verhaal dat de muizen hebben gehoord. Je moet RUST nemen om het op te lossen!

<p>□ E I □ E □</p> <p>J S K T</p>	<p>□ □ □ □ U I □</p> <p>R N K</p>	<p>□ O □ □ O □ □</p> <p>M T S P</p>
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het koninkrijk met ontkiemend zaad. 'Soms valt zaad in goede grond. Dat zaad vormt aren met wel honderd of zestig of dertig graankorrels. Uit één graankorrel! Denk daar maar eens over na!' (Naar Matteüs 13:8-9)



