

JUNI 2023

DE LICHTBRON

*"Al giet it bytiden
noch sa min, der
komme altyd wer
bettere tiden. Sa
stean ik yn't libben"*



ONTMOETINGS KERK
PKN GORREDIJK

Colofon

De Lichtbron is een uitgave van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk Gorredijk. De Lichtbron verschijnt acht keer per jaar. De abonnementskosten zijn 15,00 euro per jaar.

Redactie

Marielle de Jong Elsbeth Sonnega
Tryntsje Koops Bert Veenstra
Piet Smits
Foto's: Ans Stornebrink-Boorsma

Kopij (t/m 19 juli 2023) voor de volgende Lichtbron kun je voor 24 mei mailen naar: delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Of lever het in, in de brievenbus bij Klaproas 4.

Jeugdpagina

Kopij voor de jeugdpagina? Stuur dan een e-mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Website

www.ontmoetingskerkgorredijk.nl
Beheer: admin@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Digitale Nieuwsbrief

Elke week verschijnt een digitale nieuwsbrief. Wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan via de website www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Bezorging

De Lichtbron wordt bij je thuis bezorgd. Heb je vragen over je lidmaatschap of de bezorging, neem dan contact op met Piet Smits via p.f.smits@hetnet.nl of telefoonnummer 462340.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeboden kopij te redigeren.

Adres Ontmoetingskerk

Schansburg 3
8401 RX Gorredijk
Telefoon: 0513-462491

Scriba

Tseard Kuperus
Telefoonnummer: 0513 - 463224
E-mail:
kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Koster/ beheerder

Froukje Jongsma
Spaltenbrêge 10, Terwispel
Telefoon: 06- 44 24 24 06
koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ledenadministratie

Marga Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT, Gorredijk
e-mail:
ledenadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Predikant

ds. Ron Lafeber - tel. 856771
De Helling 41, 8401 TT Gorredijk
e-mail: rmlafeber@home.nl
ds. Lafeber heeft op zaterdag zijn vrije dag

Bank /girorekeningen

College van Kerkrentmeesters
IBAN NL33RABO 0322 9847 26

Diaconie Ontmoetingskerk
IBAN NL74RABO 0322 9038 66

Missionair Werk
IBAN NL26RABO 0306 4106 56

Financiële administratie CvK
finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl
Ook voor vragen Kerkbalans

E-mailadressen

kerkenraad@ontmoetingskerkgorredijk.nl
kerkrentmeester@ontmoetingskerkgorredijk.nl
diaconie@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Inhoudsopgave

Pagina 4

Zomer

De groeikracht van Gods Rijk is zichtbaar in gebeurtenissen in ons eigen leven en in de wereld. Zoals het uitbotten van de vijgenboom in het late voorjaar. Laten we daarom vooral letten op de positieve tekenen van de geschiedenis. Méér dan op de negatieve tekenen, waar er natuurlijk ook genoeg van zijn.

Pagina 8

Werkgroep Veilige kerk

Deze werkgroep kijkt naar de sociale veiligheid en de kerk en werkt aan een advies en een stappenplan.

Pagina 14

Terugblik jeugd kamp

Pagina 18

Yn Petear..

Voor het overgrote deel van de lezers is de nu 65-jarige Gerrit van der Iest een bekend gezicht. Al sinds 1981 treffen we hem aan in onze Ontmoetingskerk.

Kerkenraadsvergaderingen

De kerkenraad vergadert elke vierde dinsdagavond van de maand. Behalve in de maanden juli, augustus en december. De vergadering begint om 19.45 uur.

Vergaderingen college kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters vergadert elke 1e woensdag van de maand om 19.45 uur.

Rooster Lichtbron (onder voorbehoud)

Deadline

5 juli
6 september
18 oktober

Kopij tot en met

20 september
1 november
13 december

Van de redactie

Misschien had je deze Lichtbron vorige week al verwacht. Dat klopt! Door Pinksteren was het drukken van ons kerkblad een weekje later dan gepland. Maar 'elk nadeel heeft zijn voordeel', want nu konden we nog een impressie meenemen van het jeugdkamp van 3 en 4 juni! Op pagina 14 en 15 lees en zie je wat de jeugd allemaal heeft uitgespookt in Appelscha. Volgens mij voor herhaling vatbaar!

Samen met de kerkenraad van Lippenhuizen Hemrik, heeft onze kerkenraad een beleidsplan opgesteld voor de nieuw te vormen gemeente. Dit plan is, na de laatste aanpassingen, nu klaar en ligt ter inzage voor alle gemeenteleden. Ben je benieuwd naar dit beleidsplan? Dan kun je bij Bart van der Steege een digitaal of gedrukt exemplaar opvragen. Meer hierover lees je op de pagina 'Kerkenraad'.

Tot slot is er heel goed nieuws, want we hebben een nieuw scriba: Tseard Kuperus. Veel mensen kennen hem, net als ik, waarschijnlijk als oud-directeur van de basisschool PCBS De Librije. Tseard, namens de redactie wensen we je veel succes en we nodigen je alvast graag uit voor een Yn Petear ;-)

Een fijne zomer allemaal!

Elsbeth Sonnega
Hoofdredacteur De Lichtbron





De les van de vijgenboom

Marcus 13 : 28



ZOMER

*“Leer van de vijgenboom deze les:
zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is”*

Marcus 13 : 28

Vakantie

De vakantieperiode breekt langzaam aan. Misschien gaat u niet weg. Of u gaat wel weg, maar blijft u dicht bij huis, in Nederland. Of is het idee om nu toch weer wat verder weg te gaan.

Wat verder weg, als je op vakantie bent in Spanje, Italië, Griekenland en natuurlijk Israël, kun je ze zien: vijgenbomen.

Al schijnt het zó te zijn dat je ze tegenwoordig ook wel in Nederland kunt houden. Dat is dan misschien dankzij de klimaatverandering en kun je er dus eigenlijk niet zo blij over zijn.

Ik heb me laten vertellen dat, zoals het ook in de bovenstaande evangeliewoorden gezegd wordt, de vijgenboom lang kaal blijft. Tot laat in het voorjaar.

Terwijl de andere planten al groen worden, staat hij daar als een skelet. Nog altijd kaal, hij lijkt wel dood.

Maar dan verandert er iets: de uiteinden van de takken verdikken zich en uit die knoppen ontspruiten grote groene bladeren.

Als het zóver is, is het bijna zomer.

Zomer

De zomer staat voor volheid. Alles is tot groei en bloei gekomen.

Elk seizoen heeft zijn bekoring, sommigen vinden de lente het mooiste jaargetijde, als alles langzaam weer uitbot en groen wordt, maar voor mij is de zomer het hoogtepunt. De zon staat op haar hoogst. Er is volop licht en warmte.

Pastorale

En al wat leeft, laaft zich daar aan:
bloemen bloeien, korenaren rijpen,
vogels zingen en bomen lijken machtiger
dan anders.

Mensen baden in de zon of zoeken juist
verkoeling in het overdadige groen.
Vanuit de lente lijkt de schepping in de zomer
tot zijn bestemming gekomen.

Wat in haar zat, komt er nu uit.

Laten we niet nalaten daarvan te genieten.
Of we nu in Tuinesië blijven of naar Tunesië
gaan. Of we nu werken of vrij hebben, laten we
oog hebben voor het uitbundige zonlicht en het
volle groen van de bomen.

Laat de zomer voor ons een beetje sabbat zijn.

Les

Jezus spreekt over de les van de vijgenboom als
het gaat om het komen van het Koninkrijk.
Het einde der tijden.

Dat klinkt in heel veel oren angstaanjagend.
Maar Hij wil toch vooral de nadruk leggen op het
positieve van de doorbraak van Gods Koninkrijk.
Hij wil aangeven dat het uiteindelijk God is die
alles zal overwinnen.

En dat er op dit moment al een doorwerking is
van het Rijk van God in onze wereld, waarbij
niemand weet wanneer de volledige doorbraak
zal plaatsvinden.

De groeikracht van Gods Rijk is zichtbaar in
gebeurtenissen in ons eigen leven en in de
wereld. Zoals het uitbotten van de vijgenboom
in het late voorjaar.

Laten we daarom vooral letten op de positieve
tekenen van de geschiedenis. Méér dan op de
negatieve tekenen, waar er natuurlijk ook
genoeg van zijn.

Maar let op de tekenen van Gods Koninkrijk!
In ons eigen leven. In de wereld.

Want vergeet niet dat Jezus ons leert dat 'onze'
zomer in zijn uitbundige volheid
beeld/gelijkenis mag zijn van Gods toekomst.
Dus positief!

Het is zoals lied 747 het zingt :

*eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur
God zal Zich openbaren
in heel zijn creatuur.*

Daarom kunnen we en mogen we nog meer
genieten van de zomer.

Ik wens u een goede zomertijd!



Kerkenraad

Concept beleidsplan 2023 - 2027: nieuwe gemeente

Zoals wellicht bekend zijn de besprekingen en werkzaamheden voor het samengaan met de PG Lippenhuizen Hemrik, na een onderbreking, weer opgestart. We hebben vóór de onderbreking, samen met de kerkenraad van Lippenhuizen Hemrik, een beleidsplan opgesteld voor de nieuw te vormen gemeente.

Dit is één van de voorwaarden die de PKN stelt bij het samengaan van twee gemeenten. Dit beleidsplan is op een paar punten aangepast en willen we nu opnieuw ter inzage leggen voor de gemeenteleden. Ondertussen werken we aan een gezamenlijke plaatselijke regeling, een gezamenlijke begroting en een beschrijving van het werkgebied.

Dit zijn allemaal stukken die we bij de classis moeten inleveren bij de vraag om goedkeuring door de classis.

Het conceptbeleidsplan 2023-2027 ligt nu ter inzage voor de beide gemeenten. U kunt een digitaal of gedrukt exemplaar opvragen bij ondergetekende. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij mij terecht.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,

Bart van der Steege,
Hegedyk 40,
0513-466052
e-mail: bjvdsteege@gmail.com



Diaconie

Autorijden

Mevr. Knol Schoolstraat 7-7 Gorredijk tel: 464664
Mevr. E. Houweling Binnenwei 26 Hemrik tel: 06 52291242

18 juni	Teake Hoekstra	466817
25 juni	Folkert Veenstra	0644169188
02 juli	Harm Geerligs	0638890118
09 juli	Teake Hoekstra	466817
16 juli	Folkert Veenstra	0644169188
23 juli	Harm Geerligs	0638890118
30 juli	Teake Hoekstra	466817

Wilt u vervoer?

Alleen zondagochtenden zijn ingepland. Wilt u vervoer naar de kerk?

Neem dan contact op met Harm Nieuwland via telf:

06 49982254 of mail: nieuwland.harm@gmail.com

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd.

Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322903866 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp i.d. gemeente.

Voor informatie kunt u terecht bij:

Gea Hoekstra tel. 0513-466817 of

Sippie Bouma telf. 0513-463597

U kunt ook terecht bij Humanitas: coordinator Jan Stelwagen 06-55784824



Kerkrentmeesters

Werkgroep veilige kerk

Onlangs heeft de Ontmoetingskerk een werkgroep Veilige Kerk ingesteld. Een veilige kerk? Wat moet ik me daar bij voorstellen? Is het gebouw niet veilig dan? Bij Veilige Kerk denken we niet aan het gebouw: dat staat wel stevig! Bij Veilige Kerk bedoelen we de sociale veiligheid van leden van de kerk.

Dit thema komt (helaas) regelmatig in de media. We kennen allemaal de verhalen rondom the Voice, De wereld draait door, NOS sportredactie maar ook in de politiek in binnen- en buitenland. Ook dichterbij huis is het belangrijk om stil te staan bij je veilig voelen. Vooral in de kerk is dit belangrijk omdat je je daar kwetsbaar opstelt. Als Ontmoetingskerk willen we iedereen een veilige omgeving bieden.

Het gaat hierbij niet alleen om hoe wij om willen gaan met (grensoverschrijdend) gedrag tussen kerkleden onderling, maar ook om signalen over huiselijk geweld of op school of werk. Dit kan groot zijn maar ook een mogelijk onbedoelde opmerking die hard aankomt. Bewustwording over je gedrag en omzien naar elkaar zijn hierbij de eerste stappen.

De werkgroep, bestaande uit Bonny Wouda, Geeske Prins, Janine van der Kooi en Arnout Batterink, werken een advies en stappenplan uit rondom dit thema. Hierbij laten we ons leiden door de website www.veiligekerkerk.nl. Deze website biedt ons bruikbare tips en handreikingen om met dit thema aan de slag te gaan. Vooralnog trekken we het kalenderjaar 2023 uit om vorm te geven aan dit thema. De komende stappen zijn het in kaart brengen van de "quick wins" (de relatief gemakkelijke oplossingen) en met het onderzoeken naar de instelling van een vertrouwenspersoon.

In de komende lichtbronnen brengen we jullie op de hoogte over de voortgang.

Als je bruikbare adviezen hebt aan ons dan kun je dat (eventueel anoniem) naar ons mailen of per post sturen t.a.v. "werkgroep veilige kerk".

Bonny Wouda
Geeske Prins
Janine van der Kooi
Arnout Batterink



Toegezegd en ontvangen Kerkbalans

Opbrengst kerkbalans in april	€ 6254,10
Digitale collectes	€ 235,-
Verkoop collectebonnen	€100,-
Collecte in de diensten tm 23-4-23	€330,40

OPROEP

De "schoonmaakploeg" van de maandagochtend is wat kleiner geworden, mede door ziekte. Vele handen maken licht werk!

Daarom een oproep voor mensen die eens in de maand op maandagochtend mee kunnen helpen voor een aantal uurtjes.

Opgeven kan bij Froukje of via koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Ontmoeting



Tsjerkepaad 2023

Ook dit jaar willen we de Ontmoetingskerk in Gorredijk en de Piterkerk in Lippenhuizen openstellen tijdens Tsjerkepaad.

Je kunt zo maar binnenlopen voor stiltemoment in de kerkzaal, een kaarsje aansteken of voor een gesprekje en/of een kopje koffie of thee

De Ontmoetingskerk is open op zaterdag 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus.

De Piterkerk is open op zaterdag 1, 8, 15, 22 en 29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus.

Beide kerken zijn open van 13.30 tot 17.00 uur.

In de Ontmoetingskerk in Gorredijk is er een expositie van Saskia Draaistra



Raad Van Kerken Kerkendag 2023 - Oproep voor Goede Doelen

Dit jaar vindt de regionale Kerkendag van de Raad van Kerken Gorredijk e.o. op 8 oktober plaats. We zijn begonnen met de voorbereidingen en één van de dingen die we willen opzetten is een Goede Doelen Markt. Deze markt is een aantal jaren geleden ook gehouden en vroeg volgens ons om een herhaling.

De Goede Doelen Markt is van de gemeenteleden. We kennen binnen onze kerkgemeenten mensen die een (kleiner) goed doel persoonlijk ondersteunen. Zij krijgen tijdens de markt de kans hier aandacht voor te vragen. Iedereen krijgt een tafel tot zijn beschikking om het doel te presenteren met spullen, foto's en dergelijke.

Er is ruimte beschikbaar in de Ontmoetingskerk, waar ook de koffie gedronken wordt. Wat we nu graag willen weten is of er mensen zijn die hier aan mee willen doen. Later volgt verdere informatie.

Graag aanmelden voor 1 juli bij Joke Rudolphy via jrudolphy@home.nl of telefonisch 0513 462695.

Hallo allemaal,

De laatste maand voor de schoolvakantie staat bij het jeugdwerk in het teken van afronden, overstap en afsluiten. Een hoogtepunt is het kamp. Op de valreep voor het drukken van de Lichtbron nog wat foto's van het kamp. Een ander hoogtepunt is de Fair voor Moldavie.

In juni gaan we plannen maken voor het nieuwe seizoen. Lijkt het je leuk om eens een keer te helpen bij de oppas, kinderdienst of PUB-ercaf e? Dan horen we het graag.

Ik heb besloten om te stoppen als jeugdouderling. Met een drukke baan en gezin moeten er keuzes gemaakt worden bij het vrijwilligerswerk. Ik heb niet meer het gevoel dat ik het voldoende aandacht kan geven zoals ik zou willen en daarom heb ik deze keuze gemaakt. Ik wens de Jeugdraad veel succes en hoop dat er snel iemand gevonden worden om mee te helpen, want er staat een mooie basis.

Groet,
Marielle

Kinderdienst

Sinds januari zijn de kinderen volop bezig geweest met het project 'De koning te rijk'. We leerden over mensen uit de Bijbel die goed waren in het delen van spullen, elkaar helpen en vertrouwen hebben in elkaar en in God. We hebben ontdekt dat dit eigenlijk best vaak voorkomt in de Bijbel. Verhalen zoals van de tollenaar, het dochtertje van Ja irus, de rijke bramenplukker, Lazarus en de 5 broden en 2 vissen. Ze hebben allemaal de boodschap: help elkaar en heb vertrouwen! Mooi toch?

En dat sloeg aan bij de kinderen! Want wat zijn ze ongelooflijk fanatiek bezig geweest om geld in te zamelen voor de arme kinderen en ouderen in Moldavie, met behulp van onze grote vriend Rainbow de Duif. De kinderen hebben zelfstandig, door het doen van klusjes voor hun (groot)ouders en burens, meer dan 200 euro opgehaald.

PUB-ercaf e

Het laatste PUBercaf e van het seizoen zit er al weer op! Zaterdag 13 mei hebben we op de laatste avond het spel 'Geheime Dienst' gespeeld. Dit spel, ontwikkeld door Open Doors, is een variant op Weerwolven. De gelovigen proberen Bijbels te smokkelen en mensen te bekeren. De geheim agenten proberen de gelovigen op te pakken en de Bijbels te onderscheppen. Lukt het de gelovigen om 4 Bijbels te smokkelen, dan hebben de gelovigen het spel gewonnen. Een uitdagend spel waar tactiek en ook een beetje (Hemels?) geluk bij komt kijken! We nemen het spel ook mee op kamp, dan kunnen we het tot in de nachtelijke uurtjes spelen.

Ja, kamp. De laatste activiteit van dit seizoen. Zaterdag 3 en zondag 4 juni vermaakten we ons in Appelscha met sport en spel, vlaggenroof en gezellig samen-zijn. We hadden mooi weer. Via deze weg willen we ieder die hiervoor steun heeft gegeven (d.m.v. de bingo-avond, de boodschappen en de lege flessen) hartelijke bedanken!



Jeugdpagina

Ondertussen werd de Fair voor Moldavië georganiseerd. Het was een initiatief om op een creatieve manier de kinderen te betrekken bij het doen van een collecte voor het goede doel. Om te leren hoe je kan delen als je zelf genoeg hebt en de ander niet. De kinderen hebben zich volop ingezet en hebben ervan genoten. Het mozaïekpaneel gaat namens ons naar Moldavië, wat een prachtige manier om met elkaar in verbinding te zijn.

Ook kruipen we steeds dichterbij de zomervakantie toe. Dit betekent dat het kinderdienstseizoen ten einde is. Het project is klaar en Jarno, Stijn, Sjoerd, Cynthia zijn overgestapt.

Wij bedanken alle vrijwilligers die ons dit seizoen hebben geholpen bij de kinderdienst: Dukke, Tytsia, Joke en Jessica. Zonder hen zouden we de kinderen van onze gemeente niet zoveel bij hebben kunnen brengen als dat we nu hebben gedaan. Dat is goud waard!

In het nieuwe seizoen gaan we weer actief op zoek naar vrijwilligers. Wellicht benaderen we u/jou. Helpt u, help jij mee?

Groetjes namens de leiding van de kinderdienst,
Lyanne, Tineke en Antje



Afscheid jeugdouderling Mariëlle de Jong

Vanwege persoonlijke omstandigheden (grote drukte, nieuw werk) heeft jeugdouderling Mariëlle helaas moeten besluiten om met het ouderlingschap te stoppen. We betreuren dat, maar begrijpen haar besluit. We willen haar van harte bedanken voor al het werk dat zij als jeugdouderling gedaan heeft!

In de overstapdienst van 4 juni hebben we afscheid van haar genomen als kerkenraadslid. Gelukkig blijft ze nog wel andere werkzaamheden binnen de gemeente doen.

Haar besluit betekent wél dat op dit moment Janine van der Kooi er als jeugdouderling alleen voor staat. We zijn daarom ijverig op zoek naar een opvolger voor Mariëlle.

Terugblik kamp

Clubweekend 3 en 4 juni 2023

En dan was het eindelijk zo ver. De beloning aan het einde van het seizoen: het clubweekend. Op zaterdagochtend ging de stoet auto's met in totaal 20 kids naar Appelscha. Aangekomen bij kampeerboerderij Wouda werd onze ruimte en het speelveld verkend. Alle boodschappen en wat nodig is voor de overnachting, vond een plekje in onze ruimtes.

Inge, Ans en Rienk zetten de spellen uit op het zonovergoten speelveld. Vier teams van 5 kids waren inmiddels ingedeeld en de aangewezen teamcaptains kregen van de wedstrijdleiding uitleg over de spelletjes. Toen begonnen ze fanatiek aan de estafettes, kerk-quiz, spinnewebspel, de rebus en de 'toren van Babel'.

De einduitslag lag zo dicht bij elkaar dat iedereen de hoofdprijs kreeg!



Terugblik kamp



Na de welverdiende lunch (bedankt gemeenteleden!) liepen we naar het bos voor de grote hit: vlaggenroof! Dit is wel vijf keer gespeeld en de tactiek om de eigen vlag niet te laten roven, maar van de tegenstander wel, werd steeds beter doordacht uitgevoerd.

Terug bij de kampeerboerderij was het ijsje wel verdiend die Janine en Lyanne ondertussen hadden gehaald. Het chill-moment werd gebruikt om wat te volleyballen, om te hangen, Molky te spelen of een vuurtje te stoken. Toen was het tijd voor hamburgers van de Skottelbraai met patat. Na een dagje buiten 'wrotten' ging dat er wel in. Voor de dag-gasten was het daarna tijd om naar huis te gaan. De pubers gingen daarna voor de volleybal en dat werd gespeeld tot het donker werd.



En als het dan donker is, ga je: een boswandeling maken! Een spokentocht of niet: dat is altijd spannend. Na afloop werden we getrakteerd op een lekker kopje soep of warme chocolademelk en de eerste gaaaap was alweer te zien. Na twaalfen zochten we het bed op, maar een uurtje nadat het eindelijk stil was: Brandalarm!!! Al snel bleek dat gelukkig loos alarm. Om 8 uur 's ochtends: PANNENDEKSEL-wekservice. Niet goed voor het ochtendhumeur, maar de eieren met spek van Rienk en Arnout maakte dat weer goed.



Al met al een prachtig weekend. Gelukkig mogelijk gemaakt door alle gemeenteleden die statiegeld-flessen en boodschappen hebben ingeleverd en mee hebben gedaan aan de bingo-avond. Hartelijk dank daarvoor en in ruil treffen jullie hierbij wat foto's aan van het fantastische clubweekend!!

Het organisatieteam: Janine, Ans, Inge, Rienk, Lyanne, Arnout

Rigtje Kamphuis-Folkerts

Rigtje werd geboren in Bolsward, op 16 september 1932. Ze was het tweede kind in een gelovig gezin met uiteindelijk vijf kinderen. De tijd was er toen niet naar om door te leren, iets wat ze altijd heel jammer heeft gevonden.

Ze trouwde met Gerrit Kamphuis. Vanwege zijn werk kwamen ze in 1962 in Gorredijk wonen, aan de Schansburg 16. Daar heeft ze al die tijd, bijna tot haar dood toe, gewoond. Zonen George, Folkert en Gerrit Jan werden geboren. Ze stond vaak alleen voor hun opvoeding, als haar man in het buitenland was. De kinderen mochten veel, ze was een lieve moeder. En later ook een liefdevolle beppe.



Ze was altijd geïnteresseerd in het wel en wee van de (klein)kinderen, hield van gezelligheid, vond het heerlijk als alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar waren. Maar er was ook discipline. Je moest de dingen doen zoals het hoorde, vond ze. Ze gaf om mensen, was maatschappelijk betrokken, zat in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, plaatselijk, regionaal, landelijk. Ze is ook jaren voorzitter geweest van het bestuur van de Miente, ze zat in het bestuur van de stichting Sneek '40-'45. Voor al haar vrijwilligerswerk ontving ze de ridderorde.

In 2016 overleed haar man. Bij haarzelf was kanker geconstateerd. Dat kwam ze te boven en stond toen ook weer positiever in het leven. Ze kon elke dag genieten van de mooie dingen. Vanaf corona-tijd kwam ze weinig het huis meer uit, langzaam ging het lichamelijk minder, haar krachten werden minder. Even heeft ze in het ziekenhuis gelegen. Daar is ze op vrijdag 14 april overleden, 90 jaar oud.

Tijdens de plechtigheid op vrijdag 21 april in Schoterhof, hebben we haar, haar leven, herdacht. Er waren herinneringen van de kinderen en kleinkinderen. We lazen woorden uit 1 Johannes 4. "*wie in de liefde blijft, blijft in God*". Woorden die op haar van toepassing waren.

In het geloof dat zij nu in die liefde geborgen is, hebben we afscheid van haar genomen. Indachtig de woorden van lied 903, woorden die op de rouwkaart stonden: "*Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid*"

In Memoriam

16 juni 1958 - 25 april 2023

Klaas Jongsma

Klaas Jongsma werd geboren op 26 juni in 1958 in Drachten. Klaas was de jongste zoon van Hendrik en Aukje Jongsma. Na Binne, Hennie, Hiltje & Klaas (die vlak na de geboorte overleed) en Grietje werd Klaas als 6e kind geboren.

Hij ging als arbeider werken bij de boer. Hij trouwde in 1980 met Romkje Bijl. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Geertje, Dirk en Bennie. Klaas bleek problemen te hebben met zijn hart en werd daar in 1997 aan geopereerd.

Twee jaar later verbleef hij verscheidene weken op de Intensive Care na een ongeval met een stier. In het ziekenhuis toen Klaas aan de beterende hand leek werd hij getroffen door een herseninfarct.

Er volgde een periode van revalidatie. In het begin kon hij niet of nauwelijks lopen, gaandeweg werd dat wel iets beter, maar zeker voor langere einden moest hij gebruik maken van een rolstoel.

Hij ging niet bij de pakken neerzitten, was een enorme doorzetter. Kon echt genieten van kleine dingen. Helaas kreeg Klaas opnieuw te maken met tegenslag. Tijdens een epileptische aanval brak Klaas zijn been op 3 plaatsen. Opnieuw wachtte hem een periode van revalideren. Deze periode was voor Klaas zwaarder, omdat hij wist wat hem te wachten stond. Toch lukte het hem weer om kleine stukjes te lopen.

Klaas was een echt buitenmens, dus ging hij er vaak met de rolstoel op uit. Hij had voor iedereen tijd, een praatje maken was iets wat hij graag deed. De laatste jaren hebben Klaas en zijn vrouw meerdere malen tegenslag gekend. Romkje was al jaren mantelzorger voor Klaas geweest, maar omdat zij door een val met de fiets zelf ook in de lappenmand zat en dus niet voor hem kon zorgen zoals zou moeten, ging hij naar Dokkum, in afwachting van een plekje voor hem in de Miente.

Zo ver is het niet gekomen, want tijdens zijn rondje met de rolstoel, wat achteraf zijn laatste bleek, is Klaas van de weg geraakt. Hij is met de rolstoel drie meter naar beneden gevallen. Na een hartstilstand en een fikse hoofdwond lag hij in het MCL. Contact was niet meer mogelijk. Hij overleed op dinsdag 25 april 2023.

Op woensdag 3 mei is hij tijdens aan afscheidsdienst in crematorium Haskerpoort, Oudehaske, herdacht. Moge alles wat hij is geweest en gedaan heeft voor hen, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen tot troost en zegen zijn.



Yn Petear



Yn petear mei Gerrit van der lest

Voor het overgrote deel van de lezers is de nu 65-jarige Gerrit van der lest een bekend gezicht. Al sinds 1981 treffen we hem aan in onze Ontmoetingskerk. Aanvankelijk als lid van de Gereformeerde Kerk en na de samenvoeging met de Hervormde gemeente (in 2006) als lid van de Protestantse Gemeente. En zowel nu als daarvoor vrijwel telkens in actieve zin. Genoeg redenen om uitgebreid -en vol goede zin- met elkaar yn petear te gaan. Wy binne der klear foar.

Ondernemersgezin

Tot zijn drieëntwintigste was Gerrit woonachtig in Drachten, waar zijn vader een installatiebedrijf had. Het gezin waarin hij opgroeide, bestond uit vader, moeder en vier zonen. 'Us mem kaam út Marum en ús heit út Siegerswâld', vertelt Gerrit. Kenmerkend voor een ondernemersgezin is dat het zowel goede als 'minne' tijden kent. Omstandigheden waarvan Gerrit zegt dat die hem hebben gevormd. 'En ek optimistysk makke hawwe. Want al giet it bytiden noch sa min, der komme altyd wer bettere tiden. Sa stean ik yn't libben.'

'Wer hawwe se it oer,' frege Sytske har dan faak ôf'

Gerrit vertelt dat zijn in 2019 overleden echtgenote Sytske hetzelfde levensmotto had. 'Wêr't se lykwols net oer koe, wienen minsken dy't krimmenearje oer lytse lichaamlike ûngemakken as bygelyks in pynlike tean of knibbel. "Wêr hawwe se it oer", frege sy har dan faak ôf.

Op het voorgaande doorvragend, blijkt dat zijn Sytske qua lichamelijk ongemak en pijn het nodige heeft moeten doorstaan. Zodanig dat ze, tot groot verdriet van haar geliefden, al op 65-jarige leeftijd overleed. 'Troch de kombinaasje fan diabetes, nier- en hertfalen koe it lichem fan Sytske de striid net langer mear oan', zegt Gerrit. 'Op 31 maaie moasten wy, nei in houlik fan 39 jier, ôfskie fan har nimme.'

Gasbedrijf Gorredijk

Gerrit en Sytske (wier roots in Dokkum lagen) leerden elkaar kennen tijdens het jeugdwerk, waarin ze beiden actief waren. Hun relatie werd dermate hecht dat een huwelijk niet kon uitblijven. Op 30 mei 1980 gaven ze elkaar het ja-woord en vestigden ze zich in Drachten. Gerrit was destijds werkzaam bij de Rabobank in Drachten, waar hij, na voltooiing van zijn LEAO-opleiding, in 1975 in dienst was gekomen. In 1980 kreeg hij de kans om bij het gemeentelijk gasbedrijf in Gorredijk aan de slag te gaan. 'Altyd dwaan jonge', sei ús heit doetiids. 'In bettere baan dan as amtner kinst net krije.'

En zo geschiedde, al moesten hij en Sytske daarvoor wel naar Gorredijk verhuizen. Dat was even wennen, al voelden ze er zich al snel thuis. Hun lidmaatschap van de Gereformeerde Kerk droeg daar in belangrijks mate aan bij. En dat de Ontmoetingskerk dezelfde locatie was als waar ook de Hervormde Gemeente haar diensten hield, vonden ze eerder grappig dan vervelend. 'Sa stienen wy dan te wachtsjen foar tsjerke, of faak ek al yn de hal', herinnert Gerrit zich. 'De iene kear de herfoarmen op ús en de oare kear wy op harren. Dat wie goed regele, hieltyd oer in perioade fan fjouwer moannen.'

Yn Petear

Na zo'n twee jaar bij het gasbedrijf te hebben gewerkt, diende zich voor Gerrit een nieuwe, nóg interessantere kans aan: werken in dienst van de gemeente Opsterland, een mogelijkheid die hij maar al te graag aangreep.

'Yn plak fan tusken de middei nei hûs om iten, moast no alle dagen it bôlebakje mei nei de Sweach, mar dat hie'k der hiel graach foar oer. Oant 2015 ha'k dêr wurke en altyd mei in protte nocht.' Hij vertelt dat zijn werkzaamheden onder meer bestonden uit het controleren van de facturen alsook het samenstellen van de begroting en de jaarrekening.

'BTW-spesjalist'

Zijn fascinatie voor cijfers ontstond tijdens zijn werk bij de Rabobank, waar Gerrit zich ontwikkelde tot een kei in het oplossen van verschillen. 'By de gemeente Opsterlân neamden se my de BTW-spesjalist, want ek dêr koe'k goed mei oerwei', zegt Gerrit lachend. Spijtig genoeg veranderde zijn werkplezier volledig nadat Opsterland in 2015 een samenwerkingsverband met de gemeente Westellingwerf was aangegaan.

Zichtbaar geraakt door wat hem in 2019 overkwam, doet Gerrit zijn verhaal. 'Plaats delict' was het gemeentehuis in Wolvega, waar hij tijdens het samenwerkingsverband was gestationeerd. 'Ik rekke yn ûnmin mei myn teamleider. Wylst se my de freeds noch lokwinske hie mei myn jierdei, sette se my de tiisdei dêrop bûten it gebou. En wêrom? Omdat se fûn dat ik myn wurk net goed die. Ik koe ôfsette.'

Het betekende de zoveelste mentale dreun die hij binnen korte tijd moest incasseren. Want het

was nog maar amper geleden dat hij met het verlies van zijn moeder werd geconfronteerd (op 4 mei 2019) en vervolgens met dat van zijn Syske. Verslagen als hij was, reed Gerrit rechtstreeks naar Beetsterzwaag waar zijn Opsterlandse collega's hem opvingen. 'Poerlulk wienen se dêr, mar mear as my oanhearre en bemoedigje, koenen se net dwaan.' Met andere woorden: de weg terug bleek definitief afgesloten. Dus moest hij op zoek naar een nieuwe baan. 'Ik ha alles yn't wurk set om earne oars oan de slach te kinnen. Spitergenôch wurke sawol myn leeftyd as corona net yn myn foardiel. Finansjeel ha'k fansels flink wat ynleverje moatten, mar ik rêd it. It is sa't it is.'

'Poerlulk wienen se dêr, mar mear as my onhearre en bemoedigje, koenen se net dwaan'



Yn Petear

Desondanks kost het Gerrit weinig moeite om zijn dagen een zinvolle invulling te geven. Zo zijn daar onder meer zijn gewaardeerde werkzaamheden voor de diaconie, waar hij zowel voor als na de fusie al met regelmaat invulling aan gaf. Sinds vorig jaar doet hij dat opnieuw en met het zelfde elan.

Door Sytskes toedoen ontstond, geheel toevallig, nog een andere bezigheid: het verhuren van partytenten. En dat is niet de enige uiting van Gerrits handelsgeest. Want ooit was er een tijd dat de mensen hem op diverse markten met de verkoop van speelgoed aantreffen. 'De hannel sit no ienkear yn my, dat hat altyd sa west', zegt Gerrit lachend. 'En ús jonges fûnen it ek tige nijsgjirrich. Elke kear wannear't der wer in nije levering autootsjes kaam, sieten se der mei de noas boppe-op. 'Dy ha'k noch net, dy net en dy ek noch net', sa wienen se der mei dwaande.'

Ziekte van HES'

Met 'ús jonges' doelt Gerrit op zijn zonen Ruwan, Sieger en Chris, respectievelijk 32, 30 en 28 jaar jong. Van hen is Chris de enige die nog thuis woont. Min of meer noodgedwongen, aangezien hij aan een zeldzame aandoening lijdt, genaamd de ziekte van HES. Gerrit vertelt dat het in Nederland slechts om een vijftigtal personen gaat, van wie Chris er, verdrietig genoeg, een is. 'Dat hâldt yn dat er hiel hoeden en hiel bewust mei syn enerzjy omgean moat', legt Gerrit uit. 'Trije kear op in dei de treppen op en del kostet him al in hiel soad. Soks is tige soarchlik en foar him fansels ek begrutlik. Benammen ast wist dat er foarhinne op it sportfjild altyd de rapste wie. In baan yn de accountancy, wat him geweldich taliket, sit

der dêrtroch net yn. Troch wat er fan Sytske meikrigen hat, stiet er lykwols noch hiel posityf yn't libben.' Hoewel hij een gedegen ICT-opleiding heeft genoten, is de in Heerenveen wonende Sieger werkzaam in het grondwerk bij Verkley. 'De hiele dei op in kantoorstoel sitte, griisde him oan. Dêrom hat er dêr bewust foar keazen en hy is der gelokkich mei.'

'Wat fûnst fan de preek?'

En dan is er natuurlijk nog Ruwan, de in 1991 vanuit Sri Lanka geadopteerde pleegzoon. Het is nog maar kort geleden dat hij in de Ontmoetingskerk voorging in de dienst. 'Wat fûnst fan de preek?', is dan ook Gerrits logische vraag. De positieve reactie van schrijver dezes stemt hem zowel trots als tevreden. Gerrit: 'Hy hie der sels in goed gefoel oer en ik fûn ik it ek moai.' Op de vraag of Ruwan het dominee-ambt zelf ook ambieert, antwoordt Gerrit: 'Earlik sein, wit er dat sels ek noch net. Undersyk dwaan, dat is wêr't syn hert nei út giet, mar dat kin ek noch wol feroarje. Boppedat hat er noch sa'n soad by de ein. Bygelyks it lesjaan oan de universiteit yn Grins, dat fynt er ek prachtich. De tiid sil it leare.'

'Dy oardel jier ekstra wiene foar ús allegear in kado'

Witst wol dat Ruwan spesjaal foar de tanksjinst fan Syske in tekst fan it Gryks út omset hie? Dat wie wol bysûnder. Lykas dat dûmny Lubbert Adema, in âld kameraat fan my, de preek foar dy tsjinst al twa jier foar Sytskes ferstjerren klear hie. Doe't hy by ús kaam om de tsjinst ta te rieden, hie Sytske noch mar in healjier te libjen. Dus wiene dy oardel jier ekstra foar ús allegear in kado.'

Open Deur Dienst

Vanaf 1976 bestond een Open Deur Dienst Commissie. In het begin sterk gebonden aan regels. Gereformeerd en Hervormd moesten gelijk vertegenwoordigd zijn. Je kan zeggen dat zij een eerste 'Samen op weg' commissie waren. Het waren avonddiensten die goed bezocht werden. Geleidelijk werd de commissie actiever en bereidde ze de dienst met de voorganger voor. Er kwam meer vrijheid en er meer gewaagde thema's (zoals over de schepping) en een dienst zonder voorganger of met een lekenpreek. Een dienstvullend programma stond bijna elk jaar op het programma.

De laatste jaren zagen we steeds meer dat de Open Deur Dienst niet meer de bijzondere dienst van het begin was. De diensten werden niet méér bezocht dan andere diensten en er kwamen meer bijzondere/ thema vieringen in onze kerk. Geleidelijk ontstond het gevoel dat we niets meer toevoegden aan het gevarieerde aanbod in de Ontmoetingskerk. Daarom zijn we gestopt.

De viering op 7 mei was dus niet voorbereid door de commissie. Toch was het een bijzondere dienst, omdat Ruwan van der lest voorging in deze dienst. Hij is opgegroeid in Gorredijk en dit was de eerste keer dat hij in de Ontmoetingskerk op de kansel stond. Iedereen die ooit een rol speelde in de Open Deur Dienst Commissie bedankt en ook de vaste bezoekers bedankt voor uw aanwezigheid en bijna altijd positieve geluiden.

Rinse Spits, Hillie de Vries, Jantsje Claus, Renny van der Wal en Joke Rudolphy



Kerkdiensten Lippenhuizen

Piterkerk Lippenhuizen

18 juni 2023 10.00 uur Voorgangster kw Linda Wind



Kerkdiensten

ZONDAG 11 JUNI bijzondere dienst en fair

9.30 uur

Voorganger: kw. Linda Wind

Na de dienst zal er een fair worden gehouden die in het teken staat van het goede doel : de diaconale actie '*Fryslân foar Moldavië*' De fair wordt georganiseerd door de kinderdienst. De kinderen zijn flink bezig geweest en hebben allerlei dingen gemaakt. Ook is er van alles te zien en te doen, voor jong en oud, dus iedereen is van harte welkom !

Collecte: Mercy Ships

Een medische hulpoporganisatie, die met hun ziekenhuisschepen in Afrika aanmeren, om hier, op het schip, gratis chirurgische en tandheelkundige hulp te bieden, aan de "aller-armsten" Ook knappen zij klinieken en ziekenhuizen op, en laten ze nieuwe medische apparatuur achter bij de plaatselijke verpleegkundigen.

ZONDAG 18 JUNI

9.30 uur

Voorganger: ds. J.D. de Bruin, majoor, geestelijk verzorger in het leger

Collecte: Het Rode Kruis

Miljoenen mensen worden ieder jaar slachtoffer van een natuurramp, gewapend conflict of andere humanitaire ramp. Het Rode Kruis helpt mensen in binnen en buitenland door bv het herbouwen van huizen na een aardbeving, het slaan van waterputten in tijden van grote droogte, en het geven van medische zorg in conflictgebieden.

ZONDAG 25 JUNI

9.30 uur

Voorganger: da. W. Keuning (Mantgum & Skillaerd)

Collecte: Terre des Hommes

Deze organisatie probeert te voorkomen, dat kinderen worden uitgebuit. Terre des Hommes haalt kinderen uit deze situatie en zorgt er voor dat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Ook kinderhandel, kinderarbeid, en kindermisbruik krijgt de nodige aandacht.

ZONDAG 25 JUNI oecumenische avonddienst Nieuwehorne

19.30 uur

voorgangers: ds. Piet Hulshof en Rinse Spits

Zoals ieder jaar zal er vanuit de Raad van Kerken Gorredijk en omstreken ook nu weer een oecumenische avonddienst worden gehouden. Dit jaar in de kerk van Nieuwehorne.

Collecte: Raad van kerken Gorredijk eo.

Kerkdiensten

ZONDAG 2 JULI

9.30 uur

Voorganger: ds. J. C. Overeem (Stiens, geestelijk verzorger gehandicaptenzorg Alliade)

Collecte: MAF

MAF vliegt, waar wegen eindigen. Met 120 MAF vliegtuigen wordt wereldwijd hulp geboden in noodsituaties. Ook wordt het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden, gebracht. "Iedereen heeft recht op Gods Liefde"!

ZONDAG 9 JULI viering van Schrift en Tafel

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Op deze zondag hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren.

Collecte: Bloemenfonds

Zoals we gewend zijn, wordt er bij de viering van het Heilig Avondmaal, gecollecteerd voor het Bloemenfonds. De bloemen die elke zondag op tafel staan, gaan als "een teken van omtinken" de gemeente in.

ZONDAG 16 JULI

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Zonnebloem (Gorredijk)

Bij de Zonnebloem werkt een grote groep vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen met een lichamelijke beperking, vanaf 18 jaar. Met zo'n beperking ben je misschien wel vaker (alleen) thuis, dan je zou willen. De vrijwilligers komen graag langs voor een bakje koffie, of om samen op pad te gaan. Daarnaast worden er vele gezellige activiteiten georganiseerd.

ZONDAG 23 JULI

9.30 uur

Voorganger: ds. Ron Lafeber

Collecte: Christ's hope

Christ's Hope organiseert bijbelkampen, voor kinderen die in de sloppenwijken van Afrika wonen. Dit kamp geeft een kind een paar dagen plezier met vriendjes. Ze dansen en zingen, en ze horen over Jezus liefde. Een onvergetelijke ervaring voor hen. Op dit moment zijn hiervoor te weinig middelen, en kunnen de kinderen niet op bijbelkamp. Helpt u mee, dit toch mogelijk te maken?



Bidden



KIK

'Ssst!' doen de muisjes tegen elkaar. 'Ssst! Kik slaapt!' Het is waar. Kik zit op zijn bloembakje en heeft zijn ogen dicht. De muizenkinderen kijken bezorgd toe. 'Als je slaapt, moet je toch liggen?' fluistert er één, 'Misschien kunnen we Kik even neerleggen'. 'En een kussentje maken voor onder zijn hoofd!' roept een ander. Ze slepen van overal pluus en spinrag bij elkaar, waar ze een verend kussen van maken. Dan beginnen ze Kik met kracht om te duwen. Kik schrikt! 'Wat ... doen jullie?' zegt hij terwijl hij zijn evenwicht probeert te bewaren. 'We helpen je met slapen!' roepen de muisjes. 'Ik sliep niet,' zegt Kik, 'Ik zat te mediteren. Dat betekent dat je stil bent, niet kwaakt of rondkijkt, alleen maar bij jezelf bent.'

'Oooohh,' knikken de muisjes, 'Mogen wij meedoen?'' Ricardo muis doet zijn ogen dicht. Maar al gauw springt hij weer rond. 'Nee! Het lukt niet, metineren.' Hij heeft te veel gedachten en muizenissen die eruit moeten. 'Geef niet,' zegt Kik. 'Je kunt ook bidden. Dan doe je óók je ogen dicht en geeft geen piep, maar ... je mag alles denken en zeggen wat je op je hart hebt. God luistert naar je. Als je uitgedebend bent, voel je je anders!' Dát proberen de muizen meteen. Ze hebben hun ogen dicht. Je ziet de muizenissen op hun gezicht. Dan worden ze rustiger. Heerlijk rustig. Kik pakt zijn nieuwe kussen erbij en gaat erop zitten. Dat heeft hij nou altijd willen hebben.



Bidden



Uit de Bijbel

Jezus zei: 'Gebruik bij het bidden geen massa woorden zoals sommige mensen. Die denken dat ze vanwege hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe ze niet na. Je Vader in de hemel weet wat je nodig hebt voordat je het Hem vraagt!' Naar Matteüs 6:7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

