

PASTORALE

Sinterklaas en Kerst

Sinterklaas is op dit moment weer 'in het land'. Met de nodige beperkingen, maar toch...

U zult weten dat Sinterklaas teruggaat op de bisschop Nicolaas van Myra (Turkije), die leefde van 270-340 na Christus. Het verhaal gaat dat hij op zijn paard naar de arme buurten ging om de volwassenen en kinderen daar te helpen. Hij had de boodschap van Jezus begrepen dat je het geloof moet omzetten in daden van liefde en medemenselijkheid. Zo zijn er meer verbindingen tussen Nicolaas en Jezus, tussen 5 en 25 december. Denk aan het sinterklaasliedje

Hoor, wie klopt daar, kind'ren?

Hoor, wie tikt daar zachtjes tegen 't raam?

't is een vreemdeling, zeker die verdwaald is zeker

'k zal eens opendoen en vragen naar zijn naam.

Een sinterklaasliedje dat toch ook een kerstliedje kan zijn.

Hoor, wie klopt daar? Ja, het is zeker een vreemde en een verdwaalde, een arm mens die aanklopt, op het raam tikt en ons geweten wakker roept. Wat zullen we?

De deur dicht laten en hem buiten in de kou laten staan? Doe hem open en vraag naar zijn naam! Jezus, Jehoshua, 'de Heer redt'.

Hij, die komt van God, Hij is de grote verworpene der aarde die bij ons binnengelaten wil worden. Hij is zeker een vreemde en verdwaalde, maar Hij is de eigenlijke Sint, de heilige bij uitnemendheid, Zoon van God, Messias, die komt om ons te bevrijden. En als wij de deur dichthouden en Hem niet binnenlaten? Dan zal Hij tegen ons zeggen:

"Ik heb honger geleden en jullie hebben mij niet te eten gegeven, ik was ziek en in de gevangenis en jullie hebben mij niet opgezocht".

Dat oude sinterklaasliedje kan zomaar een kerstliedje zijn dat we op 25 december kunnen zingen.

Maar ook eerder al, in de Adventsweken als wij zijn komst op aarde, en Zijn toekomst op aarde verwachten. Wat moeten we doen?

De deur van ons hart openen en vragen naar Zijn naam!

R.L.

Bij de diensten

Op het moment dat ik dit schrijf, zit ons land in een gedeeltelijke lockdown en lopen de besmettingscijfers nog steeds flink omhoog. Wat dat inhoudt voor de komende tijd is nog onzeker.

Bij alles wat ik schrijf moet dus die onzekere factor worden meegenomen.

Zondag 12 december Dienst van Schrift en Tafel

In de dienst hopen we corona-proof, zoals we dat eerder ook al gedaan hebben, het Avondmaal met elkaar te vieren

Kerstavond Woensdag 24 december

Het Interkerkelijk koor Gorredijk zou aan deze dienst meewerken. Dat zal het ook doen, alleen anders dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het koor zal in de komende tijd een aantal liederen opnemen en deze liederen zullen in de kerstavonddienst te zien en te horen zijn.

Kerstmorgen 25 december

Wat geldt voor de dienst op kerstavond geldt ook voor de dienst op kerstmorgen. Muziekvereniging de Vlecke zal van tevoren een aantal liederen opnemen, ook een aantal voor de samenzang.

Daarnaast zullen de kinderen en leiding van de kinderdienst een vooraf opgenomen 'kerstjournaal' laten zien. En geven ze de kerkgangers bij het uitgaan nog iets mee.

Tweede Kerstdag

Deze dag valt dit jaar op een zondag. Daarom zal er een kerkdienst zijn waarin een goede bekende, ds. L. Adema, hoopt voor te gaan.

Vrijdag 31 december - Oudjaar

Bij de afloop van het jaar willen we in de dienst samen nadenken over onszelf en de tijd waarin wij leven.

Zondag 2 januari 2022

Net als dit jaar zal er na de dienst op 2 januari zeer waarschijnlijk geen Nieuwjaarsontmoeting plaats kunnen vinden. Ik hoop toch dat we het gevoel kunnen hebben met elkaar het nieuwe jaar in te gaan en bovenal: met God.

Zondag 23 januari 2022 - Oecumenische viering

De dienst op deze zondag staat in het kader van de week van gebed voor eenheid van de christenen. Ds. Dingena Hasper zal in deze viering voorgaan. Het thema is "licht in het duister", aan de hand van het verhaal van 'de wijzen' uit het oosten in Matteüs 2 vers 2: 'Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.' Materiaal voor deze viering wordt ons aangereikt door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten.

Zingend naar Kerst

Net als vorig jaar zal ik op de 4 woensdagen in de Adventstijd, te beginnen op woensdag 1 december, een korte uitzending verzorgen. Ik licht een aantal bekende kerstliederen toe en laat ze horen en lees gedeeltes uit Lucas 1. De uitzendingen zijn te bekijken en te beluisteren via Kerkomroep of via het YouTube-kanaal.

Bijbelkring Prediker

We hadden afgesproken om voor de eerste keer bij elkaar te komen op woensdagmorgen 8 december, vanaf 10.00 uur, in de kerk. Maar op dit moment is het onzeker of dat op de geplande manier wel door kan gaan.

Welkom in de EREDIENST

Zondag 5 december
9.30 uur

Tweede Advent

ds. Corry Nicolai
1^e collecte: Stichting ZOA
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 12 december
9.30 uur

Derde Advent/Heilig Avondmaal

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Bloemenfonds
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 19 december
9.30 uur

Vierde Advent

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Rode Kruis
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Vrijdag 24 december
21.00 uur

Kerstdienst m.m.v. koor
ds. Ron Lafeber
1^e collecte: KerkinActie
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zaterdag 25 december
10.00 uur

Eerste Kerstdag
m.m.v. groep koperblazers
ds. Ron Lafeber
1^e collecte: KerkinActie
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 26 december
9.30 uur

Tweede Kerstdag
ds. Lubbert Adema
1^e collecte: Alzheimer Nederland
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Vrijdag 31 december
19.30 uur

Oudjaarsdienst
ds. Ron Lafeber
1^e collecte: Klokkentoren
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 2 januari
9.30 uur

Nieuwjaarsontmoeting
ds. Ron Lafeber
1^e collecte: World Vision
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 9 januari
9.30 uur

ds. H. Torenbeek
1^e collecte: Trijntje Beimers Stichting
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 16 januari
9.30 uur

ds. Ron Lafeber
1^e collecte: MAF
2^e collecte: Ontmoetingskerk

Zondag 23 januari

Oecumenische Dienst, ds. D. Hasper

Diaconaal Nieuws

Zondag 12 december

1^e collecte: Bloemenfonds

We vieren vanmorgen het Heilig Avondmaal, vandaar dat dan de collecte is bestemd voor het Bloemenfonds.

Zondag 19 december

1^e collecte: Rode Kruis

Slachtoffers van rampen verdienen HULP!

Mede dankzij uw steun het Rode Kruis wereldwijd in Actie komen om mensen in noodsituaties te helpen.

Vrijdag 24 december

1^e collecte: KerkinActie – Kom op voor kinderen in de knel.

Opgroeien met geweld in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. KerkinActie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun.

Doe daarom mee met deze kerstcollecte!

Zaterdag 25 december 10.00uur

1^e collecte: KerkinActie

Op deze kerstdag is het collectiedoel hetzelfde als op kerstavond.

Zondag 26 december

1^e collecte: Alzheimer Nederland

Dementie raakt iedereen! We collecteren voor Stichting Alzheimer Nederland, voor méér onderzoek en een toekomst zonder dementie...

Vrijdag 31 december

1^e collecte: Onderhoud Klokkentoren

Traditiegetrouw collecteren we op Oudejaarsavond voor het onderhoud van de klokkentoren.

Zondag 2 januari 2022

1^e collecte: World Vision

Bid en collecteer voor Afghanistan!

De kinderen in Afghanistan hebben u hard nodig. Het is nauwelijks voor te stellen: maar liefst een 12 miljoen Afghanen, waaronder veel kinderen, dreigen het slachtoffer te worden van acuut voedselgebrek.

12 Miljoen! Extreme droogte en corona zorgden al voor grote problemen in het land. Sinds de machtsovername door de Taliban is de situatie nog verder verslechterd.

Zondag 9 januari

1^e collecte: Trijntje Beimers Stichting

De Friese zendeling Trijntje Beimers (1922- 2006) werkte jarenlang in Tanzania en zette in de allerarmste regio twee missieposten op: KILANGALA en KANTEMBO.

Tastbaar Evangelie. Levensreddend. Toekomstgericht. Het doel is, de missieposten financieel zelfstandig te maken over een aantal jaren.

Zondag 16 januari

1^e collecte: MAF

MAF: Mission Aviation Fellowship.

Wij geloven dat iedereen bereikt moet worden met Gods Liefde.

Daarom vliegt MAF naar de meest afgelegen gebieden voor zending, medische hulp, noodhulp en ontwikkelingswerk. Dit werk is volledig afhankelijk van giften. 8 jaar geleden kon de eerste zendeling vliegen naar de DEM-stam in Papoea. Vandaag verdringen zich honderden luisteraars onder het dak van een hutje om onderwijs over de Bijbel te volgen.

Begroting

U kunt de gehele begroting inzien bij de familie Vaartjes, Aak 18.

Graag van tevoren een afspraak maken. Tel: 0513 – 463712

De boekhouding wordt overgedragen aan Anita Veenstra – Hoogstra, omdat Houkje Vaartjes er per 1 januari 2022 officieel mee stopt.

Giften

In november hebben wij een gift van € 5000,- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Over Corona

Corona is moeilijk om iets over te zeggen. Ons advies is volg het landelijke nieuws, onze website en de nieuwsbrief.

De ontstane situatie beperkt ons weer in de mogelijkheden om samen te komen en samen te zijn. Kerkdiensten met of zonder koffie drinken, vergaderingen, begrafenissen en overige bijeenkomsten moeten op dit moment op korte termijn en per situatie worden bekeken.

Over de opknapbeurt van het kerkgebouw

De helft van de toiletruimte is vernieuwd. Het overige gedeelte van de toiletten en bijkomende werkzaamheden wordt in januari 2022 opgestart. De planning is verder om op 29 november dit jaar te beginnen met het renoveren van de ventilatie en de verwarming in de kerk. De uitvoering zal niet langer dan een week in beslag nemen. In de fabriek wordt voorbereidend werk gedaan.

Daarnaast willen we vanaf nu en het komende jaar het volgende voorbereiden en uitvoeren:

- Een nieuwe entree.
- Een nieuw logo boven de entree.
- Een verlichtingsplan opmaken en uitvoeren.
- Wanden sauzen.
- Verschillende deuren binnen vervangen.
- Nieuwe gordijnen.
- Onderzoeken functioneren en eventueel aanpassen ringleiding en orgel.
- Hal en jeugdruimte herstellen en opnieuw inrichten met o.a. de jeugdraad.
- In overleg met de gemeente Opsterland worden plannen gemaakt rondom de Kerk; zoals bomen kappen en planten, bestrating herstellen, hekwerk verplaatsen e.d.

Samenwerking met Lippenhuizen & Hemrik

We gaan door met de samenwerking, maar de juridische samenwerking wordt uitgesteld. Er wordt nu onderzoek gedaan om de Kerk en de begraafplaats van Lippenhuizen vooraf in een stichting(en) onder te brengen, zodanig dat de stichting(en) ook kunnen blijven functioneren voor Lippenhuizen en omgeving.

Voor opmerkingen en of kanttekeningen zijn we altijd bereikbaar.
De kerkrentmeesters, Harma Verloop, 06-20069305,
Ritske Reitsma, 06-33386642, Thymen Romkema, 06-41580400

Uit de diaconie

Denkt u aan de vrijwillige bijdrage 2021 voor missionair werk en diaconie? Bedankt alvast.

Hulp in de gemeente

Dit is een fonds waaruit hulpvragen uit eigen gemeente worden gefinancierd. Het bankrekeningnummer is NL74RABO 0322 9038 66 van de Rabobank te Gorredijk, t.n.v. de diaconie; o.v.v. hulp in de gemeente. Voor informatie kunt u terecht bij: Gea Hoekstra, tel. 0513-466817

Met vriendelijke groeten, uw diaconie

De taken van een diaken

Wat doet een diaken eigenlijk naast het wekelijks collecteren voor de diaconie en het begroeten aan de deur? (Iets dat tegenwoordig vergezeld gaat met het uitdelen van drupje ontsmettende hand-gel) Vroeger mochten alleen mannen dit ambt uitvoeren, later werd er bedacht dat ook vrouwen deze taak konden/mochten doen. Het was dan wel zo dat alleen mannen bezig mochten zijn met het regelen en besturen. Grappig om nu te zien dat onze diaconie hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat.



Wij als diaconie zorgen ervoor dat de voorbereidingen voor het avondmaal worden getroffen, dat wil zeggen, we zorgen ervoor dat er brood is en dat het gesneden wordt. We maken de tafel klaar en zorgen ervoor dat er wijn is, de bекers en de schenkan klaar staan.

De opbrengst van de collecte, die wekelijks naar een ander doel gaat, wordt geteld en door de diaconie aangevuld. Dit wordt tijdens de maandelijkse vergadering besloten.

De diakenen hebben daarnaast ook nog een extra taak, zo hebben we een voorzitter, een penningmeester en een secretaresse. De diakenen die deze functies hebben, zitten doorgaans niet in een wijkteam.

In onze kerk hebben we vijf wijkteams, in elk wijkteam zit een diaken. Hij/zij houdt het wijkteam op de hoogte van wat er zoal in de vergadering besproken wordt op het diaconale gebied, en neemt deel aan vergaderingen van het wijkteam. Daarnaast onderhouden we het

contact met gemeenteleden, dit kan zijn door even een telefoontje te plegen of door een bezoekje te brengen.

Zelf zit ik ook in het armoedebeleid, een dankbare taak om te doen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn dat we jaarlijks vleesbonnen en kerstpakketten mogen uitdelen. Ook een mooi voorbeeld is dat we afgelopen zomer van een gemeentelid het aanbod kregen om twee fietsen weg te geven. Ik heb contact met de gemeente Opsterlân en Humanitas, dit in verband met de armoedebestrijding, en zo kregen de twee fietsen binnen een week een mooi plekje.

Wij verzorgen ook de paas- en pinksteracties, doen een gift aan de voedselbank en zorgen ervoor dat de kerkbalans en het werelddiaconaat rondgebracht wordt.

Koart sein: we dogge mear as allinich mar mei de ponkjes rinne, en dat dogge we mei leafde!

Namens de diaconie, Gea Hoekstra

Van de redactie

In 2022 een vernieuwde Lichtbron

De Lichtbron die u nu in handen heeft, is de laatste in deze vorm.

In februari ontvangt u een geheel vernieuwde Lichtbron!

In dit laatste nummer vindt u onder andere een interview met ons gewaardeerde redactielid Jan Boorsma. Het is een afscheidsinterview, want hij neemt afscheid van de redactie. Bij deze willen we hem hartelijk bedanken voor alle jaren dat hij zich met zoveel enthousiasme heeft ingezet bij het in elkaar zetten van de Lichtbron.

We gaan je missen!

Kopij naar delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl

We willen iedereen die een stukje/verhaal/verzoek heeft voor de Lichtbron om dit altijd alleen de mailen naar:

delichtbron@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Graag niet meer mailen naar de andere e-mailadressen die u misschien gewend bent. Hartelijk dank!

Namens de redactie wensen we u alvast mooie feestdagen en we zien u in het vernieuwde blad in 2022 weer terug!

Namens redactie De Lichtbron, Elsbeth Sonnega-Dijk

De allerlaatste Lichtbron van Jan Boorsma

Begin dit jaar gaf Jan Boorsma al aan dat het zijn laatste jaar zou worden in zijn hoedanigheid van verzamelpunt en samensteller van ons kerkblad De Lichtbron. Maar nu zijn allerlaatste Lichtbron werkelijk een feit is, moet Jan bekennen dat het idee het straks te moeten loslaten hem moeilijker valt dan hij aanvankelijk dacht.

'Net dat ik spyt ha fan myn beslissing, och heden nee', haast hij zich met een brede glimlach te zeggen. 'Ik ha't altyd mei in protte nocht dien, al wie it somtiden wol spannend. En dan benammen wannear't noch net alle kopy binnen wie, wylst de úterste datum fan oanleverjen al oanbrutsen wie. Dan wie't gauris switte. It ferromme en tefreden gefoel dat ik hie wannear't alles wer klearkommen wie, fergoede lykwols alles.'

De Lichtbron die u momenteel onder ogen heeft, is de 78^e editie die onder zijn supervisie is verschenen. Een getal dat bijna gelijk is aan de leeftijd die hij onlangs mocht bereiken: 80 jaar. Een heuglijk feit dat hij, begrijpelijkerwijs, niet ongemerkt voorbij heeft laten gaan. Met zichtbaar genoeg blik Boorsma terug op de feestelijke dag die hij in intieme familiekring mocht beleven. Alle kinderen, inclusief echtgenoten en kleinkinderen waren erbij aanwezig. Hij vertelt dat ook Tieteke, destijds de vriendin van de in 1990 door een noodlottig ongeval omgekomen zoon Henk, met echtgenoot en kinderen van de partij was: 'Sy hearre gewoan by de famylje.'

Het was in 2014 dat Jan Boorsma door Marijke Hakze gevraagd werd om bij De Lichtbron haar taak van eindredacteur over te nemen. 'Ik hie der krekt tolve en in heal jier as scriba op sitten, dus ik moast der wol eefkes oer neitinke', blik hij terug. Het werd inderdaad 'eefkes', want al snel vatte hij die nieuwe taak bij het kerkblad weer op. De toewijding waarmee hij jarenlang invulling gaf aan zijn taak als 'haadmaster' van de Librije, gold ook zeker voor zijn functioneren binnen de kerkenraad, waarvan hij meerdere perioden deel uitmaakte. Dan waren er ook nog de diensten die hij namens de Ontmoetingskerk in de Miente verzorgde.

Echtgenote Tine was daar vele jaren actief geweest als één van de vrijwilligsters. Verdrietig genoeg ontviel ze hem vorig jaar. Voor allen die haar liefhadden, was dit een intens zware en verdrietige periode.

Jan sluit het gesprek daarover af met: 'Wat oerbliuwt is in gefoel fan grut gemis.'

Naast het verdriet over Tines ziekte en overlijden kreeg hij dit jaar zelf ook nog eens te maken met ernstige gezondheidsproblemen.

Hoewel hij er zelf vrij nuchter over spreekt, laat het zich raden dat ook die hun sporen hebben nagelaten.

Desondanks hervatte hij na zijn herstel al snel zijn taak bij de Lichtbron. Dit tot niet geringe opluchting van ons als redactie. Het kerkblad laten verschijnen zonder Boorsma's inbreng was immers gewoonweg ondenkbaar. Want wat had hij ons na zijn toetreden verwend. Eenmaal in redactievergadering bijeen, lag het concept van De Lichtbron al voor ons op tafel. Het enige wat nog restte, was de tekst gezamenlijk doorspreken om vervolgens, elk met een deel 'correctiehuiswerk', huiswaarts te keren. Iets wat tijdens het coronatijdperk onveranderd is gebleven. Fysiek kwamen we weliswaar niet meer bijeen, maar voor verschijning van elke Lichtbron werden we via de mail stevast verblijd met het concept, inclusief de correctieopdracht voor ieder redactielid. Dus ook voor deze editie, Jans laatste.

Geen aandeel meer hebben in de totstandkoming van De Lichtbron zal voor Jan dus even wennen zijn.

Kijkend evenwel naar de in de woonkamer aanwezige muziklessenaar, alsook luisterend naar het verhaal over zijn fietstochten is er geen enkele twijfel dat hij zich zal gaan vervelen. 'Ast in bytsje om it waar



kin, fyts ik tritich kilometer op in dei', zegt Jan, om lachend te vervolgen met: 'Fan't simmer ha'k mysels lykwols ien kear oerskat. Doe hie'k 48 kiilometer ôflein, dat moast ik letter wol bekeapje!'

De vraag of voornoemde tochten per e-bike plaatsvinden, had de verslaggever beter niet kunnen stellen. 'Dat moast mar net tinke, alles op eigen krêft', geeft hij hem te verstaan.

Tot slot krijgt de verslaggever nog één consigne mee. 'Net te folle drokte en opsmuk hear! Ik ha't altyd mei in protte nocht dien.'

Bert Veenstra

Vorming en toerusting



Adventsliedereren zingen

op 12 december om 16 uur
Plaats; PKN 'De Regenboog'
Oudehorne Schoterlandseweg 20
m.m.v. ds. Piet Hulshof en
organist Jelger Goudberg

Houdt u van zingen en hebt u het gemist?

Dan bent u [jong en oud] 12 december welkom

om gezellig een uurtje te zingen met leuke tussendoortjes in kerstsfeer, waaronder 2 kindermomenten.

Inlichtingen Pietsje v.d. Molen; 0513-541937

24 januari 2022: Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Presentatie: pastoor K. Tolboom en ds. D. Hasper. Van harte welkom!

Half oktober j.l. is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 in een plechtigheid in de Grote Kerk te Den Haag aan de koning overhandigd. Het is een grondig herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die het licht zag in 2004. Er is heel wat te vertellen over de totstandkoming van deze Bijbelvertaling. Trouwens: sowieso is heel veel te vertellen over Bijbelvertalingen door de eeuwen heen. Die boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat zo veel mogelijk mensen er kennis van moeten kunnen nemen. En dat bereik je niet door de Bijbelse geschriften maar onvertaald te laten.

Maandagavond 24 januari, aanvang: 20.00 uur, leiden

ds. Dingena Hasper en pastoor Koos Tolboom u rond in de wereld van het vertalen van de Bijbel. Hoeveel Bijbelvertalingen zijn er binnen het Nederlandse taalgebied tot stand gekomen? En natuurlijk zal pastoor Tolboom iets zeggen over de stelling 'dat katholieken nooit de Bijbel mochten lezen'... Daar zijn volgens hem nog wel wat nuanceringen op aan te brengen. Ds. Hasper en pastoor Tolboom zijn van hun kant wel nieuwsgierig naar welke Bijbelvertaling u nu het liefste gebruikt...
Locatie: 'De Vallei' bij PKN-kerk Schoterlandseweg 20, Oudehorne.
Aanvang; 20.00 uur. Bijdrage 3 euro.

Opgave verplicht o.v.v. naam en telefoonnummer bij emailadres vormingtoerustingoosthoek@gmail.com,
tel: 0640204093 of 0513-541937.

Autorijden

Mevr. Knol	Schoolstraat 7-7	tel: 462664 (voorlopig niet)
Mevr. Glazema	De Hoop 4-34	tel: 06-53684977 (voorlopig niet)
Mevr. Van Riel	Mouterij 64	tel: 463938 (voorlopig niet)
Mevr. Van Eunen	De Buorren 49/E Lippenhuizen	tel: 851842 (rolstoel)
5 dec	Harm Geerligs	tel: 462107
12 dec	Teake Hoekstra	tel: 466817
19 dec	Folkert Veenstra	tel: 463087
25/26 dec	Els Hoogeveen	tel: 436757
Oud&nieuw	Harm Geerligs	tel: 462107
2 jan	Teake Hoekstra	tel: 466817
9 jan	Folkert Veenstra	tel: 463087
16 jan	Els Hoogeveen	tel: 436757

Alleen zondagochtenden zijn ingepland, andere momenten even contact opnemen. Wilt u vervoer naar de kerk? Bel buiten werktijd met Geart Feddema telefoon 435690/06-18309265 of stuur een e-mail naar geartfeddema@gmail.com



Hemels geboortebericht

*In de schaduw van het licht
ligt ergens in het stro
een moegestreden moeder
haar ogen opgelicht.
Er is geen bed op klossen,
ze heeft geen wieg, geen kruik
en geen elektrisch licht.*

De man kijkt in het rond en vindt

*een voerbak
voor het pasgeboren Kind.*

*Kijk eens door de kier
van het kapotte dak
het is de ster
waarover men sprak,
die schijnt op het Kindergezicht
dat schittert van licht!*

*Met een stralend gezicht
vertrekken verwonderde herders.
Volg dan hun spoor van licht,
geef het aan iedereen door,
dit hemels geboortebericht.*

Coby Poelman

Een verhaal van INLIA

'Ik ben geen asielzoeker: mijn verblijfsstatus is niet wie ik ben'

Zijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft als Joshua 16 is. Broers en zussen heeft hij niet. Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwilligen. Eerst mannen die hem dwingen toe te treden tot een soort sekte, daarna een mensenhandelaar die hem naar Nederland vervoert. Hij ontsnapt. Nu is hij vader en wil hij voor zijn kinderen zorgen.

Hij groeit op in Bo, in Sierra Leone. Brede zandwegen van rode aarde, lage bebouwing, veel drukte. Zijn vader moet vaak naar Freetown, de hoofdstad. De kleine Joshua mag geregeld mee. Nadeel is wel dat hij dan school verzuimt. Joshua zit op een christelijke basisschool. Hij kan best goed leren, maar van een diploma halen komt het in Sierra Leone niet.

Als hij 16 is, overlijdt zijn vader. De enige familie die hij heeft. Vrienden van vader komen het hem vertellen. Die willen hem vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. Dit genootschap voor mannen is berucht in Sierra

Leone en Liberia, met z'n geheime rituelen en verborgen praktijken. Martelen behoort daar ook toe, ondervindt Joshua als hij niet toe wil treden en ontvoerd wordt. Dagenlang duurt het, voordat Joshua weet te ontsnappen. Hij is moe, alles doet hem zeer. Toch weet hij de bewoonde wereld te bereiken. Een witte man biedt hem onderdak en hulp aan. Hij zal zorgen dat Joshua een opleiding kan doen. Wat een geluk. De man vervoert hem naar Nederland; daar zal Joshua veilig zijn. Niets blijkt minder waar. Joshua wordt opgesloten en moet maandenlang 'nare, slechte dingen' doen. Hij benoemt ze verder liever niet. In een letterlijk onbewaakt ogenblik neemt hij de benen. Hij stapt naar de politie. "Dat vond ik spannend, want waar ik vandaan kom, is de politie niet te vertrouwen." Maar ze zijn aardig en sturen hem naar Ter Apel.

Nog dezelfde dag komt hij aan in het aanmeldcentrum. Opnieuw heel spannend, Joshua doet die nacht geen oog dicht: "Ik zie dat nóg voor me. Ik zat op een kamer met jongens die drugs deden. Ik dacht 'God weet hoe gek ze daarvan worden'. Doodeng was het." De dag erna mag hij gelukkig door naar een opvang voor minderjarige asielzoekers.

Eerst in Zuidlaren, dan in Assen.

Als hij 18 wordt is het echter ineens gedaan. Niet minderjarig meer, dus: uit de opvang, verhuizen, van school af. Een maand later wordt zijn asielverzoek afgewezen. De IND gelooft zijn verhaal niet. Het gerenommeerde Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) zal later oordelen dat de littekens die Joshua heeft, passen bij zijn asielrelaas. Maar dat helpt dan al niet meer. Zonder verblijfsvergunning komt Joshua terecht in een nachtopvang voor dakloze asielzoekers. Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een dominee ontmoet die hem een aantal maanden in huis neemt. "Dat was zo'n mooie dag." Het verandert zijn leven. Joshua probeert opnieuw of hij naar school mag en zowaar: dat lukt. Aan het Alfacollege begint hij met de opleiding voor timmerman. Hij houdt van hout, van nieuwe dingen maken en vooral ook van dingen repareren, vertelt hij gepassioneerd. Oude meubels een nieuw leven geven, bijvoorbeeld. Hij geniet ervan. In de tijd bij de dominee ontmoet hij een jonge vrouw. "De vlam sloeg gelijk in de pan." Net als hij komt ze uit een gebroken gezin. Ze heeft al een zoontje en samen krijgen ze al snel een dochttertje. Joshua zorgt graag voor beide kinderen. "Ze zijn allebei van mij, zo voelt het."

Een aantal jaren gaat het goed met het jonge gezin. Maar zoals zoveel relaties, gaat ook deze stuk. Toch wil Joshua voor zijn kinderen zorgen. De moeder heeft daar inmiddels andere ideeën over. Het wordt een vechtscheiding en ze houdt zich niet aan de omgangsregeling. Zijn kleine meisje is in juli jarig, ze wordt 4. Hij ziet haar pas later. “Geeft niks papa”, zegt ze, “Ik weet toch dat je lief bent?” Hij moet ervan huilen.

Joshua wil nu per se een verblijfsvergunning hier. “Ik moet wat van mijn leven maken. Voor mijn kinderen.” Hij is nu 8 jaar in Nederland. “Ik heb zoveel gedaan, heel veel goede mensen leren kennen. Ook slechte trouwens, maar meer goede. Ik heb veel mensen zien lijden. Sinds ik hier ben, ben ik meer als getal behandeld dan als mens. Ik heb verschrikkelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb ontmoet. Veel jongens en meisjes hebben dat geluk niet.” Het lange, gedwongen afwachten wat autoriteiten beslissen over jouw leven kan gevaarlijk zijn, weet Joshua. Hij is zelf ook depressief geweest, suïcidaal. “Wij zijn mensen, weet je.

Ik ken er veel met zóveel talenten. Ze krijgen niet de kans om bij te dragen aan dit land. Het kan zo veel beter.” Hij valt even stil, denkt na. Dan: “Ik ben geen asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in Nederland is niet wie ik ben.”

Oecumenisch leesrooster

woe	1 dec	Maleachi 1:1-9	Gekwetste liefde
do	2 dec	Maleachi 1:10–2:9	Schijn en werkelijkheid
vrij	3 dec	Maleachi 2:10-16	Kinderen van één vader
za	4 dec	Maleachi 2:17-3:5	Boodschapper komt
zo	5 dec	<i>2e Advent</i> Maleachi 3:6-12	Neem de proef op de som
ma	6 dec	Maleachi 3:13-18	Onderscheidingsvermogen
di	7 dec	Maleachi 3:19-24	Ooit komt Elia ...
woe	8 dec	Psalm 28	Smeekbede
don	9 dec	Sefanja 3:1-13	Recht
vrij	10 dec	Sefanja 3:14-20	Bemoediging
za	11 dec	Psalm 72	De beste wensen voor de koning
zo	12 dec	<i>3e Advent</i> Jesaja 5:1-7	Zorgzame vriend
ma	13 dec	Jesaja 5:8-19	Afloop
di	14 dec	Jesaja 5:20-30	Angstbeeld
woe	15 dec	Jesaja 6:1-12	Roeping

do	16 dec	Jesaja 7:1-9	In het nauw
vrij	17 dec	Jesaja 7:10-17	Ongevraagd teken
za	18 dec	Jesaja 7:18-25	Kaalslag en overvloed
zo	19 dec	<i>4e Advent</i> Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
ma	20 dec	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias
di	21 dec	Jesaja 8:1-10	Billboard
woe	22 dec	Jesaja 8:11-23	Maak het verschil
do	23 dec	Jesaja 9:1-6	Licht in de duisternis
vrij	24 dec	<i>Kerstnacht</i> Lucas 2:1-20	Bijzonder gewoon
za	25 dec	<i>Kerstochtend</i> Johannes 1:1-18	Mens geworden
zo	26 dec	Psalm 98	Juichstemming
ma	27 dec	Rom. 15:14-21	Nieuwe wegen
di	28 dec	Rom. 15:22-33	Verantwoording
woe	29 dec	Rom.16:1-16	Hartelijke groeten
do	30 dec	Rom. 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrij	31 dec	Psalm 121	Bergen ...

2022

za 1 jan	Lucas 2:21-32	Teken van vrede, voor wie het ziet
zo 2 jan	Lucas 2:33-40	Profetes in actie
ma 3 jan	Lucas 2:41-52	Thuis
di 4 jan	Jesaja 41:1-7	De eerste en de laatste
wo 5 jan	Jesaja 41:8-13	Niet alleen
do 6 jan	Jesaja 41:14-20	Bij God is niets onmogelijk
vr 7 jan	Jesaja 41:21-29	Wind en leegte
za 8 jan	Jesaja 42:1-13	De uitverkoren dienaar
zo 9 jan	Johannes 1:19-28	Wie is Johannes?
ma 10 jan	Johannes 1:29-42	Het gevolg van een getuigenis
di 11 jan	Johannes 1:43-51	Uit Nazareth?
wo 12 jan	Psalm 46	Als God voor je is...
do 13 jan	Lucas 3:1-9	Een roepende in de woestijn
vrij 14 jan	Lucas 3:10-22	Aankondiging van de vuurdoop
za 15 jan	Lucas 3:23-38	De zoon van God
zo 16 jan	Johannes 2:1-12	Het eerste teken

ma 17 jan	Johannes 2:13-25	Hartstocht
di 18 jan	Psalm 66	Getuigenislied
wo 19 jan	Jesaja 42:14-25	Doof en blind
do 20 jan	Jesaja 43:1-7	Het tij keert
vrij 21 jan	Jesaja 43:8-13	Hij alleen kent de toekomst
za 22 jan	Jesaja 43:14-21	Kijk niet om, maar vooruit
zo 23 jan	Jesaja 43:22-28	Genade
ma 24 jan	Jesaja 44:1-8	Wie is als Hij?
di 25 jan	Jesaja 44:9-17	Menselijke ambacht
wo 26 jan	Jesaja 44:18-23	Het werk van je handen
do 27 jan	Jesaja 44:24-45:7	Goddelijke ambacht
vr 28 jan	Jesaja 45:8-13	Het werk van zijn handen
za 29 jan	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
zo 30 jan	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
ma 31 jan	Lucas 4:31-44	Het Woord geneest